

Dilemma's van de militair

(in het kader van het Vredesweekprogramma)



dinsdag 17 september 20.00 - 22.00 uur

Nederland nam deel aan diverse militaire missies – om er een paar te noemen Libanon, Afghanistan, Mali en nog steeds Irak – meestal in het kader van NAVO of de Verenigde Naties. Óf Nederland deelneemt aan zo'n missie is in eerste instantie een politieke discussie, met name in de Tweede Kamer. Maar als dan besloten is tot deelname aan een missie blijft nog altijd de vraag cruciaal wanneer een militair geweld mag gebruiken; in welke situaties wél en in welke níet. Nog niet zo eenvoudig, want soms moet een militair in een ogenblik beslissen of hij wél of niet zal schieten. Dit dilemma speelt zich ook af op strategisch politiek-militair niveau.

Op deze avond wijden twee ervaringsdeskundigen ons in in deze dilemma's, waarna we met hen in discussie gaan. Niels Morpey, voormalig geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, zet uiteen wat de bijbel en de christelijke ethiek ons te vertellen hebben over gebruik van geweld. Ook maakt hij ons deelgenoot in de vragen en trauma's die militairen concreet met hem deelden.

Bas Brust (neef van Morpey) nam als officier der mariniers deel aan diverse militaire missies en zal ingaan op de keuzes die nationale leiders, politici en/of militairen moeten maken, binnen het vastgestelde 'mandaat' en de geopolitieke context. De voorbeelden blijven niet beperkt tot Nederland.

Over de inleiders:

- Niels Morpey, was pastor Franciscus Xaveriuskerk, geestelijk verzorger bij defensie, en directeur van 'Beukbergen', militair vormingscentrum voor geestelijke verzorging van militairen
- Bas Brust, kolonel der mariniers, werkt nu bij een Amerikaans Hoofdkwartier in Tampa Florida, nam reeds deel aan diverse militaire missies en wordt in december wederom uitgezonden naar Irak (Operation Inherent Resolve).

Datum/tijd: dinsdag 17 september, 20.00-22.00 (uiterlijk)

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 Amersfoort

Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

