



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

Week 30 21 juli tm 3 augustus 2024

Een zeer geslaagde vrijwilligers dag in de Pastorie

Afgelopen zaterdagmiddag 6 juli werd door de Locatieraad van de geloofsgemeenschap Sint Martinus de vrijwilligersdag georganiseerd. Vele vrijwilligers kwamen naar de gezelligheid en ontmoetingen. Iedereen werd al bij binnenkomst verrast door Margreet en Saskia.

Om ± 14:30 uur onderbrak Han van Schagen deze gezelligheid met een speech. Hij begon met de woorden: "Ik wil eigenlijk vandaag op de Martinusdag in ieder geval twee dingen zeggen: Welkom! Wat fijn dat jullie er zijn! En niet allen vandaag! Wat ben ik trots op jullie! Duim omhoog! Onze Martinusdag is intussen een goede traditie geworden en dat willen we graag zo voortzetten, te bedanken voor jullie inzet, enthousiasme om de Martinus vitaal te houden."



Uitreiking van de Martinuskaars

Een ander vast moment op de Martinusdag is dat er een aantal vrijwilligers in het zonnetje werd gezet. Dit waren:

- Bertus Smink
- Bernadette van Wegen
- Ria Snoeren
- Tonny Sniijders
- Gerard Hilhorst
- Ad van Dijk

Han eindigde met de woorden: "En denk aan ons motto: Zo doen we dat bij de Martinus!"

Lees meer op de site: <https://katholiekamersfoort.nl/een-zeer-geslaagde-vrijwilligersdag-in-de-pastorie/> en bekijk het beeldverslag op

youtube: <https://youtu.be/L5fFxTBCSTQ?si=Xq2RtQcRQtmaYiwM>

Open kerk en tuin in de zomerperiode: vrijwilligers gevraagd

In juli en augustus zal op woensdagmiddag vanaf 17 juli tot en met 21 augustus van 14:00-16:00 uur de kerk open zijn.

Het orgel wordt bespeeld, er kan een kaarsje opgestoken worden en er is ruimte voor een rustmomentje of een praatje.

Wil jij ook een keer gastvrouw of gastheer zijn op een van deze woensdagmiddagen?

17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus.

We ontvangen graag jouw aanmelding ans@kruisselbrink.eu



Zo voel ik me welkom

Als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, dan wil je bij een bezoek aan b.v. aan het [Meander Medisch Centrum](#) je welkom voelen.

Maar ook bij andere organisaties. Denk b.v. onze eigen Sint-Martinuskerk en De Pastorie.

Onbeperkt Amersfoort

Om het gevoel van welkom zijn te versterken, is er in onze stad de stichting [Onbeperkt Amersfoort – waar iedereen naar vermogen kan en mag meedoen](#) actief. In deze organisatie zitten mensen die onze stad steeds toegankelijker willen maken voor iedereen.

Daarnaast is er binnen de gemeente Amersfoort de werkgroep [Toegankelijk Amersfoort | Gemeente Amersfoort](#). Nu hebben zij samen de brochure 'Zo voel ik me welkom – praktische tips voor als je iemand tegenkomt die een beperking heeft' uitgebracht.

Hierin vragen we aan kerken, organisaties, samenleving en bedrijven aandacht voor *iedereen welkom heten*.



ZO VOEL
IK ME
WELKOM

Oproep

Lees de brochure 'Zo voel ik me welkom' eens door. En vraag je elke dag af: hoe kan jij ervoor zorgen dat mensen met een beperking zich welkom voelen op diverse locaties in Hoogland. Ga naar: https://voelwelkom.qr.do//uploadqrcodefiles/115447_927662.pdf?t=1719833470

Dopen

Op 21 juli worden de volgende kinderen gedoopt.

Naiyla Laney Noé van Aanholt
Luuk Joseph Adrianus van Schaik
Bella Catharina Jacqueline Duijnmayr

In Memoriam

In dankbare herinnering
Ria Houtveen – van Ruitenbeek
25-4-1948 **19-06-2024**



Als derde Ruitenbeekje groeide Ria op in een gezin van 12 kinderen. Zoals zij altijd vertelde, heeft zij een goede en fijne jeugd gehad en heeft zij samen met haar broers veel kattenkwaad uitgehaald en de buurt nogal eens onveilig gemaakt. Zoals vroeger vaak gebruikelijk was, hielp zij, als oudste dochter, moeder in het grote gezin.

In die tijd was het heel normaal dat je ook naaste familie ging helpen. Maar ze kon moeilijk van huis en miste vooral haar 2 jongste zusjes. Het is gebeurd dat ze midden in de nacht opgehaald moest worden, omdat ze heimwee had.

Toen Ria 20 jaar was, ontmoette zij Wulf. Een jaar later zijn ze getrouwd. Samen gingen ze wonen in het ouderlijk huis van Wulf aan de Bunschoterstraat in Hoogland.

Ineens met z'n tweeën, in dat grote huis, helemaal in Hoogland. Dat was wel erg wennen. Ze miste de gezelligheid van thuis en kwam dan ook regelmatig weer op bezoek bij haar gezellige familie op Hutmoorst!

Fijn voor haar waren de regelmatige bezoeken van haar broers en zussen in Hoogland. Dat maakte voor Ria veel goed.

Toen bleek dat hun huwelijk kinderloos zou blijven, is ze met oppassen begonnen. Ria begon met de opvang van een leuk jongetje, maar een met problemen. Ze heeft veel moeten doorstaan met hem, maar het jongetje wegsturen, ho maar, dat was tegen haar principes.

In de loop der jaren heeft ze veel kinderen in de opvang gehad en was ze flexibel naar de ouders toe. Als er ouders waren met avond- of nachtdienst, was dat voor haar geen probleem, de kinderen mochten dan zelfs blijven slapen.

Ook vele andere mensen hebben voor een korte of langere tijd onderdak gekregen van Ria en Wulf. Later stelde zij haar huis open voor vrienden op de fiets.

Ze vond het fijn om er op deze manier voor anderen te zijn en ook haar eigen gang te kunnen blijven gaan. Zelfstandigheid en eigen baas zijn, was belangrijk voor haar.

Samen met Wulf heeft ze veel voor de Martinusparochie gedaan. Elke week was ze op de pastorie om teksten te zoeken en te typen, boekjes te maken, en koffie te schenken.

Zingen gaf haar energie. Ze was medeoprichtster van het koor Tussendoor. Later werd ze lid van meerdere koren. Ze oefende thuis al haar zangstukken en begeleidde zichzelf op het keyboard.

Voordat de repetitie begon, had zij al ingezongen.

Na het overlijden van Wulf werd het huis haar te groot en is ze verhuisd naar de Komhoeklaan in het centrum van Hoogland. Daar heeft ze met veel plezier gewoond met geweldige burens. Menige

buur heeft voor haar huis op het terrasje gezeten een wijntje gedronken.

Met vriendinnen op de fiets, de natuur in, overnachten en vooral terrasjes pakken, dat was een van de grote hobby's van haar. Autorijden of meerijden, prachtig vond ze dat. De vele autoritjes met haar broer, daar kon ze dan ook erg van genieten.

Alles wat Ria deed, deed zij met grote overtuiging en wilskracht.....

Toen ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, stortte haar hele wereld letterlijk in, ze was totaal overstuurd. Toch kwam haar wilskracht weer naar boven. Zo koos ze voor het zwaarste traject. Vreselijk vond ze het om haar mooie haar te verliezen en een pruik te moeten dragen. Toen bleek dat het bijna niemand opviel, werd dat voor haar wat makkelijker te accepteren.

Ze hield graag de regie in handen. Zelfs haar begrafenis heeft ze zoveel als mogelijk was, zelf nog geregeld. Heel knap en fijn dat ze aan kon geven hoe en wat ze wilde.

Een lieve betrokken (schoon)zus en tante met daadkracht en doorzettingsvermogen is heengegaan.

We zullen je missen Ria.

Bedankt voor uw steun aan Ria en uw belangstelling en medeleven bij haar afscheid.

Familie van Ruitenbeek

Familie Houtveen

Gebeds- en misintenties

Zondag 21 juli 2024

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Annie Kok - Houdijk;

Karel Kok en Lies Kok - Abelen;

Zondag 28 juli 2024

Intentie:

Gijs van Dijk en Cecilia van Dijk - van Dijk;

Ronald van den Hoven;

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders;

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk

Uit dankbaarheid familie Cheng;

Komende vieringen

week 30

Zondag 21 juli om 09.00 uur

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor G. Nijland

Zang: Sint- Martinuskoor

16^e zondag door het jaar

Donderdag 25 juli om 09.00

uur

Gebedsviering

o.l.v. Theo Hoogenboom

Lauden

week 32

**Zondag 4 augustus om 09.00
uur**

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor G. Nijland

Zang: Sint- Martinuskoor

18^e zondag door het jaar

Zaterdag 27 juli om 19.00 uur

Gebedsviering

Voorganger: Diaken F. Sieraal

Eucharistische Aanbidding

week 31

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor J. Skiba

Zang: Parochiekoor Hoogland

17^e zondag door het jaar

Donderdag 1 augustus om

09.00 uur

Gebedsviering

O.l.v. Theo Hoogenboom

Lauden

Vrijdag 2 augustus om 09.30

uur

Themabijeenkomst

O.l.v. werkgroep

Vrijdagmorgenviering

Donderdag 8 augustus om

09.00 uur

Gebedsviering

o.l.v. Theo Hoogenboom

Lauden

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 4 augustus Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 1 augustus 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.