

Beste mensen, beste vrijwilligers,

Ik wil eigenlijk vandaag op de Martinusdag in ieder geval twee dingen zeggen: Welkom!

Wat fijn dat jullie er zijn! En niet allen vandaag!

Wat ben ik trots op jullie! Duim omhoog!

Speciaal welkom aan Menno Kunz en Charly Vink, die vanmiddag de muzikale omlijsting zullen verzorgen.

Het is weer mooi om jullie op onze Martinusdag, ondertussen een goede traditie is geworden en dat willen we graag zo voortzetten, te bedanken voor jullie inzet, enthousiasme om de Martinus vitaal te houden. Ik kom daar straks nog even op terug.

Ook een vast moment geworden tijdens de Martinusdag is het gedenken van onze overleden vrijwilligers. Voor hen en hun dierbaren steken wij een kaars aan en houden een moment stilte, een moment die we kunnen vullen met onze eigen gedachten.

Helaas zijn ze ons ontvallen, en dat is verdrietig. Soms op een gezegende leeftijd, soms nog te jong en we weten dat we allemaal iedere dag een dagje ouder worden. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers neemt nog steeds toe en dat wordt wel een aandachtspunt. Daarom hopen we nog steeds op toestroom van jongere parochianen om ook in de toekomst een vitale kerk te blijven. Spreek mensen aan en vertel hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn.

Zijn we dan nu niet vitaal? Naar aanleiding van de besprekingen, die worden gehouden om een toekomstbeeld te schetsen van onze parochie, is onlangs een vitaliteitsscan gehouden.

Daaruit blijkt dat de Martinus wel degelijk een vitale geloofsgemeenschap is en dat is mede aan jullie te danken.

Ik wil graag een aantal dingen noemen.

We hebben een aantal mensen van de H. Kruiskerk mogen verwelkomen als parochiaan en vrijwilliger. Dit jaar hebben we een enorm aantal jubilarissen gehad op de koren. Er zijn mooie concerten gehouden. Er wordt geregeld op de woensdagavond en zaterdag gewerkt aan de kamer op zolder. Eindelijk zijn de kozijnen hersteld. Er is veel tijd gestoken om de klok weer te repareren. Open kerk op de woensdag in de vakantieperiode. Streekproducten heeft het mooie

bedrag van 1450 euro opgeleverd. Er zijn nieuwe tafels gekomen in de verschillende vergaderzalen. Ook zijn nieuwe armaturen gekomen, uiteraard LED, dus energiezuiniger. Zo doen we dat bij de Martinus!

En dan heb ik vast en zeker een heleboel dingen niet genoemd.

Een ander vast moment op de Martinusdag willen we ook vasthouden. We willen dan graag een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Dat doen we dit jaar ook weer.

Als eerste had ik graag Bertus Smink naar voren willen roepen. Hij is helaas niet aanwezig.

Bertus is al jarenlang verbonden met de bloemengroep, die op heel veel liturgische hoogfeestdagen, maar ook op gewone zondagen met een enthousiast team prachtige bloemstukken heeft gemaakt. Hij had daar toch een beetje de leidende en inspirerende rol.

Vaak zijn de prachtige bloemstukken op de foto gezet en in het Martinusbericht gekomen.

Hij heeft aangegeven te willen stoppen en dat moet ook mogelijk zijn. De zorg voor zijn vrouw is nu belangrijk, belangrijker dan de zorg voor de bloemen. Voor ons wel een moment om hem in het zonnetje te zetten en te bedanken voor de jaren inzet binnen de bloemengroep.

Ik zal hem op een ander moment de Martinuskaars overhandigen, hem nogmaals bedanken en een mooie bos bloemen geven.

Dan wil ik graag Bernadette van Wegen vragen.

Bernadette, de stille kracht. Ik heb je bij de afgelopen Actie Kerkbalans beter leren kennen. Een deskundige, accurate, maar bescheiden vrijwilliger. Maar zo noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. Je doet dit al vele jaren, voor velen onzichtbaar, maar ik heb gemerkt hoe ongelooflijk belangrijk jij bent. Jij bent ook steeds op zoek naar verbeteringen om het nog soepeler te laten verlopen. Daarnaast ben je ook bij andere vrijwilligersactiviteiten te vinden.

Heel hartelijk bedankt voor jouw inzet, en een Martinuskaars en bos bloemen heb je zeker verdiend.

De coronaperiode heeft veel dingen veranderd en voor verwarring gezorgd. Sommige dingen zijn aan de aandacht ontsnapt. Vandaar dat ik graag Ria Snoeren wil vragen en Tonny Snijders graag had willen vragen, maar helaas is Tonny niet aanwezig.

Ria, jij en Tonny, hebben jarenlang zorg gedragen voor de seniorenvieringen op vrijdagochtend. En Ria, jij doet dat nog steeds. Ik heb mij laten informeren dat jullie begonnen zijn in 2004. De vieringen werden zeer gewaardeerd door de mensen, die op vrijdagochtend naar de kerk kwamen. Maar ook op andere plekken binnen de Martinus en ook daar buiten hebben jullie je verdienstelijk gemaakt. We willen jullie daar min of meer met terugwerkende kracht voor bedanken. Ria, ook voor jou en Tonny een Martinuskaars en een bos bloemen voor jullie inzet. Voor Tonny ga ik een ander moment zoeken.

En als we over terugwerkende kracht spreken, dan geldt dat zeker voor de volgende vrijwilligers. Gelukkig vonden wij een lijstje in onze digitale archieven, en waren zo verbaasd om te moeten constateren dat het wel heel vreemd is dat deze mensen in het verleden nog geen Martinuskaars hebben gehad. Dat willen we graag rechtzetten.

Als eerste wil ik graag Gerard Hilhorst vragen even naar voren te komen.

Gerard, iedereen weet dat je altijd druk bent om de Martinus zichtbaar te houden voor de parochie, Hoogland en omgeving. En dat gebeurt op velerlei gebied. Het naar binnen halen van artiesten, evenementen, lezingen, maken van documentaires en interviews, foto's maken en teksten schrijven voor de websites. Ook heb je het al vele keren voor elkaar gekregen sponsors te vinden voor activiteiten of projecten binnen de Martinus. Je hebt een groot netwerk en wil graag op de hoogte blijven wat er allemaal speelt of gaat spelen. In 2018 ben je als lid van de Locatieraad gestopt, maar met je PR-activiteiten ben je gelukkig niet gestopt en we hopen natuurlijk dat je dit nog vele jaren wil en kunt volhouden. Gerard, hiervoor heel hartelijk dank en ook voor jou een zeer verdiende Martinuskaars en een bos bloemen.

Dan resteren nog twee mensen, die we op het lijstje hadden gezet. De een is vandaag wel aanwezig, de ander is op vakantie.

Die laatste bewaren we voor volgend jaar, want wij zouden het jammer vinden een Martinuskaars uit te reiken als hij er niet bij.

Maar over de overgebleven vrijwilliger valt enorm veel te vertellen.

Ad, mag ik jou naar voren vragen. Misschien vind je het overdreven, maar als je Martinus zegt, dan zeg je Ad. Jij bent zo'n betrokken vrijwilliger, en al zo lang. Jouw inzet, jouw creativiteit, jouw aandacht voor mensen, mensen te inspireren en motiveren en nog vele, vele andere dingen.

Ik ga toch een paar van je taken noemen: in het verre verleden heb ik leren kennen bij de 14+ groep, je had contacten met Inham en Brandpunt, voorganger in de viering onder leiding van parochianen, BHV-er, coördinator verhuur, Martinus Verbindt, Voorzitter Locatieraad, Catering, en ook niet te beroerd om iets op te knappen. Ik weet dat ik nog niet alles heb opgenoemd, maar dat is ook niet belangrijk. Ik, de Martinus, zijn je ongelofelijk dankbaar voor je inzet en beter later dan nooit wil ik jou nu eindelijk ook een zeer verdiende Martinuskaars overhandigen en een bos bloemen.

Tenslotte vind ik het erg leuk en belangrijk om elkaar af en toe een compliment te geven of een compliment te krijgen. Gisteren belde Gerard van Wee mij op en vroeg of hij en Ton Schoonderbeek een aantal mensen mocht bedanken. Volmondig heb ik ja gezegd. Dus Gerard en Ton, voor jullie de microfoon.

Beste mensen, we gaan verder met deze Martinusdag nadat ik jullie nogmaals bedankt heb voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Ik hoop jullie volgend jaar hier opnieuw te zien. Dank voor jullie bijdrage van het lekkers bij de koffie, thee en borrel. Ontmoet en geniet nog lekker verder.

En denk aan ons motto: Zo doen we dat bij de Martinus!