



Het Manteltje

No 07, 2024, 50^e jaargang.

wo. 12 juni t/m woensdag 3 juli.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekeningnummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

”Hand-werk van hand tot hand op het platteland”

Met een grote groep onmisbare vrijwillige medewerkers gaan wij dit jaar het **16^e Handwerkfestijn voor het Diabetes Fonds** organiseren op **Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni 2024, 10:00 – 17:00 uur**. De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar het Bestemmingsfonds genezing diabetes type 1 van het Diabetes Fonds.

Harry en Mieke van de Brug stellen hun erf weer belangeloos beschikbaar, zodat wij ook dit jaar weer 9 partytenten kunnen opzetten bij: **Harco Hoveniers, Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken**. Firma Pot verhuizingen is ook dit jaar weer onze sponsor m.b.t. de opslag van de nu al weer honderden dozen met schenkingen.

Honden worden helaas niet toegelaten m.u.v. hulphonden die in functie iemand begeleiden.

Informatie over het Handwerkfestijn staat ook op:

www.diabeatit.nl/handwerkfestijn of op

www.facebook.com/HandwerkfestijnvoorhetDiabetesFonds

29e Titus Brandsma lezing

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Titus Brandsma Lezing. Toonaangevende sprekers als Ernst Hirsch Ballin, Gert Jan Segers en Huub Oosterhuis luisterden in voorgaande jaren de lezingen op. Noteer de datum in uw agenda: donderdag 20 juni 2024 zal in de iconische Stevenskerk in Nijmegen de 29e Titus Brandsma Lezing worden uitgesproken door Paul van Tongeren. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan via onderstaande button en hopelijk zien we u dan op 20 juni. Titus Brandsma Lezing 2024 - Titus Brandsma Instituut (ru.nl)

Bedevaart naar Kevelaer

We zijn weer druk bezig om de bedevaart 2024 naar de Troosteres van de Bedroefde te organiseren. Het is een eendaagse bedevaart op maandag 29 Juli. We vertrekken op een nader te bepalen plek in Amersfoort met de bus. De vertrektijd is rond half acht in de morgen en we zijn rond tien uur 's avonds weer thuis. De kosten bedragen 78 euro inclusief diner en een drankje. Als u interesse heeft vraag dan gerust naar informatie, of bel het onderstaande nummer waar u zich kunt opgeven.

Voor Amersfoort kan dat bij Ans Huijbregts en R van Keken. Opgeven bij A. Huijbrechts tel: 0642717570 of email ans.hk@hotmail.com

Aan onze medezangers in Amersfoort,

Graag willen wij onszelf aan jullie voorstellen. Wij zijn de cantorij van het Brandpunt en wij ondersteunen de samenzang tijdens vieringen, zo'n 12 - 15 keer per jaar. Ondanks Corona en wisselingen in het aantal leden en door de muziek die wij zingen en de dingen die wij uitproberen, is onze cantorij licht gegroeid. Daarom proberen wij nu de verbinding te zoeken met andere koren/cantorijen/zangers in Amersfoort. Het is niet onze bedoeling om leden te werven voor onze cantorij, maar juist om andere mensen te inspireren. Wij vinden het zo fijn om onze geloofsliederen met elkaar te zingen. En wanneer je emmer overvloedt, is het tijd om te delen. Dat doen we graag met jullie! Zingen in een grote groep kan een boost geven aan ons allen.

Op 23 juni ondersteunen wij de viering voor de zomervakantie de komende dinsdagen staan in het teken van die viering. Graag willen we jullie uitnodigen voor de komende repetities in het Brandpunt van 20:00 - 21:45 uur EN de viering op zondag 23 juni. Dit kan geheel vrijblijvend of door een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres: margreetvrk@gmail.com. Wees welkom en laat je inspireren!

Hartelijke groet, Margreet van Renselaar

Coördinator cantorij Brandpunt. Telefoon: 06 835 231 44

Amersfoorts avondgebed viert jubileum met symposium Het oecumenisch avondgebed in de Oud-Katholieke Sint-Georgiuskerk op 't Zand in Amersfoort bestaat vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseren de vaste bezoekers van het avondgebed een minisymposium op zaterdagochtend 7 september. Tijdens het symposium houdt theoloog, kerkhistoricus en predikant Peter Nissen een lezing over stilte in de kerkdienst. Stilte is een belangrijk onderdeel van het Amersfoortse avondgebed. Maar waarom ben je stil? En waar denk je aan tijdens de stilte? Hoe richt je je gedachten. Dat zijn vragen die in de lezing van Peter Nissen aan de orde komen. Zanger Bas Ramselaar is een regelmatige bezoeker van het avondgebed in Amersfoort. Ook hij houdt een lezing / workshop met de titel 'Uw spraak verraadt u', die zal gaan over het gebruik van je stem als je voorganger bent in de liturgie. Het oecumenisch avondgebed elke donderdagavond om zeven uur is eenvoudig van opzet met een lied, een psalm, een lezing, veel stilte en orgel- of pianospel. Iedereen is daar welkom. Minisymposium Zaterdag 7 september 2024 in de Oud-Katholieke Kerk, 't Zand 13, Amersfoort. Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee, 9.45 uur ochtendgebed, 10.15 uur lezing van Peter Nissen, 11.30 workshop stemgebruik en van 12.30 tot 13.00 uur lunch met sap en fruit en (door de deelnemers zelf mee te brengen) brood. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld (via pastoor@amersfoort.okkn.nl), maar ook zonder aanmelding ben je welkom.

Vakantiegeld Delen 2024

Ook dit jaar is de Parochiële Caritas betrokken bij de actie Vakantiegeld Delen en vragen wij u om een stukje van uw vakantiegeld te delen met mensen die geen financiële ruimte hebben voor een extraatje! Caritas, diaconieën en maatschappelijke organisaties zorgen samen, discreet, voor adressen voor wie deze actie is bedoeld. Dit jaar ontvingen we adressen van bijv. Indebuurt033, Voedselbank, Inloophuizen, Kwintes en SOVEE. Ook kunnen nog aanvragen gedaan worden via www.caritasamersfoort.nl U kunt een bijdrage, liefst voor 1 juli 2024, overmaken via NL64RABO 0123 000 238 t.n.v. P.C.I. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, o.v.v. VakantieGeld Delen. Van harte aanbevolen door de Diakonale Tafel Sint Ansfridus.

Solidariteitswandeling

Elke donderdagavond om 19.30u lopen we met een aantal stadsgenoten de Solidariteitswandeling Amersfoort van het gemeentehuis naar de Joodse synagoge aan de Drieringensteeg. Het is geen demonstratie. Sommigen van ons lopen al biddend. Anderen zijn in gesprek met elkaar. Bij de synagoge lezen we gezamenlijk een Psalm. Het is een initiatief vanuit de Nieuwe kerk en wordt op eigen titel georganiseerd. We vinden het belangrijk om in deze tijd aan de Joodse gemeenschap in Amersfoort, maar ook in Nederland, Israël en de rest van de wereld te laten weten dat ze niet alleen staan. Wees welkom een keer mee te lopen.'

Wake voor Vluchtelingen.

In de Johanneskerk aan de Westsingel is op zaterdag 15 juni van 12.00 uur tot zondag 16 juni 12.00 uur een Wake voor Vluchtelingen. Kom binnen en waak met ons mee! Waak mee om het Licht brandend te houden! De Wake voor Vluchtelingen is een oecumenisch initiatief van diverse geloofsgemeenschappen, samen met de Amersfoortse afdeling van Amnesty International. Doe mee aan de 24-uurs-wake en kom ook een uurtje (of langer) mee helpen als schakel in de estafette-wake van 24 uur. Waak mee om het Licht brandend te houden! Via de website van de Johanneskerk is vanaf half mei het actueel bijgewerkte programma te zien.

Koffiedrinken

Het wordt steeds gezelliger! Ik zie er iedere keer naar uit. Eerstvolgende keer: woensdag 26 Juni 2024. Van harte welkom. Giny.

Woord- en Communie viering.

Altijd op de eerste maandag van de maand. Eerst volgende keer is maandag **1 Juli**, om 14.30 uur in de Puntenburg. Frank is weer onze voorganger en Jos zorgt voor de muzikale ondersteuning. *Van harte uitgenodigd.*

Spreuk van de maand:

Als je vertrouwen hebt, blaak je van energie. Als je gelooft in iets wat echt goed, waar en mooi is, ben je heel levend. (Thich Nhat Hanh)