

MIRAKEL

Infoblad | R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

mei/juni 2024

Hemelvaart
Pinksteren
nr. 4



Antoon van Gaans
diaken

Mariamaand brengt Amersfoort in beweging

Mei is in de katholieke kerk toegewijd aan Maria. Een gebruik dat al in de middeleeuwen in Italië is ontstaan. En nog steeds in ere wordt gehouden, ook in Amersfoort. Vieringen rond Maria en de jaarlijkse Vrouwevaart (zie p. 8) zijn daar voorbeelden van.

Grote Influencer

Het woord *influencer* geeft aan dat iemand anderen beïnvloedt, maar ook dat er mensen zijn die zich laten beïnvloeden. Open staan om de mening van anderen te horen en bereid zijn om hun eigen mening te herzien. Lukt ons dat?

Onze samenleving raakt helaas steeds meer gepolariseerd. We zijn vóór iets of tégen iets. Kijk maar naar de talkshows, waar mensen tegenover elkaar gezet worden die het niet met elkaar eens zijn en ook niet van plan zijn hun mening te veranderen. Er is minder aandacht voor nuance en steeds minder begrip voor andersdenkenden. Ook sociale media dragen daaraan bij.

We hebben bovendien de neiging om vooral te luisteren naar nieuws en verhalen die onze eigen mening bevestigen en gaan voornamelijk om met gelijkgestemden. Daardoor ontmoeten we weinig andersdenkenden, doen we minder aan zelfreflectie en herzien we onze mening te weinig. De filosoof Nietzsche waarschuwt ons hiervoor: 'De slang die niet kan vervellen, gaat te gronde. Zo ook de geesten die men verhindert van mening te veranderen.'

Jezus is voor mij dé Grote Influencer. Hij nam tijd voor de ander, leerde ons naar anderen te luisteren en begrip voor anderen te hebben. Helaas wordt Hij tegenwoordig vaak overschreeuwd door hedendaagse influencers. Laten we toch proberen Jezus te volgen en meer naar anderen te luisteren en ons te trainen om de wereld vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Dit kan tot begrip voor anderen leiden en kan ons dichterbij elkaar brengen. Als we met andersdenkenden in gesprek zouden gaan en hen in de ogen kijken, gaan we hen meer als medemensen zien en minder als tegenstanders. ●



En ook de bedevaarten naar Lourdes en Kevelaar niet te vergeten. Vanuit Amersfoort trekken ieder jaar tientallen pelgrims naar deze Maria-oorden. Waarom eigenlijk? Mirakel sprak daarover met Patrick Chatelion Counet, hij schreef begin dit jaar het boek *Het absurde universum* over de ongrijpbare werkelijkheid (uitg. Kok Boekencentrum). 'Wat er in Lourdes is gebeurd, behoort zeker tot het onver-

klaarbare', zegt de schrijver. 'De gebeurtenissen rond Bernadette zijn voor het verstand onmogelijk en absurd. Allereerst de verschijningen zelf natuurlijk, Bernadette wist precies hoeveel er zouden komen. Dan ook het blootleggen van de bron, die jaarlijks miljoenen liters water levert en naar men zegt geneeskrachtig is - helend is zij zeker.'

Waarom trekken we massaal naar plaatsen als Lourdes?

'De aantrekkingskracht heeft te maken met het dichtbij het mysterie willen zijn', denkt Chatelion Counet. 'Pelgrims zoeken de beleving van troost, onderlinge steun en ook de mystiek van het christendom. Maria is voor gelovigen door de eeuwen heen de persoon die hun aanspreekt op het menselijke vlak. De moeder die haar kinderen met open armen ontvangt,

Lees verder op pagina 2



Vervolg van pagina 1

Amersfoort in beweging

de troosteres der bedroefden, de onbevleete ontvangenis. In Kevelaer en Lourdes lokt het geheim en de mystiek van de moederreligie die het christendom ook is, naast en misschien zelfs tegenover de mannelijke kerk van het priesterschap.'

Kunnen we dat, nu ons land steeds verder ontkerkelijk, nog wel begrijpen?

'Het willen aanschuiven bij het mysterie en de mystiek, zullen veel Nederlanders nog wel begrijpen. Ook protestanten, en moslims zeker. De bedevaart naar Mekka is pure mystiek', geeft Patrick Chatelion Counet aan. 'Maar jezelf loslaten en willen

opgaan in het universeel transcendente wordt misschien niet meer zo herkend, zeker niet door de nieuwe atheïsten (veelal voormalige christenen). Toch is dat misschien een voorbeeld van het kind met het badwater weggoeien. Jezelf niet-gelovig verklaren betekent niet dat je het mysterie van het bestaan naast je neer kunt leggen.'

Is er nog toekomst voor bedevaarten?

'Ik denk het wel. Het individu vindt troost in het opgaan in de massa, in het jezelf onderdompelen in wat groter is dan jij. Dat staat haaks op onze geïndividualiseerde (en daardoor gesecculariseerde) maatschappij.' ●

Pia en Gideon Sarfaty gaan dit jaar voor de derde keer naar Lourdes. 'Vanwege de verbondenheid met elkaar. Vanaf het eerste moment voelen we ons als één grote familie. Ieder gaat er met zijn eigen verhaal naar toe. Er wordt gebeden, gezongen en gelezen onderweg. Als we eenmaal op weg zijn vallen alle lasten van thuis weg.' Pia geeft aan eigenlijk niet zoveel te kunnen met het verhaal van Bernadette en Maria. 'Maar als we de Kruisweg lopen, grijpt het verhaal van Maria mij wel aan. Hoe zij steeds aan de zijde van haar Zoon bleef, Hem zag lijden als moeder. Ik kan niet echt uitleggen wat zo'n reis naar Lourdes met je doet, maar wel is het zo dat ik beide keren zeer emotioneel werd en hard moest huilen. Het geeft ons in ieder geval kracht voor het komend jaar.'

Vernieuwing vraagt om verandering

'Om de kerk weer op te bouwen, is een omslag in eigen denken nodig.' Dat zei Eliza Oudshoorn van de landelijke werkgroep Missionaire Parochie tijdens het Zondags Ontbijt in de Parochiezaal St. Joseph.

'Als je een goede serie op Netflix ziet, beveel je 'm graag aan bij vrienden en collega's. Waarom zou je dat niet

doen als je enthousiast bent over de boodschap van Jezus en de kerk waar je komt?' Oudshoorn liet de aanwezigen kennis maken met de achtergrond van de Missionaire

Parochie. 'Bedenk dat het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen in onze buurt in contact komen met het geloof. Maar door je verbondenheid en inzet voor de kerk kun jij een opening naar contact met God bieden.' De gastspreker wees ook op de mogelijkheden voor de oudste parochianen. 'Bidden kan iedereen en juist gebed is voor vernieuwing heel belangrijk. Mijn moeder van 94 kan niet veel meer, maar bidden dat ze doet!'



Eliza Oudshoorn nodigde haar gehoor uit mee te veranderen. 'We weten dat het anders moet, maar als het op verandering aankomt komen we in verzet. Ga juist mee en durf. En maak gebruik van de omstandigheden die geboden worden. Vieren op zaterdag geeft ruimte op zondag voor de opbouw van de gemeenschap. En misschien worden de mensen die naar de zondagse activiteiten komen, wel nieuwsgierig naar de vieringen om Jezus verder te leren kennen.' ●

MiRaKeL verschijnt zeven keer per jaar en wordt samengesteld door Tom Dirks, Marjet de Jong en Marcella Walraven. M.m.v. Kitty Adrichem.

Kopij voor nummer 5 is welkom vóór 2 juni via mirakel@katholiekamersfoort.nl of per post Redactie Mirakel, Kerklaan 22, 3828 EB Amersfoort.

Grafische verzorging De Weijer Design, Baarn Torendruk Grafische producties bv, Nijkerk

Abonnementen en bezorging abo-mirakel@katholiekamersfoort.nl Steun Mirakel financieel via: NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.



Doe mee!

Mediteren

Je kunt meedoen aan de meditatie in de christelijke traditie. Na een stiltemeditatie lezen we een tekst uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de benedictijnse methode van de lectio divina. Ervaring is geen vereiste, ieder blijft een beginner. De meditatieochtend begint om 09.00 uur in de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk. Aanmelden bij Sonja van den Brand (koola003@hotmail.com). De kosten bedragen 3 euro.

za 4 mei	za 1 juni
----------------	-----------------

Wandelen op Zondag

Vanuit de St. Josephkerk kun je om 10.00 uur op pad voor een wandeling van maximaal 1.5 uur, ongeveer 6 kilometer. De start is in de Mariakapel met een kaarsje, de psalm en speciale intentie van de zondag of van een van de deelnemers. Aansluitend is er als beloning koffie/thee/limonade in Parochiezaal St. Joseph. De deelname is gratis.

zo 5 mei	zo 2 juni
do 16 mei	

Blijft de St. Franciscus Xaveriuskerk open?

De katholieke kerk aan 't Zand in Amersfoort is al decennia lang open op. Bezoekers kunnen even stil worden in het gele licht van de kerk, een kaarsje opsteken of iets willen delen. De St. Franciscus Xaveriuskerk is als binnenstadskerk een plek van

rust en verwondering. Maar, er zijn te weinig Zandwachten, mensen die op zaterdagen toezicht kunnen houden. Met veel moeite wordt het rooster gevuld, maar er wordt te vaak een beroep op dezelfde mensen gedaan. Om het kerkgebouw en de stilteplek open

te houden worden nieuwe enthousiaste mensen gezocht die bezoekers te woord staan en uitleg over de kerk kunnen geven. Mensen met een vlammetje van enthousiasme kunnen zich melden bij secretariaatsfx@gmail.com. ●

Pastor Jan de Froe overleden

Emeritus pastor Jan de Froe is begin april op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was als priester werkzaam op vele plekken in het bisdom. Na zijn emeritaat raakte hij sterk betrokken bij onze parochie.



Kenmerkend was zijn grote verering voor Maria. Hij heeft zich daarom vele jaren ingezet voor bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer en Fatima en niet in de laatste plaats ook voor de jaarlijkse Vrouwevaart. Zijn gezondheid ging de laatste tijd steeds meer achteruit. In het overlijdensbericht schrijft kardinaal Eijk: 'Hij wachtte op de ziekenzalving. Direct na het ontvangen van dit sacrament en de zegen stopte zijn adem en keken zijn ogen diep in de verte; het leek of dat hij zag dat de Heer en Maria hem kwamen halen.' ●

Parochiebestuur zoekt drie nieuwe leden

'Besturen is meestal ook gewoon leuk'

Een in alle opzichten sterk parochiebestuur is belangrijk voor nu en voor de toekomst. Nu twee van de drie bestuursleden -Angélique Liebens en Richard van Berkel- het einde van hun termijn naderen, legde Mirakel hen wat vragen voor, die de twijfelaars voor een functie kunnen overhalen.

Wat is er inspirerend aan het besturen van de parochie?

'We zijn dagelijks bezig met de toekomst van een club die al tweeduizend jaar bestaat en belangrijk is voor duizenden mensen in de stad.'

Maar het besturen lijkt toch ingewikkeld in een tijd van krimp?

'Kerk en onze samenleving veranderen snel en dat brengt inderdaad grote uitdagingen. Maar dat betekent óók dat bestuurswerk relevant is. Er zijn natuurlijk de beperkingen van geld, menskracht en het kerkelijke recht. Maar er is ook heel veel mogelijk, we hebben veel ruimte. Die pakken we op, samen met tientallen vrijwilligers in onze parochie.'

Het klinkt wel als een flinke kluit. Is het werk behapbaar en kun je makkelijk 'nee' zeggen tegen klussen? 'Besturen is zeker geen dagtaak; het gaat vaak méér om het belang van onze beslissingen dan de tijd die dit vergt. We besturen ook gezamenlijk, je staat er als portefeuillehouder niet alleen voor.

Dat geldt voor de leuke en voor de lastige klussen.'

Is het besturen van de parochie een once in a lifetime opportunity?

'Bijna iedereen die bestuurt, is, was of wordt ook in andere rollen actief binnen de parochie, want de betrokkenheid is groot. Het is natuurlijk wel zo dat de eindverantwoordelijkheid voor een parochie uniek is. En de zittingstermijnen zijn beperkt, dus in die zin is het antwoord ja.' Om het bestuur op volle kracht te laten functioneren zijn er twee of drie mensen nodig die zich de komende jaren met hart, ziel en professionaliteit willen inzetten voor de parochie. 'Het is nodig, zinvol en meestal ook gewoon geel leuk.' ●

Maria in mij

De wisseltonstelling gaat de derde ronde in. Dat gebeurt met een inspirerend programma rond een kunstwerk van Margriet Eyken, emailles van Ina Vader, een meditatie moment van Ellen Faber en een piano- en klankschalenconcert door Michiel Buursen. Het programma begint om 13.00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk. Voor informatie kun je terecht bij het secretariaatscc@gmail.com. De toegang is gratis.

ZO
5
mei

Etty Hillesum

In een bijeenkomst verken je het leven en het gedachtegoed van Etty Hillesum aan de hand van enkele passages uit haar werk en de biografie van Judith Koelemeijer. De begeleiding van de avond is van Anna Walsma, voorzitter van de Raad van Kerken Amersfoort. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk. De deelname kost 5 euro, aanmelden via secretariaatscc@gmail.com.

DI
7
mei

(On)vrijheid

Een concert van Vox Martini met Jeroen Koopman (orgel) en David Schermann (slagwerk) om het belang van vrijheid te benadrukken in deze onrustige tijd. Uitgevoerd wordt o.a. Missa Brevis (Zoltán Kodály), De Provundis (Arvo Pärt) en Litanies (Johan Alain). Het concert begint om 20.00 uur in de St. Martinuskerk. De toegangsprijs is 15,50 euro.

ZO
12
mei

Klaartje Hadida begeleidt tieners op weg naar Vormsel

‘De Heilige Geest maakt geloven mogelijk!’

Klaartje Hadida is aangesteld als catechetisch assistent voor onze parochie, waarvoor ze al in 2014-2017 de opleiding had gevolgd. Al vele jaren begeleidt ze tieners naar het sacrament van het Vormsel, dit jaar zeventien vormelingen.

‘Het is niet altijd makkelijk voor ze’, weet Klaartje. ‘Een kind dat één keer per week een uurtje hoort vertellen over de liefde van God - en verder nergens - moet er echt inkomen. Maar tijdens de bijeenkomsten zie ik veel mooie dingen gebeuren.’ We praten met haar over de kracht van de Heilige Geest en het Pinksterfeest.

Klaartje werd geboren in Brabant in een katholiek gezin met een vrolijk-Zeeuwse moeder en een nuchtere Brabantse vader. Haar man heeft Spaanse roots en het katholieke geloof speelt een grote rol in hun leven. Toen ze in 2011 in Hoogland kwamen wonen, raakte Klaartje betrokken bij de vormselvoorbereiding. Dit maakte haar extra geïnteresseerd in de Drie-eenheid van God, Vader Zoon en Heilige Geest, wat later haar thema werd in de catechetische opleiding.

Aha-moment

Mensen vinden Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, weleens moeilijk te bevatten. Klaartje herinnert zich haar aha-moment: ‘Toen ik 19 was, tijdens mijn eerste werkstage in Lourdes, liet pastoor Han Snel ons een beeld zien van God de Vader en Jezus. Twee figuren. ‘Dit is de heilige Drie-eenheid,’ zei hij. Wij ijverig zoeken naar een duif of een vlam die de hei-

lige Geest zou uitbeelden. Maar die was er niet. Toen zei pastoor Snel: ‘De Heilige Geest is de LIEFDE tussen de Vader en de Zoon.’ Ineens werd de drie-ene God begrijpelijker voor mij. De vlammen en de duif zijn *slechts* beelden van waar het dus écht om gaat: de liefde tussen de Vader en Jezus, de liefde tussen God en ons. Die werkt ook in jou en mij. Zonder de Heilige Geest zouden we niets van Jezus snappen. De Heilige Geest maakt mogelijk dat je gelooft en bidt, naar een betere wereld verlangt. De Heilige Geest is een knipoogje van boven. Als mij ineens iets te binnen schiet, een naam, een voorval, dan ervaar ik het begin van een gebed. Daar ga ik op in. Geloof brengt je bij het hier en nu; op de plaats waar je bent: de buurvrouw die hulp kan gebruiken, je concrete naasten.”

Keuze

Klaartje vindt vrijheid in geloven belangrijk. ‘De eigen keuze van de vormelingen staat op de eerste plaats. Soms begint een kind zonder zin aan de vormselvoorbereiding. Dan zeg ik: ‘Probeer het gewoon: laat je verrassen! Niks móet: sacramenten zijn cadeautjes!’ Pas na de acht lessen beslissen ze zelf of ze gevormd willen worden of niet. Dat is een serieus keuzemoment: de ouders worden er zeker ook



bij betrokken. De kinderen geven hun motivatie aan via een formulier met keuzemogelijkheden, en mogen ook vrij opschrijven wat hen beweegt. Ik krijg vaak tranen in mijn ogen als ik hun persoonlijke woorden hoor.’

Geliefd

Klaartje werkt enthousiast met het werkboek *Vormselkracht*. Het biedt acht bijeenkomsten met veel interactie, verhalen, een interview met de



Doe mee!

Christelijke meditatie

Je kunt mediteren als weg naar vereniging met God. Per keer word een tekst van John Main OSB gelezen, gevolgd door 25 minuten stilte, ingekaderd in een vast openingsgebed en een slotgebed. We volgen hiermee de christelijke meditatie-traditie. Elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de dagkapel van de St. Ansfriiduskerk. Informatie bij Herman Roos (06 - 53 64 47 15).



Pinkster Avontuur

Voor gezinnen is er om 10.00 uur een avontuurlijk uur, met uitdagende opdrachten voor de kinderen en een eigen opdracht voor de ouder(s). Het thema van Pinksteren wordt omgezet in beweging, speuren en samenwerken. De activiteit wordt gehouden in en rond de St. Josephkerk en Parochiezaal St. Joseph. Kom maar langs als je durft!



Zondags Ontbijt

Je bent welkom om elkaar onder het genot van een heerlijk ontbijt ontspannen te ontmoeten. Het ontbijt in Parochiezaal St. Joseph wordt om 10.00 uur gehouden. Er wordt maandelijks een tafel-gast uitgenodigd met een inspirerende presentatie. Voor de kinderen is er een spellentafel. De deelname is gratis.



‘Zonder de Heilige Geest zouden we niets van Jezus snappen.’

eigen ouders, gastsprekers, spellen. ‘De tieners leren elkaar kennen en er komen dingen uit hun eigen leven ter sprake. Bijvoorbeeld ziekte of nare nieuwsberichten. Hoe heeft dat met God te maken? Ze horen dat *wie je bent* het allerbelangrijkste is, belangrijker dan wat je hebt, wat je presteert en wat anderen over je zeggen. En wie ben je dan? Allereerst een GELIEFD kind van God. Hij heeft een goed en mooi plan met ons leven! Dit brengt ook een bijzonder gevoel van verbondenheid in de groep. Vaak is er op school of thuis niet altijd mogelijkheid voor zulke gesprekken.’

Veel indruk maakt de diaconale stage bij de Voedselbank. Dit jaar hebben de vormelingen op creatieve manieren de 5 euro die ze krijgen, vermeerderd voor de Voedselbank, door hun talenten te gebruiken. ‘Ze maken dan kennis met de arme kant, met mensen die op voedselhulp aangewezen zijn. Ze zien de werken van barmhartigheid *live* gebeuren: het goede doen op de plek waar je bent. Want dat is de plek waar God je nodig heeft!’

Welke Pinkstergedachte wil Klaartje aan medeparochianen meegeven? ‘De Heilige Geest is God die jou helpt; jou in beweging zet om het goede te doen. Het is niet alleen jouw eigen werk. Je wordt gedragen door de liefde tussen de Vader en Jezus. Leer vertrouwen op je antenne, je voelsprietten. Er valt je iets in... je merkt het op... je reageert, bidt. God is zó dichtbij!’ ●

Veel vormelingen vinden het leuk om als groep bij elkaar te blijven komen. Ze zijn bevriend geraakt en steunen elkaar. Dat kan alleen als er ouders zijn die daaraan willen meehelpen. Voel jij je geroepen, neem dan contact op met Klaartje via klaartje@lach.speedlinq.nl

Pinksteren



Pinksteren, dat is God heel dichtbij, een vlam, een aanwezigheid in jou en mij. De Heilige Geest geeft een duwtje, een hint en brengt je op iets wat je zelf niet verzint. Niet luid en hardhandig, maar inspirerend jou zacht door het leven heen navigerend. Hij wijst naar je naaste, hij brengt je weer bij als je denkt over mensen als ‘wij en zij’, maakt ons tot familie, tot zusters en broers, begaan met elkaar en niet moordend jaloers. Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden en helpt je om misstappen te vermijden, behoedt je en voedt je, zelfs als je ‘t niet merkt. God draagt je op handen, de Geest van God werkt!

De werkzaamheid van God wordt in de Bijbel met het Hebreeuwse woord ‘ruach’, in het Grieks ‘pneuma’ aangeduid. Beide woorden (zeg ze maar hardop) duiden een luchtbeweging aan, adem of windvlaag. Denk maar aan het scheppingsverhaal: God boetseert de mens van klei en blaast hem de adem in de neus. Daarvan gaat de mens leven! We horen ook dat de Geest van God ‘over iemand komt’, iemand aanzet om iets te doen, de profeten bijvoorbeeld, of Jezus die de woestijn ingaat om zich te bezinnen. Bekende symbolen zijn vurige tongen, een duif (die de lucht in beweging brengt), een stormvlaag. De kerk heeft nog een symbool voor de Heilige Geest: geurige zalf die ‘chrisma’ heet. Ze bestaat uit olijfolie waaraan een geuroolie wordt toegevoegd. Want ook ruiken en geur hebben met lucht te maken! Een lekker luchtje is een onzichtbare krachtige aanwezigheid. Daarom wordt chrisma gebruikt bij de zalving van een vormeling.

Pinkstererème

Misschien vind je het leuk om zelf een Pinkstercrème te maken. Als je die op je handen, je wangen of je hals smeert, helpt de geur je te denken aan God die dichtbij jou is.



Nodig: Kokosolie, flesje essentiële olie, twee schaaltjes, heet water, een lepel, een schoon, leeg cosmeticablikje of -potje.

Doen:

1. Doe een eetlepel kokosolie in een klein schaaltje, plaats dit in een iets groter schaaltje met heet water en laat al roerend smelten.
2. Druppel er 2 à 3 drie druppels geuroolie bij en roer.
3. Doe deksel erop en laat afkoelen. Breng de crème op je huid aan en merk dat de geur telkens langskomt. Een vleugje van Gods liefde misschien?

Alle vieringen

Een actueel overzicht op www.katholiekamersfoort.nl

eucharistieviering gebedsviering woord/communieviering oecumenische viering 😊 Kinderwoorddienst

	St. Ansfriidus zo 11.00 uur	St. F. Xaverius zo 10.30 uur	St. Joseph za 19.00 uur	St. Martinus zo 09.00 uur	Het Brandpunt zo 10.45 uur
Za. 4 mei	Oec. gebedsviering (18.00)	.	pastor G. Nijland (18.30) <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>		
Zo. 5 mei	par. A. van de Wiel <i>Martinuskoor</i>	par. A. v Es / L. Schakenbosch <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastoor J. Skiba <i>Parochiekoor Hoogland</i>	W. Vlooswijk
Do. 9 mei Hemelvaart			pastor G. Nijland (19.30) <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>	pastor G. Nijland (10.00) <i>Gem. Koor H. Kruis</i>	Anders Vieren
Za. 11 mei	Taizéviering (19.00)		diaken A. van Gaans <i>Veen Vocals</i>		
Zo. 12 mei	par. A. van de Wiel <i>Dameskoor St. Henricus</i>	par. H. Klamer / M. Derks <i>Koorgroep</i>		😊 pastor G. Nijland <i>Martinuskoor</i>	M. Bierhaus
Za. 18 mei Pinksteren			😊 pastor G. Nijland <i>Gem. Koor H. Kruis</i>		
Zo. 19 mei	pastor F. Zwarts <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>	par. F. van Kan / M. Nusselein <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastor G. Nijland <i>Pinksterkoor</i>	Tafelviering ds. A. Walsma
Ma. 20 mei 2e Pinksterdag				<i>Eerste Heilige Communie</i> pastoor J. Skiba (10.00)	
Za. 25 mei			pastoor J. Skiba <i>Gregoriaanse Schola</i>	Eucharistische aanbidding (19.00)	
Zo. 26 mei	par. A. van de Wiel <i>Koor 4U</i>	pastor F. Zwarts (11.00) <i>Koorgroep</i>		😊 pastoor J. Skiba <i>Parochiekoor Hoogland</i>	N. Smit
Za. 1 juni	Vespers (19.00)		😊 diaken W. Kremer <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>		
Zo. 2 juni Sacramentsdag	pastor G. Nijland <i>Gem. Koor H. Kruis</i>	par. M. Derks / S. vd Brand <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastor G. Nijland/ diaken F. Sieraal <i>Martinuskoor</i>	D. de Boer
Za. 8 juni			pastor G. Nijland <i>GospelKidz</i>	Taizéviering (19.00)	
Zo. 9 juni	par. A. van de Wiel <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>	par. L. vd Haterd / G. Wierenga <i>Koorgroep</i>		😊 pastor G. Nijland <i>Parochiekoor Hoogland</i>	30 jaar Brandpunt E. Hogema / ds. A. Walsma
Za. 15 juni			😊 pastoor J. Skiba <i>Martinuskoor</i>		
Zo. 16 juni	diaken A. van Gaans <i>Dameskoor St. Henricus</i>	par. Ph. Jacobs / A. v Es <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastoor J. Skiba <i>Gem. Koor H. Kruis</i>	Taizéviering ds. A. Walsma
Za. 22 juni			pastor G. Nijland <i>Gregoriaanse Schola</i>	Eucharistische aanbidding (19.00)	
Zo. 23 juni	par. A. van de Wiel <i>Koor 4U</i>	pastor G. Nijland (11.00) <i>Koorgroep</i>		😊 pastoor J. Skiba <i>Martinuskoor</i>	Tafelviering ds. M. Snaterse
Za. 29 juni			😊 diaken W. Kremer <i>Veen Vocals</i>		
Zo. 30 juni	par. J. Roos <i>Gem. Koor Soli Deo Gloria</i>	par. R. vd Vliet / Ph. Jacobs <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastor G. Nijland <i>Parochiekoor Hoogland</i>	ds. A. Walsma

* alle vermeldingen onder voorbehoud

St. Ansfriiduskerk

- Iedere woensdag 19:00 uur eucharistieviering met pastoor J. Skiba of pastor G. Nijland

H. Kruiskerk

- Iedere woensdag om 09.00 uur Laudan

St. Josephkerk

- Iedere dinsdag 09:00 uur eucharistieviering met pastor G. Nijland

Mariavieringen St. Josephkerk

- Donderdag 16 en 23 mei 19:30 uur Mariaviering
- Donderdag 30 mei 19:30 uur Marialof

St. Martinuskerk

- Iedere donderdag om 09.00 uur Laudan
- Voor vrijdagmorgenvieringen: zie Martinusberichten

Bereikbaarheid pastores ▼

E pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl



pastoor Joachim Skiba

E pastorskiba@marthamaria.nl
T 035 - 601 13 20
06 - 46 93 15 11 (vrij: maandag)



Suhail Tafur (jongerenwerk)

E suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
T 06 - 22 99 69 37 (part-time / vrij: maandag)



pastor Gé Nijland

E g.nijland@katholiekamersfoort.nl
T 06-58 88 28 05 (vrij: vrijdag)

Met assistentie van:



diaken Frank Sieraal

E jfrcsieraal@kpnmail.nl
T 033- 472 94 38 (vrij: dinsdag en woensdag)



diaken Jan Nieuwenhuis

E diakennieuwenhuis@marthamaria.nl
T 035 - 542 02 08 (10 uur per week)



diaken Antoon van Gaans

E diakenvangaans@marthamaria.nl
T 06 - 46 19 80 77 (10 uur per week)



diaken Wim Kremer

E diakenkremer@marthamaria.nl
T 06 - 17 47 74 44 (10 uur per week)

Vertrouwenspersonen:

Loes Wiggerts **Adriaan van Es**
T 06 - 40 41 56 84 T 06 - 51 32 94 90
E lojowibri46@hotmail.com

Contact ▼

Doop, huwelijk

Centraal Secretariaat

E centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr 09.00 - 13.00 uur)

Ziekenzalving

T pastoor Joachim Skiba 06 - 46 93 15 11 (maandag vrij)
T pastor Gé Nijland 06 - 58 88 28 05 (vrijdag vrij)

Ziekenzalving/ziekenzegen kan ook op

T 06 - 57 54 12 22 dagelijks (09.00 - 17.00)

Overlijden-melding graag via uitvaartverzorger

T 06 - 57 54 12 22 dagelijks (09.00 - 17.00)

Financiële nood en ondersteuning

E secretaris@caritasamersfoort.nl

Drukte bij Vrolijke Paastuin

Het grootste feest van het jaar, het feest van Jezus' verrijzenis, is ook dit jaar weer groots gevierd in onze parochie.



Zo was het in de parochiezaal, bos en tuin bij de St. Joseph-kerk een drukte van belang tijdens de Vrolijke Paastuin. Zo'n 250 aanwezigen hebben genoten van de activiteiten, met allemaal een vrolijk paastintje. Kinderen konden hun eigen paaskaarsen maken, een paaspuzzelroute volgen, konijntjes en lammetjes liefdevol verzorgen en er was een constante lange rij voor de gratis poffertjes. ●

Sacramentsdag met processie



De Kerk viert dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven. De eerbied die in de Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op Sacramentsdag tot uitdrukking gebracht. Deze feestdag wordt in de St. Martinuskerk gevierd met na de Mis een processie door de pastorietuin. Bij het rustaltaar wordt het Allerheiligste aanbeden. De eucharistieviering op 2 juni begint om 09.00 uur met daarna de processie. ●
Sacramentsvereniging St. Martinus

Wie helpt de vormselwerkgroep?



De werkgroep Vormselvoorbereiding heeft extra mensen nodig. Naast de lessen en bijeenkomsten die Klaartje en Suhail verzorgen, is er ook een secretarische taak. Globaal houdt dit in dat er in juni overleg is om de aankomende Vormelingen uit te nodigen mee te doen met het project. Belangrijkste taken zijn mailen met secretariaat, selecteren van kinderen uit een excel-bestand, overzichtjes maken, ruimtes reserveren, bestanden in de mail beheeren. Het is allemaal vanuit huis op zelfgekozen momenten te doen. Ook is er versterking nodig bij het geven van de lessen. Dat kan ook een mooie verrijking voor jezelf zijn. Laat van je horen via vormsel@katholiekamersfoort.nl. ●
Werkgroep Vormselvoorbereiding

Vrouwevaart

De vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort maakte in 1444 van de stad een bedevaartplaats. Dit Mirakel wordt sinds eeuwen herdacht in de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Deze *Vrouwevaart* op zaterdag 11 mei start om 07.30 uur met een gebedsviering in de oud-katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad, onder andere in de Onze Lieve Vrouwetoren. Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de St. Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop koffie. ● *diaken Frank Sieraal, Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort*

Dagje Kevelaer

Ga met ons mee is het thema in Kevelaer dit jaar en komt uit het evangelie van Lucas. Het is ook een oproep mee te gaan met de eendaagse bedevaart naar Kevelaer op maandag 29 juli. Kom een dagje tot rust bij Maria de Troosteres der Bedroefden. Tot jezelf komen in een gejaagde en overspannen wereld, even een kaarsje opsteken, een klein gebed uitspreken. De kosten voor deze dag zijn 50 euro voor de bus. Het is mogelijk het diner te gebruiken voor 28 euro extra. Aanmelden kan bij broedermeester Riet v.d. Heijden (06 - 22 10 33 30). ●

Diaconie door: Marcella Walraven



Kopje koffie bij de bus

Op vier plekken in Amersfoort staat wekelijks de Koffiebus: Neptunusplein (di), Vathorst centrum (wo), Emiclaer (do) en Euterpeplein (vr). En deze voorziet blijkbaar in een behoefte, want zelfs in de winter is het terras bezet. In een tijd waar je nauwelijks meer iemand persoonlijk te spreken krijgt en verwezen wordt naar een website, is het fijn om zomaar, zonder afspraak even iemand persoonlijk te treffen.

De Koffiebus is opgericht door Harm Messink en is een unieke ontmoetingsplek waar iedereen welkom is voor een bakkie en een babbel. Harm Messink: 'Wij schenken uitstekende koffie en oprechte aandacht, met daarbij heerlijke koek of gebak. En tijdens de lunch is er soep en of salade en tosti. Elke keer weer iets anders waardoor het verrassend blijft'. En het mooie is, dat dit belangeloos gemaakt wordt door buurtgenoten. 'Een prijslijst is er niet! Iedereen bepaalt zelf wat hij geeft. We profileren ons als buurtinitiatief om drempels van zorg, gemeente of kerk te slechten.'

Die persoonlijke aandacht is een krachtig signaal. Oké, feit is dat er steeds minder vrijwilligers zijn. Hoewel... De Koffiebus mag rekenen op ongeveer 150 vrijwilligers, in een tijd dat veel mensen moeten werken om overeind te blijven, en taken als mantelzorger moeten overnemen van de reguliere zorg. Wat de mensen van de Koffiebus ons kan leren, is dat je met een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling geen genoeg hoeft te nemen. Dat we moeten blijven omzien naar elkaar, omdat je zelf ook zo maar op jezelf teruggeworpen kunt worden. En wie kijkt er dan nog om naar jou? ●

Contactgegevens ▼

Centraal Secretariaat in De Pastorie

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr 09.00-13.00 uur)
E centraalsecretariaat.OLVA@katholiekamersfoort.nl

Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Utrechtseweg 30, 3811 NB Amersfoort
T 033 - 820 03 55
E secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl

Inloophuis De Ontmoeting

De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort
T 033 - 456 28 05
E inloophuis@hetnet.nl

Inloophuis Schothorst

Lancelotpad 18, 3813 EW Amersfoort
T 033 - 480 19 02
E info@inloophuisschothorst.nl

De Herberg (oecumenisch)

Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort
T 033 - 457 11 41

Sint Ansfriidus

Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort
T 033 - 461 59 23
E secretariaat@ansfriduskerk.nl

Het Brandpunt (oecumenisch)

Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort
T 033 - 455 46 66

Sint Joseph

Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen
T 033 - 257 12 85
E secretariaat@stjoseph-olva.nl

Sint Martinus

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
T 033 - 480 12 23
E martinus.locatie@gmail.com

Sint Franciscus Xaverius

't Zand 31, 3811 GB Amersfoort
T 033 - 472 17 05
E secretariaatsfx@gmail.com

Sint Henricus

p/a mw. Giny Wierenga
Noordewierweg 183, 3812 DE Amersfoort
T 033 - 461 16 51
E g.wierenga@kpnmail.nl

Heilig Kruis

T 033 - 489 35 99
E wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl

Open Kontakt Bunschoten

p/a Ben Jonker
T 033 - 298 35 41

Wijkherberg Heilige Geest " Open huis "

Kerkcentrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.
T 033 - 472 18 82
E hemels94@outlook.com
▪ Elke 1e en 3e zondag van de maand 14.30 - 16.30 uur "Open huis" met ontmoeting, gesprek en activiteiten.