



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

Week 18-19

28 april tm 11 mei 2024

Dodenherdenking 4 mei 2024

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van alle oorlogen samen. Ook in Hoogland gedenken we en dan vooral de slachtoffers van de 2^e Wereldoorlog in de voormalige gemeente Hoogland. Het thema is dit jaar “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”.

Met dit thema vraagt het Nationaal Comité, in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn, ook in de voormalige gemeente Hoogland.

De Oecumenische 4- meiviering begint om 19.00 uur in De Inham. Een werkgroep vanuit De Inham, Het Brandpunt, Sint Martinus en de Veenkerk bereidt deze jaarlijkse viering voor. In deze viering gaat ds. Martin Snaterse voor en zal er ook aandacht worden geschonken aan de jongeren die met ons mee herdenken. Vanuit de St. Josephschool in Hooglanderveen zal er een delegatie aanwezig zijn, als vertegenwoordigers van alle scholen.

Na afloop van de viering krijgt iedereen een witte roos mee en wandelen we in stilte naar de Gedenknaald bij de rotonde aan de Zevenhuizerstraat. Daar volgen we met elkaar de herdenking en

zullen er namens de gemeente en een aantal organisaties bloemen worden gelegd bij de Naald. Vervolgens kan iedereen aansluiten om zelf de roos neer te leggen.

Oecumenische gebedsviering bij Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2024 Sint Ansfriiduskerk



Op zaterdag 4 mei 2024 van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint Ansfriiduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met Dodenherdenking. Met stilte, Woord, gebed en muziek worden de doden herdacht rond het thema: “Vrijheid verteld”.

De viering is een gezamenlijk initiatief van de Sint Ansfriiduskerk en de protestantse wijkgemeenten in Amersfoort- Zuid (Bergkerk, Fonteinkerk en Nieuwe Kerk). Voorgangers zijn Leo Koffeman en Arie van de Wiel.

Burgemeester Lucas Bolsius zal bij de viering aanwezig zijn en spreken.

Aansluitend kan men desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.

Locatie: Sint Ansfriiduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort

Tijd: 18.00-18.40 uur

Concert in teken van vrijheid 12 mei

Vox Martini is een door Noëmi Schermann opgericht projectkoor, bestaande uit jonge enthousiaste zangers uit Utrecht en omstreken. Op zondag 12 mei 20:00 uur zal in de Sint- Martinuskerk een concert plaatsvinden om het belang van vrijheid te benadrukken in deze onrustige tijd. Ik wil met dit concert laten zien dat muziek kan

verbinden en onderscheid maken tussen de gewone mens en politiek. We gaan werken uitvoeren van componisten die schreven in tijden van oorlog of anderszins in hun vrijheid werden beperkt. Daarnaast ben ik zélf de kleindochter van een Hongaarse vluchteling en heb dankzij mijn opa de kans gehad om in vrijheid op te groeien. Ik zie het daarmee ook als een eerbetoon aan mijn opa die na vijf jaar gevangenschap in 1956 vocht voor zijn vrijheid tijdens de Hongaarse opstand en daarna het land is ontvlucht.

Het hoofdwerk is de zelden uitgevoerde Missa Brevis van de Hongaarse componist Zoltán Kodály voor koor en orgel, geschreven in 1944 in een schuilkelder terwijl de bommen op Boedapest vielen. Naast de mis van Kodály voeren we ook werken uit van componisten afkomstig uit Rusland en Oekraïne en een werk in het Jiddisch van de Hongaars-Nederlandse dirigent en componist Iván Fischer.

Lees

meer: <https://www.noemischerma.nl/nl/vox-martini>



5 mei Plebaan Vincent Blom gaat de eigen klank van het Sint- Martinuskoor weer horen in de Sint- Janskathedraal

Op zondag 5 mei a.s., Bevrijdingsdag, gaat ons eigen Sint- Martinuskoor voor de 3^e keer de zang in twee vieringen verzorgen in de Sint- Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Vincent Blom is daar de plebaan. Zijn grootvader was vroeger koster in de Sint- Martinus. Hij vindt het fijn om weer de eigen koorklankkleur van dit koor te horen. Afgelopen week spraken we hem in de Don- Boscozaal, waar hij vertelde wat zijn liefde voor dit koor voor hem betekent.



“Het Martinuskoor heeft nog steeds de koorklank die ik van vroeger ken.”

De mogelijkheid om hier te zingen is ontstaan, toen Vincent een keer op bezoek was bij een oom en tante van hem. Zij waren toen 60 jaar getrouwd. Aldaar ontmoette hij koorlid Anita Koller - Voskuilen. Hij kwam bij haar aan tafel zitten en zo ontstonden er diverse gesprekken, waaronder de mogelijkheid om in de Meimaand in deze kathedraal te zingen. In deze meimaand zijn er heel veel extra vieringen en daarom ook extra koren nodig. “Het ei was op dat moment gelegd” en na intern overleg is de uitnodiging gerealiseerd. “We hebben smaak nu gewoon te pakken en dat is wederzijds”.

Het koor gaat nu voor de 3^e keer in twee vieringen de koorzang verzorgen. Wat ook bijzonder is dat dit koor op de eerste zondag van de meimaand de zang in de Eucharistie van 12:00 uur én het lof van 16:00 uur gaat verzorgen. Wat misschien ook een toeval is, of niet, is dat de vicevoorzitter van de Sint-Janskathedraal ook een Hooglander is. Jan Pommer, zoon van oud-dirigent Frans Pommer .

“ ’s-Hertogenbosch is nu ook een stukje Hoogland in het zuiden en ik vind het ook heel bijzonder dat dit koor in mijn kerk komt zingen. Het geeft mij een mooi thuiskomgevoel en dat voel ik ook als ik hier in Hoogland ben. Dit is nog steeds de koorklank die ik van vroeger ken. Dit is mij heel dierbaar, volgens Vincent’.

Tot slot nog een tip van de plebaan: “Organiseer een touringcar voor zondag 5 mei en vier met mij mee! Maak er een Mariabedevaart van, naar de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch. Iedereen is van harte welkom.”

Interview en uitnodiging

Op de site van katholiek Amersfoort leest u een groter interview met hem. Ga naar: <https://katholiekamersfoort.nl/een-ontmoeting-in-de-pastorie-met-plebaan-vincent-blom/> Ook hebben we een youtubereportage gemaakt. Om deze te bekijken, open deze link: <https://www.youtube.com/watch?v=FDmClpeJIXo>

Pinksterprojectkoor 2024

Pinksterprojectkoor zingt op eerste pinksterdag in de Martinuskerk.

Naar (inmiddels) goede gewoonte zingt op Eerste Pinksterdag in ons Eucharistisch Centrum het Pinksterprojectkoor. Het is heel mooi om juist met Pinksteren, waar een universele klank en taal de centrale boodschap is, vanuit alle geloofsgemeenschappen samen te kunnen zingen.

Het koor staat onder leiding van Marian Overmaat. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Luud van Loenhout (piano) en Herma van der Heijden (fluit).

Repetitie: Er is één repetitie voor deze viering: op **vrijdagavond 17 mei van 19.30 – 21.30 uur** in de Martinuskerk. Op deze avond krijg je alle muziek aangereikt.

AANMELDEN: Wil je meezingen? Van harte welkom! Meld je uiterlijk 12 mei aan via een email aan marian.overmaat@gmail.com



Projectkoor Gabriël Fauré 3 november

Het kan nog.....u kunt erbij zijn en meedoen.



Gabriel Fauré 12 mei 1845 – 4 november 1924

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Gabriel Fauré overleed.

Op zondagmiddag 3 november voert het Sint- Martinuskoor met projectzangers het Requiem van Gabriel Fauré uit.

We willen u van harte uitnodigen om in het projectkoor mee te zingen.

De repetities vinden plaats op de donderdagavond, op het koor van de Sint- Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland.

De repetitiedata zijn:

16 en 30 mei, 13 en 27 juni en 4 juli van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur en

vanaf 29 augustus t/m 31 oktober elke week, dezelfde tijd.

3 november generale repetitie en uitvoering.

Het is belangrijk dat u minimaal 10 van de repetities kunt meemaken. Vooral alten, tenoren en bassen zijn meer dan welkom.

De uitvoering van het Requiem zal worden omlijst door een passend programma vóór in de kerk.

Als u mee wilt zingen, vragen we het volgende:

Geef u **voor 10 mei** op door deze mail te beantwoorden met vermelding van:

Naam, mobiel telefoonnummer, stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas).

Voor deelname vragen we een bijdrage van € 25,--.

Je krijgt daarvoor: de bladmuziek, 15 (gezellige) repetities, koffie of thee, en deelname aan een mooie uitvoering.

We vragen u de € 25,-- vóór 16 mei over te maken naar:

NL10 RABO 0110 1862 49 t.n.v. St. Martinuskoor met vermelding: "deelname Requiem Fauré".

We hopen op veel enthousiaste reacties en mocht u andere geïnteresseerden kennen, geef dit bericht door.

Namens het Sint- Martinuskoor

Truus van Middelaar secr.

tel. 033 4550884

Lezing Klimaatlim tuinieren in de Pastorie



Op woensdagavond 15 mei a.s. om 20:00 uur geeft Anneke Beemer een lezing in de Pastorie van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus. Het onderwerp van deze lezing is 'Klimaatlim Tuinieren'

Klimaatlim tuinieren

Onlangs is bij uitgeverij Terra het boek Klimaatlim tuinieren verschenen. Anneke Beemer uit Hoogland heeft de prachtige foto's voor dit boek gemaakt. Moniek de Bakker uit Arnhem is de auteur.

Inmiddels ervaren we allemaal de gevolgen van klimaatverandering. Zo merk je dat het heter wordt in de zomer en natter in de winter. We ervaren dit ook in de tuin; planten staan de verpieteren door de hitte of verzuipen tijdens natte periodes en door al die tegels in je tuin loopt het water maar slecht weg. Hoe ga je als tuinliefhebber om met dit veranderend klimaat? Welke maatregelen kun je treffen zodat je tuin beter bestand is tegen veel regenwater en grote hitte? Welke planten moet je kiezen? Hoe zorg je voor meer biodiversiteit? Anneke laat in deze presentatie zien hoe je door slimme keuzes te maken je tuin zowel natuurvriendelijk als toekomstbestendig kunt inrichten. Van bodem tot balkon, alle aspecten van klimaatlim tuinieren komen aan bod.

Tuinen en beplantingen

Anneke is naast tuinfotograaf ook tuin- en beplantingsontwerper. In Hoogland en Amersfoort zijn meerdere door haar ontworpen tuinen te vinden. Een aantal van deze tuinen zullen ook tijdens de presentatie getoond worden.

Praktische informatie

Na de lezing kunt u bij Anneke het boek *Klimaatlim tuinieren* kopen en laten signeren. De prijs van het boek bedraagt € 29,99. Lees meer over dit boek op de

site: <https://www.terralannoo.nl/nl/klimaatlim-tuinieren>

In dit boek praktische stappenplannen en veel handige plantenlijstjes zodat je zelf meteen aan de slag kunt! En voor mensen die liever niet teveel werk aan de tuin hebben is er een speciaal hoofdstuk, dat heet: *Luinieren*.

De Lezing begint om 20:00 uur en zal duren tot ± 22:00 uur. Vooraf en in de pauze wordt er koffie of thee geserveerd. Na afloop vragen we u om een energieke vrijwillige bijdrage te geven, zodat we de kosten van deze bijzondere lezing kunnen betalen.

Als richtbedrag vragen we een bedrag van € 5,00.

Een Franciscaanse groet van Ronald Putman

Op Roepingenzondag heeft een aantal parochianen een ontmoeting gehad met franciscaan Roland Putman. Voor een aantal jaren geleden was hij pastor in onze geloofsgemeenschap. Roland woont in het Stadsklooster San Damiano te Den Bosch. Dit Stadsklooster San Damiano is in Nederland een unieke samenwerking van de verschillende orden binnen de franciscaanse familie. Hij doet u vanuit dit Stadsklooster de



hartelijke groeten toekomen. Wilt u meer info over het Stadsklooster San Damiano, ga naar: <http://www.stadskloostersandamiano.nl>

Inmiddels is er ook een korte impressie gemaakt van deze viering. Ga naar het youtubekanaal: <https://youtu.be/JaVxURyet7E?si=-rabA7oo5joCi5AV>

De kozijnen van de pastorie bijna weer als nieuw

Enige weken geleden hebben we de aandacht gevraagd rondom het herstel van de houten raamkozijnen van de Pastorie. Inmiddels is Marco Dekker, medewerker van de firma Schakel & Schrale, druk aan het werk gegaan. We zien nu aan de kozijnen dat deze er bijna weer als nieuw uit zien (zie foto's). De kozijnen moeten echter nog geschilderd worden, zodat deze weer als nieuw uitzien. Op de bijgaande foto's is te zien wat de huidige stand van zaken is. Het onderhoud aan deze kozijnen is dus bijna afgerond. Dit betekent niet dat daarmee het onderhoud ten einde is, want onderhoud van de Sint- Martinuskerk en Pastorie zal altijd blijven. We hopen dat u daaraan financieel wilt blijven bijdragen. Onze parochie en geloofsgemeenschap staan nog voor grote uitdagingen om alles goed te kunnen restaureren of herstellen.

Een 4- tal vergadertafels in de aanbieding



In de pastorie staat een 4 tal moderne rechthoekige vergadertafels. Ze zijn als nieuw! De maat is: 240x90 cm en kosten € 75,--per stuk. Als u alle 4 tegelijk afneemt dan geven we een korting. Deze tafels zijn vermoedelijk eind april/begin mei beschikbaar om opgehaald te worden. De

opbrengst van de verkoop van deze tafels komt ten goede aan onze geloofsgemeenschap Sint Martinus. Ga naar de website van

marktplaats en doe een bieding. Hierbij de link: https://www.marktplaats.nl/v/zakelijke-goederen/kantoor-en-winkelinrichting-kantoormeubilair-en-inrichting/m2105262801-vergadertafels?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons_seller

Vacatures administratie en bereikbaarheidsdienst

Gezocht voor het Centraal Secretariaat/Boekhouding van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort: een **administratieve kracht** voor gemiddeld 8 uur per week, verdeeld over 2 of 3 ochtenden. Informatie of solliciteren: penningmeesterolva@katholiekamersfoort.nl.

Met enkele vrijwilligers zorgen we ervoor dat de parochie bereikbaar is voor uitvaartondernemers bij overlijden van een parochiaan. We zoeken daarvoor enkele nieuwe **vrijwilligers voor de bereikbaarheidsdienst**, die een dagdeel per twee weken/maand beschikbaar zijn, om de juiste mensen te berichten voor uitvaarten. Informatie of aanmelding via lokaalteam@stjoseph-olva.nl

Overleden

Op donderdag 11 april is overleden de heer Gijs van Dijk. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 april in de Sint- Martinuskerk

Op zaterdag 13 april is overleden de heer Martien Horst. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In Memoriam

In dankbare herinnering aan

Jan Roeten



Jan is op 10 november 1949 geboren op de van Boetzelaerlaan in Hoogland. Als tweede in een gezin met nog een broer en twee zussen hielp hij zijn vader die kolenboer was. Jan was liever met zijn handen bezig dan dat hij zijn tijd op school verdeed. Vanaf zijn zevende moest hij van zijn vader vrijwillig verplicht naar muziekvereniging Sint Caecilia. Muziek werd zijn lust en leven. Van piston en bariton groeide hij door naar de bas. De jaren bij de vereniging vulden zich met fantastische concerten, de repetities op vrijdagavond die hij trouw bezocht en bestuursfuncties. Hij werd het boegbeeld van de vereniging.

Ruim 50 jaar geleden vond Jan in Henny de liefde van zijn leven en zij trouwden. Ze vulden elkaar goed aan en lieten elkaar vrij in keuzes. Als kroon op hun liefde zagen achtereenvolgens Sandra, Petra en Leo het levenslicht. Jan genoot van zijn gezin. Hij nam zijn kinderen mee tijdens zijn werk en zorgde ervoor dat er altijd iets leuks te doen was. Hij was een rustige, geduldige en lieve vader die er altijd was. Wat was hij ook trots op zijn kleinkinderen. Hij vond het

prachtig als hij hen om zich heen had. Zijn liefde en trouw waren onvoorwaardelijk.

Trouw was hij ook als jeugdleider, wedstrijdsecretaris en lid van het jeugdbestuur bij vv Hoogland. Hij stond aan de basis van dweilorkest 'De Volle Bloas', was actief voor Stichting Feestweekend Hoogland, het latere Dorpsfeest en de kerk. Trouw was hij aan zijn werk als mechanisatiemonteur bij Hoaf en later bij Van Loen. Na de VUT verrichtte hij allerhande klusjes bij Mickey's kinderopvang, waar de kinderen hem 'Jan de bouwer' noemden. Na de VUT kreeg hij met Henny het beheer over de groepsvelden op een camping onder zijn hoede. Ook daar liepen de mensen met hem weg. Hij was optimistisch, zong vaak en zat vol grapjes. Hij genoot van volk om zich heen; hij was heel gastvrij. Je hoefde nooit vergeefs bij hem aan te kloppen, hij was handig en kluste wat af. Voor zijn waardevolle bijdrage aan de samenleving kreeg Jan een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Een ernstige bacteriële infectie in 2019 eiste zijn tol. Zijn gezondheid ging achteruit, dat maakte hem gefrustreerd en verdrietig. Maar ook strijdlustig om weer beter te worden.

Jan was dankbaar voor het leven dat hij had geleefd. Tweede Paasdag werd hij getroffen door een hersenbloeding. Op dinsdag 9 april 2024 heeft zijn gezin hem in liefde losgelaten.

Wij danken u voor uw warme belangstelling en medeleven rondom het afscheid van Jan.

Henny, (schoon)kinderen en kleinkinderen.

Memoriam Gijs van Dijk

25 augustus 1930

† 11 april 2024

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt

In liefdevolle herinnering, onze pa.



Vandaag eren we het leven van een man die 93 jaar lang de wereld heeft gekleurd met zijn unieke verhalen, diepe wijsheid en onvoorwaardelijke liefde.

Pa is opgegroeid in een mannengezin met 4 broers op de boerderij "Nieuw Schoonoord". Op 18-jarige leeftijd is zijn vader onverwacht overleden. Daardoor werd hij vroeg volwassen, nam hij de vaderrol op zich en zorgde hij daarbij ook jarenlang voor zijn moeder. Hij heeft een mooie jeugd gehad en maakte veel plezier met zijn broers;

helaas was het niet altijd een onbezorgde tijd.

Hij ging werken als boerenknecht. Dat was voor hem een mooie tijd. Hij ontdekte daar dat hij meer liefde voor het bewerken van het land had dan voor de koeien. Bij Henk Voskuilen is hij begonnen als knecht; daarna zijn zij samen in maatschap gegaan. Na een kleine tien jaar heeft hij in 1961 zijn eigen loonwerkersbedrijf opgestart: G.P. van Dijk.

Intussen leerde pa onze ma, Cecilia van Dijk kennen; zij werd de liefde van zijn leven. Ze hebben elkaar ontmoet op een feestje bij Ome Drikus, zijn voogd. Vele kusjes zijn gegeven op de eierkist totdat opa Jan een seintje gaf dat het genoeg was door de buitenlamp uit te doen.

Samen hebben ze het huis gebouwd op de Zevenhuizerstraat. Op 2 juli 1958 zijn zij getrouwd en werden zij verblijd met 6 kinderen. Zij waren hun grote trots.

De werkzaamheden veranderden van paard naar trekkers, waardoor het werk wat makkelijker werd. Hier groeide zijn passie voor de techniek van de landbouwmachines. Hij was altijd vooruitstrevend en had inzichten, waardoor hij zijn bedrijf steeds verder kon uitbreiden.

Pa werd bekend bij zijn klanten om zijn blauwe petje.

Pa was in onze jeugd een zorgzame vader. Hij leerde ons vliegers maken, knutselen in de schuur, maakte mooie molentjes en had een moestuin. Om de zomervakanties thuis te vieren, werd er in de tuin een zwembadje gebouwd. Uiteindelijk is het een verwarmd zwembad met jet-stream geworden. Dit heeft zoveel zwemplezier gegeven voor de kinderen en kleinkinderen. Daarnaast hebben vele Hooglanders hier ook gebruik van mogen maken. Er stond een spaarvarken voor een bijdrage en de opbrengst hiervan werd geschonken aan Zr. Anneta voor Malawi.

De zondagen waren voor het gezin. Enkele boeren kwamen uit de kerk op zondag afrekenen en dronken dan een bakje koffie, een borrel met daarbij een sigaar. Dit kon zo niet langer vond hij, dus pa kocht een Paradiso en daarmee is de liefde voor kamperen begonnen. Voortaan trokken we er vele zondagen op uit. Eerst naar het Don- Boscokapel in Leusden en daarna met de Paradiso door naar het Doornse Gat of Austerlitz. Regelmatig kwamen daar familieleden op bezoek.

Dankzij tante Cor konden wij met het hele gezin naar oom Rinus en tante Raymonde in Frankrijk. Zij nam alle zaken waar rondom het bedrijf. Zo volgden er vele jaren vakantieplezier, ook in Bolstern in Duitsland. Wij snappen nog steeds niet hoe pa dat elk jaar weer voor elkaar kreeg, 1 auto, 1 vouwwagen en 8 personen. Zeker niet te vergeten voor ieder kind een eigen koffertje.

Pa heeft zich ingezet voor diverse activiteiten.

De annexatie van Hoogland, het verzamelen van vele hulpgoederen en het persoonlijk wegbrengen hiervan naar Polen, het beschikbaar stellen van de schuur voor het bouwen van de carnavalswagen,

waar hij natuurlijk ook zijn stempel op heeft gezet met zijn handige kwaliteiten. Gul als hij was, had hij voor ieder goed doel een bijdrage over. Hij zorgde voor de mensen om hem heen en was chauffeur voor diverse mensen op Hoogland voor de kerkdienst.

Toen alle kinderen de deur uit waren, is er een nieuwe hobby ontstaan, het bouwen van een eigen camper en daarmee hebben zij samen vele mooie reizen door Europa gemaakt.

Alle kleinkinderen hadden een grote plek in zijn hart. Hij vond het prachtig als het hele gezin, en later ook de achterkleinkinderen, met zijn verjaardagen en Kerst bij elkaar waren op de Ambachtlaan.

Onze vader was een verbinder. Een rechtvaardige, behulpzame en gelovige man. Hij vertelde mooie gedetailleerde verhalen, genoot ervan om een spelletje te spelen, een borreltje te drinken en zijn sigaartje te nuttigen. Hij was een echte snoeper. Daarnaast maakte hij graag zelf foto's en filmde hij. Ook had hij veel liefde voor de tuin, zijn bloemen, de frambozen en kon hij uren bezig zijn met het maken van kerststukjes. Pa had humor, hield ervan als er werd geplaagd en helemaal als hij daar zelf de aanstichter van was.

De laatste periode moest hij steeds meer van zijn zelfstandigheid inleveren. Dankbaar was pa dat hij tot op het laatst thuis kon blijven met hulp van zijn gezin. In alle rust heeft hij afscheid genomen van zijn kinderen en zijn klein- en achterkleinkinderen. Zijn diepste wens om bij ma te zijn, is nu in vervulling gegaan.

Wij zijn dankbaar voor de jaren die wij samen hebben gehad, al zullen we hem erg gaan missen.

Jullie medeleven in de vorm van kaarten, bezoekjes, lieve woorden, herinneringen en mooie bloemen heeft ons goed gedaan. Dank jullie wel.

Familie Van Dijk

Hoogland, april 2024

Gebeds- en misintenties

Zondag 28 april 2024

Intentie:

Cecilia van Dijk - van Dijk;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Evert van Hamersveld;

Ronald van den Hoven;

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders;

Annie Kok - Houdijk

Uit dankbaarheid familie Cheng.

Zondag 5 mei 2024

Jaargedachtenis:

Anna van Middelaar;

Jans van Middelaar – Hilhorst.

Intentie:

Voor overleden familie Cheng;

Ouders Van de Grootveheen - De Groot en Dinie

Henk van Hamersveld

Jan van Middelaar;

Ouders Odijk - van Middelaar en Joannes van Middelaar;

Jeroen van Ophoven;

Uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk.

Komende vieringen

week 18

Zondag 28 april 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Gemengd Koor Soli Deo
Gloria.

5^e zondag van Pasen

Donderdag 2 mei 09.00u

Gebedsviering;
o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden

Vrijdag 3 mei 09.30u

Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep.

Vrijdagmorgenviering

Week 19

Zondag 5 mei 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Martinuskoor;

6^e zondag van Pasen

Donderdag 9 mei 08.30u

Gebedsviering;
o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden

Donderdag 9 mei 10.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland
Zang: Gemengd Koor H. Kruis;

Hemelvaartsdag

Week 20

Zondag 12 mei 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Martinuskoor;

7^e zondag van Pasen

Donderdag 16 mei 09.00u

Gebedsviering;
o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden

Vrijdag 17 mei 09.30u

Woord- en communieviering;
o.l.v. werkgroep.

Vrijdagmorgenviering

ed.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 12 mei 2024 Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 9 mei 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.