



Het Manteltje

No 04, 2024, 50^e jaargang.

wo. 10 april t/m woensdag 1 mei.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekeningnummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Dodenherdenking 4 Mei 2024.

Juist nu oorlog dichterbij is willen we op zaterdag 4 mei in het Soesterkwartier bij elkaar komen om troost te zoeken in de wanhoop die je soms kunt voelen. Waar haal jij hoop uit? Dit jaar zullen we het hebben over kleine lichtstraaltjes van goedheid en samen-zijn.

In verbondenheid met heel Nederland herdenken we dan de oorlogsslachtoffers in onze stad, uit de eerste wereldoorlog op de algemene begraafplaats en uit de tweede wereldoorlog de joodse gevangene uit kamp Amersfoort.

Net als vorige jaar staan we stil in een stille tocht bij de Wagenwerkplaats bij de NS Plaqueette.

Anders dan vorig jaar zullen we bij de bijeenkomst in de kerk graag het woord geven aan wijkgenoten, kinderen met gedichten, ouderen met de verhalen die nog verteld moeten worden. Met wat muzikale omlijsting en aandacht voor Hoop is er een samenzijn in het Emmauskerk aan de Noordewierweg. Iedereen is welkom! 4 mei 19.00-20.05

Zomerkampen Aartsbisdom Utrecht

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp o.l.v. vicaris Pauw en kapelaan Gauthier de Bekker.

Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

De aanmelding is geopend!

De flyer en via deze link het aanmeldformulier:

<https://www.jongaartsbisdom.nl/kinderkamp-en-tienerkamp-2024/>

Programma bekend:

relik Heilige Bernadette doet 14 Nederlandse kerken aan

Een schrijn met een relik van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land: van Maastricht tot Heiloo en van Hulst tot Bolsward. Het complete programma is nu bekend gemaakt.

Het heiligdom in Lourdes heeft een speciale Nederlandstalige website gemaakt voor het bezoek van de relik aan Nederland: <https://www.missionsndlourdes.com/nl/>

De schrijn met de relik van Bernadette maakt gedurende de hele maand april een rondgang langs de zeven Nederlandse bisdommen en wordt op veertien plaatsen ontvangen.

In deze kerken en bedevaartplekken is gelegenheid voor belangstellenden om de relik te vereren. Er zijn vieringen, gebedsmomenten, processies, lezingen en filmvoorstellingen over Bernadette gepland.

Het programma in het Aartsbisdom Utrecht Utrecht start in de Broederenkerk. Het programma in de Broederenkerk te Deventer start op dinsdag 16 april om 17.30 uur met de aankomst van de schrijn en eindigt op donderdag 18 april na de Eucharistieviering van 14.00 uur. Rond 17.30 uur diezelfde dag komt de schrijn aan bij de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Het programma aldaar eindigt zaterdag 20 april rond 16.00 uur, wanneer de schrijn vertrekt naar het bisdom Breda. Meer informatie:

<https://www.aartsbisdom.nl/relikschrijn-bernadette-van-16-20-april-in-aartsbisdom/>

In de mis op zaterdag 20 april om 13:30 zingt Annelies Noordman-Pontman als cantor. Ze is hiervoor gevraagd door Marietrees Broeren, de organiste van die middag. Er worden vooral Marialiederen gezongen en ook bekende gezangen uit Lourdes. Mgr. Herman Woorts is de voorganger.

Beloken Pasen-viering voor senioren.

Wat was het een prachtige middag afgelopen vrijdagmiddag. Een groep van ongeveer 40 personen van de St. Henricus gemeenschap waren samengekomen in de Theo Groenhuisen zaal, voor de Beloken Pasenviering. Als vanouds ging Frank Sieraal voor en Jos Konings zorgde voor de muzikale omlijsting. De Zorg om mensen groep, die de middag altijd organiseert, had de zaal in een prachtige Paassfeer gebracht Het is altijd ook een beetje nostalgisch als je de zaal binnen komt. Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat de kerk verkocht is. Het roept bij mij altijd herinneringen op.

Na de koffie / thee ronde, ging Frank voor in de woord- en communieviering. Het thema was:

“Mijn Heer en mijn God!”.

Prachtige teksten en een inspirerende overweging, waar we weer mee verder kunnen. En natuurlijk samen zingen!!

Na de viering gingen we aan de ‘borrel’ met lekkere hapjes. Wat is het een weldaad als je dan rondkijkt Zoveel mensen samen in gesprek! Het is echt een ontmoetingsmiddag. Tijdens de viering was de collecte voor Stichting vluchteling. Deze heeft € 140,00 opgebracht en de kaarten verkoop van Annemarie Peelen nog eens € 40,00. Een prachtige opbrengst voor de mensen, die in hongersnood en ellende moeten leven.

En, zoals altijd, ging iedereen voldaan, en dankbaar met een bos prachtige tulpen weer naar huis. Er was alle aandacht voor de afwezigen, zij kregen de tulpen thuis bezorgd. Als ik dan naar huis ga, ben ik zo dankbaar.

Dank vooral aan de ‘Zorg om mensen groep’. Het was weer fantastisch verzorgd!

Woord- en Communie viering.

Deze is altijd in de Puntenburg op de eerste maandag van de maand, om 14.30 uur. In Mei is dat op maandag **6 Mei 2024**. Frank Sieraal is onze trouwe voorganger en Jos Konings zorg al jaren voor de muzikale omlijsting.

Van harte welkom en brengt u ook gerust ierland mee.

Giny.

Herhaalde mededeling

Sam's Kledingactie

op zaterdag 20 april, in de Emmaüs kerk.

Dit voorjaar organiseren wij weer een inzamelactie, deze keer ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, Ethiopië.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: *“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.”*

Kwalitatief goed onderwijs is dus van groot belang om kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de armoedecirkel en te helpen bij het creëren van kansen voor de toekomst.

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier heel veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen. Doet u weer mee?

Koffiedrinken

Wat is het iedere keer gezellig.

En er komen steeds meer bezoekers.

De eerstvolgende keer is op woensdag 24 April a.s.

Van harte welkom!

Giny.

Spreuk van de maand:

Wees een toorts

en laat de vlam van jouw toorts andere toortsen aansteken.

Als je op die manier beoefent,

draag je bij tot het toenemen van vrede en vreugde in de hele wereld.

(uit: innerlijk vuur. Van Thich Nhat Hanh)

Vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend.

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is betaalbaar

Maar niet te koop.

Is positief denken

Is positief doen.

Met als enig doel

Voor jezelf en de ander

Een goed gevoel.