



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

Week 12-13 17 maart tot en met 30 maart 2024

Wat vier jij met Pasen?

Wist je dat de week die vooraf gaat aan Pasen de Goede Week wordt genoemd?

Het begint met Palmzondag, daarna Witte donderdag en Goede vrijdag en dan Paaszaterdag en Pasen.

In de Sint- Martinuskerk in Hoogland zijn er bijzondere vieringen tijdens deze week. Meer informatie vind je hier

<https://katholiekamersfoort.nl/vieringen>

Palmzondag



Witte donderdag



Goede vrijdag



Paaszaterdag



Speciaal voor kinderen en gezinnen:

Palmpasen: Zondag 24 maart 09.00 uur Familieviering
Loop mee met je palmpaasstok tijdens de processie!



Heb je nog geen Palmpaasstok? Op Zondag 17 maart kan je die komen knutselen. De viering is van 09.00 tot 10.00 en daarna gaan we knutselen. Geef je op via huiskameropzolder@gmail.com dan zorgen wij dat er een stok voor je klaar staat.

Eerste Paasdag: Zondag 31 maart om 09.00 uur Familieviering
Na afloop is er paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.



Sint Martinus Hoogland

Vespervieringen in de Inham op 25, 26 en 27 maart



Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar in de Inham in de Stille Week drie vespervieringen.

Het zijn korte oecumenische vieringen van ongeveer een half uur. We beginnen om 19.00 uur in de Inham.

Als overkoepelend thema hebben we weer gekozen voor 'Stilte' maar nu toegespitst op 'Stilte in de natuur'.

- Maandag 25 maart : Gras
- Dinsdag 26 maart : Bomen
- Woensdag 27 maart : Regenboog.

Voor onszelf was het inspirerend en soms ook verrassend om deze vespers voor te bereiden.

We hebben geleerd dat stilte ook iets heel persoonlijks kan zijn.

Wij hopen u op één of meerdere vespers te mogen begroeten.

Met een hartelijke groet,

Ans Kruisselbrink, Truus Valstar en Ria van Voorst

Goede Vrijdag Kruisweg

Gedurende de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest.

Als afsluiting van deze periode is er op Goede Vrijdag weer gelegenheid om met elkaar de Kruisweg te gaan. Dit jaar zijn Bea van de Hoef en Ank Ursem de voorgangers.

We nodigen uit om dit met ons te doen op vrijdag 29 maart a.s. om 15.00 uur in onze Sint- Martinuskerk.

Het Parochiekoor Hoogland zal ons muzikaal ondersteunen.

Net als andere jaren kunt u, na de Kruisweg, een kaarsje aansteken of bloemen neerleggen bij het kruis dat op het priesterkoor staat, om daarna in stilte de kerk te verlaten.

U bent van harte uitgenodigd.

Passieconcert 'Timor et Tremor' op 24 maart

Zondag 24 maart, 15.00 tot 16.15 uur; Spiritueel Cultureel Centrum, Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29, Amersfoort;

Kamerkoor MusiCanta onder leiding van Janneke Moes, voert uit: Poulenc's *Quatre motets pour un temps de pénitence* (vier motetten voor een tijd van inkeer), en speciaal voor de lijdensweek: Anton Bruckner's *Christus factus est*, en werken van o.a. Hendrik Andriessen en Henry Purcell.

Bijdrage: € 7,00 kaarten aan de zaal.

Klusje van de maand

| | |
|-----------------|--|
| Wat? | Gastvrouw of -heer in de Pastorie |
| Wanneer? | 1x per 14 dagen op maandag van 19.15 - 20.00 uur |
| Wat ga je doen? | Deelnemers van bijeenkomsten begroeten en koffie en thee klaarzetten voor bijeenkomsten |
| Waar meer info? | Bij Ans Kruisselbrink 06-16 52 12 93 ans@kruisselbrink.eu |

Je hoort er gewoon bij!
Met elkaar houden we onze Martinus levendig.
Dat lukt alleen als ook jij een stukje 'draagt'
Laat je aanspreken en doe mee.
Meedoen is gezellig en het geeft zingeving, voldoening en waardering.
Leuk als je iemand kent die wellicht samen met jou het klusje wil klaren?
Stel het eens voor of geef ons een naam door.



Ans Kruisselbrink, Corrie van Middelaar en Ad van Dijk

Vrijwilligers gezocht Martinus verbindt Hoogland

Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die het leuk vinden om ons te helpen met de voorbereidingen van de kerststallentoonstelling. Heb jij 4 tot 6 keer per jaar tijd om, onder het genot van een kopje koffie/thee, bij elkaar te komen in de Pastorie om ideeën uit te wisselen, ben je dol op alles wat met de kersttijd te maken heeft, dan ben jij diegene die wij zoeken! Laat het ons weten via: info@martinus-verbindt-hoogland.nl

Ondersteuning gezocht bij de Vormselgroep

Beste parochianen,

Zoals op vele vlakken in de huidige maatschappij en binnen de kerkgemeenschappen is er veel vraag naar ondersteuning. Wij vragen op dat gebied ook jullie hulp; de werkgroep

Vormselvoorbereiding heeft hard extra mensen nodig!

Naast de lessen en bijeenkomsten die Klaartje en Suhail verzorgen, is er ook een "secretariële taak". Globaal houdt dit in dat er met Suhail en Klaartje in juni overleg is om de aankomende Vormelingen uit te nodigen mee te doen met het project. Belangrijkste taken zijn mailen met secretariaat (Anita Petten), selecteren van kinderen uit een excel-bestand, overzichtjes maken, ruimtes reserveren in de Pastorie, bestanden in G-mail beheren... dit is allemaal vanuit huis op zelfgekozen momenten te doen. Jacqueline zal voor de "warme overdracht" daarvan zorgen.

Ook kunnen Klaartje en Suhail versterking gebruiken op het gebied van het geven van de lessen uit het projectboek. Misschien een beetje spannend, maar een mooie verrijking voor jezelf! En bij twijfel of het wat is, gewoon met Klaartje gaan zitten om het boek en haar ervaringen te bespreken! En die zijn altijd inspirerend!

Hoop dat jullie interesse is gewekt!

We hopen van jullie te horen! vormselolva@gmail.com

Werkgroep Vormselvoorbereiding,

Klaartje Hadida, Suhail Tafur en Jacqueline Duijvestijn

Herstel houtrot kozijnen De Pastorie

Afgelopen week is er grondig onderhoud geweest aan een aantal raamkozijnen aan de westzijde van de pastorie. Marco Dekker, medewerker van de firma Schakel & Schrale, heeft dit uitgevoerd.

En deze klus is nu bijna afgerond. Tijdens de start van zijn werkzaamheden hebben we hem bezocht om te zien wat er allemaal gedaan moest worden om deze houtrot te bestrijden. In een korte youtubereportage neemt hij mee bij welke kozijnen er houtrot is geconstateerd. Na deze



werkzaamheden moet er nog wat schilderwerk gedaan worden en hierna zijn deze vijf raamkozijnen weer als nieuw. Hierbij de link: <https://youtu.be/L0pn3GWDD4Y?si=q7eCRolsCtIUszAL>

Spontane ‘bankzaken’ doen bij het Mariakapel

Met enige regelmaat bezoek ik onze Mariakapel om daar een kaarsje op te steken bij moeder Maria. Ik vraag haar kracht en zegen voor hetgeen ik heb mee gemaakt en vraag steun in de komende tijd. Dit doet mij goed en het is fijn om haar zo te ontmoeten. Maar recentelijk voelde ik mij zelf ook een ‘moeder’ Maria, want op het bankje ontmoette ik een mevrouw die op het bankje zat. Zij zat heerlijk te genieten van de heerlijke lentezon. Ik ging naast haar zitten en ging met haar in gesprek.

Zij vertelde mij dat ze recentelijk moest verhuizen naar een aangepaste woning. Dit was voor haar een hele stap, want zij moest veel organiseren om deze nieuwe woning weer zo aan te passen dat zij daar comfortabel kan wonen. van een rollator en een scootmobiel, enz. Dat verliep niet zonder problemen.!

Aan het eind van dit gesprek heb ik haar een advies gegeven om hierover contact op te nemen met onze wijkwethouder en haar probleem te laten zien en horen. Hierna gingen we ieder ons weegs en onderweg denk je: zou Maria zich als een moeder ontfermd hebben over ons en deze ontmoeting? We zullen het nooit weten,

maar het bankje: “Ik mis je overal en nergens” heeft hier mee doel en werk gedaan.

Een parochiaan



Het bankje, waarop namen geschreven staan van dierbare overledenen (“Ik mis je overal en nergens”, Allerzielen 2020) Nu staat het buiten voor de Mariakapel.

Dialogoavond Kerk en Slavernij i.h.k. Amersfoort ontketent

Afgelopen dinsdagavond 12 maart was er in de Franciscus Xaveriuskerk een Dialogoavond Kerk en Slavernij. Op deze avond sprak inleider George Harinck, hoogleraar en projectleider onderzoeksproject Kerk en Slavernij en het werd geleid door Nicole ter Borg. Zij is programmamaker, presentator, journalist. In deze bijeenkomst was ook een aantal parochianen aanwezig van onze parochie

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis

De kerk is vanaf het eerste begin betrokken bij het Nederlands koloniaal slavernijverleden. Uit onderzoek blijkt dat kerken en dominees plantages en slaafgemaakten bezaten. Slavenhandel en slavernij werd goedgekeurd of gedoogd. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis.

Ook Amersfoort had ermee te maken. In deze bijeenkomst gingen we met elkaar in gesprek om zicht te krijgen op de rol van de kerk en de impact op nazaten van tot slaaf gemaakten. Welke linken zijn er met Amersfoort?

Als u deze link

: <https://dashboard.dienstmeekijken.nl/xaveriusamersfoort/5208>

opent, dan ziet u hoe deze belangwekkende avond is verlopen.

Op zaterdag 13 april a.s. is er een vervolg op deze avond. Deze wordt gehouden in het Rietveldpaviljoen. Kom kijken en laat u zich informeren!

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland.

Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.



Rondgang

In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk

bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de relik te vereren.

De rondgang gaat naar Aartsbisdom Utrecht van 17 tot 20 april

In het volgende Martinusbericht meer!!

Etty Hillesum, een muzikaal theaterstuk, 6 april



”Men zou een pleister op vele wonden willen zijn”, luiden de laatste woorden die Etty Hillesum op 13 oktober 1942 schrijft in haar wereldberoemd geworden dagboek. De uitspraak is typerend voor Etty’s levenshouding, hoe zij andere mensen wilde bijstaan.

Haar dagboek is de inspiratie voor het muzikaal theaterstuk, een samenwerking van en uitgevoerd door het Spiritueel Cultureel Centrum en het combo van De Brug.

Uitvoering

Vindt plaats op zaterdagmiddag 6 april 2024 om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur, Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort. Toegang is vrij (vrijwillige bijdrage)

Meer weten?

Facebook: Etty Hillesum/muzikaal theaterstuk
of scan de QR

of: Vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl

Dopen en vormen

Tijdens de Paaswake op 30 maart worden Hugo Johan van Zadelhoff en Bram Hulshof gedoopt en ontvangen zij tevens het Heilig Vormsel.

Janette (roepnaam Janet) Kovacikova en Johannes Silvester (roepnaam Silvester) Wallet zullen dan het Heilig Vormsel ontvangen..

Overleden

Op 4 maart is overleden Mw. Hortensia Hendrika (Tennie) van den Bempt – Korstanje. De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 maart in de Sint- Martinuskerk.

In Memoriam

In memoriam Evert van Hamersveld, geboren op 17 november 1936

Op zondagochtend 18 februari 2024 is Evert op 87- jarige leeftijd overleden. Op zaterdag 24 februari werd Evert begraven op de begraafplaats de Langenoord van de Sint- Martinuskerk in Hoogland.



Evert zag het eerste levenslicht op de Hogesteeg op de 'Kerke Akker' en was de jongste van een gezin van 10 kinderen. In de oorlogsjaren werd het gezin geëvacueerd naar Volendam. Na de oorlogsjaren werd er elke schooldag samen met zijn oudere zussen via het Brinkepaadje in de richting van de Henricusschool gelopen. Na de basisschool ging Evert elke dag op de fiets naar de ambachtsschool op de Leusderweg in Amersfoort.

Evert begon zijn werk eerst als timmerman, maar werkte later als maatvoerder bij het precisiemeetwerk in de bouw. Zo heeft Evert in menige wijk op de Bieshaar zijn steentje bijgedragen. Niet alleen op het werk in de bouw stak Evert graag de handen uit de mouwen. In Hoogland en omgeving, maar zeker ook in de Sint- Martinuskerk herinnert men zich aan zijn grote inzet. Zelf was hij betrokken bij de herbouw van deze kerk na de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog. Tevens heeft Evert door de jaren heen vele klusjes gedaan in en rondom de kerk en pastorie.

Evert trouwde in 1962 met Bertha Steenbeek en zij gingen wonen op de Zevenhuizerstraat en kregen daar 3 kinderen.

De grote passie van Evert was het zingen op het Sint- Martinuskoor. Met veel plezier ging Evert bijna 55 jaar lang iedere donderdagavond de 33 treden tellende stenen wenteltrap naar de koorzolder omhoog om te repeteren en op zondagochtend voor de zondagse viering. Evert genoot van zingen in het meerstemmig koor, Hij zong voornamelijk als tenor.

De handige klusjesman Evert heeft zijn gereedschap neer moeten leggen, het Martinuskoor gaat zonder Evert door, Evert moet het klussen en zingen voortaan aan anderen overlaten.

Evert, bedankt voor alle mooie herinneringen die je hebt achtergelaten.

In memoriam Marie van Dijk – van de Hoef

1937 - 2024

Ma is geboren op 30 augustus 1937 op de Hogesteeg in Hoogland. Ze is de een na jongste van zes dochters van Jan Laak en Bartje van de Boom en wordt overleefd door haar zussen Bep en Annie. Alle meiden waren harde werkers in het huishouden, naaien en onder de koeien.

Ma was op de lagere school met de nonnen op het Leo's Oord, gevolgd door de naaischool.

Na de naaischool was het werken op de boerderij en bij anderen. Ma ontmoette Pa in het Concordia bij het dansen. Na een lange verkering zijn Ma en Pa getrouwd op 6 oktober 1965 in Sint-Martinuskerk. Na een groots feest op de Kolkrijst werd de huwelijksnacht doorgebracht in het nieuwe huis op de Schoonoorderlaan. Trudy en Jos zijn in 1966 en 1968 in dat huis geboren.

Ma was vooral eerst een moeder! Ze was altijd thuis als wij thuiskwamen van de lagere school voor het middageten of een kopje thee. Ma had altijd het beste met ons voor; ze steunde ons altijd om onze best te doen in wat wij wilden. En je wist dat als je fout zat, je haar wijsvinger zag. Niet vaak, maar wel raak!

Ma leerde autorijden bij Gerard Noordman. De eerste paar lessen waren in een schakelauto, maar dat ging niet al te best. Dus overgestapt naar een automaat en dat ging prima! Ma vond het prachtig om auto te rijden. De eerste auto was een Volvo D66....nee, geen DAF.

De groenten en fruit uit de grote tuin op de Schoonoorderlaan verwerkte ze voor wekken en vriezen.

Bloemen....een directe weg naar haar hart. Haar hele leven was Ma gek van bloemen. Of dat nu bloemen in de tuin waren, langs de weg, op het Keukenhof, of in een vaas op de tafel, ze vond ze allemaal prachtig!

In 2003 verhuisden Pa en Ma naar de Hamseweg. Tussen 2001 en 2004 werd Ma driemaal Oma. Ma was apetrots op haar drie kleinkinderen.

Op de computer heeft Ma zich ook wijsgemaakt om zodoende te kunnen Skypen met Jos en Sheila.

Ma heeft samen met Pa duizenden kilometers gefietst door het hele land. Ze genoot enorm van de vrijheid en de natuur. Eerst de gewone mechanische fiets, toen de elektrische fiets en uiteindelijk de elektrische driewieler. Ze verloor haar vrijheid toen het fietsen lichamelijk niet meer ging.

Wie had gedacht dat deze boerendochter, die oorspronkelijk als een jonge meid niet naar de grote stad Amersfoort mocht, zoveel van de wereld heeft gezien? Altijd met Pa, en nu en dan met familie of vrienden, bezochten ze diverse landen. En natuurlijk de negen trips naar de Verenigde Staten.

De laatste jaren heeft Ma veel getobt met haar gezondheid. Het leven werd niet makkelijker. Ze leunde op Pa, die gigantisch veel voor haar heeft gedaan.

Op 10 november 2022 verloor ze haar maatje. Het leven was nooit meer hetzelfde. Ze probeerde het eerst nog alleen op de Hamseweg, maar dat ging niet meer. Vanaf maart 2023 woonde ze op Nijenstede, waar de medewerkers van de afdeling De Luwte haar een liefdevol verzorging hebben gegeven....Bedankt!

Familie en vrienden hebben haar bezocht, maar Ma kon daar haar draai niet vinden. Op 21 februari 2024 is Ma niet meer wakker geworden in haar slaap. Kinderen en kleinkinderen.

Gebeds- en misintenties

Zondag 17 maart 2024

Jaargedachtenis:

Carin Eggenkamp;

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van de Grootevheen.

Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan;
Annie Kok - Houdijk;
Joannes van Middelaar.

Zondag 24 maart 2024

Jaargedachtenis:

Wim Kuijer.

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Kees en Annie Voorburg;

Uit dankbaarheid familie Cheng.

Komende vieringen

week 12

Zondag 17 maart 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Parochiekoor Hoogland.

5^e zondag veertigendagentijd

Donderdag 21 maart 09.00u

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden

Zaterdag 23 maart 19.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Diaken F. Sieraal.

Eucharistische Aanbedding

Vrijdag 29 maart 19.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Pastor F. Zwarts;

Zang: Gemengd Koor H. Kruis.

Goede Vrijdagsviering

Zaterdag 30 maart 22.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Sint- Martinuskoor.

Paaswake

week 14

Zondag 31 maart 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Jeugdkoor St. Martinus.

Paaszonday/Familieviering

| | |
|--|--|
| <p><i>week 13</i></p> <p>Zondag 24 maart 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor J. Skiba; Zang: Jeugdkoor St. Martinus. <i>Palmzondag/Familieviering</i></p> <p>Donderdag 28 maart 09.00u Gebedsviering; o.l.v. Theo Hoogenboom; <i>Lauden</i></p> <p>Donderdag 28 maart 19.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor F. Zwarts; Zang: Sint- Martinuskoor. <i>Witte Donderdag</i></p> <p>Vrijdag 29 maart 15.00u Gebedsviering; Voorganger: A. Ursem; Zang: Parochiekoor Hoogland. <i>Kruiswegviering</i></p> | <p>Maandag 1 april 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor J. Skiba; Zang: Parochiekoor Hoogland. <i>Tweede Paasdag</i></p> <p>Donderdag 4 april 09.00u Gebedsviering; o.l.v. Theo Hoogenboom. <i>Lauden</i></p> <p>Vrijdag 5 april 09.30u Themabijeenkomst; Voorganger: Werkgroep. <i>Vrijdagmorgenviering</i></p> |
|--|--|

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
 ☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.
 Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.
 e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
 e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
 e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
 e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
 website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 31 maart 2024 Daarom
 graag kopij uiterlijk tot donderdag 28 maart 17:00 uur insturen.
 Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***