

MIRAKEL

Pasen

Infoblad | R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

april/mei 2024

nr. 3



Wim Kremer

diaken

Betekenis

Een paar jaar geleden was ik met Pasen aanwezig bij de doop van een jongeman, duidelijk beschadigd door het leven. Veel verdriet, eenzaamheid en teleurstelling, maar die pijn was weggestopt in stoer doen, door zijn kwetsbaarheid heen. Tot een toevallige ontmoeting. Iemand sprak hem aan en vroeg hem te helpen met de geluidsinstallatie in de kerk. Hij voelde, zoals hij dat later zei, dat hij ineens een kans kreeg. Hij voelde zich niet dat rotjong, dat toch alleen maar overlast gaf, maar hij voelde zich als mens aangesproken. Een levensveranderende ervaring.

Zo leerde hij, zoals hij dat zelf zei, dat hij in die ander, God had leren kennen, en kans kreeg om opnieuw te mogen beginnen. Het was niet toevallig dat hij zich met Pasen wilde laten dopen. Pasen leert ons dat je het lijden niet moet (en kunt) ontkennen, maar ook dat we altijd opnieuw kunnen beginnen, dat we opnieuw geboren kunnen worden, dat we op kunnen staan. Die jongen deed dat door het verleden niet te ontkennen, maar in de ogen te kijken. Daardoor kon hij de engel uit zijn verhaal halen, daardoor vond hij nieuw leven.

Er is onnoemelijk veel lijden. Maar het wonder is dat Christus de dood heeft ontwapend en overwonnen. Dat vieren we met Pasen. Misschien voelde die jongen toen in die ontroerende paasnacht, wat Pasen kan betekenen, zonder dat ook hij daar direct woorden aan kon geven. Die ervaring tijdens die nacht heeft ook mij weer veel geleerd over werkelijke betekenis van het mysterie van Pasen. *Zalig Pasen.* ●

Feest van mensen met hoop

Pasen is het belangrijkste feest van het christendom: Jezus is verzezen en heeft de dood overwonnen. Een feest met hoop en toekomst om je ook anno 2024 aan vast te kunnen houden. Want laten we er niet omheen draaien, er is genoeg om je zorgen over te maken.



De wereld staat in brand: de oorlog in Oekraïne en Gaza duurt voort, in ons land laat een nieuwe regering op zich wachten en in de sociale media maken burens elkaar uit voor rotte vis. En toch wordt het ook dit jaar weer Pasen en zijn we uitgenodigd om niet bij de pakken neer te zitten. Er gebeurt genoeg om als christen nieuwe energie van te krijgen.

Aandachtig luisteren

Neem de 'synodale gesprekken' die in de katholieke kerk gevoerd worden. Paus Franciscus heeft alle gelovigen nadrukkelijk uitgenodigd om 'respectvol en aandachtig naar elkaar te luisteren en manieren te ontwikkelen om gezamenlijk te onderscheiden wat Gods Geest van ons vraagt'. Dat is te-

gengesteld aan de beweging vanuit groeiend individualisme, populisme en uitbuiting. Het is vooral belangrijk te luisteren naar hen van wie de stemmen niet worden gehoord. Het synodale gesprek dat de kerk voert, doet denken aan de kracht van een graankorrel. Als je de graankorrel zaait in de aarde, dan sterft hij. Maar er groeit wel een stengel uit met een aar, barstensvol nieuwe graankorrels.

'Helpende handen nodig van mensen die hoop houden'

Of kijk naar de mensen van de Gemeenschap van Sant'Egidio, die zich richten op hen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. In vele landen actief, ook in Nederland. Deze christenen laten zich niet uit het veld slaan door onrecht en lijden, maar sluiten vriendschap met de armen in eigen stad. Het wonderlijke is dat dit ook in Amersfoort gebeurt, al is hier geen Sant'Egidio-groep. Let maar op de mogelijkheden die de inloophuizen en kerken van onze stad bieden.

Keitje



Lees verder op pagina 2

Vervolg van pagina 1

Feest van mensen met hoop

Er zijn maaltijdavonden, ontbijtbijeenkomsten en andere ontmoetingsmomenten. Het gaat dan niet alleen om het vullen van de maag, maar dat je wordt gezien.

Alle kerken open

En laten we ook even stilstaan bij de ontwikkelingen in onze parochie. Er zijn berichten van afnemend kerkbezoek, minder betrokkenheid en groeiende onverschilligheid. Daar kun je je door laten leiden, maar kijk eens naar de andere kant. In tijden van bezuinigingen is juist niet het uitgangspunt nog meer kerken te sluiten. Nee, het bestuur streeft er met de lokale teams naar om alle kerken open te houden. Omdat daarmee de lokale vitaliteit en de nabijheid gewaarborgd kan worden. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf, daar zijn helpende handen bij nodig van mensen die hoop houden.

Hou deze voorbeelden in het achterhoofd, als je meegesleurd dreigt te worden door berichten die anders doen geloven. Neem daarbij de boodschap van Pasen als anker: de dood heeft niet het laatste woord, er is genoeg om voor te leven. ●

Tom Dirks

Colofon ▼

MiRaKeL verschijnt zeven keer per jaar en wordt samengesteld door Tom Dirks, Marjet de Jong en Marcella Walraven.
M.m.v. Kitty Adrichem.

Kopij voor nummer 4 is welkom vóór 18 februari via mirakel@katholiekamersfoort.nl of per post Redactie Mirakel, Kerklaan 22, 3828 EB Amersfoort.

Grafische verzorging
De Weijer Design, Baarn
Torendruk Grafische producties bv, Nijkerk

Abonnementen en bezorging
abo-mirakel@katholiekamersfoort.nl
Steun Mirakel financieel via:
NL98 RABO
0135 1177 39 t.n.v.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.



Warm afscheid voor Wies Sarot

De parochies HH Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort hebben eind februari afscheid genomen van pastoraal werker Wies Sarot.

Na 15 jaar ruilt zij het Eemland in voor de Kromme Rijnstreek en de Betuwe. In een goed gevulde H. Nicolaaskerk in Eemnes kwamen parochianen, vrijwilligers, pastores en bestuurders samen om in een warme gebedsdienst God te danken voor het werk van Wies in de afgelopen jaren.

In de gekozen bijbelverhalen en haar overweging speelden de verschillende gemeenschappen van de parochies een voorname rol. Zij vormen als verschillende ledematen het ene lichaam van Christus. Met twee toespraken, een uit volle borst meegezongen afscheidslied en een ontspannen recep-



tie kan Wies met een open blik naar haar volgende plek. ●

Nieuwe assistent voor catechese

Klaartje Hadida is door het Aartsbisdom aangesteld als catechetisch assistent voor onze parochie en voor de HH Martha en Mariaparochie.

Dat heeft het parochiebestuur bekend gemaakt op katholiekamersfoort.nl. Ook is er na het afscheid van Wies Sarot een vacature geopend voor een nieuwe pastoraal werkende. 'We hopen dat er zich snel goede en enthousiaste kandidaten melden', aldus het bestuur

op de website. 'Ons pastoraal team heeft echt meer menskracht nodig. De bezetting van het team blijft heel krap voor de twee parochies.' Naast pastoor Joachim Skiba en pastor Gé Nijland werken er enkele parttime krachten en vrijwilligers. ●

Administratieve kracht gezocht

Het parochiebestuur zoekt voor het Centraal Secretariaat en de Boekhouding van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een administratieve kracht. Het gaat om een functie voor gemiddeld 8 uur per week, verdeeld over 2 of 3 ochtenden. Heb je interesse en wil je solliciteren, stuur dan een mail naar: penningmeester@katholiekamersfoort.nl. ●



Doe mee!

Zondags Ontbijt

Je bent welkom om elkaar onder het genot van een heerlijk ontbijt ontspannen te ontmoeten. Het ontbijt in Parochiezaal St. Joseph wordt om 10.00 uur gehouden. Er is een tafelgast uitgenodigd, op 24 maart zal Eliza Oudshoorn meer vertellen over de Missionaire parochie. Een spreker voor 28 april wordt later bekend gemaakt. Voor de kinderen is er een spellentafel. De deelname is gratis.

ZO	ZO
24	28
maart	april

Passieconcert

Kamerkoor MusiCanta speelt werken van Poulenc's Quatre motets pour un temps de pénitence (vier motetten voor een tijd van inkeer). Verder speciaal voor de Lijdensweek: Anton Bruckner's Christus factus est (Christus werd gehoorzaam), werken van Pëteris Vasks, Hendrik Andriessen, Martin Åsander, Janneke Moes, Jocelyn Hagen en Henry Purcell. Het concert begint om 15.00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk. De toegang is 7 euro.

ZO
24
maart

Straatpastoraat zoekt lid commissie fondsenwerving

Dagelijks zijn in Amersfoort straatpastores actief. Zij staan dicht bij mensen waar we vaak langs kijken. Het is werk dat eigenlijk altijd nodig blijft.

Struikelen, vallen en opstaan, het hoort bij het leven. Voor de mensen-van-de-straat die gestruikeld zijn is de nabijheid van een mens goud waard. Wil jij meewerken aan het onderhouden van de financiële basis van dit werk? Samen met een hecht team, relaties onderhouden met donateurs, kerken, fondsen? Het kost je ongeveer een dagdeel per maand. Je wordt ingewerkt door een kenner. Het levert je grote voldoening bij te dragen aan de voortzetting van dit werk. Zie voor meer info:

www.straatspastor.nl . ●

Vormelingen op weg naar groot feest

De zeventien kinderen die op zondag 14 april hun Vormsel zullen ontvangen zijn hard aan het werk!

Ze volgen lessen, er is een stage bij de kinderwoorddienst en crèche, er wordt inpakhulp geboden bij de Voedselbank, huiswerk gemaakt, quizjes en spelletjes gedaan, naar voorlichting over diaconie geluisterd, talenten worden ingezet. En dat alles om het gevoel van verbondenheid met jezelf, de medemens, de natuur, de wereld en de kerk te verdiepen. Benieuwd welke kanjers zich hiermee bezig houden? Achterin het eucharistisch centrum staat een fotozuil met de kinderen die de Eerste Heilige Communie en het Vormsel doen. Iedereen is welkom om de Vormselviering mee te maken op zondag 14 april om 11.00 uur in de St. Martinuskerk. Op donderdagavond 11 april is om 18.45 uur is er een Avond van Barmhartigheid. ●

Suhail Tafur, Klaartje Hadida en Jacqueline Duijvestijn



Geslaagde reünie H. Kruiskerk



De reünie van de H. Kruis-geloofsgemeenschap is eind januari een geslaagde middag geworden, die door ongeveer 110 mensen bezocht is.

De Baptisten boden alle gastvrijheid om in de H. Kruiskerk bijeen te komen. Voor velen was het dan ook thuishoeren. Na ontvangst was er een Viering van Woord en Gebed met diaken Frank Sieraal, en een gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Theo Hoogenboom en organist Luud van Loenhout. Daarna was er alle tijd voor ontmoeten, bijpraten, samen zingen en genieten van een hapje en een drankje. Pastores Skiba en Mauricio sloten zich later bij de reünie aan. Een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is. ●

Christelijke meditatie

Je kunt mediteren als weg naar vereniging met God. Per keer word een tekst van John Main OSB gelezen, gevolgd door 25 minuten stilte, ingekaderd in een vast openingsgebed en een slotgebed. We volgen hiermee de christelijke meditatie-traditie. Elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de dagkapel van de St. Ansfriiduskerk. Informatie bij Herman Roos (06 – 53 64 47 15).

do
4
april
e.v.

Mediteren

Je kunt meedoen aan de meditatie in de christelijke traditie. Na een stiltemeditatie lezen we een tekst uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de benedictijnse methode van de lectio divina. Ervaring is geen vereiste, ieder blijft een beginner. De meditatie-ochtend begint om 09.00 uur in de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk. Aanmelden bij Sonja van den Brand (koola003@hotmail.com). Kosten: 3 euro.

za
6
april

Stervenskunst

Carlo Leget is theoloog en docent medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. In een lezing gaat hij in op spirituele vragen rond de dood en het rouwproces. De ochtend Ars Moriendi/Kunst van het sterven begint om 10.30 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk. De deelnamekosten bedragen 10 euro. Informatie en aanmelden via secretariaatscc@gmail.com.

za
6
april

Een maand naar Taizé

Myrthe Knip wil zichzelf én God beter leren kennen

Een tijd lang verblijven in een klooster. Als jonge meid. Ga er maar aanstaan: een maand lang actief meebewegen in het kloosterritme, tussen de broeders en pelgrims. Toch maakt Myrthe Knip (22) die keuze. Rond Pasen blijft ze vier weken in het Franse kloosterdorp, om er de handen uit de mouwen te steken. En verdieping te zoeken.

'Ik heb altijd al affiniteit met Taizé gehad, ik ben er een beetje mee opgegroeid. Mijn vader zong toen ik kind was al Taizé-liedjes voor me, en ik ben als tiener twee keer op reis geweest naar Taizé. Toen voor een week, nu voor vier weken, om er vrijwilligerswerk te doen', vertelt de jonge Amersfoortse. 'Ik heb een soort tussenjaar van mijn studie, waarin ik graag wil werken aan zelfontwikkeling. Daar hoort voor mij ook het denken over mijn relatie tot God bij. En over hoe ik die relatie graag in de rest van mijn leven wil invullen.' Myrthe wil daarnaast een tijdje praktisch bezig zijn, tussen al het theoretische studeren door. 'In Taizé kan ik die twee wensen goed met elkaar combineren, en vandaar dat ik er voor vier weken naartoe ga.'

'Even uit je eigen bubbel van vrienden en familie breken'

'Ik vind Taizé een heel bijzondere plek. Het belangrijkste vind ik de openheid. Het is een oecumenische gemeenschap, waar bovendien ook atheïstische mensen komen, of mensen die twijfelen over hun geloof. Ik vind het fijn dat die ruimte er is, ook om na te denken over jezelf en de be-



tekenis van geloof in je leven', legt Myrthe uit. 'Maar ook het samen-zijn in Taizé, samen zingen en samen praten over geloofskwesties of dingen daarbuiten. Even uit je eigen bubbel van vrienden en familie breken, en kennismaken met de perspectieven van anderen, ook uit andere landen.'

Kiezen voor Taizé, dan moet dat een belangrijke rol spelen in je leven?

'Dat verschilt. Als ik net terugkom uit Taizé merk ik dat de sfeer nog wel een tijdje bij me blijft hangen. Dan voel ik



Doe mee!

Wandelen op Zondag

Vanuit de St. Josephkerk kun je om 10.00 uur op pad voor een wandeling van maximaal 1.5 uur, ongeveer 7 kilometer. De start is in de Mariakapel met een kaarsje, de psalm en speciale intentie van de zondag of van een van de deelnemers. Aansluitend is er als beloning koffie/thee/limonade in Parochiezaal St. Joseph. De deelname is gratis.



Maria in mij

De wisseltonstentoonstelling gaat de tweede ronde in. Dat gebeurt met een inspirerend programma met kunst, gesprek, ritueel door Rennie Buenting (kunstenaar), Ger Bos (dichter), Monique Nusselein (verhaal) en Krijnie Beyen (kunstenaar). Het programma begint om 13.00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk. Voor informatie kun je terecht bij het secretariaatscc@gmail.com. De toegang is gratis.



Zondags Avontuur

Voor gezinnen is er om 10.00 uur een avontuurlijk uur, met uitdagende opdrachten voor de kinderen en een eigen opdracht voor de ouder(s). Het thema van het zondagse Bijbelverhaal wordt omgezet in beweging, speuren en samenwerken. De activiteit wordt gehouden in en rond de St. Josephkerk en Parochiezaal St. Joseph. De deelname is gratis.



me rustig en opgewekt, en maak ik heel makkelijk veel ruimte in mijn dag om even niets te doen of bewust na te denken. Maar na een tijdje verdwijnt dat (helaas) voor mij ook weer.'

'Mensen hebben een heel ander beeld van Taizé'

Wat vinden je vriend(inn)en van je reis naar Taizé?

'Ja dat is een goeie vraag', lacht Myrthe. 'De meeste van mijn vrienden en vriendinnen zijn zelf niet gelovig opgevoed, het is voor hen geen groot thema in hun leven. Dus ik moet vaak wel even wat uitleggen over wat ik ga doen. Ik loop er ook tegenaan dat als ik zeg 'ik ga vrijwilligerswerk doen in een klooster', dat mensen een heel ander beeld hebben dan wat ik er daadwerkelijk ga doen. Zij hebben het beeld dat een klooster een donkere, serieuze plek is waar je de hele dag óf werkt, óf bidt. Voor mij is Taizé heel anders dan dat. Het is juist heel kleurrijk, het is open om op verschillende manieren over geloof te denken, en er zijn hele andere dingen te doen naast werken en bidden. Zo maken mensen vaak muziek 's avonds in de Oyak, worden er spelletjes gespeeld, kletsen pelgrims over van alles en nog wat. Ook kun je fantastisch wandelen in de omgeving van Taizé. Dat soort dingen moet ik vaak even uitleggen. Ik denk dat ze het dan wel leuk vinden klinken, maar dat het niet snel iets is dat ze zelf zouden gaan doen.'

Nu gaat Myrthe een maand naar het Franse klooster. Hoe denkt ze weer thuis te komen? 'Ik hoop over verschillende dingen wat meer duidelijkheid te vinden: over mijn relatie tot God en welke rol ik geloof wil geven in mijn leven, maar ook over welke universitaire master ik komend jaar wil gaan doen. Hopelijk geeft de maand in Taizé me de tijd en ruimte om mezelf wat beter te leren kennen. Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb: in mijn eentje op reis en werk dat ik nog nooit gedaan heb. Door uit mijn vertrouwde omgeving te stappen, hoop ik met een frisse blik en nieuwe inzichten weer thuis te komen.' ●

Pasen 'In de knop'

Pasen is het feest van het leven, want Christus is opgestaan uit de dood. Alle grote daden van God beginnen klein, in de dop, in de knop, in een vonk. Daarom zijn er paassymbolen zoals de Paaskaars, maar ook bloemen en eieren. Ze maken ons blij en hoopvol, en dat is waar het Paasfeest ons toe uitnodigt. Van een eierdoos en wat gekleurd papier kun je deze mooie *In de knop-knutsel* maken! De knoppen bevestigt je aan een tak. Ze zijn nog dicht, maar ... met Pasen mogen ze open!

Nodig:

TAK: mooi gevormde afgevalven tak uit tuin of plantsoen; **BLOESEM:** Eierdozen met hoge punten, gekleurd papier (hier: groen, roze en geel); **BENODIGDHEDEN:** schaar, viltstift, lijm, plakband

Doen:

- 1** KNIP de vier hoge punten uit de eierdoos en knip deze bij aan de open kant. Je ziet in het karton de boogjes alstaan, die kun je met stift duidelijker maken voor het knippen.
- 2** KNIP de bloemen zo: teken en knip cirkels van ongeveer 6 cm doorsnee uit het groene (4 st) en roze (4 st) papier. (Tip: zoek een glaasje met de goede maat, waar je de cirkel omheen trekt.) KNIP ook kleine strookjes geel papier (4 st), en knip die heel fijn in tot meeldraden.
- 3** VOUW de groene cirkels in vieren en de roze in achten. De opgevouwen punt heeft twee hoeken, die knip je rond af in een boogvorm, zodat er uitgevouwen vier of acht 'bladeren' ontstaan.
- 4** LIJM de bloemdelen in het midden op elkaar met contactlijm, roze kelk in groene kroon en de meeldraden middenin. Duw/modelleer ze van buitenaf flink in elkaar, tot ze opgevouwen bloemen zijn die in de kartonnen knop passen.
- 5** Bekijk waar je de knop(pen) het mooist aan de tak kunt maken. Bevestig ze met een lang reepje plakband of dun metaaldraad of garen. Zet de tak in een vaas of fles. Er kan een waxinelichtje bij staan om in de veertigdagentijd de hoop levend te houden.

TIP Maak eventueel nog wat lentebloedjes aan de tak, of verf de knoppen zo donker als de tak. Maar dat hoeft allemaal niet. Met Pasen laat je de knoppen ontluiken! Buig ze goed open en verwonder je. **ZALIG PASEN!**

eucharistieviering gebedsviering woord/communieviering oecumenische viering 😊 Kinderwoorddienst

	St. Ansfridus zo 11.00 uur	St. F. Xaverius zo 10.30 uur	St. Joseph za 19.00 uur	St. Martinus zo 09.00 uur	Het Brandpunt zo 10.45 uur
Za. 23 maart --Palmzondag--	Meditatieve viering (19.00)		😊 pastor G. Nijland <i>Gregoriaanse Schola</i>	Eucharistische aanbidding (19.00)	
Zo. 24 maart	pastor G. Nijland <i>Mixed Generations</i>	par. M. Derks / M. Nusselein <i>Cantorij Oorsprong</i>		pastoor J. Skiba <i>Jeugdkoor St. Martinus</i>	E. Vos
Do. 28 maart Witte donderdag		par. Ph. Jacobs / A. v Es <i>Koorgroep</i> (19.00)		pastor F. Zwarts <i>Martinuskoor</i> (19.00)	Tafelviering (20.30) ds. A. Walsma / D. de Boer
Vrij. 29 maart Goede Vrijdag	Kruisweg (15.00) Kruisverering (19.00) par. A. van de Wiel	Kruisweg (15.00) Meditatie (19.00) par. Ph. Jacobs / A. v Es	Kruiswegmeditatie (15.00)	Kruisweg (15.00) pastor F. Zwarts <i>GK. H. Kruis</i> (19.00)	ds. A. Walsma / A. Krusselbrink (20.30)
Za. 30 maart Stille Zaterdag	Wake (19.00) par. A. van de Wiel	Wake (19.00) par. L. vd Haterd / L. Schakenbosch	Vrolijke Paastuin (17.30)	Paaswake(22.00) pastor G. Nijland <i>Martinuskoor</i>	ds. A. Walsma / S. Kruize (20.30)
Zo. 31 maart Pasen	diaken A. van Gaans <i>GK. Soli Deo Gloria</i>	par. R. vd Vliet / H. Klamer <i>Koorgroep</i>	😊 pastoor J. Skiba (11.00) <i>GospelKidz</i>	pastor G. Nijland <i>Jeugdkoor / GK. H. Kruis</i>	J. van Pampus
Ma. 1 april 2e Paasdag				pastor G. Nijland (10.00) <i>Parochiekoor Hoogland</i>	
Za. 6 april			diaken W. Kremer <i>GK. Soli Deo Gloria</i>		
Zo. 7 april	par. A. van de Wiel <i>Dameskoor St. Henricus</i>	par. G. Wierenga / H. Klamer <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastor G. Nijland <i>Martinuskoor</i>	N. Smit
Za. 13 april			😊 pastor G. Nijland <i>Gregoriaanse Schola</i>	Taizéviering (19.00)	
Zo. 14 april	par. A. van de Wiel <i>GK. Soli Deo Gloria</i>	par. S. vd Brand / F. v Kan <i>Koorgroep</i>		Vormselviering Mgr. W. Eijk (11.00)	M. Geurtsen
Za. 20 april			diaken A. van Gaans <i>Dameskoor St. Henricus</i>		
Zo. 21 april	diaken A. van Gaans <i>Martinuskoor</i>	pastor F. Zwarts (11.00) <i>Cantorij Oorsprong</i>		pastor G. Nijland <i>GK. H. Kruis</i>	ds. A. Walsma
Za. 27 april			pastoor J. Skiba <i>Martinuskoor</i>	Eucharistische aanbidding (19.00)	
Zo. 28 april	pastoor J. Skiba <i>Parochiekoor Hoogland</i>	par. R. vd Vliet / L. vd Haterd <i>Koorgroep</i>	Taizéviering (11.00)	😊 pastoor J. Skiba <i>GK. Soli Deo Gloria</i>	ds J. van Oord
Za. 4 mei	Oec. Gebedsviering (19.00)		pastor G. Nijland (18.30) <i>GK. Soli Deo Gloria</i>		
Zo. 5 mei	par. A. van de Wiel <i>Parochiekoor Hoogland</i>	par. A. v Es / L. Schakenbosch <i>Cantorij Oorsprong</i>		😊 pastoor J. Skiba <i>Martinuskoor</i>	W. Vlooswijk

* alle vermeldingen onder voorbehoud

St. Ansfriduskerk

- Iedere woensdag 19:00 uur eucharistieviering met pastoor J. Skiba of pastor G. Nijland

H. Kruiskerk

- Iedere woensdag om 09.00 uur Laudan

St. Josephkerk

- Iedere dinsdag om 09:00 uur eucharistieviering met pastor G. Nijland
- Donderdag 2 mei om 19:00 uur Mariaviering

St. Martinuskerk

- Iedere donderdag om 09.00 uur Laudan
- Voor vrijdagmorgenvieringen: zie Martinusberichten

Bereikbaarheid pastores ▼E pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl**pastoor Joachim Skiba**E pastoorskiba@marthamaria.nl
T 035 - 601 13 20
06 - 46 93 15 11 (vrij: maandag)**Suhail Tafur (jongerenwerk)**E suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
T 06 - 22 99 69 37 (part-time / vrij: maandag)**pastor Gé Nijland**E g.nijland@katholiekamersfoort.nl
T 06-58 88 28 05 (vrij: vrijdag)**Met assistentie van:****diaken Frank Sieraal**E jfrcsieraal@kpnmail.nl
T 033- 472 94 38 (vrij: dinsdag en woensdag)**diaken Jan Nieuwenhuis**E diakennieuwenhuis@marthamaria.nl
T 035 - 542 02 08 (10 uur per week)**diaken Antoon van Gaans**E diakenvangaans@marthamaria.nl
T 06 - 46 19 80 77 (10 uur per week)**diaken Wim Kremer**E diakenkremer@marthamaria.nl
T 06 - 17 47 74 44 (10 uur per week)**Vertrouwenspersonen:****Loes Wiggerts** **Adriaan van Es**T 06 - 40 41 56 84 T 06 - 51 32 94 90
E lojowibri46@hotmail.com**Contact** ▼**Doop, huwelijk***Centraal Secretariaat*E centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr 09.00 - 13.00 uur)**Ziekenzalving**T pastoor Joachim Skiba 06 - 46 93 15 11 (maandag vrij)
T pastor Gé Nijland 06 - 58 88 28 05 (vrijdag vrij)**Ziekenzalving/ziekenzegen kan ook op**

T 06 - 57 54 12 22 (09.00 - 18.00 uur)

Overlijden-melding graag via uitvaartverzorger

T 06 - 57 54 12 22 (09.00 - 18.00 uur)

Financiële nood en ondersteuningE secretaris@caritasamersfoort.nl

Tiende editie Passion 4U

Passion 4U is een meeslepende vertelling over het lijdensverhaal van Jezus, visueel ondersteund met filmbeelden op een groot scherm.



Het geheel wordt muzikaal omlijst met bekende pop- en musicalnummers, uitgevoerd door solisten Marcela Rocha, Michiel van der Ploeg en Koor 4U. Het verhaal wordt gelezen door Jelle Koolstra. Het geheel staat onder leiding van dirigent/pianist Ron Adelaar. De tiende editie van Passion 4U is op dinsdagavond 26 maart om 20.30 uur in de St. Ansfiduskerk. Een vrijwillige bijdrage aan de dekking van de kosten wordt op prijs gesteld. ●

Vrolijke paastuin voor gezinnen

Als voorbereiding op het Paasfeest wordt bij de St. Jozephkerk traditioneel de Vrolijke Paastuin gehouden. Een mooie manier om kennis te maken met het Verhaal in aanloop naar Pasen door laagdrempelige activiteiten voor jong en wat ouder. Zo kun je paaskaarsen maken, een paasspeur- en puzzelroute volgen, konijntjes verzorgen, gratis poffertjes eten en luisteren naar een mooi paasverhaal bij het paasvuur. De Vrolijke Paastuin wordt zaterdag 30 maart van 17.30 tot 19.00 uur in de tuin en parochiezaal gehouden en is gratis toegankelijk. ●

Eigentijdse Pinksternoveen

Diverse voorgangers van de protestantse gemeente en onze parochie maken opnieuw een boekje met negen eigentijdse teksten en gebeden voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om je de negen *verweesde* dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren mee te nemen in de geestkracht, die verscholen ligt in geloof en het leven. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang licht zal geven. Een noveenkaars inclusief boekje kost € 7,50. Rond Hemelvaartsdag wordt de kaars en boekje bij je thuisgebracht. Wil je graag zo'n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres op via email pinksternoveen@ziggo.nl. Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 1 mei. ●



Geslaagde Alphacursus in Amersfoort

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er een Alphacursus gehouden in onze parochie. De deelnemers hebben in elf bijeenkomsten kennisgemaakt met de basisbeginselen van het christelijk geloof.



De samenkomsten in Parochiezaal St. Joseph begonnen wekelijks met een gezamenlijke maaltijd en een inleiding op deelthema's, zoals 'wie is Jezus', 'waarom de Bijbel lezen' en 'hoe kan ik het goede doen'. Inleiders kwamen uit de hele parochie en brachten allen een eigen kleur mee. Inmiddels hebben verschillende deelnemers aangegeven ook op een vervolg te hopen met verdere verdieping. ●

Diaconie door: Marcella Walraven

Doe zoals Ik

Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk zowel de voetwassing door Jezus als het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie. Het schilderij Die Fusswasschung van Sieger Köder geeft daarbij veel stof tot nadenken. De voetwassing staat in schril contrast met de majesteitelijke intocht op



Palmzondag.

In het Johannesevangelie lezen we over de verbijstering van Petrus. Het wassen van de voeten was het werk van de slaaf en Petrus kon zich niet door Jezus, zijn leraar, de voeten te laten wassen. Volgens de jezuïet Frans Mistiaen s.j. gaat het op Witte Donderdag niet alleen om de instelling van de eucharistie, maar ook om de diaconie, dat wil zeggen: dienstbaar zijn. Jezus leert zijn leerlingen, en dus ook ons, wat het betekent om dienstbaar te zijn zoals Hij: dankbaar, bescheiden, belangeloos. Jezus wuste de voeten van zijn leerlingen 'in het bewustzijn dat Hij naar zijn Vader ging', vanuit een houding van diepe dankbaarheid tegenover zijn Vader.

Dankbaar

Onze hulp en solidariteit leiden tot concrete, daadwerkelijke resultaten. Toch staat het lenigen van nood niet op de eerste plaats. Mensen helpen zoals Jezus vertrekt niet vanuit de wil om iets te presteren, maar vanuit dankbaarheid voor de vele mogelijkheden die wijzelf reeds van God hebben gekregen.

Bescheiden

Dat Jezus knielt voor zijn leerlingen leert ons hoe wij anderen moeten helpen. Jezus leeft vandaag onder ons in onze dienstbaarheid die voor anderen knielt om hen groter te maken.

Belangeloos

De voetwassing staat ook voor Jezus' liefde voor 'de zijnen in de wereld tot het uiterste toe'. Petrus had grote moeite om zich te laten wassen door Jezus' belangeloze liefde. Het vraagt moed om te durven geloven dat alleen deze belangeloosheid ons de weg biedt naar het volle leven. ●

Contactgegevens ▼

Centraal Secretariaat in De Pastorie

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr 09.00-13.00 uur)
E centraalsecretariaat.OLVA@katholiekamersfoort.nl

Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Utrechtseweg 30, 3811 NB Amersfoort
T 033 - 820 03 55
E secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl

Inloophuis De Ontmoeting

De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort
T 033 - 456 28 05
E inloophuis@hetnet.nl

Inloophuis Schothorst

Lancelotpad 18, 3813 EW Amersfoort
T 033 - 480 19 02
E info@inloophuisschothorst.nl

De Herberg (oecumenisch)

Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort
T 033 - 457 11 41

Sint Ansfriidus

Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort
T 033 - 461 59 23
E secretariaat@ansfriduskerk.nl

Het Brandpunt (oecumenisch)

Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort
T 033 - 455 46 66

Sint Joseph

Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen
T 033 - 257 12 85
E secretariaat@stjoseph-olva.nl

Sint Martinus

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
T 033 - 480 12 23
E martinus.locatie@gmail.com

Sint Franciscus Xaverius

't Zand 31, 3811 GB Amersfoort
T 033 - 472 17 05
E secretariaatsfx@gmail.com

Sint Henricus

p/a mw. Giny Wierenga
 Noordewierweg 183, 3812 DE Amersfoort
T 033 - 461 16 51
E g.wierenga@kpnmail.nl

Heilig Kruis

T 033 - 489 35 99
E wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl

Open Kontakt Bunschoten

p/a Ben Jonker
T 033 - 298 35 41

Wijkherberg Heilige Geest " Open huis "

Kerkcentrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.
T 033 - 472 18 82
E hemels94@outlook.com
 ▪ Elke 1e en 3e zondag van de maand 14.30 - 16.30 uur "Open huis" met ontmoeting, gesprek en activiteiten.