

Beste mensen,

Vandaag de feestdag van St Caecilia, patrones van de muziek, is het een mooie gelegenheid om een aantal koorleden in het zonnetje te zetten. En het is wel heel bijzonder dat we vandaag 6 jubilarissen hebben, u heeft dat al kunnen lezen in het Martinusbericht.

Naast de drie jubilarissen, Lia van Dijk, Trudy Smeele-van Wouw, en Dien Kleinhoven-Melman, die al een 40-jarig koorjubileum kunnen vieren, wat op zich al bewonderenswaardig is, zijn er ook nog twee leden, Thea Spijker-van Westerlaak en Anita Koller-Voskuilen met een 60 jaar jubileum. En er is altijd een overtreffende trap: Truus van Middelaar met een 62 jarig koorjubileum. 62 jaar! Dat is bijna niet voor te stellen als je net als ik ongeveer die leeftijd hebt. Ik weet, ik val in herhaling, maar lid zijn van een koor is niet alleen zingen, het geeft naast het zingen ook een gevoel van erbij te horen en wie wil dat nou niet? Er wordt naar je omgekeken, wederzijds interesse getoond en aandacht gegeven, zorg voor elkaar. En dat is wat ik mij heb laten vertellen en ik ook van harte geloof, de reden dat je tot het laatste bij het koor wil blijven, zelfs als het niet meer makkelijk is of helemaal niet meer lukt om op de koorzolder te komen.

Als geloofsgemeenschap mogen en kunnen we daar alleen maar trots op zijn. Ik heb genoeg, dat zijn de leuke dingen van een voorzitter, om jullie namens de geloofsgemeenschap Sint Martinus te bedanken en hartelijk te feliciteren met jullie geweldige jubileum.

Er is gevraagd om het kort te houden, mede omdat pastoor Skiba weer snel moet voorgaan in een andere viering in de HH. Martha en Maria parochie, maar zoals ik begrepen heb, komt hij nog wel terug.

Vandaar dat het decoreren later in de ochtend zal plaatsvinden. De versierselen, de oorkondes, weer fraai gemaakt door Netty Landman en een woordje en dat is hem wel toevertrouwd door Johan van Middelaar.

Dus vooralsnog een mooie bos bloemen en mijn felicitatie. U allen bent ook uitgenodigd om na de viering de jubilarissen te feliciteren onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

Nogmaals wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en feliciteren met het jubileum en onderscheidingen, die jullie later deze ochtend terecht gaan krijgen. Applaus!!