



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

nr 21 15 oktober tm 28 oktober

Mariavieringen in oktober

De geloofsgemeenschap van de St. Josephkerk Hooglanderveen -Vathorst organiseert in de Mariamaand oktober elke donderdagavond om 19:30 uur een Mariaviering, met als slot op de laatste donderdagavond in oktober een plechtig Marialof. Tijdens het lof willen wij, samen met Maria, Christus lof en eer brengen.

Als gelovigen samen in gebed zijn om troost en kracht te vragen aan God. U bent voor alle vieringen van harte uitgenodigd.



Onze hartelijke dank

Beste Parochianen,

Vanaf 21 juli, mijn wijdingsdatum, namen de feestelijkheden al een aanvang met een gezellig samenzijn met collega's werkzaam in onze parochies en met enkele vertegenwoordigers van besturen. In die dagen werden we ook omgeven met een zee van felicitaties en bloemen, waarvoor onze dank. Voor mij en Eke een ware verrassing.

Ook willen we allen bedanken voor de goede wensen en zeker ook voor uw gulle gaven ter ondersteuning van de gekozen projecten voor Kerk in nood, steun aan parochies in Syrië en Vluchtelingenwerk Nederland. Dankzij uw hulp is het bedrag geworden € 8.000,=.

Daar word je best even stil van. Het is hartverwarmend en ontroerend. We wensen dat het de betrokken mensen steun geeft in moeilijke tijden.

Onvergetelijke herinneringen zijn er vele, maar dit wordt wel een heel dankbare. Je wordt je immers bewust hoe bijzonder het is, dat je na zoveel jaren dit mag meemaken.

Op de dag van de viering, 17 september, was merkbaar, dat dat gevoel er niet alleen was aan onze kant, maar evenzo bij de aanwezigen.

Dank aan eenieder, die dit mogelijk heeft gemaakt.

Mede namens Eke, Frans Zwarts, pastor,

Zondag 29 oktober St Caeciliafeest

Op zondag 29 oktober 2023 zal tijdens een feestelijke Eucharistieviering om 9.00 uur in onze kerk het jaarlijks St. Caeciliafeest (patroonheilige van kerkkoren) centraal staan.

Tijdens deze viering, waarbij het St Martinuskoor de mis van Jacob de Haan zal zingen, zal er speciaal aandacht worden besteed aan de jubilea van maar liefst 6 leden van ons koor!

Een uniek gebeuren binnen onze geloofsgemeenschap en voor de Hooglandse samenleving.

Na afloop van de viering is er gelegenheid in de kerk onder het genot van koffie/thee en een versnapering de jubilarissen te feliciteren met hun jubilea van 40 jaar en van drie leden welke maar liefst 60 jaar aan ons koor zijn verbonden!

Om 11.15 uur zal het jubileumfeest worden voortgezet in Concordia waarbij de jubilarissen extra in de schijnwerpers worden gezet in het bijzijn van hun partners en de leden van het koor met hun partners.

Bestuur St. Martinuskoor.

2 november Allerzielen

Zoals elk jaar, gedenken we met Allerzielen onze dierbare overledenen.

We doen dit met een Eucharistieviering, waarin pastor Gé Nijland en uitvaartvoorganger Ank Ursem, voorgaan. Deze viering begint om 19.00 uur. Het gemengd koor Heilig Kruis zal zingen. Vooraf aan de viering bent u in de gelegenheid om achter in de kerk een waxinelichtje aan te steken voor een overleden dierbare. We vragen u wel om dan vroeger te komen; de kerk is vanaf 18.30 uur open.

De kruisjes die het afgelopen jaar bij de uitvaarten achter in de kerk zijn opgehangen, kunnen nu door de nabestaanden worden meegenomen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om de lichtjes, die we tijdens de viering bij het noemen van de namen aansteken, bij de graven te zetten.

Op het kerkhof lezen we nog een gedicht voor, wordt er gebeden en gezongen. Na afloop hiervan is er achter in de kerk koffie, thee of limonade. Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

We hopen van harte dat we ook dit jaar met velen kunnen samenkomen op deze Allerzielendag, de genodigden en alle belangstellenden.

Misintenties voor Allerzielenviering

Als u nog misintenties wilt aanvragen voor de Allerzielenviering, dan kan dat bij de gastvrouwen die van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur aanwezig zijn op De Pastorie. De kosten bedragen 15,00 Euro.

Het kan ook via martinus.intenties@gmail.com

Bij de gastvrouwen kunt u tm maandag 30 oktober 11.30 uur, een misintentie voor de Allerzielenviering bestellen.

Wereldmissiemaand 2023 'Met brandend hart'(Lucas 24,32)

Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dat houdt in dat we in ons spreken, in onze woorden en daden laten horen en zien dat we de boodschap van Jezus, dus medemenselijkheid, navolgen. Dat ons hart brandt van liefde voor de naaste.

Missiezondag, 22 oktober 2023, is een dag van solidariteit. Missio brengt in deze oktobermaand de christenen in Libanon onder de aandacht.

Zeker nu in deze regio iedereen, christenen, joden en moslims lijden

onder het vreselijke geweld, kunnen we op heel bescheiden wijze verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Libanon was in deze regio voor christenen lange tijd een veilige haven. Maar ook dit land is in een enorme crisis beland. Veel mensen verlaten het land, maar er zijn er die blijven, niet anders kunnen. Missio ondersteunt de parochies die er alles aan doen een leefwaardig bestaan voor hun mensen mogelijk te maken. Wij kunnen meedoen aan de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van katholieken maakt.

Op **Missiezondag 22 oktober** wordt over de gehele wereld in de katholieke kerken gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies wereldwijd. Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid. Wilt u het werk van Missio steunen? Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB 0000 008725 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand of in de deurcollecte van zondag 22 oktober a.s.

Hartelijk dank, werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Noodoproep Vrijwilligers gezocht voor Actie Kerkbalans

Vrijwilligers Actie Kerkbalans

Helaas hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld, die de taak van coördinator voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans op zich willen nemen.

Wellicht overbodig te benadrukken dat de Actie Kerkbalans **enorm belangrijk** is voor onze geloofsgemeenschap Sint Martinus en onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie,



maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. En dat is al snel!

De voorbereidingen moeten daarom zo snel mogelijk gestart worden. De nood is dus hoog en vandaar opnieuw deze oproep om u als vrijwilliger/ coördinator aan te melden.

De taak van de coördinator is het organiseren van het laten wegbrengen, laten ophalen en verwerken van de enveloppen. Dat betekent dat u in de voorbereiding (nov/ dec) een aantal uren bezig bent om de lopers per mail te vragen of zij weer beschikbaar willen zijn in de actieperiode, er een wijkindeling wordt vastgesteld en met het organiseren dat de pakketjes enveloppen worden klaargemaakt. Na de actieperiode worden de ontvangen enveloppen verwerkt.

'Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.'

Wij, de geloofsgemeenschap Sint Martinus, hopen binnenkort twee vrijwilligers/coördinatoren te mogen verwelkomen! Bent u dat?

Geef u naam, mailadres en telefoonnummer door aan

martinus.locatie@gmail.com

Als u beschikbaar bent voor het rondbrengen (en eventueel ophalen) van de enveloppen, kunt u zich ook aanmelden o.v.v. Loper.

Lid Parochiebestuur OLVvA



Het bestuur van onze Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is dringend op zoek naar versterking. Het huidige bestuur bestaat nog maar uit 4 leden: Pastoor Skiba (voorzitter), Angélique Liebens (vice-voorzitter), net aangesteld Juliëtte van den Heuvel (penningmeester)

en Richard van Berkel (communicatie), die het maximum van 2 termijnen al lid is.

Het Bisdom vereist een voltallig Parochiebestuur. Het Parochiebestuur is verplicht vacatures tijdig in te vullen. Binnen het Parochiebestuur kunnen besluiten alleen genomen worden bij de aanwezigheid van voldoende leden.

Ook hier is het dus **heel belangrijk** dat kandidaten zich aanmelden.

Er is een dringende behoefte aan een secretaris.

<https://katholiekamersfoort.nl/parochiebestuur-zoekt-nieuwe-secretaris/>

Het zou mooi zijn als het Parochiebestuur zou bestaan uit vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Vandaar ook de vraag naar de kerkgangers van de Sint Martinus om na te gaan of u iets zou kunnen betekenen door een taak binnen het Parochiebestuur te vervullen.

Neem voor meer informatie contact op met Angélique Liebens, vicevoorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (06-22568799 | angelique.liebens@yahoo.com)

Alvast bedankt!

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Ik mis je, overal en nergens', aandacht voor rouw en gemis, zaterdag 28 oktober.

“Voor wie wilt u een kaarsje aansteken?”

Wie op zaterdag 28 oktober boodschappen doet in één van de winkelcentra in Amersfoort Noord (Kraailandhof, De Nieuwe Hof, Emiclaer of Vathorst) kan zomaar deze vraag krijgen.



Een moment om even stil te staan bij verdriet en gemis om een dierbare naaste. Er staat een kraam met een banner met de woorden: 'Ik mis je, overal en nergens'.

Hier kun je een kaarsje aansteken. Wie wil vindt er een luisterend oor. De kramen staan bij de winkelcentra van 's morgens 10 tot 's middags half 4 (in Vathorst van 13 tot 16 uur).

Er staat een kraam met een banner met de woorden: 'Ik mis je overal en nergens'.

Ook 's avonds is er van 19-20 uur gelegenheid voor een moment van samen zijn en het gedenken van hen die ons zijn voorgedaan. Bij de vijver van Leo's Oord.'s kun je een lichtbootje laten varen voor een dierbare die overleden is. Extra sfeervol en troostrijk juist als het donker is. Er klinkt sfeervolle live-muziek en er worden



gedichten gelezen. Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen en jongeren. 'Ik mis je' is een initiatief van de geloofsgemeenschappen in Amersfoort Noord. Heb je vragen? Laat het ons weten via mail of app: [Bea van de Hoef](#), [Ad van Dijk](#) of [Ans Kruisselbrink](#)

Wijwater

Het belangrijkste gebruik van wijwater is bij de doop. De dopeling wordt dan met wijwater overgoten. Een ritueel dat hiermee te maken heeft is de besprenkeling met wijwater in de paasnacht met een wijwaterkwast, dit als herinnering aan en hernieuwing van de eerder ontvangen doop.

Wijwater vindt men ook bij de ingang van katholieke kerken. Bij de deur bevindt zich een kom met het water. Bij binnenkomst doopt een gelovige zijn vingertoppen in het water en slaat een kruisje.

Als u graag wijwater voor thuis wilt hebben, is dat natuurlijk mogelijk. Elke ochtend (maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur) kunt u op De Pastorie bij de gastvrouwen wijwater komen halen. Neem dan zelf iets mee waarin het wijwater kan worden meegenomen.



Pastoraatsgroep

De opbrengst Hooglandse streekproducten 2023

Na afloop van de viering van zondagmorgen 1 oktober werd door vrijwilliger Ad van Dijk de opbrengst bekend gemaakt van de verkoop van Hooglandse Streekproducten. Dit deed hij door overhandiging van een waardecheque. Deze actie was dit jaar voor de 4e keer en elk jaar is er meer enthousiasme bij de verkoop. De opbrengst is dit jaar voor het project Huiskamer op zolder. Inmiddels wordt door diverse vrijwilligers daar al hard gewerkt aan het opknappen van deze zolder!

In totaal is de opbrengst een fantastisch bedrag van € 1.450,- geworden. Dit bedrag draagt bij aan duurzaamheid door streekproducten te eten. Bekijk op youtube de reportage hoe de onthulling van dit mooie bedrag bekend werd gemaakt. Ga naar: <https://youtu.be/e3FZaEqfUnQ?si=EmBh0i6VFWNiDRD2>



wassen.

Lege glazen potjes

Volgend jaar gaat dit project weer opgestart worden en het verzoek is nu al om om lege glazen potjes nu al te sparen en deze goed schoon te

Grote kerstbomen of coniferen gezocht voor de Sint Martinus

Grote kerstbomen of coniferen gezocht voor de St. Martinus.

Voor de komende kerst zoeken we weer grote kerstbomen of coniferen welke we gaan gebruiken voor de versiering, op het priesterkoor, in onze Martinuskerk.

Hebben jullie nog kerstbomen of coniferen in de tuin staan met een lengte van ongeveer 4 meter die te groot zijn geworden voor in de tuin, dan komen wij deze graag bij jullie ophalen.

Wij zagen zelf de boom om tot op de grond; we rooien dus niet de kluit.

Mocht je zelf een boom hebben of iemand kennen die zo'n boom heeft en deze kwijt wil, neem dan contact op met:

Karel Boersen. Tel. 06 21809016

Ton Schoonderbeek. Tel. 06 83837475

Lezing over de orde van Malta 26 oktober 14:30 uur

Maria ontmoeten is een bijzonder moment

Op donderdagmiddag 26 oktober a.s. om 14:30 uur zal Jan van der Schueren een lezing geven in de pastorie. De maand oktober is de maand van de rozenkrans. Wij gaan u op deze middag meenemen over de betekenis van het Lidmaatschap van de Orde van Malta. Jan is sinds 1995 lid van de Orde van Malta, Associatie Nederland en sindsdien gaat hij mee als vrijwilliger met de Maltezer bedevaarten naar Lourdes.

Lid zijn van de Orde van Malta

Jan al meer dan 25 jaar lang betrokken bij de Orde van Malta. Deze Orde is een oude religieuze (leken)orde, al meer dan 900 jaar oud en ontstaan tijdens de kruistochten die rond het jaar 1100 plaatsvonden. De orde was oorspronkelijk een hospitaalorde en heeft een lange geschiedenis. Het enige fysieke bewijs dat je nu nog kan zien van deze 'soevereine staat' is een grote villa te Rome. Je moet van katholieke adel zijn om lid te mogen worden, wat voor Jan in 1995 gebeurde. Ben je wel katholiek, maar niet van adel, dan kan de Orde je in zeer uitzonderlijke gevallen vragen om lid te worden.

Geloof, Hoop en Liefde zien

Jan is inmiddels bijna 25 keer als begeleider meegegaan met deze pelgrimageris. Daar ontmoet hij vele andere leden uit de wereld samen met hun gasten, ongeveer 10.000 mensen. "Ik maak daar dingen mee die mij bewust maken van mijn eigen katholieke geloof en van mijn eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid van anderen. Hij heeft mensen gezien die als een hoopje ellende mee naar Lourdes gingen en fier terug naar huis gingen met een gevoel van kracht, geloof en hoop op een goede toekomst en toch twee maanden later waren overleden. Hij is daarom dankbaar, wat hij mag doen, voor

zijn gezin, vrienden, enz. Zij steken in elke kerk waar ze komen, graag een kaarsje aan. En ook in de Sint- Martinuskerk kun je heel onverwacht Maria ontmoeten.

De lezing

Op deze middag gaat hij vertellen over de Orde van Malta en over de Bedevaart van de Orde. De lezing begint om 15:00 uur en om 14:00 uur is de pastorie open. U kunt dan vooraf een kopje thee of koffie drinken. Na afloop vragen we u om een Energieke bijdrage. Als richtbedrag geven we u mee om € 5,- te geven. Hiermee komen we uit de kosten, om dit soort activiteiten te kunnen te blijven organiseren. Misschien kunt u meer geven, voor iemand die dit bedrag niet kan missen. Dit doen we vanuit de Martinus gedachte: Het delen van de Martinusmantel.



Voor meer informatie over de pelgrimageris is te vinden op de site: <https://ordevanmalta.nl/bedevaart-naar-lourdes/>

'Requiem' – Mozart's Davide Penitente en Requiem

Capella Amersfoort o.l.v. Anthony Scheffer voert op zaterdag 4 november 2023 het beroemde Requiem van W.A. Mozart uit in onze

Sint-Martinuskerk te Hoogland, samen met Mozarts minder bekende maar even dramatische cantate Davide Penitente. Het concert vind plaats in de Sint Martinuskerk en begint om 20.00 uur. De prijzen zijn Volwassene € 25 tijdens de voorverkoop; € 30, in de kerk. Studenten en kinderen? Neem contact op via penningmeester@capella-amersfoort.nl

Concert Amersfoorts en Brabants kamerkoor op zondag 5 november 2024 15:00 uur Sint-Martinuskerk

In dit concert getiteld "Einklang" presenteren het Amersfoorts en het Brabants Kamerkoor koorwerken uit de romantiek en van hedendaagse componisten. Samen zingen zij (dubbelkorige) werken.

U hoort o.a. dubbelkorige composities uit de Duitse romantiek zoals *Warum toben die Heiden* van Mendelssohn en *An die Sterne* van

Schumann. De componist Hugo Wolf zoekt in *Sechs Geistliche Lieder* op het gebied van harmonie juist de randjes op en schuurt tegen het moderne aan. De Franse tint aan dit programma zorgt voor luchtigheid met de vrolijke *Chansons Françaises* van Poulenc en het koesterende *Terre Jurassienne* van Rosaz. Componiste, dirigente en zangeres Hebe de Champeaux componeerde *Mille regrets* tijdens de coronalockdown in 2020. Op een tekst uit de renaissance laat zij de smart van het verlies van een dierbare voelen op een eigentijdse manier.

Alles bij elkaar bieden de koren een afwisselend concert met bekende én met nieuwe, verrassende muziek. Het geheel staat onder leiding van dirigenten Rienk Bakker en Dorien Schouten. Er is geen kaartverkoop aan de kerk, u kunt tot en met 4 november kaarten à € 17,50 bestellen via www.amersfoortskamerkoor.nl. Jongeren t/m 18 jaar gratis entree.



Homies steungezinnen

Op **woensdagavond 15 november** organiseert Stichting Present een informatieavond over Homies steungezinnen. Als Homies ondersteun je een gezin dat hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld door een kind een rustige speelplek te bieden, regelmatig mee te nemen tijdens een uitstapje in het weekend of juist doordeweeks mee te laten eten, net wat bij jullie past. Op die manier kun je klaarstaan voor een kind dat even een andere plek nodig heeft, of overbelaste ouders ontlasten. Hulpverleners melden de gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben bij Present aan, zodat Present een match kan maken met een passend gezin.

Zouden jullie ook wat voor een ander gezin willen betekenen? Op 15 november vertellen wij je graag alles over deze geweldige leuke vrijwilligersrol. Tijdens de avond zijn er twee Homiesgezinnen aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Zo krijg je een goed beeld van hoe het is om Homies te zijn, en hoe je deze rol in zou kunnen vullen. Homies Steungezinnen is actief in Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Soest.

Van harte welkom op Nijverheidsweg Noord 60-35 (achterkant van het gebouw) in Amersfoort. Inloop vanaf 19.45, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Om 21.30 uur willen we de avond afronden. Zien we jou daar? Aanmelden gewenst (niet verplicht) via info@presentamersfoort.nl.

Overleden

Op 27 september is overleden, Mw. Ali Uppelschoten – van Valkengoed.

De uitvaart heeft op maandag 2 oktober plaatsgevonden.

Op 10 oktober is overleden de heer Hermann Heinrich Antonius Hutmacher . De uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag 17 oktober

Gebeds- en misintenties

Zondag 15 oktober 2023

Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Wim en Eric Hartman;

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Kees Kuijer en Bep Kuijer - Botterblom;

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van de Grootveheen.

Zondag 22 oktober 2023

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;

Annie Kok - Houdijk.

Komende vieringen

Week 42

**Zondag 15 oktober om
09.00u**

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Sint- Martinuskoor

**Donderdag 19 oktober om
09.00u**

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;

Lauden

week 44

Zondag 29 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba

Zang: Sint- Martinuskoor

**Woensdag 1 november om
19.00u**

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Sint- Martinuskoor

Allerheiligen

<p>Vrijdag 20 oktober om 09.30u Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor J. Skiba; Vrijdagmorgenviering</p> <p><i>week 43</i></p> <p>Zondag 22 oktober om 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor G. Nijland; Zang: Gemengd koor Heilige Kruis</p> <p>Donderdag 26 oktober om 09.00u Gebedsviering; o.l.v. Theo Hoogenboom; Lauden</p> <p>Zaterdag 28 oktober om 19.00u Eucharistische Aanbedding; Voorganger: F.Sieraal;</p>	<p>Donderdag 2 november om 09.00u Gebedsviering; o.l.v. Theo Hoogenboom; Lauden</p> <p>Donderdag 2 november om 19.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor G. Nijland en A. Ursem; Zang: Gemengd koor Heilige Kruis Allerzielen</p> <p>Vrijdag 3 november om 09.30u Themaviering Voorganger: leden werkgroep Vrijdagmorgenviering</p>
--	---

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
 ☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.
 Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.
 e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
 e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
 e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
 e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
 website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>
Het volgende Martinusbericht komt uit op 29 oktober Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 26 oktober 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.