

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

Nr. 20

1 tot en met 14 oktober 2023

***De torenklok doet het weer helemaal goed!
Lees het hele verhaal op pag. 11***

Herdenken overleden dierbaren van alle vrijwilligers Dorpsfeest



Dorpsfeest Hoogland herdenkt de overleden dierbaren van alle vrijwilligers, door de bloemen, die tijdens het weekend gebruikt zijn, op de begraafplaats neer te zetten.

Een mooi initiatief!



Kom naar de Familieviering Zaterdag 7 oktober om 19:00 uur



Wij gaan kijken en luisteren naar het verhaal dat Jezus vertelde aan zijn leerlingen over een landeigenaar en zijn wijngaard (Mt. 21, 33-46).

En we zingen mee met Jeugdkoor Sint Martinus.



Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom voor deze

“mini- musical” in de Sint- Martinuskerk in Hoogland. Na afloop is er nog limonade en wat lekkers. Jullie komen toch ook?

Groetjes,
Werkgroep Familievieringen

Orgelconcert op zaterdag 14 oktober

Op zaterdagavond 14 oktober geeft Gert van Hoef een orgelconcert in de Sint- Martinuskerk. Nadat hij uitleg heeft gegeven over de registers van het orgel, de klankkleur en de muzikale mogelijkheden, zal hij dat illustreren met werken van onder meer Titelouze, Stanley en Bach.

Na de pauze doet het orgel eerst dienst als ondersteuning van samenzang. Vervolgens speelt hij o.a. een suite uit The Sound of Music, een aria over psalm 121 van Propitius. Het concert wordt afgesloten met een eigen bewerking van Conquest of Paradise van Vangelis.

Gert van Hoef is een jonge organist en componist die inmiddels zijn sporen heeft verdiend. Hij nam diverse CD's op en geeft regelmatig orgelconcerten. Bijzonderheden over



Gert kunt u vinden op zijn website: <https://gertvanhoef.nl>.

Het concert begint om 20.00 uur; om 19.30 uur zijn de deuren open. De toegang is gratis. Aan het eind is er gelegenheid voor een vrijwillige gift.

Het concert wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk, het Wit Gele Kruisfonds Hoogland en Sociaal Cultureel Fonds van de Amersfoortse Verzekeringen en de adverteerders in het programmaboekje.

Het Orgelfonds



Ik mis je, overal en nergens', aandacht voor rouw en gemis, zaterdag 28 oktober

“Voor wie wilt u een kaarsje aansteken?”



Wie op zaterdag 28 oktober boodschappen doet in één van de winkelcentra in Amersfoort Noord (Kraailandhof, De Nieuwe Hof, Emiclaer of Vathorst), kan zomaar deze vraag krijgen.

Een moment om even stil te staan bij verdriet en gemis om een dierbare naaste.

Hier kun je een kaarsje aansteken.

Wie wil, vindt er een luisterend oor.

De kramen staan bij de winkelcentra vanmorgens 10 tot 's middags half 4 (in Vathorst van 13 tot 16 uur).

Er staat een kraam met een banner met de woorden 'Ik mis je overal en nergens'.



Ook 's avonds is er van 19-20 uur gelegenheid voor een moment van samen zijn en het gedenken van hen die ons zijn voorgegaan. Bij de vijver van Leo's Oord kun je een lichtbootje laten varen voor een dierbare die overleden is. Extra

sfeervol en troostrijk juist als het donker is. Er klinkt sfeervolle live-muziek en er worden gedichten gelezen. Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen en jongeren.

'Ik mis je' is een initiatief van de geloofsgemeenschappen in Amersfoort Noord.

Heb je vragen? Laat het ons weten via mail of app: [Bea van de Hoef](#), [Ad van Dijk](#) of [Ans Kruisselbrink](#).

Grote kerstbomen of coniferen gezocht voor de Sint- Martinuskerk.

Voor de komende kerst zoeken we weer grote kerstbomen of coniferen die we gaan gebruiken voor de versiering, op het priesterkoor, in onze Martinuskerk.

Hebben jullie nog kerstbomen of coniferen in de tuin staan met een lengte van ongeveer 4 meter die te groot zijn geworden voor in de tuin, dan komen wij deze graag bij jullie ophalen.

Wij zagen zelf de boom om, tot op de grond, we rooien dus niet de kluif.

Mocht je zelf een boom hebben of iemand kennen die zo'n boom heeft en deze kwijt wil, neem dan contact op met:

Karel Boersen. Tel. 06 - 21 80 90 16

Ton Schoonderbeek. Tel. 06 - 83 83 74 75



Vrijwilligers gezocht voor Kerstlichtjestocht 2023 in de binnenstad.

Op zaterdag 16 december tussen 17.00 en 19.00 uur wordt de traditionele Kerstlichtjestocht georganiseerd in de binnenstad van Amersfoort. Zie ook www.kerstlichtjestocht.nl

Deze sfeervolle en verbindende tocht is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Amersfoort en wordt ieder jaar drukbezocht. U kunt zich voorstellen dat voor een soepele organisatie veel vrijwilligers nodig zijn. U kunt dit jaar als vrijwilliger namens onze kerk een bijdrage leveren aan dit mooie initiatief in de donkere dagen voor Kerst. Het is ook mogelijk om u samen met anderen aan te melden.

Wat kunt u doen als vrijwilliger?

De route in de binnenstad wordt verdeeld in kleine stukjes (een paar honderd meter). Voor elk stukje worden vrijwilligers gezocht die voor dat gedeelte verantwoordelijk willen zijn.

Dat betekent concreet:

- Voor dat stukje van de route (veel!) lege jampotjes verzamelen (de idee is dat er op elke 2 meter een potje staat).
- Op die zaterdag de jampotjes met waxinelichtjes uitzetten op 'jouw' gedeelte, en zorgen dat de waxinelichtjes aan gaan en blijven. De lichtjes zelf worden centraal ingekocht; dat hoeft u niet te doen.
- En koffie/thee verzorgen voor de spelers die mogelijk op 'jouw' gedeelte staan met hun act. Dat kunnen soms een paar spelers zijn, maar het kan ook zijn dat op 'jouw' stukje een koortje staat dat af en toe iets warmes (en lekkers) wil.

Dat zijn de drie meest belangrijke dingen. Beetje afhankelijk van welke act op dat stuk staan, is het soms handig als er wat handjes zijn om iets helpen op te bouwen en afbreken, maar dat is nu nog niet bekend.

Bent u geïnteresseerd om te helpen? Neem dan contact op met Josephine van Pampus via ivanpampus@casema.nl

Schatgraven in het Brandpunt!

Zondagmorgen 8 oktober gaan we weer, (vóórdat alle mensen voor de kwart-voor-elf-viering binnenkomen,) schatgraven in Het Brandpunt. En het is dan alleen voor kinderen van 0 tot 6 jaar, hun ouders en grootouders!

In deze belevenis-viering doen alle zintuigen mee. In een half uur kijken, graven, voelen en luisteren we naar het verhaal van de profeet Jona. We starten 09.30 u in de kerkzaal. Na afloop is er wat lekkers te drinken (en koffie). Komen jullie ook?

We gaan op reis, neem een hoed, muts of een pet mee

Viktor Niks en Miriam Bierhaus

06 – 29 60 60 12



Avondgebed 2023/ 2024 elke donderdag in Oud- Katholieke Kerk.

Mensen met boodschappentassen komen er binnen, of een jongen met een skateboard. Soms een scholier die een werkstuk moet maken over geloof, maar die geen zin heeft een hele lange kerkdienst op zondagmorgen mee te maken. Er zijn ook mensen die alleen maar even hun hoofd om de hoek van de deur steken en dan weer weggaan. De ene keer zijn er twee bezoekers, de andere keer twaalf of dertien. Het gaat altijd door.

Al meer dan tien jaar is er elke donderdag om 19.00 uur een avondgebed in de Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort (adres: 't Zand 13). Het avondgebed is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken en het wordt nog steeds gedragen voor een kleine groep stamgasten en een brede rand van meebidders er omheen. Ben je in de buurt? Loop gerust binnen voor een half uur stilte, muziek (op orgel of piano), schriftlezing, zingen en gebed. Weet dat je welkom bent. Leuk als je komt. Je gaat aangeraakt weer naar buiten.

Film Where Are You Adam Over de monniken op de berg Athos

Op woensdag 4 oktober gaan wij, samen met Katja Novikova, deze documentaire zien in Het Brandpunt!

Inloop met koffie vanaf 19.30, start film 20.00.

Na afloop napraten aan de stamtafel met een drankje. Welkom!
Bijdrage is € 10.00 contant! Het geld gaat naar de slachtoffers in Oekraïne.

Katja werkt samen met Alexander Plyska, producent van de Oekraïense film Where are you Adam? <https://denpeirazei.com/>
Ze wil graag dat de mensen in Nederland deze film kunnen zien en ook de maker/producent kunnen ontmoeten.



Deze documentaire geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos.

Deze film is tot op heden al door zo'n 200.000 mensen in 20 verschillende landen bekeken.

De film is Nederlands ondertiteld.

We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visuele rijke en unieke, prachtige, beschouwende documentaire –

eerbiedwaardige waarneming van de wereld, waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien hier gelovige mensen; ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van de monniken.

<https://denpeirazei.com/>

Nederlands trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w>

Instagram: https://www.instagram.com/ekaterina_novikova___/

Een artikel over de film vindt u hier: <https://cruxnow.com/church-in-europe/2022/09/ukrainian-documentary-shows-lives-of-monks-on-mount-athos>

We vragen een kleine toegangsprijs van 10 euro aan de bezoekers. Dit geld zal worden gebruikt om Oekraïense families te helpen en om wat van de gemaakte kosten te dekken. Het zou een enorme steun zijn om deze Oekraïense film in deze moeilijke tijden te tonen.

YouTube-kanaal KerkwegTV

Graag wil ik u op de hoogte stellen van het **YouTube-kanaal KerkwegTV**.

Ruim een half jaar geleden zijn wij dit kanaal gestart om aandacht te vragen voor kerksluitingen in Nederland, die de laatste jaren aan de orde van de dag zijn. 'Wij' dat zijn Jeroen Hoogenboom en ik, tot een jaar geleden vrijwilligers in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Tijdens onze diensten als kerkwacht raakten we regelmatig in gesprek met bezoekers van wie de kerk gesloten was of zou worden en die vertelden over hun teleurstelling, boosheid en verdriet en worstelden met de vraag 'hoe nu verder'.

We besloten onze aandacht te gaan richten op kerksluitingen en dan met name op het aspect wat een kerksluiting betekent voor de geloofsgemeenschap. Daarover hoorden we en zagen we weinig in de landelijke media, hooguit een berichtje in de regionale pers of op lokale zenders. En dat terwijl velen van ons ermee te maken zullen krijgen in de komende jaren.

Op deze wijze hopen we een bijdrage te leveren aan het gesprek over dit onderwerp: hoe gaat zo'n sluiting? Zijn we wel op de goede weg? Kan het ook anders? Daarnaast hopen we ook door kennis te delen dat niet iedere parochie of gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden.



Inmiddels staan er zes video's online: gesprekken met parochianen in Koog aan de Zaan, een lezing van diaken Rob Mascini, die zelf 7 sluitingen meemaakte, en sinds gisteren de registratie van een gesprek met professor Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie (directe link: <https://www.youtube.com/watch?v=u124TxCdTE&t=2s>).

Het YouTube-kanaal **KerkwegTV kunt u googlen via het zoekwoord kerkwegtv (zonder spaties).**

Voel u vrij voor nadere informatie, vragen, opmerkingen contact met ons op te nemen.

Met hartelijke groet,

Gemma Crijns

e-mail: gcrijns@xs4all.nl tel. 06 - 28 20 31 48

De klok op de toren weer helemaal goed

De torenklok is nu helemaal bij de tijd.



Het was even rommelen met de tijd, de voor of de zijkanten of de achterkant

Hoe laat is het eigenlijk! Het was wel een hele verbetering, omdat sinds 10 oktober 2022 toen de klok helemaal stilstand. Vrijdag 22 september zijn we met een hoogwerker bij de wijzerplaten geweest en hebben we de losliggende verlichtingsbuis weer vastgemaakt aan de constructie. We hebben de aansluitingen nagekeken en waar nodig verbeterd. De wijzer aan de achterzijde brandt nu weer. In de ochtend hadden we de wijzers op zes uur gezet, zodat na de reparatie we de klok aan konden zetten. De klok liep naar wens, maar het slagwerk deed het niet. Een computer stuurt het nieuwe aandrijfwerk aan. Dat is heel handig omdat deze wordt aangestuurd door de Europese atoomklok. Ook de winter- en zomertijd worden nu automatisch ingesteld. Tijdens onze werkzaamheden zagen we

dat een stuk noklood los zat. Dit hebben we aangeklopt; ook dat dus geregeld.

Maandag 25 september heeft Eijsbouts de instellingen voor het slagwerk aangepast. Om 10 uur sloeg de klok weer als vanouds. Hoogland kan weer vertrouwen op de tijd op de toren. De tuinploeg op donderdag wordt weer herinnerd wanneer de koffie klaar is.



Dank aan:

Stichting Vrienden van Martinus, Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we veilig naar boven konden via de kooiladder naar de uurwerkzolder. Eijsbouts, die op sympathieke wijze ons heeft ondersteund zoals al jaren bij het onderhoud en vervangen van onderdelen van klokken en uurwerk. Pater die ons weer op een veilige manier op de goede hoogte heeft gebracht.

Het team van vrijwilligers, Theo Meyer, Theo van der Linden, Timo Blom; samen maakten we dit met elkaar.

De gastvrouwen voor de koffie en de broodjes.

Inmiddels hebben we veel positieve reacties gehad over het resultaat. De inwoners van met name de Woudzoom zijn louter enthousiast.

De verlichting in en om de Pastorie, ook bij de tijd.

Maandag 25 september hebben we de oude armaturen op de gevels van de pastorie vervangen door nieuwe LED armaturen.

Was dat nodig? De bestaande armaturen waren van oorsprong uitgevoerd met halogeen lampjes van 35 watt. Deze lampjes branden ongeveer 3000 uur, twee jaar. Deze zijn verbouwd naar



LED, met de complimenten aan de ingreep om energie te besparen. Het vervangen van de lampjes was ook nog een hele klus, 8 schroefjes M5 met een inbusboutje. Deze lampjes gaan 20.000 uur mee, maar het bleek een storingsgevoelige oplossing. Inmiddels waren er ook lampjes aangebracht in verschillende lichtkleuren, wat architectonisch gezien niet geweldig is. We hebben nu armaturen geplaatst met een levensduur van 30.000 branduren zonder storing. Al eerder dit jaar hebben we alle PL- wandarmaturen in de pastorie vervangen door LED. Naast energie besparen, besparen we ook op onderhoudskosten en minder storing.



“Zo doen we dat bij de Martinus”

Groeten Theo Keizer, Gerard van Wee,

Gebeds- en misintenties

Zondag 1 oktober 2023

Jaargedachtenis:

Ronald van den Hoven;

Marie van de Wolfshaar.

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Henk van Hamersveld;

Jopie Hoogland - Kok;

Annie Kok - Houdijk;

Gerard en Erwin Kok;

Jeroen van Ophoven;

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk

Rijk Voskuilen;

Voor de overleden familieleden van Zutven, van Kampen, de Laat
en Zijlstra.

Komende vieringen

week 40

Zondag 1 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Parochiekoor Hoogland

Donderdag 5 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;

Lauden

Vrijdag 6 oktober om 09.00u

Themaviering;

Voorganger: parochianen;

Vrijdagmorgenviering

week 41

Zondag 8 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Sint- Martinuskoor

Donderdag 12 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;

Lauden

vervolg week 41

Zaterdag 14 oktober om 19.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Werkgroep;

Zang: Taizékoor;

Taizéviering

Week 42

Zondag 15 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Sint- Martinuskoor

Donderdag 19 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;

Lauden

Vrijdag 20 oktober om 09.30u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Vrijdagmorgenviering

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 15 oktober. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 12 oktober 17:00 uur insturen. Misintenties graag tot en met maandag opgeven.



*Hanna Rijken en het Vocaal Theologen Ensemble
Hebreeuwse Psalmenzangavond –
Amersfoort*

*30 september 2023 (19:30 uur)
Fonteinkerk Amersfoort*