



Het Manteltje

No 08, 2023, 49^e jaargang.

wo. 14 juni mei t/m woensdag 5 juli.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekeningnummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Koffie drinken.

Op de laatste woensdag van de maand.

De laatste keren waren het hele bijzondere ontmoetings momenten.

In Juni is dat op de 28^e. Van harte welkom.

Wake voor vluchtelingen

De Johanneskerk is 17-18 juni open tijdens de Nacht van de Vluchteling.

Kom binnen en waak een moment met ons mee!

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling 'de Nacht van de Vluchteling' met een nachtelijke wandeling. De Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort is tijdens deze nacht 24 uur open met een WAKE, van zaterdag 17 juni 12:00 uur tot zondag 18 juni 12:00 uur.

De WAKE voor Vluchtelingen is een oecumenisch initiatief van diverse geloofsgemeenschappen, samen met de Amersfoortse afdeling van Amnesty International. Gedurende een etmaal zijn er in de Johanneskerk ontmoetingen en gesprekken om aandacht te vragen voor mensen die moeten vluchten vanwege oorlog, overtuiging, of klimaatverandering. Elk even uur begint met een bezinnend moment: er is muziek, er wordt gezongen, of er is stilte. De namen worden genoemd van slachtoffers die in 2022 aan de grenzen van Europa zijn gevallen. Voor hen steken we een kaars aan. Amnesty International Amersfoort wandelt mee met de deelnemers van de 'Nacht' en in de kerk is er gelegenheid om brieven voor gevangenen te schrijven. Dankzij samenwerking met Galerie De Ploegh is de tentoonstelling 'Ik zie je, ik hoor je' te zien.

We hopen op veel bezoekers die kort of langer met ons mee willen waken uit solidariteit met de vluchtelingen. Via de website van de Johanneskerk is vanaf half mei het actueel bijgewerkte programma te zien. Voor de uitvoering van het programma en voor de bezinnende momenten zijn vrijwilligers nodig. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via diaconie@johanneskerk.nl Inlichtingen: diaconie@johanneskerk.nl

Morning Prayer bij Nacht van de vluchteling – Verlangen naar vrijheid

In de ochtend die volgt op de ‘Nacht van de vluchteling’ (17-18 juni) is er in Het Brandpunt een speciale viering: Een morning prayer - een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen.

Naast de muziek is er ruimte voor stilte, teksten, gedichten en gebeden.

Deze Morning Prayer **Verlangen naar Vrijheid** bestaat uit liederen die gezamenlijk gezongen worden, bijbelteksten en gedichten, koorzang en een filmpje van Unicef. Je zult merken dat telkens als we weer iets hebben beleefd door een gedicht, lezing of filmpje het koor aansluitend een ‘Pater Noster’/‘Onze Vader’ zingt in allerlei talen. We doen dit omdat we zo graag willen dat de wereld verandert in een vreedzame wereld waarin iedereen mag zijn zoals hij is. We bidden het daarom elke keer weer.

Daarnaast zingt het koor over dromen die altijd blijven bestaan, wat je ook hebt verloren en waar je ook maar naar toe moest vluchten... We luisteren naar een lied over de roos, al eeuwenlang het symbool van liefde en moed, vreugde en verdriet. Zo werken we in deze viering toe naar hoop, nieuw leven en al het moois in de wereld waarin we leven.

Voorganger is Marleen Kool.

Kamerkoor Fibonacci staat o.l.v. Marijke van Leerzem en wordt begeleid door Felicity Goodwin.

De gekozen liederen komen uit het concertprogramma ‘Verlangen naar Vrijheid’. Fibonacci gaf dit concert op 6 en 7 mei jl. Viering in Het Brandpunt, 18 juni, 10.45 uur

”Hand-werk van hand tot hand op het platteland”

Met een grote groep onmisbare vrijwillige medewerkers gaan wij dit jaar het

15^e Handwerkfestijn voor het Diabetes Fonds

organiseren op Vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni 2023, 10.00 – 17.00 uur. De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar het Bestemmingsfonds genezing diabetes type 1 van het Diabetes Fonds.

Harry en Mieke van de Brug stellen hun erf weer belangeloos beschikbaar, zodat wij ook dit jaar weer 8 partytenten kunnen opzetten bij:

Harco Hoveniers, Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken.

Firma Pot verhuizingen/logistiek is ook dit jaar weer onze sponsor m.b.t. de opslag van de nu al ruim duizend dozen met schenkingen.

Honden worden helaas niet toegelaten (m.u.v. hulphonden in functie).

Graag cash geld meenemen omdat pinnen niet mogelijk is.

De activiteiten zijn:

- Verkoop van handwerk- en handvaardigheidsmaterialen in de tenten en loods.
- Verkoop van bloemwerk en brocante in de tunneltent.
- Verkoop van tuinplantjes en informatie over Harco Hoveniers en Harcohof in hun tent.
- Catering vanuit de foodtruck van BijMaud Amersfoort.

Dit jaar vragen wij het volgende:

- **Medewerkers** die op zondag 4 juni vanaf 9:00 uur kunnen helpen met het opzetten van de partytenten en/of op donderdag 8 juni vanaf 9:00 uur kunnen komen helpen om alle dozen van de opslag bij firma Pot in Amersfoort naar Hoevelaken te brengen. Het gaat om spierkracht, de bestelwagens worden geregeld. Ook op zondag 18 juni vanaf 9:00 uur zoeken wij nog helpers voor het sorteren van de dozen en afbreken van de tenten.
- **Schenken**: kunnen ook tijdens de verkoopdagen afgegeven worden aan de medewerkers die bij de ingang staan van het erf.
- Wij zijn nog op zoek naar: **buiten parasols met voet**.
- **Bedrijven** die in ruil voor P.R. willen sponsoren.
- Voor (kerst)bloemwerk zijn welkom: schalen, sauskommen, vazen, kaarsenstandaards, koperwerk, kerstdecoratie, lichtslangen, grote dennenappels en kerstverlichting op batterijen.
- Als u na afloop van het Handwerkfestijn artikelen wilt opkopen, dan is dat mogelijk na overleg en dat kan alleen op zondagmiddag 19 juni opgehaald worden.

Opkopers voor weefgarens of knutselspullen zijn nog welkom.

Voor het bovenstaande kunt u contact per mail opnemen met Marja Leijtens.

Marja Leijtens – Smit Roeters, Zandkamp 237, 3828 GP Hoogland,

Tel. 06-23738152, Email: marjaleijtens@kpnplanet.nl

Informatie over het Handwerkfestijn staat ook op:

<https://www.diabeatit.nl/project/handwerkfestijn-2023>

www.facebook.com/HandwerkfestijnvoorhetDiabetesFonds

Woord- en Communie viering.

Altijd op de eerste maandag van de maand.

Eerstvolgende viering is op maandag 3 Juli in de Puntenburg.

Frank Sieraal is onze trouwe voorganger

en Jos Konings zorgt voor de muzikale begeleiding.

U bent hierbij van harte uitgenodigd. Breng ook gerust iemand mee.

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom

2023 Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers. De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Mariakerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal). Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Spreuk van de maand:

NIVEA als crème kent u zeker wel.

Maar ook als: Niet Invullen Voor Een Ander.?

<https://hetnlcollege.nl/nivea-niet-invullen-voor-een-ander/>

Gedachte.

Niet je geld,
je macht of bezit,
bepalen of je als mens
meer mens bent geworden.

Maar wel je liefde,
je hulp en dienstbaarheid,
maken jou als mens,
een beter mens,
waard om te leven.
Waard om mee samen te leven

(uit een bezinningsboekje)

Zomertijd

Mocht u wel of niet met vakantie gaan, of dagjes uit, toch wensen Frans en ik u van harte een hele mooie zonnige zomer toe.

Frans Snijder, hij maakt altijd de lay-out van dit Manteltje.

Ik verzamel eerst de teksten bij elkaar... Stuur het naar Frans en daarna verzend ik het via de mail en nadat ze geprint zijn in de SFX, breng ik een aantal bij mensen in de brievenbus.