



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

nr 13 25 juni tot en met 8 juli 2023

Zomerregeling 2023 gastvrouwen en -heren in de Pastorie

Van maandag 10 juli tot en met vrijdag 18 augustus a.s. genieten onze gastvrouwen en -heren van De Pastorie van een welverdiende zomervakantie. De bezetting op De Pastorie is in deze periode beperkt.

Vanaf maandag 21 augustus staan zij zowel 's ochtends als 's avonds weer voor u klaar om u te ontvangen; aanwezig, gastvrij, aandachtig en dienstbaar.

Bezetting De Pastorie in de ochtend

Overdag zijn de gastvrouwen in deze periode aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De Mariakapel zal daarom op deze dagen ook vanaf 10.00 uur open zijn.

Op dinsdag en donderdag is De Pastorie gesloten.

Avondcatering in De Pastorie

's Avonds zullen er gedurende deze periode van 10 juli t/m 18 augustus géén gastvrouwen en gastheren zijn. Wilt u toch vergaderen in genoemde periode, dan kunt u na reservering via het Centraal Secretariaat, op maandag, woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur een sleutel ophalen bij de gastvrouwen.

Margreet Franck; contactpersoon gastvrouwen overdag
Ans Kruisselbrink- Borgonjen; contactpersoon avondcatering
Ad van Dijk, coördinator verhuur.

Bloemengroet ook op zomervakantie

In verband met de zomervakantie van 10 juli t/m 18 augustus 2023 wordt de bloemengroet tijdelijk niet uitgereikt. Na 18 augustus kunt u dit bloemetje van verbondenheid weer aanvragen.

Een terugblik op Sacramentsdag 2023



Afgelopen zondag 11 juni 2023 werd Sacramentsdag gevierd in het Eucharistisch Centrum. Voorafgaand aan de viering hadden we een ontmoeting met een aantal parochianen, die ons vertelden hoe zij deze dag beleven. In het beeldverslag ziet u een aantal hoogtepunten van deze dag.

Na afloop van deze viering kwamen we nogmaals in gesprek met oud pastoraal werker Fons Geerdinck. Hij neemt u mee wat deze dag nog meer voor hem betekende en ook belangrijk is voor onze parochie.

De ontmoeting met Fons Geerdinck werd afgesloten met een dankwoord van Pastoor Joachim Skiba. Bekijk daarom het beeldverslag: <https://youtu.be/s5ARBsPhAjU>

Heilig Vormsel 14 april 2024

Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare school start eind oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij onze parochie ingeschreven kinderen worden begin september uitgenodigd per brief. Niet ingeschreven en toch mee willen doen? Informatie en aanmelding via vormselolva@gmail.com

De viering zal zijn op **zondag 14 april met Vormheer Kardinaal Eijk**. De eerste ouderavond is eind september en de eerste les is in oktober in De Pastorie van de Sint Martinus in Hoogland. Alle 12 lessen zijn op afwisselend maandag- en dinsdagavonden van 18.30 - 20.00 uur.

De exacte data volgen z.s.m. na de zomervakantie. Ook zal er een stage- avond bij de Voedselbank zijn en een stagemoment op een zondagochtend bij de crèche/ kinderwoorddienst.

Kosten van het hele traject zijn € 50,-; dit is inclusief werkboek, materialen en fotograaf.

Mocht u nog mogelijke vormelingen kennen die deze berichten misschien niet lezen, graag hen ook op de hoogte brengen! Als een "Lopend Vuurtje", dank alvast!

Werkgroep Vormselvoorbereiding, Sint- Martinusparochie Hoogland

Nieuwe cursus RK voor beginners

"Ciborie, Synodaal Proces, Goede (?) Vrijdag, Sociale Leer". Als je spreekt met een doorgewinterde Katholiek, dan tuiten je oren misschien en vraag je je af waarom het allemaal zo moeilijk moet. En dan heb je gelijk, het hoeft niet



allemaal zo moeilijk. Maar tegelijk is het zo dat we in de kerk met dingen bezig zijn die buiten de kerk steeds verder uit beeld raken. En dat vraagt dus om toerusting.

Gelukkig is daar ook een mogelijkheid voor. In oktober start er opnieuw een cursus RK voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor mensen die Rooms-Katholiek willen worden, voor hen die alsnog hun vormsel willen doen, voor Katholieken van huis uit die hun kennis willen opfrissen en voor belangstellenden die meer willen weten van de RK Kerk. Tot Pasen komen we gemiddeld eens in de twee weken op woensdagavond bij elkaar om nader kennis te maken met het geloof van onze kerk. Veel aandacht is er voor wat we vieren in de loop van het kerkelijk jaar, maar we zullen ook aandacht besteden aan het Synodaal Proces en de Sociale Leer van de kerk.

De cursus wordt gegeven in De pastorie in Hoogland door bekwame vrijwilligers en pastores uit onze parochies. Er komen dus verschillende stemmen aan het woord.

Vraag je je af of deze cursus misschien iets voor jou is? Neem dan contact op met Ivonne Stronks, de cursusleidster of met pastor Wies Sarot.

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com

Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Samen ontdekken !

ZONDAG 25 JUNI IN EN BIJ DE INHAM

Zet die datum in de agenda. Dan gaan we onze 1 e kliederkerk, Samen Ontdekken vieren.

Locatie: De Inham, Hamseweg 40 in Hoogland.

Tijd : 15 uur tot 17 uur.

Voor wie? Voor iedereen van 0 tot 100 jaar oud.

Thema: Ik woon in een cadeau.

Laat je meenemen op ontdekkingsstocht in het Scheppingsverhaal. Wees creatief, laat je verwonderen of kom even helemaal tot rust. Gebruik al je zintuigen om die middag samen te ontdekken.

Bijvoorbeeld: hoe je iets nieuws kan maken, ontdekken en proeven wat er groeit in de moestuin, verstillen met een gebed bij sterren. Wat we hebben ontdekt, gaan we met elkaar vieren en we sluiten af met een hapje en een drankje.

Neem opa of oma mee, of neem je kleinkinderen mee, je buurvrouw, de buurjongen, of die mevrouw van op de hoek, het is echt voor iedereen!

Wij hebben er zin in. Tot 25 juni!

Jos, Laura, Tineke, Wenda en Ina.

Meer informatie over wat Kliederkerk inhoudt, zie www.kliederkerk.nl

Altijd al kasteelheer of -vrouw willen zijn?

En wil je het nieuwe seizoen goed en zinvol beginnen na de zomer? Dan is dit je kans!

Steeds meer groepen en organisaties weten ons prachtige ontmoetingscentrum “De Pastorie” te vinden als een huis van bezielend verband waarin mensen elkaar ontmoeten, leren, zichzelf ontwikkelen, aandacht geven en bemoedigen.

Wat is er mooier om hieraan jouw bijdrage te geven door mensen welkom te heten aan de voordeur?

Je waant je echt even kasteelheer of -vrouw wanneer je je gasten met een warm welkom onthaalt. Je zet koffie, bereidt een broodjeslunch en zorgt ervoor dat er een drankje klaarstaat. Als het zo uitkomt ben je soms “een luisterend oor”. Je wordt prima ingewerkt en er zijn goede werkbeschrijvingen beschikbaar.

Leuk om dit met een bekende te doen? Meld je dan samen aan!

Het gaat meestal om een 4- 6 uur inzet, meestal overdag en soms in de avond. Totale inzet per maand? 1-3 keer, of net zo vaak als het jou uitkomt. Je krijgt ook nog een bescheiden vergoeding!

Laat je eens bijpraten of dit iets voor jou is!

Daarnaast neemt de verhuur van het kerkgebouw toe als gevolg van de vele mogelijkheden in De Pastorie. Een paar extra handen zijn van harte welkom, om te openen, te sluiten en klusjes te doen, zoals stoelen klaarzetten en opruimen na afloop.

Meer informatie via

Ans Kruisselbrink 06-16521293 / ans@kruisselbrink.eu

Of Ad van Dijk 06-10717871 / advandijk1@gmail.com

Dankwoord van een tevreden huurder in onze Pastorie

Regelmatig mogen wij gebruik maken van de mooie zalen in De Pastorie. De sfeer, de rust en de prachtige tuin dragen bij aan het welslagen van onze trainingen.



Corrie is één van de vrijwilligers die ons altijd gastvrij onthaalt. Niets is te veel voor haar. Altijd kun je op haar bouwen en ze heeft oog voor wat nodig is. Onze groep van studenten loopt weg met de altijd goedgemutste Corrie.

Nu we stoppen voor de zomer is dit een mooi moment voor een bedankje. Alle gastmensen in de Pastorie verdienen dit, maar Corrie zetten we graag even extra

in de bloemen. Zij heeft dit meer dan verdiend.

Ineke en Simone

Docenten trainingen 'Omgaan met Sterven' op post-hbo niveau
Landelijk Expertisecentrum Sterven

Nieuws over de huiskamer

Beste parochianen,
het afgelopen seizoen hebben we met de kinderen, tieners en jongeren sponsoracties gehouden om geld in te zamelen voor de Huiskamer op Zolder. Dankzij jullie gulle gaven, hebben we geld en een aantal mooie spullen bij elkaar gekregen!

We gaan nu de volgende fase in. Op zaterdag 8 juli vanaf 09:30 gaan we de zolder leegruimen, schuren en voorbereiden voor verdere werkzaamheden.

We zoeken mensen die ons daarbij willen helpen. Kunt u ons helpen, wilt u dan een bericht sturen naar huiskameropzolder@gmail.com, dan krijgt u meer informatie over de klussen en de data.

Uiteraard mag u ook even langslopen om te zien hoe het ervoor staat. U bent van harte welkom!

Vriendelijke groeten,

De werkgroep Huiskamer op Zolder.

Hanneke gaat struinen met vele cabareteske teksten

Op zondag 2 juli a.s. verandert onze pastorietauin in een podium! Tijdens de komende editie van Gluren bij de Buren verwelkomen we hier Hanneke Voskuilen. Zij is



21 jaar en 3de jaars Creative Writing student op de hogeschool van de kunsten Artez te Arnhem. Sinds 2019 zit zij bij cabaretgroep De Bietenbrug. Hanneke schrijft, acteert en zingt. Bereid je voor op een optreden vol cabaret, woordkunst, en muziek, met 1 grote gemene

deler: een flinke lading humor!

Wees welkom om met een kopje koffie of thee in de hand de voorstelling cabaretière Hanneke Voskuilen bij te wonen.

Sinds haar 18^e jaar is het creatief schrijven van teksten haar passie om zo haar voorliefde cabaretière te worden na haar studie.

Als Hanneke gaat optreden in de pastorietuin dan gaat zij er speciaal wat voor schrijven.

Hanneke gaat op deze middagdrie keer een half uur optreden. De aanvangstijden zijn om: 14:30 / 16:00 / 17:30 uur. Na het optreden van 17:30 uur gaan we een heerlijk glaasje wijn serveren. Kom op tijd! Kijk op youtube naar een bijzondere uitnodiging. Ga naar: [https://youtu.be/ CxUkZe81Hk](https://youtu.be/CxUkZe81Hk)

Seniorenconcert Muziekvereniging St Caecilia

Wij nodigen u graag uit voor het seniorenconcert!

zondag 2 juli 2023, 10.30 uur

*Sint
Caecilia*

Muziekvereniging Sint Caecilia organiseert tijdens Hoogland Dweiland op zondag 2 juli 2023, vanaf 10.30 uur het eerste seniorenconcert. Dit concert vindt plaatst op het parkeerterrein van de Aldi aan de Hamseweg in Hoogland.

Het programma wordt voor u ingevuld door het opleidingsorkest, fanfareorkest en de slagwerkgroep. Kortom de hele vereniging laat van zich horen gedurende een anderhalf uur durend programma.

Naast een kopje koffie of thee bieden wij u ook graag vervoer aan indien u moeilijk ter been bent, met de trein die langs onderstaande route rijdt of, indien u een rolstoel heeft, met de rolstoeltaxi.

Hiervoor kunt u zich opgeven door te mailen

naar anoek@efinanceprofessionals.nl of te of bellen met Anoek Rijnbeek 06-22032021. Dit kan tot uiterlijk 30 juni 2023 in verband met de planning en beschikbaarheid van de rolstoeltaxi.

Tevens zullen er inschrijffijsten beschikbaar zijn bij de Sint- Martinus Kerk, Leo's Oord, kerk De Inham en Dorpshuis De Neng. De trein rijdt vanaf 09.30 uur tot en met 16.30 uur **gratis** door Hoogland. De route is als volgt:

- Vertrek vanaf Hoogland Dweiland (rotonde Zevenhuizerstraat)
- Acacialaan
- Engweg ter hoogte van de Neng
- Leo's Oord
- Kerklaan ter hoogte van Concordia
- Bieshaarlaan ter hoogte van Breeland
- Bieshaarlaan ter hoogte van Fluitenkamp
- Kraailandhof ter hoogte van basisschool De Biezen
- Kraailandhof ter hoogte van Cafeteria 't Toetje (ter hoogte bloemenwinkel Beest)
- Zevenhuizerstraat ter hoogte van bushalte Tolick
- Aankomst Hoogland Dweiland (rotonde Zevenhuizerstraat)



De haltes zullen worden aangegeven langs de route.

Wilt u meer weten of heeft u vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Muzikale groet,

Organisatie Hoogland Dweiland en Sint Caecilia

Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Zeer recent heeft de Bisschoppenconferentie een persbericht doen uitgaan over ons slavernijverleden. Zij schrijven o.a. dat we dit jaar herdenken dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. “Ook katholieken hebben medemensen tot slaaf gemaakt, namen deel aan de slavenhandel of waren zelf tot slaaf gemaakt. Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters, omdat ze allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.

Slavernij bracht onvoorstelbaar leed. Wij luisteren ook naar de weinige andere stemmen uit die tijd, stemmen van protest en hoop, zoals die van pater Petrus Donders in Suriname, die afwijzend sprak over slavernij, en van gelovigen die slaven kochten om ze vrij te laten.”

Naar aanleiding van o.a. voorafgaande is parochiaan Ronald Dongor geïnterviewd. Ronald vindt het goed dat het bericht naar buiten is gekomen over het slavernijverleden in onze katholieke gemeenschap. “Het is nu een erkenning dat onze kerk ook een bepaald slavernijverleden heeft en die erkenning doet mij goed. Het slavernijverleden speelde zich ook af in mijn moederland. Zo hadden we vroeger heel veel Nederlandse priesters, fraters, paters, nonnen. Zij deden heel goed werk, zoals in het Vincentiusziekenhuis in Paramaribo en dan niet te spreken over de vele katholieke scholen. Maar je moet je wel realiseren dat zij in het koloniale systeem zaten. Het zijn wel mensen en zij moesten zich op een bepaalde manier gedragen t.o.v. de Surinaamse bevolking en dat werd niet in dank afgenomen.” Wat hij zich wel realiseert is dat deze gewone mensen gewoon goed werk deden.

Hij doet een oproep aan onze kardinaal om de diversiteit van ons land te laten zien in de katholieke geloofsgemeenschap. “Doe veel meer aan inclusiviteit en meer aan integratie. Kijk ook naar de integratie van onze priesters, diakens, de pastorale medewerkers, e.a. en laat de diversiteit van ons land ook zien in onze katholieke geloofsgemeenschap. Ook wij zijn een afspiegeling van de samenleving en dat zie ik nu nog niet veel in onze katholieke kerkprovincie! Wat u aan diversiteit kunt doen, doe het, zoals we ook lezen: Zoekt en gij zult het vinden.” volgens Ronald.

Het volledige artikel is te interview met hem is te lezen op de site: Katholiek Amersfoort (<https://katholiekamersfoort.nl/slavernij-is-onverenigbaar-met-de-menselijke-waardigheid/>) en bekijk ook zijn **statement**. Ga naar: <https://youtu.be/Cqd9drQdBK0>

Gebeds- en misintenties

Zondag 25 juni 2023

Intentie:

Cecilia van Dijk - van Dijk

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ronald van den Hoven;

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders;

Dhr Loersen;

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk

Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon
Smink;

Uit dankbaarheid familie Cheng.

Zondag 2 juli 2023

Jaargedachtenis:

Bertus van Heuvel, Aal van den Heuvel - Hilhorst en Piet van den
Heuvel.

Intentie:

Ouders Van de Grootveheen - De Groot en Dinie;

Henk van Hamersveld;

Annie Kok - Houdijk;

Toos van Middelaar - Boots;

Richard Noortman;

Jeroen van Ophoven.

Komende vieringen

week 26

Zondag 25 juni om 09.00 uur

Eucharistieviering;

week 27

Zondag 2 juli om 09.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Gemengd koor H. Kruis.

Donderdag 29 juni 09.00 uur
Gebedsviering;
o.l.v.Theo Hoogenboom
Lauden

Zaterdag 1 juli om 19.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Familieviering.

Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Donderdag 6 juli 09.00 uur
Gebedsviering;
o.l.v.Theo Hoogenboom Lauden

Vrijdag 7 juli 09.30 uur
Themabijeenkomst;
Voorganger:
Vrijdagmorgenviering

week 28
Zondag 9 juli om 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Sint- Martinuskoor

Donderdag 13 juli 09.00 uur
Gebedsviering
o.l.v.Theo Hoogenboom Lauden

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 9 juli Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 6 juli 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.