



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

Martinusbericht

nr 10 14 tot en met 27 mei 2023

Eerste Heilige Communie 14 mei

Deze kinderen vieren zondag 14 mei hun Eerste Heilige Communie in de St. Martinuskerk te Hoogland.

Alexander	G'önih	Maceo	Philip
Amelie	Imara	Maria	Phireau
Ana-María	Jasmijn	Max	Sebastiaan
David	Joseph	Mery	Sofia
Defeney	Juan	Milano	Sofie
Dorian	Laura	Moos	Tiano
Esther	Lilliana	Noor	Zoë-Elvyra
Giel	Liv	Noor	Zuzanna

Dauwtrappen

*Een frisse dag, een frisse kop
soms kun je je geluk niet op
het is de polder die ons wenkt
zijn weidsheid en zijn luchten schenkt.
Samen genieten we ervan
fijn dat het vanochtend kan.*

(gedicht van een deelnemer aan het dauwtrappen op 26 mei 2022)



Ga je mee 'een frisse kop' halen op Hemelvaartsdag? Dan gaan we weer dauwtrappen!

We verzamelen rond 07.00 uur bij Sint-Martinuskerk. Dan kan je kiezen: al fietsend de ongerepte morgen in geuren en kleuren beleven, of wandelend in pelgrimsmodus gaan. De fietsers en de wandelaars ontmoeten elkaar rond een uur of 09.00 uur bij Het Brandpunt, waar we samen ontbijten.

Voor het ontbijt neemt iedereen zelf belegde broodjes of boterhammen mee. Iets extra's meenemen, zoals wat fruit of ander lekkers mag natuurlijk ook. Het meegebrachte brood wordt op grote schalen gelegd om samen te delen (duurzaam!). Voor koffie, thee en een sapje wordt gezorgd. We sluiten af met een kort liturgisch moment geleid door Marcella Walraven en Anna Walsma. Daarna kan ieder weer zijn/haar eigen weg gaan.

De organisatie is in handen van de gezamenlijke kerken van Amersfoort-Noord, maar iedereen kan meedoen! Voor de organisatie en het ontbijt willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Opgave bij Anna Walsma, anna.walsma@hetbrandpunt.net of Marcella Walraven, marcella.walraven@gmail.com

Graag vermelden of je wilt fietsen of wandelen (ca. 1.15 uur)

Vrouwevaart in alle vroegte

In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de "Vrouwevaart" op zaterdag 20 mei.

De start is om 07:30 uur met een viering van Woord en Gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13 te Amersfoort.

Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.

Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop koffie.



Diaken Frank Sieraal
Onze Lieve Vrouwe Gilde -
Amersfoort.

We kunnen starten!!

WE KUNNEN STARTEN!!

Toen we in augustus vorig jaar begonnen met het inzamelen voor de zolder, durfden we niet te hopen dat we er met uw hulp al zo snel zouden zijn. De jeugd heeft koekjes gebakken, klusjes gedaan,

kaarten verkocht en geholpen bij de catering. Ook zijn er vloertegels symbolisch verkocht en hebben we een keuken gekregen.

We ontvingen een bijdrage uit het buurtbudget en hebben een sponsor voor de bouwmaterialen. Dat allemaal bij elkaar maakt dat we nu ruim € 23.000,- in kas hebben.

We gaan starten met de verbouwing!!

We zijn al begonnen met het opruimen van de zolder, die als opslag werd gebruikt. Alle spullen zijn zorgvuldig uitgezocht en worden vernietigd, verkocht of gedoneerd aan verschillende goede doelen. Daarna kan het grote klussen beginnen. We beginnen met het isoleren van het dak om daarna alles mooi af te werken. Ook worden er stopcontacten gemaakt en een keuken, toilet en airco gerealiseerd. De jongeren gaan creatief aan de slag met de gedoneerde meubelstukken en ook de keuze van de inrichting ligt deels bij hen.

Maar we kunnen het ook in deze fase niet alleen doen en hebben uw hulp nodig. We zoeken klussers. Man, vrouw, oud of jong. Het maakt niet uit. Handige handen hebben we nodig.

Maar we zoeken ook mensen die de koffie of lunch willen verzorgen. Want die handige handen moeten ook wat drinken of eten.

Bent u niet in de gelegenheid om te helpen maar wilt u toch wat doen? We kunnen ook dingen gebruiken als koekjes, frisdrank of broodjes. De klus groep wordt erg blij van een zelfgebakken taartje of iets lekkers voor op brood.

Een korte lijst van wat we nodig hebben:

- Klussers;
- Vakmensen zoals een loodgieter, elektricien en een stukadoor;
- Mensen die de catering willen verzorgen;
- Spullen voor het klussen zoals: een steiger, trap en/of vouw ladder, verfspullen, schoonmaak;
- spullen of een bouwstofzuiger;

- Spullen voor de catering zoals: fris, sap, broodjes, beleg, koffie, thee en lekkere versnaperingen;
- Bouwmaterialen zoals: Electra bedrading, Electra buizen, stopcontacten, een sanibroyeur en een hangend toilet met reservoir.

Kan en wilt u iets voor ons betekenen kunt u contact opnemen met de werkgroep en/of via huiskameropzolder@gmail.com.

Als werkgroep zijn wij nu al heel blij dat het project door de parochie breed gedragen wordt en willen iedereen alvast hartelijk bedanken voor de hulp. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Lieve groetjes,

De jeugd en werkgroep huiskamer op zolder

Boekenmarkt 3 juni

Bij inloophuis “De Ontmoeting” wordt op zaterdag 3 juni a.s. weer van 10 tot 2 uur een tweedehands boekenmarkt gehouden.

De huiskamer staat dan weer vol met een keur van boeken in allerlei categorieën voor kleine prijsjes. De opbrengst is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van “De Ontmoeting”.

Actie: Vul je vakantievoorraad leesvoer aan: Bij 5 romans is de goedkoopste gratis.

Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2, op de hoek van de Laan naar Emiclaer.

Kan deze activiteit in het Mirakel?

Er wordt de redactie regelmatig gevraagd of er in Mirakel of de website iets over een activiteit of gebeurtenis geschreven kan worden. Vaak kunnen we daar een positief antwoord op geven, maar daarbij moeten we meestal ook aangeven dat het ons echt niet

lukt om bij alle activiteiten in de parochie aanwezig te zijn. En dat het daarom handig is, dat parochianen zelf 'in de pen kruipen' om aandacht te geven aan al die mooie initiatieven en samenkomsten.

'Maar dat is best moeilijk', horen we dan ook. Toch valt dat mee: want de redactie van Mirakel en de website zorgt ervoor dat een ingezonden tekst bewerkt wordt tot een duidelijk verhaal. Daarom nodigen we enthousiaste parochianen van harte uit om je verhaal of verslag met ons te delen. Al is het maar in enkele zinnen, als de kern van je boodschap maar duidelijk is. En het helpt zeker als je een mooie foto meestuurt, dan kunnen medeparochianen namelijk zien welke activiteit er in katholiek Amersfoort is.

In het kort wat tips: – maak duidelijk wat, waar en waarom er iets gehouden is, – wat het resultaat is van de activiteit, en – hoe de reacties waren van de aanwezigen. Maak een artikel niet langer dan zo'n 150 woorden en zorg voor een duidelijke foto. Natuurlijk is de ruimte in Mirakel beperkt, maar op de website kunnen we meer laten zien dan nu het geval is!

Doe je mee? Je kunt je verhalen en foto's mailen naar mirakel@katholiekamersfoort.nl.

Activiteiten spiritueel cultureel centrum

Zingeving bij ziekte en handicap lezing Prof. Em Joost Dekker



In vervolg op de Xaveriuslezing in januari over 'hoe ouder worden waarde krijgt' organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum een vervolg: 'zingeving bij ziekte en handicap'

Op zaterdag 27 mei geeft Prof. Em Joost Dekker, Amsterdam UMC een lezing over dit zeer actuele onderwerp.

Zaterdag 27 mei 2023, 10.30-12.30

St Franciscus Xaveriuskerk,

't Zand 29, Amersfoort

Deelname € 5,00

Opgave: secretariaatscc@gmail.com

'Verre Vrede'

Een project van het Amersfoorts Jeugd Orkest, 033-Fotostad en het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) Amersfoort

3 juni 2023 in de St Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 te Amersfoort om 20.00 uur

Met:

muziek van Tsjaikovski (Romeo en Julia), Saint Saëns (Havanaise) en Elgar (celloconcert), poëzie over verre liefde, en over oorlog en verlangen naar vrede (uit 1^e wereldoorlog en Oekraïne)

fototentoonstelling en fotopresentatie over deze thema's



Het Amersfoort Jeugd Orkest, 033-Fotostad en het Spiritueel Centrum organiseerden eerder projecten als deze: in 2019 'De Stad' en in 2021 'Onbereikbare Liefde'.

Toegang € 10,00

kaarten via www.ajo-amersfoort.nl en aan de kassa.

Nadere informatie: C.P.Scholten 06 – 51 27 35 93 en email:

c.p.scholten@plane

WAKE VOOR VLUCHTELINGEN 2023

Waken is ..
niet slapen, maar ontwaken
niet weglopen, maar stil staan
niet wegstijgen, maar juist onder ogen zien
niet je doof houden, maar aanspreekbaar zijn



wake voor
vluchtelingen

Waken is..
Opstaan
waakzaam zijn
wachten en verwachten
hoopwekkend

17-18 juni
24 uur, 12 uur tot 12 uur

Wederom houden wij een wake in het kader van wereldvluchtelingendag (dat is op 20 juni). Sinds enige tijd is er de nacht van de vluchteling, in het weekend daaraan voorafgaand. Je kunt daaraan meedoen door die nacht een lange afstand te wandelen. Wij willen ook aan die nacht meedoen – maar dan door te waken.

Een wake van 24 uur in de kerk voor en met vluchtelingen
Dat betekent dat wij, de Johanneskerk, het gebouw en de menskracht ter beschikking stellen om er 24 uur te waken. We hopen dat velen in Amersfoort meedoen! Natuurlijk uit onze eigen kring, maar ook anderen die samen met ons op deze manier aandacht willen geven aan de situatie van vluchtelingen. Met liturgische momenten, maar ook met muziek, met ontmoeting, misschien wel een film...

We werken hierbij samen met de Raad van Kerken, de werkgroep 'kerk en nieuwkomers', en met de plaatselijke afdeling van Amnesty International.

Mogelijk komt er een onderdeel voor jongeren en een voor kinderen. Blijf op de hoogte!

De wake begint op 17 juni om 12.00 uur 's middags. Het programma wordt door velen vormgegeven. We willen jullie hierop wijzen en hiervoor van harte uitnodigen.

Kom gewoon langs;

Verspreid het bericht;

Kom met een idee om ongeveer 1,5 uur in te vullen;

Adopteer een tijdslot;

Geef vorm aan een wake;

Doe mee als vrijwilliger.

Het voorlopige schema van de 24 uur [vind je hier](#).

Meld aan ons – zie briefhoofd - of je interesse hebt, en waarin. Ook als je het overweegt en nog niet zeker weet ... dan kunnen we de puzzel makkelijker leggen.

We houden je op de hoogte.



Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

www.johanneskerk.nl

Alke Liebich – predikant 033 – 2583613

predikant@johanneskerk.nl

OVERLEDEN

Op zaterdag 22 april j.l. is overleden de heer Willibrordus Liduina Adrianus Martinus (Wim) Meeder. Zijn uitvaart was op vrijdag 28 april in de Sint -Martinuskerk. Aansluitend heeft de begrafenis op het kerkhof de Langenoord plaatsgevonden.

Op donderdag 27 april j.l. is Mevrouw Maria Hendrika (Riet) Reesinck – Hoveyn overleden. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 4 mei op begraafplaats Rusthof.

GEBEDS- EN MISINTENTIES

Zondag 14 mei 2023

Jaargedachtenis:

Jan Emond;

Truus van de Grootveheen - Roeleveld;

Jans van Middelaar - Hilhorst;

Piet van de Wolfshaar.

Intentie:

Jeanne,Adeleida den Dekker - Westhoff;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Leila,Suska Eysbroek - Bish;

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel;

Bertus van de Grootveheen;

Jopie Hoogland - Kok;

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Han van Middelaar;

Jan van Middelaar;

Riet Reesinck;

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootveheen;

Henk Zwanenburg;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,
Xiaoyung.

Zondag 21 mei 2023

Jaargedachtenis:

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp;

Antonia Petronella Eggenkamp;

Gerard van 't Klooster en Mie van 't Klooster - Eggenkamp;

Sjaan van Wee - Eijbergen.

Intentie:

Jeanne, Adeleida den Dekker - Westhoff;
Leila, Suska Eysbroek - Bish;
Ouders van de Grootvehen - van Wijnbergen, Piet en Richard;
Annie Kok - Houdijk;
Kees Kuijer en Bep Kuijer - Botterblom;
Riet Reesinck.

KOMENDE VIERINGEN

week 20

Zondag 14 mei om 09.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Jeugdkoor St. Maarten.

***Eerst Heilige Communie
Familieviering***

Donderdag 18 mei om 08.30 uur

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden.

Donderdag 18 mei om 10.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Gemengd Koor H. Kruis.

Hemelvaart

Vrijdag 19 mei om 09.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba

Vrijdagmorgenviering

week 21

Zondag 21 mei om 09.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor G. Nijland;

Zang: Martinuskoor.

Donderdag 25 mei om 09.00 uur

Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom.

Lauden.

week 22

Zondag 28 mei om 09.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Dameskoor St. Henricus.

1e Pinksterdag

Maandag 29 mei om 10.00 uur

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastoor J. Skiba;

Zang: Martinuskoor.

2e Pinksterdag

Zindex033.nl

Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 28 mei. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 25 mei 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.