

Hoogland, 2 oktober 2022

Beste Edith,

Vandaag op deze mooie parochiedag vieren wij jouw afscheid als pastoraal werker van onze parochie. Jij gaat met pré-pensioen. Bij mannen zeggen we ook wel eens, om het woordje 'beste' iets meer diepgang te geven: 'waarde vriend', bij vrouwen wordt eerder het woordje 'lieve' gebruikt.

Voor mij, met alles zoals ik je ken, noem ik je 'lieve, gewaardeerde Edith'. Want dit is zoals ik je ken: lief, (en uiteraard ook pedagogisch verantwoord), voor de kinderen én ik heb veel waardering voor je. Veel waardering als mens hoe je in het leven staat, maar ook in hoe je je uitdrukt in discussies, zowel op bestuurlijk als pastoraal vlak. Steeds genuanceerd, oprecht, scherp en tevens empathisch naar de ander, en staand voor jouw principes.

Je bent nu 20 jaar in dienst bij onze parochie; je bent gestart op 1 september 2002.

Daarvoor had je Engels gestudeerd met daarbij een pedagogische aantekening en daarna ging je werken voor KLM. Sinds 1992 ben je actief in de liturgie. Eerst in de Heilige Clemenskerk. Je werd daar steeds actiever bij de gemeenschap en bij de vieringen. Ondertussen studeerde je Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht met als afstudeerrichting Theologie en pastoraat. Ondertussen liep je stage in de St. Josephparochies in Leusden en Achterveld. En in 2002 deed je je doctoraal examen Theologie.

Zoals gezegd: sinds 1 september 2002 ben je in dienst van onze parochie. 20 jaar: Een prachtige periode waarin je veel binnen de Rooms-katholieke kerk in Amersfoort hebt meegemaakt.

Toen ik net in dienst was als vicevoorzitter, heb ik een rondje gedaan. Onder andere kwam ik bij jou thuis. En ik leerde je op een iets persoonlijkere manier kennen. Ik zag een warme vrouw met warmte en passie voor haar werk in al haar facetten.

Je hebt echt ontzettend veel werk verzet voor onze parochie. Je hield je bezig met uitvaarten, persoonlijk pastoraat, huwelijks catechese, scholen, en nog veel

meer. Hierover zodadelijk meer. Heel veel mensen uit onze parochie, en ook daarbuiten, kennen je. En steeds vanuit een andere context.

Een paar jaar geleden besloot je om nog maar één dag per week te werken en deze tijd volledig aan de catechese te besteden.

Jouw hart ligt ook echt bij catechese; je vindt het werk erg leuk om te doen, zeker ook in combinatie met jouw werkzaamheden op de andere dagen. Want, beste parochianen, op die andere dagen houdt Edith zich bezig met Kloostermagazine, Kinderwoorddienst.nl en Geloven Thuis. Het onderhouden van die websites is intensief werk vergt ook tamelijk veel tijd.

Ik weet dat je veel twijfels had of je wel of niet nú, op dit moment, wilde stoppen. De laatste periode realiseerde je je steeds meer dat het samenzijn met jouw partner Gert en naaste familie en vrienden, een steeds belangrijker wordend element is in jouw leven. Je besloot dan ook te stoppen na deze mooie periode van 20 jaar werken als pastoraal werker voor onze parochie.

20 jaar is een lange periode. En zoals altijd, kent een tijdperk een periode van ups en downs zowel voor de parochie als geheel, voor jouw werkzaam leven en ook voor jou privé. Ik heb jou echter gezien en ervaren als een sterke vrouw, die na een af en toe iets mindere periode, steeds weer sterker en steeds mooier en zachter terugkwam.

Over jouw vele werkzaamheden gedurende deze periode wil ik graag het volgende noemen:

Je hebt in het kader van de fusie van de individuele parochies naar één parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en tevens op het gebied van het kleiner worden van het aantal (jonge) parochianen, veel goed werk gedaan. Je bent terecht trots op het samenvoegen van werkgroepen zoals bijvoorbeeld dat er nu nog maar één vormselgroep is voor heel Amersfoort. Ook de drie groepen voor de 1^e Heilige Communie zijn goed gaan samenwerken en nemen elkaar werk uit handen. Waar jij ook trots op mag zijn, is de zogeheten 'levensloop catechese' die jij hebt ontwikkeld. Specifiek de 'Passion for Kids', heb jij zelf ontwikkeld; jij vond het ook heel erg leuk om hier mee bezig te zijn. Het gaf jou veel energie.

Wat jij ook initieerde waren de Voorleesdagen op scholen. Jij bent hiermee zelfs op de radio geweest. Jouw motto is: 'Je moet dingen doen, die zichtbaar zijn voor anderen'. En dus aansluiten bij die dingen die al in de schijnwerkers staan. Jij houdt van de onderlinge wisselwerking tussen mensen.

Het feit dat je slechts één dag per week voor de parochie werkte, vond je ook lastig: je maakte weliswaar veel meer uur dan de acht die er in een werkdag zitten, maar voor sommige zaken was er gewoon geen tijd meer. Dat vond je ingewikkeld. Je had zoveel passie en energie voor jouw vak en je wilde zoveel meer.

Veel werkzaamheden die jij ook nog doet, zien de meeste parochianen niet; deze gebeuren achter de schermen. Een van die zaken is bijvoorbeeld dat je ook uitvaartvrijwilligers opleidt. En je organiseerde filmavonden met daarbij een nagesprek. En wat nog meer: je houdt je bezig met onze parochie-website, met Mirakel, voorheen de lectorentraining, RK voor beginnersgroepen, etc. Te veel om op te noemen.

Persoonlijk wil ik ook de bedevaarten naar Kevelaer noemen. Zelf ging ik ook eens mee met onze toen nog jonge dochter van 8 jaar samen met haar vriendinnetje. Wat zagen de bruidjes er toen prachtig uit. En wat deed jij de pastorale begeleiding aangenaam fijn en goed!

En wat we vooral met z'n allen niet moeten vergeten: haar samenwerking met Josephine. Het duo 'Edith en Josephine' was een gevleugelde term binnen onze parochie. Het was een term die aangaf dat er hart en passie gegeven werd aan de parochianen, aan onze gemeenschap. Het noemen van dit duo, gaf vertrouwen en veiligheid aan velen. In het bijzonder wil ik hierbij ook de prachtige parochiereizen noemen die Edith organiseerde, veelal ook tezamen met Josephine. Veel parochianen zijn meegegaan en degenen die thuisbleven, hebben de foto's kunnen bekijken op de website. Na het afscheid van Josephine en nu ook van Edith is een tijdperk voor onze parochie voorbij. Dat realiseren we ons allemaal.

Beste lieve gewaardeerde Edith: namens de parochie, het pastoraal team en het bestuur: ik vind het heel erg jammer dat je weggaat; ook pastoor Skiba sluit zich hierbij aan. Jouw energie en passie voor catechese en alles wat daarom heen zit, gaan we missen in onze parochie. Pastoor Skiba en ik hebben dan ook uitgesproken naar jou dat we het ontzettend fijn zouden vinden wanneer je af en toe op projectbasis misschien nog beschikbaar zou willen zijn voor de parochie.

Wij wensen jou een mooie toekomst toe, samen met Gert. Geniet van de tijd die komen gaat!

En wie weet, gaan we je nog af en toe zien bij een activiteit. Het ga je goed,
Edith!

Hartelijke groet,

Angélique Liebens

Vicevoorzitter par. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort