

# DE ZANDLOPER

www.xaveriusamersfoort.nl

Drieëndertigste jaargang nummer 9

2 oktober 2022

## Goed te weten

Voor contact met een mede-parochiaan of voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met coördinator Phil Jacobs, tel. 06-19 00 09 47 of [pmm.jacobs@gmail.com](mailto:pmm.jacobs@gmail.com).

## Medewerkersdag / Zanddag



4 september hadden we onze jaarlijkse Medewerkersdag / Zanddag. Ook dit jaar weer gecombineerd in één activiteit die begon in de kerk met een welkomstwoord van Jos Smeels. Hij verwees naar het landelijk teruglopen met 40-50% van het aantal kerkgangers. Gelukkig valt dat in onze eigen SFX nog mee. We zien nieuwe kerkgangers die onderzoeken of de wijze waarop wij geloofsgemeenschap zijn en invulling geven aan de vieringen. Voor ons allemaal de opdracht hen gastvrij en zonder enig voorbehoud te ontvangen.

Wel is er de zorg over de bezetting van tal van

onze werkgroepen. Voor een aantal medewerkers wordt de taak te zwaar en gaan leeftijd en gezondheid een rol spelen. Het is moeilijk de leegte die zij achterlaten weer gevuld te krijgen. Toch willen wij als geloofsgemeenschap en Lokaal Team graag dat activiteiten doorgaan. Immers het wegvallen ervan heeft ook gevolgen voor de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap op het Zand. Een oproep dus aan iedereen, die zich hier welkom voelt en graag "kerkt", te kijken wat je kunt en wilt betekenen om daadwerkelijk actief te



zijn. Ook dit jaar zetten wij een aantal medewerkers via een boeket bloemen

in het zonnetje. We noemden met name: Isabel Terpstra en Riet Vertegaal (bloemengroep); Marcella v Noordenburg, Hanneke Stalenoef en Marian van Hooren (verhuur); Monique Derks (SCC); Trude de Boer en Tineke Kuipers (cantorij Oorspong); Jacqueline Ramselaar (gastvrouw); Angela Bernard (roostermaker en gastvrouw); Marius Boerse, Phil Jacobs, Robert Klumpenaar, Jacques Korndorffer, Joost Lobach (fondsenwerving). Het laat onverlet dat wij alle medewerkers, genoemd of niet genoemd, dankbaar zijn voor hun trouwe inzet.

Vervolgens sloten wij na de viering de dag af met koffie, een Zandslof en een aangeklede borrel. We zien terug op een sfeervolle ontmoetingsdag. De foto's spreken dan ook voor zich.

Marja Hogendoorn,  
namens het Lokaal Team

## In dit nummer:

Het innerlijk:  
commandocentrum of  
schuilplaats voor de  
ziel? 2

Afscheid  
Angela Bernard 2

Rondom de Cantates 2

Wat ons beweegt 2

Gevonden voorwerpen 2

Iedereen is Welkom!!!  
Interview met Moniek  
Nusselein 3

Interview  
Vera van Brakel 3

Viering  
6 november 3

Ingezonden brief 4

Open Monumenten  
Dagen 4

Zondagsvieringen 4

## Jubileum Trees Scheerder

Op 11 September jongstleden werd Trees Scheerder in het zonnetje gezet omdat zij al 52 en een half jaar bij verschillende koren in onze kerk zingt. Zij heeft gezongen bij het koor Laudate Dominum, de Cantorij en nu zingt zij bij de Oorsprong. Omdat haar 50-jarig jubileum in de corona-

tijd viel hebben we er toen geen aandacht aan kunnen besteden. We hadden ook op de Medewerkersdag kunnen stilstaan bij dit jubileum, maar we wilden haar afzonderlijk in het zonnetje zetten. 11 september was bovendien ook een zondag waarop haar koor de dienst verzorgde.

Jos Smeels



## Wat ons beweegt

Waaruit leef je, wat zijn jouw inspiratiebronnen? Voordat het door Corona niet langer mogelijk was hebben verschillende medeparochianen voor ons die vragen beantwoord. Het waren mooie en inspirerende bijeenkomsten, die door veel mensen bezocht werden. Daarom hebben we besloten deze serie te hervatten.

Op zondag 16 oktober om 12.00 uur in de Hoor- en Leerzaal zal Sytze van der Velde ons vertellen wat hem beweegt. Sytze is jarenlang coördinator geweest van de pastoraatsgroep en is nu nog actief als collectant en als gastheer aan het begin van de viering.

Iedereen is na de koffie welkom in de Hoor en Leerzaal om naar het verhaal van Sytze te luisteren en met hem in gesprek te gaan als u dat wilt. We eindigen om uiterlijk 13.00 uur. Er is plaats genoeg voor veel belangstellenden.

Ria Sweers

## Gevonden voorwerpen

- Blauw jack-Adidas
- Blauw denim jack
- Zwarte regenjas
- Zwart t-shirt
- Stoffen shawl-grijs
- Oorhangers- goud of goudkleurig
- Zonnebril-zwart
- Fietsslot
- Haarklem-kleur paarlemoer
- Handvat tas- beige
- Handschoen 5 x -zwart
- Brillendoos-zwart
- Brillendoos met rits-zwart
- Handschoenenset-gewatteerd
- Ring
- Horloge
- Oortjes
- Sleutels-met chinees poppetje
- Gebreide shawl
- Paraplú's in pastorie en kerk

Informatie bij Ab Olthof of één van de andere kosteres.

## Het innerlijk: commandocentrum of schuilplaats voor de ziel?

Een serie avonden over innerlijkheid en verinnerlijking

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er een plek is in onszelf waar alles samenkomt: wat we beleven, hoe we ons voelen, wat we denken, waar we ons vrij voelen. Een plek van ons zelf, of beter van mijzelf. Daar ben ik alleen met mezelf. Het innerlijk lijkt zo vanzelfsprekend dat er weinig aandacht aan gegeven hoeft te worden. Het is er gewoon. Maar dat is schijn, ons innerlijk staat onder druk, wordt belegerd zelf door een bombardement aan indrukken, informatie, dringende oproepen. Dat komt bij ons binnen en vraagt om ordening en reactie. Daar zijn we 24 uur per dag mee bezig.

Toch staan we er nauwelijks bij stil: wat is ons innerlijk eigenlijk, hoe gaan we er mee om, is er een manier om ons innerlijk landschap in kaart te brengen? Vraagt het innerlijk om een cultuur van innerlijkheid, zorg voor de ziel zoals dat vanouds werd genoemd?

In zes bijeenkomsten willen we die verkenningstocht gaan maken. Geen uitwisselingen van prive-verhalen of intimiteiten. Geen openbare biecht, maar een zoeken naar manieren van kijken naar het innerlijk. We gaan te rade bij oudere teksten zoals van Augustinus en mystici zoals Edith Stein, gaan te rade bij filosofen over de ontwikkeling van het denken over het innerlijk, lezen een gedeelte van een boek van Virginia

Woolf, en gaan in gesprek met contemplatieve zusters, monialen, die hun leven in stilte doorbrengen en daarmee leven met zichzelf en met God. Want het innerlijk is ook de plaats van godsontmoeting.

Voor wie: mensen van de SFX, OLVA, SCC en geïnteresseerden. Maximaal 12 deelnemers

Wanneer en waar: vanaf maandagavond 10 oktober 20.00 uur iedere twee weken in de pastorie op t Zand.

Organisatie en begeleiding : Pastoraatsgroep SFX, begeleiding Cor Arends

Inlichtingen en opgave: vóór 5 oktober bij secretariaatsfx@gmail.com.

## Afscheid Angela Bernard



Al vanaf eind 1980 (ruim dertig jaar!) is Angela in diverse werkgroepen actief betrokken geweest bij onze geloofsgemeenschap. Zo maakte zij de periode mee dat onze liturgieboekjes met kopieer- en knipwerk geplakt en gestencild werden. Ook de

computer deed zijn intrede in de parochie en zou het vervaardigen van de boekjes vele malen eenvoudiger maken. De vouwmaschine destijds was een onding, aldus de gastvrouwen,

Angela vertelde ook dat haar bij aantreden als gastvrouw in de pastorie een cursus zelfverdediging werd aangeboden. Daarmee konden gastvrouwen "ongewenst volk" dat aan de deur kwam van zich afhouden. Gelukkig heeft zij het geleerde nooit in praktijk hoeven brengen.

Dinsdag 20 september wilde zij graag binnen de kring van gastvrouwen en lectoren

afscheid nemen. Namens het lokale team een dankwoord voor haar tomeloze inzet en een afscheidscadeautje. Ook namens de gastvrouwen mocht zij een mooie herfstschaal in ontvangst nemen. Met koffie en gebak was het al met al, geheel naar haar wens, een kalm en gezellig vaarwel. Plezierig voor haar dat opvolging is geregeld: Leonie van de Hatert gaat haar roostertaken voor lectoren en welkomheters voor de diensten overnemen.

Angela, ook vanaf hier nogmaals onze waardering en dank.

## Rondom de Cantates



Zaterdag 8 oktober 2022

Deelname aan de Bachdag Amersfoort. Tijdens de Bachdag Amersfoort op zaterdag 8 oktober vindt er om 17:00 uur weer een cantateconcert plaats in de Amersfoortse Sint-Franciscus Xaveriuskerk.

Op het programma de Trauerkantate 'Du aber,

Daniel, gehe hin', TWV 4-17 (ca. 1710) van George Philipp Telemann én de Actus Tragicus 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit', BWV 106 (ca. 1707) van Johann Sebastian Bach.

Beide cantates zijn gecomponeerd in de tijd dat Bach en Telemann nog jong en dik bevriend waren. Beide werken over de zogenaamde eindtijd: Telemann: 'Maar jij (Daniël), ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om het lot te ontvangen dat jou is toebedeeld.' (Daniël 12: 13). Bach: 'Gods tijd is de allerbeste tijd.' 'Want in Hem leven wij, bewegen wij en

zijn wij, zolang Hij wil, in Hem sterven wij op het juiste moment.' (o.a. Handelingen 17: 28)

'Ja, kom, Heer Jezus, kom!' (Openbaring 22: 20).

Komt allen weer en geniet van de prachtige muziek uitgevoerd door het Amersfoorts Cantatekoor en -orkest onder leiding van Bas Ramselaar.

Entrée €10,00. Kaartverkoop ook online: [www.rondomdecantates.nl](http://www.rondomdecantates.nl)

Als vocale solisten werken mee:  
- Marjon Strijk, sopraan (+ tenoraria in BWV 106)  
- Maria den Hertog, alt  
- Janko Fraanje, bas



*Monique Nusselein maakt sinds enige tijd deel uit van onze Pastoraatsgroep. Ik ben benieuwd naar haar beweegredenen:*

Monique: Een jaar of drie geleden belde Ria Smeets me en zei "we hebben jongere mensen nodig met nieuwere ideeën. Is de pastoraatsgroep niet iets voor jou? Ik dacht nog dat leden van de pastoraatsgroep als taak hadden om pastorale zorg te verlenen en op bezoek gaan bij leden van onze geloofsgemeenschap, die behoefte hadden aan een gesprek. Dat was niet zo; daarvoor bestond een aparte werkgroep Diaconie. Toen ik doorvroeg begreep ik dat er behoefte was aan het aanleveren van ideeën om onze 'vergrijzende gemeenschap' te versterken. Versterken, dat klonk mij aantrekkelijk in de oren. Ik houd van nieuwe dingen bedenken, dat geeft me energie. En ik zoek graag naar manieren waarop mensen elkaar kunnen vinden. Maar ik heb geen speciale interesse in beleid of zoiets. Ik kan wel mensen enthousiast maken, maar heb mensen naast me nodig, die ordenen en coördineren. Gelukkig is de pastoraatsgroep -zoals die nu is samengesteld- een groep mensen met uiteenlopende kwaliteiten, die elkaar aanvullen.

Eigenlijk wilde ik mijn aandeel 'anoniem' doen. Waarom? Omdat ik me heb laten uitschrijven uit de RK kerk in 2010. Vrijwel gelijk toen me duidelijk werd dat op grote schaal misbruik van kinderen was gemaakt. Hoe thuis ik me ook voelde binnen onze gemeenschap, hoeveel ruimte ik ook kreeg om mee te denken en mee vorm te geven, ik kon ik

mezelf niet meer recht in de spiegel aankijken, als ik geen actie ondernam. Homo's, vrouwen, ik kon dat allemaal nog hebben, want dan betreft het volwassenen. Maar kinderen, die voor hun leven getekend zijn door verknipte seksualiteit, dat brak mijn hart. Natuurlijk weet ik dat kindermisbruik in de maatschappij wijdverbreid is en in alle geledingen voorkomt, maar op deze schaal en wereldwijd? Dan zit er iets ongezonnds in de cultuur. Zo voel ik dat nog steeds.

Uitschrijven is trouwens helemaal niet gemakkelijk, want ik moest me uitschrijven bij onze parochie en dat deed zeer, want ik voelde me er zo thuis. Maar ik kon niet anders: het moest. Ik heb me via Sytze afgemeld als katholiek en kreeg vrijwel gelijk een begripvolle reactie -dat was hartverwarmend. Ook schreef hij dat ik op 't Zand altijd welkom zou blijven. Alleen... dat voelde dan weer als 'van twee wallen eten' en dat wilde ik ook niet. Ik trok me terug, eerst op mezelf, later kijkend of er een gemeenschap was die net zo vertrouwd voelde. Die was er niet. En na een kleine tien jaar ben ik schoorvoetend teruggekomen. Alleen ... rooms-katholiek kan ik mij niet meer noemen, wil ik me ook niet meer noemen. Maar voor onze gemeenschap van de SFX wil ik me graag inzetten.

Terug naar de pastoraatsgroep: het eerste project waarin ik heb meegedacht was tijdens de eerste lockdown: Hoe moet je de draad weer oppakken als je elkaar maanden niet meer hebt ontmoet? Hoe zouden we elkaar terug kunnen vinden na de lockdown? Samen met de pastoraatsgroep en met Josephine maakten we een viering met teksten uit boek Wijsheid en een uitgebreid nagesprek in de Frans en Hilde Hof.

Wat een gouden herinnering: Een zonovergoten dag, al die mensen tussen de borders met wuivende bloemen, pratend over 'hoe het was geweest en hoe het weer verder zou kunnen gaan'.

Het tweede project waarin ik een flink aandeel heb, is een samenkomst rond het bijbelboek Job. Die brave Job, die alles kwijtraakt: zijn bezittingen, zijn eer, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn gezondheid. Hij vraagt Onze Ene om rekenschap te geven.

De vraag die uit Boek Job blijft nagalmen is: Hoe gaan wij om met mensen die zulke grote verliezen moeten dragen? Kunnen we het aan om bij hen in de buurt te blijven? Of gaan we hen uit de weg? En jijzelf? Als je een groot verlies moeten dragen, voel je je gesteund?

Jan van Adrichem en ik hebben een selectie van teksten gemaakt en binnenkort is er een openbare lezing met lectoren in onze kerk. De lectoren komen niet alleen van onze gemeenschap, maar ook van de Martinus, het Brandpunt, en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Wij zetten de deuren van ons huis open!

*Nog meer ideeën die je wilt inbrengen?*

Monique: We moeten natuurlijk nog even afwachten hoe het project rond Boek Job wordt ontvangen, maar ik kan me voorstellen dat we vaker een gecomprimeerd bijbelboek beluisteren en dan daarover met elkaar in gesprek te gaan. Volgens mij is dat voedend, ook door het gesprek achteraf waarin we met elkaar nadenken over wat het boek ons wil zeggen. Wanneer hoor je ooit het hele verhaal uit een bijbelboek? En Rooms-katholieken zijn niet erg bekend met de verhalen van het Oude Testament.

Maar het zou ook de introductie van een A-, B-, of C-jaar kunnen zijn, door aan het begin op een middag het hele Evangelie van bv. Mattheus achter elkaar te lezen.

En wat te denken van een ander format van een viering. Simpelweg door de kerk anders in te delen. Niet het liturgisch centrum als focus, maar een cirkel of dubbele cirkel van mensen in het middenschip. Dat geeft een andere dynamiek. Trouwens, dit idee opperde Guy al eens, maar er is nog niet veel mee gedaan.

Of een keer een viering op te bouwen rond geliefde liederen van de kerkangars, en mensen te vragen om een toelichting, Waarom dit lied zoveel voor hen betekent?

*Monique, bedankt voor je ideeën en ik hoop van harte dat we er de komende tijd veel van gaan merken.*

Martin Lorijn

## Interview Vera van Brakel

Op **zaterdag 15 oktober om 14.30 uur** geeft Vera van Brakel in onze kerk een presentatie in de vorm van een interview over haar boek 'Uit Contact'. Interviewer is Hijlco Span, presentator/eindredacteur van het radioprogramma Volgspot KRO/NCRV.

In 'Uit Contact' beschrijft Vera van Brakel het pijnlijke proces van het verlies van contact met haar enige dochter en kleindochter. Een proces dat niet los te zien is van de gebeurtenissen in haar jonge jaren. Vera groeide op in het rooms-katholieke deel van Moerwijk in Den Haag. Tegen de achtergrond van die katholieke enclave schetst de auteur de context van de latere gebeurtenissen. Uit contact is een aangrijpend relaas van het verdriet van een moeder/oma. Een persoonlijk verhaal, over pijn, boosheid, schaamte en rouw die geen rouw kan zijn. Vera wil met haar persoonlijke relaas een taboe doorbreken. Vaders en moeders een stem geven.

De toegang is gratis, het boek zal in de kerk te koop zijn. U bent van harte uitgenodigd!

## Viering 6 november

Tijdens de viering op 6 November zal er speciale aandacht voor gevangenen zijn.

Voorgangers zijn: Huib Klamer en Monique Derks. Met medewerking van Trudy Vester.

Trudy is justitiepastor en lid van onze geloofsgemeenschap. We gaan Trudy interviewen. Wist u dat de Xaveriuskerk 'kerk met stip' is? dat betekent dat wij gastvrij willen zijn naar ex-gedetineerden. Onderstaand schildje hangt naast de kerkdeur van de Xaveriuskerk.





Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius  
behorend tot  
Parochie Onze Lieve Vrouw  
van Amersfoort

't Zand 31  
3811 GB Amersfoort

Telefoon: (033) 4721705

E-mail secretariaat:  
secretariaatsfx@gmail.com

E-mail Pastoraatsgroep  
pastoraatsgroepsfx@gmail.com

E-mail Zandraad  
secretarizandraad@gmail.com

E-mail Zandloper en website  
redactiefsfx@gmail.com

Website geloofsgemeenschap:

katholiekamersfoort/sfx  
NL39 INGB 0000177507

tnv RK Parochie OLVA  
Franciscus Xaverius  
te Amersfoort

Website parochie OLVA:  
www.katholiekamersfoort.nl

**Gastvrij en  
spiritueel in stad  
en regio**

## Energie besparen!

Iedereen moet energie besparen want de kosten gaan gierend omhoog. Voor 2023 betekent dit een verwachte kostenstijging van €50.000 naar €200.000 OLVA-breed. Welke suggesties heeft u? Alle ideeën zijn welkom. Graag uw reacties naar secretarizandraad@gmail.com!

Marja Hogendoorn  
names Lokaal Team



## Ingezonden brief

Begin augustus zag ik in het rooster van de vieringen dat er in het najaar 2 keer een koor van een andere geloofsgemeenschap komt zingen. Gaat dit in de toekomst meer gebeuren? Op 25 september heeft het koor van de Henricus in onze kerk gezongen. Ik verbaas me erover dat 'andere koren' komen zingen en ik heb er bezwaren tegen.

Mijn verbazing betreft vooral het feit dat ik noch op de site van de Franciscus Xaverius noch in de Zandloper over het zingen van 'andere koren' heb gelezen. Ik kan deze brief dan ook niet adresseren. Wie heeft besloten tot deze wijziging en welke argumentatie heeft hiertoe geleid?

Ik heb 2 bezwaren tegen de

verandering. Bij het tot stand komen van de fusie van de katholieke parochies is gesteld dat elke geloofsgemeenschap (toen nog 10) een eigen identiteit zou hebben en behouden. Ik ervaar het besluit om 'andere koren' te laten zingen als een terugdraaien van de identiteit. Wordt nu afstand genomen van verschillende identiteiten van de geloofsgemeenschappen? Dat is een verarming. De zang in de Franciscus Xaverius is een essentieel onderdeel van de identiteit. De liederen die 25 september gezongen werden, sluiten helemaal niet aan bij deze identiteit. Zowel de woorden van de liederen als de melodieën wijken sterk af van wat kenmerkend is in de Franciscus Xaverius.

Een 2de bezwaar betreft de functie van een koor. Een koor is dienstbaar aan de geloofsgemeenschap. Wanneer 'een ander koor' in de Franciscus komt zingen dient dat te gebeuren aansluitend bij de identiteit van de Franciscus Xaverius. Dat was 25 september geenszins het geval. Dit is een verwatening van de identiteit. Gaan de koren van de Franciscus Xaverius ook in andere kerken zingen? Wat is dan het te zingen repertoire?

Bij verandering van de identiteit moet er binnen de geloofsgemeenschap over gesproken worden. Stilzwijgend veranderingen doorvoeren doet afbreuk aan de betrokkenheid van leden van de geloofsgemeenschap.

Phil Jacobs

## Open Monumenten Dagen

Het weekend van 10 en 11 september stond in het teken van Open Monumenten Dagen. Ook de SFX had haar deuren geopend. Het publiek kreeg de gelegenheid om naast de vele monumenten die Amersfoort rijk is ook uitgebreid een rondgang te maken door onze kerk. Daar werd door zo'n 400 belangstellenden dankbaar gebruik van gemaakt. Er waren talrijke reacties als: wat een mooie kerk, wat

schijnt de zon mooi door de gebrandschilderde ramen, wat een serene rust straalt het gebouw uit en wij hadden niet verwacht achter deze gevel zo'n mooi en groot gebouw schuilgaat.

Zaterdag was tevens de jaarlijkse dag van de amateurkunsten. Ook in de SFX traden diverse koren op en ook bij deze activiteit telden we, over de hele dag genomen, wel zo'n duizend

bezoekers. Ook nu weer tal van lovende reactie over ons gebouw waaronder de goede akoestiek. We zien terug op een geslaagd weekend waarin onze kerk weer voldoende aandacht heeft gekregen. Met dank aan de gastheren en -vrouwen van zaterdag en zondag, die het mogelijk maakten publiek te ontvangen en rond te leiden.

Jos Smeels

## Zondagsvieringen

**Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!**

### Zondag 9 oktober

Viering van Woord en Gebed  
Fred van Kan  
Ruth van der Vliet  
Cantorij

### Zondag 16 oktober

Viering van Woord en Gebed  
Adriaan van Es  
Lineke Schakenbos  
Koorgroep 't Zand

### Zondag 23 oktober

**11.00 uur**  
Eucharistieviering  
Mauricio Menses  
Cantorij

### Zondag 30 oktober

Viering van Woord en Gebed  
Mirjam Verstraelen  
Phil Jacobs  
Koorgroep 't Zand

### Woensdag 2 november

**19.00 uur**  
\*Allerzielen\*  
Viering van Woord en Gebed  
Lex van de Haterd  
Giny Wierenga  
Projectkoor

### Zondag 6 november

Viering van Woord en Gebed  
Huib Klamer  
Monique Derks  
Cantorij

### Zondag 13 november

**11.00 uur**  
Eucharistieviering  
Pastor Joachim Skiba  
Koorgroep 't Zand

### Zondag 20 november

Viering van Woord en Gebed  
Phil Jacobs  
Moniek Nusselein  
Cantorij

## Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 13 november 2022. Kopij uiterlijk 6 november 2022.

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: redactiefsfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap voor het laatste nieuws: katholiekamersfoort/sfx. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl