

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr. 20 2 tot en met 15 oktober 2022



Oktober Rozenkransmaand.

Rozenkrans

Met elk Weesgegroet schenken we Maria een mooie roos. Een complete rozenkrans- drie keer de rozenkrans bidden- is voor haar een kroon van rozen.

2 oktober Parochiedag en afscheid Edith Vos

De jaarlijkse Parochiedag is weer terug van corona- weggeweest. Iedereen is van harte welkom op **zondag 2 oktober om 13.00u** in de Sint- Martinuskerk.

Op deze feestelijke ontmoetingsdag van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zal ook aandacht zijn voor het afscheid van pastoraal werker Edith Vos. Zij gaat met prepensioen, nadat zij 20 jaar in onze parochie werkzaam is geweest. We starten om **13.00u** met een Eucharistieviering in de Sint -Martinuskerk.

Aansluitend is er een samenzijn met een hapje en een drankje en activiteiten voor jong en oud in de pastorie en bij mooi weer in de tuin. Let op! Op deze dag zijn er geen vieringen in de andere kerken van OLVA en is er geen viering om 9.00u in de Sint-Martinuskerk.

Huiskamer op Zolder op de Parochiedag

Eind augustus hebben Liselore en Lieve na de viering verteld over de droom van de jongeren om een eigen plek te krijgen in onze kerk. Ze zijn daarna, samen met een groep kinderen en tieners aan de slag gegaan om geld in te zamelen. Met verschillende verkoopacties hebben ze al een mooi bedrag binnengehaald. Wilt u weten hoeveel? Dat zullen zij komende zondag, tijdens de Parochiedag, bekend maken.

Welke acties zijn er al geweest.

De jeugd heeft lekkere dingen gebakken, mooie kaarten en stenen gemaakt, ze hebben streekproducten ingemaakt en verkocht. Ze helpen bij de catering en organiseren een echte klussenveiling. Die klussenveiling gaat plaatsvinden aanstaande zondag tijdens de Parochiedag. Na de viering zal Pastoor Mauricio samen met Ad van Dijk fungeren als echte veilingmeester en zullen zij alle klussen, door de kinderen en tieners verzonnen, veilen.

Er zullen o.a de volgende klussen geveild worden: een taart bakken, de tuin aanvegen, een opname met een drone boven je huis, behang afstomen, een spelletje komen doen en nog veel meer.

De kinderen en tieners hopen dat u massaal bij deze veiling aanwezig bent. En natuurlijk mooie biedingen doet op deze klussen. Neemt u uw portemonnee mee?!

U kunt contant, via QR-code of overschrijving betalen.

Naast de veiling kunt u bij de stand van de Huiskamer op Zolder glazen en theebeekers bestellen met de Sint Martinus of het logo van de OLVA. De kinderen en jongeren bakken weer heerlijk taarten, chocolaatjes, cakes en meer, zodat u na afloop iets lekkers mee naar huis kunt nemen.

Kunt u uw klusjes nog zelf uitvoeren, maar wilt u ons toch sponsoren? Bij de stand kunnen we u alles vertellen over doneren van bedragen en komende acties.

Viering 25- jarig priesterjubileum van Pastoor Roland Putman



Afgelopen zondagmorgen was er de viering van het 25- jarig priesterjubileum van Pastoor Roland Putman en Pastor Bertus Bus in de Sint Martinuskerk te Kerkdriel. Deze kerk is onderdeel van de [Parochie Heilige Franciscus Bommelerwaard](#).

Op deze dag lieten Parochianen zich niet door een soms flinke regenbui weerhouden om naar deze kerk te komen! Zeker niet als

gevierd wordt dat zowel pastoor Roland Putman als pater Bertus Bus vieren dat ze 25 jaar geleden hun priesterwijding ontvingen.

De toch flinke St. Martinuskerk van Kerkdriel zat zondag 18 september 2022 behoorlijk vol met familieleden en vrienden van de jubilarissen en met parochianen van onze Franciscusparochie, maar tevens uit Beverwijk en Hoogland (Amersfoort).

Na de plechtige viering, die werd opgeluisterd door een uitgebreid en verdienstelijk koor, luisterden de gelovigen nog naar een viertal toespraken en daarna een muzikale groet door Koninklijke Harmonie Semper Crescendo (KHSC) Kerkdriel. Daarna was er een gezellige receptie in de kerk van de Protestantse Kerk Nederland in Kerkdriel.

Goede vrienden van Pastoor Roland Putman kwamen hem na afloop van de viering verrassen. In het beeldverslag is te zien hoe dit allemaal verliep. Ga

naar: https://www.youtube.com/watch?v=R5pR6qrUV_U en kijk voor een paar foto's op de site van Katholiek

Amersfoort: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/> en op de site van Katholiek

Bommerlerwaard: <https://www.katholiekbommelerwaard.nl/?p=news&id=2493&t=Grote+belangstelling+voor+feest+zilveren+jubilarissen>

4 oktober Zegen voor verbond tussen mens en dier

Het is inmiddels een vrolijke traditie op 4 oktober. Dan wordt er bij gelegenheid van Wereldierendag een Dierenzegen gehouden bij de St. Josephkerk. Kleine en grote huisdieren worden in het zonnetje gezet en mét hun baasjes gezegend.

Werelddierendag is sinds 1931 gekoppeld aan de sterfdag van Franciscus van Assisi. En dat is niet per ongeluk, want in de verhalen over Franciscus komt zijn zorg en liefde voor de dieren tot uiting. Om Dierendag te vieren en het voorbeeld van Franciscus in herinnering te brengen, is er een speciaal moment om het verbond én de liefde tussen mens en dier vorm te geven.

Want dieren zijn belangrijk: als kameraadje, om eenzaamheid te verdrijven, te helpen bij een handicap en als aanleiding om met elkaar in contact te komen. Dit verbond tussen mens en dier wordt dinsdag 4 oktober om 19.00 uur gezegend bij de St. Josephkerk. Diaken Frank Sieraal nodigt iedereen met kleine en grote huisdieren uit om aanwezig te zijn. Kinderen mogen ook hun liefste knuffeldier meenemen.(foto: Dierenzegen in 2021)



**Dierenzegen op Werelddierendag
dinsdag 4 oktober – 19.00 uur
St. Josephkerk Hooglanderveen**

9 oktober voor kinderen en hun ouders Ga op Zondags Avontuur



Eén keer per maand is er op zondagmorgen een uitdagende samenkomst in Parochiezaal St. Joseph. Het *Zondags Avontuur* voor kinderen en hun ouders, om op een andere manier in het bijbelverhaal van het weekend te duiken.

Het wordt avontuurlijke samenkomst: de kinderen krijgen een uitdagende spelopdracht, de ouders kunnen met elkaar in gesprek. Het bijbelverhaal van het eerste *Zondags Avontuur* gaat over de melaatsen, die door Jezus genezen worden. Dolblij gaan ze naar hun familie en vrienden en worden weer opgenomen in de kring. Eén van hen toont zijn dankbaarheid voor dit bijzonder cadeau.

Aan de hand van de twee thema's in dit verhaal -erbij mogen horen en dankbaar zijn- gaan de kinderen en ouders de uitdaging aan. Wie brengt dit avontuur tot een goed einde? Welke deelnemer weet de puzzels op te lossen?

Het *Zondags Avontuur* in Parochiezaal St. Joseph begint op zondag 9 oktober om 10.00 uur en wordt om 11.00 uur afgesloten met koffie, thee en limonade. De deelname is gratis. *Kom maar langs als je durft!*

9 oktober Uitnodiging voor de kerkdienst in de Lichtkring!

Kinderen van God, Hij zorgt!



Je mag een instrument meenemen.
Aanvang 15.00 uur in De Lichtkring,
Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort.
Na afloop is er drinken en lekkers.

Contactpersoon: Ellen Buter
wakamersfoort@outlook.com



SCC 12 oktober Anselm Grün, de boodschap van een benedictijner monnik

Inleider: Franck Ploum

De Duitse benedictijn Anselm Grün (1945) hoort tot de meest gelezen spirituele auteurs van onze tijd. (hij schreef meer dan 200 boeken).

Als geen ander weet hij de aansluiting te vinden bij menselijke ervaringen en emoties.

Actuele levensvragen weet hij op een heldere en treffende manier te verwoorden.



Grün schrijft niet in de eerste plaats voor theologen, maar wil vooral mensen bereiken voor wie de bijbel een moeilijk boek is en die, om wat voor reden ook, geloof of kerk de rug hebben toegekeerd. Wie is deze monnik? Waar liggen zijn wortels en inspiratiebronnen?

Over de inleider: Franck Ploum (1968) is theoloog, verbonden aan de Ekklesia Breda en het bijbehorende bijbels leerhuis Zinsverband.

Hij is werkzaam voor de Congregatie van de Broeders van Huijbergen en publiceert over bijbelse thema's vanuit politiek en maatschappelijk perspectief.

Franck Ploum heeft meerdere boeken van Anselm Grün vertaald. Ook schreven ze samen het boek 'Een weg ten leven' (2019), over de lijdensweg van Jezus.

Woensdag 12 oktober 20.00u

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29/31

Aanmelding/informatie: secretariaatscc@gmail.com

Bijdrage: € 5

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen,

gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00

De kalender is ook dit jaar weer te koop in Hoogland. Wij hebben de verkoop overgenomen van Sjaak en Annie de Wit, die dit jarenlang met plezier hebben gedaan. Dank daarvoor! Van hen hebben wij een adressenlijst gekregen van mensen die de kalender altijd al kochten. Met deze mensen nemen wij contact op.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de kalender en er ook graag een ontvangen, schroom niet om contact met ons op te nemen. Zie onze adressen en telefoongegevens hieronder.

Met vriendelijke groeten,

Jori van Gils en Kees Tondeur
Pastorielaan 105
3828 EZ Hoogland
033 – 4804959



Vrijwilligers gezocht!

De Hooglandse Maatjes zijn hard op zoek naar versterking van de huidige vrijwilligers.

Ben je in de gelegenheid om bij iemand een kopje koffie te drinken, wandeling te maken, boodschapje te doen, klein klusje te doen, etc, meld je dan aan op: hooglandsemaatjes@gmail.com

Tel: 06 – 87 73 86 02.

Dini Koelman en Gerda Wesdorp

OVERLEDEN

Op 43- jarige leeftijd is overleden dhr.

Richardus Antonius van den Hoven. (Ronald).

Hij woonde aan de Zeldertseweg 91 in Hoogland.

Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 oktober om 11.00 uur in de Martinuskerk.

Aansluitend is de begrafenis op de Langenoord!

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 2 oktober 2022

Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Annie Kok - Houdijk

Jeroen van Ophoven;

Rijk Voskuilen;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, Xiaoyung.

Zondag 9 oktober 2022

Jaargedachtenis:

Arie en Annie Boersen - Hilhorst;
Paul Boon;
Mevr Hoogland - Kok.

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:
Mary Plukker - Marijne;
Kees van Ruitenbeek;
Henk Zwanenburg;
Voor de overleden koorleden van 2Gether Peter Snoeren, Alice
Lettinga en Giny de Kok;
Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,
Xiaoyung.

KOMENDE VIERINGEN:

week 40

week 42

Zondag 2 oktober om 13.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoraal Team;
Zang: Projectkoor Parochiedag;
**Parochiedag &
afscheidsviering Edith Vos.**

**Donderdag 6 oktober om
09.00u**

Lauden o.l.v.Theo
Hoogenboom

Zondag 16 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Sint- Martinuskoor.

Zondag 16 oktober om 13.00u

Gebedsviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Doopviering.

Vrijdag 7 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Werkgroep;

Vrijdagmorgenviering.

week 41

Zondag 9 oktober om 09.00u

Eucharistieviering;

Voorganger: Pastor M.

Meneses;

Zang: 2Gehter.

Donderdag 13 oktober om 09.00u

Lauden o.l.v.Theo

Hoogenboom

Donderdag 20 oktober om 09.00u

Lauden o.l.v. Theo

Hoogenboom

Vrijdag 21 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Werkgroep;

Vrijdagmorgenviering.

Zaterdag 22 oktober om 09.00u

Gebedsviering;

Voorganger: Diaken F. Sieraal;

Eucharistische Aanbidding.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor

Kerkbalans: [NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen:

[NL36RABO0123000742](#) t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 16 oktober 2022. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 13 oktober 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.