



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

**Nr 19      18 september t/m 1 oktober 2022**



Nieuwe expositie vanaf maandag 12 september in de Pastorie pag. 4

### ***2 oktober Parochiedag en afscheid Edith Vos***

De jaarlijkse Parochiedag is weer terug van corona- weggeweest. Iedereen is van harte welkom op **zondag 2 oktober om 13.00u** in de Sint Martinuskerk.

Op deze feestelijke ontmoetingsdag van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zal ook aandacht zijn voor het afscheid van pastoraal werker Edith Vos. Zij gaat met prepensioen nadat zij 20 jaar in onze parochie werkzaam is geweest. We starten om **13.00u** met een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Aansluitend is er een samenzijn met een hapje en een drankje en activiteiten voor jong en oud in de pastorie en bij mooi weer in de tuin.

Let op! Op deze dag zijn er geen vieringen in de andere kerken van OLVA en is er **geen** viering om 09.00u in de Sint- Martinuskerk.

## ***Pelgrimszegen voor pastoor Skiba***



Op zondag 4 september mochten we in een mooie eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Bilthoven voor even afscheid nemen van onze pastoor. De pastoor ging hierin voor, geassisteerd door liefst twee diakens: Jan Nieuwenhuis en Diaken Antoon van Gaans. Pastoor Skiba heeft van de kardinaal toestemming gekregen om op pelgrimstocht te gaan naar Santiago de Compostela. Aan het eind van de viering ontving hij de pelgrimszege en werd hem de Jacobsschelp omgehangen.

Hoe dit verliep, is te lezen op de site: <https://katholiekamersfoort.nl/2022/09/04/pelgrimszegen-voor-pastoor-skiba/> en lees je ook de speech die Angelique Liebens namens onze parochie heeft uitgesproken.

Bekijk de samenvatting van deze pelgrimsviering op youtube en ga dan naar: <https://www.youtube.com/watch?v=mrRfpxuTvqM>

## ***Uitnodiging afscheidsviering 2Gether***

De afgelopen jaren zijn voor koren niet eenvoudig geweest. We hebben te maken gehad met een periode waarin koorzang nauwelijks mogelijk was. Desondanks zijn veel koren stug doorgegaan, zo ook de leden van 2Gether.

Door corona en diverse (persoonlijke) omstandigheden is helaas het aantal actief zingende leden van ons koor sterk verminderd, waardoor een ondergrens bereikt werd en besloten is om ons op andere koren te gaan oriënteren. Na een inventarisatie onder de leden heeft 2Gether tot aan de zomer met een aantal koren overleg gevoerd, samen gerepeteerd en mooie vieringen verzorgd om daarna de balans te kunnen opmaken. Na een extra ledenvergadering is er unaniem besloten om ons aan te sluiten bij 4You zodat er een soort 4U2 (For You Too) ontstaat. We zijn heel blij dat de leden van 4You de samenvoeging ook omarmen.

Het afscheid van 2Gether laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Vanwege het inlassen van de parochiedag wordt onze afscheidsviering nu gehouden op zondag 9 oktober 2022 om 9.00 uur in de Sint-Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland. U bent allen van harte uitgenodigd deze bijzondere viering mee te maken.  
Bianca Diebels, voorzitter 2Gether



## **Zomeropenstelling van de Sint- Martinuskerk**

Op 6 woensdagmiddagen in de vakantieperiode, stonden de deuren open voor bezoekers.

Voor de kerk was het terras geopend en belangstellenden konden genieten van orgelmuziek, de kerk bezichtigen of een wandeling door de pastorietaan maken.

Onder het genot van een kopje koffie / thee ontstonden er mooie gesprekken. Wij kijken terug op gezellige en waardevolle middagen.

Wij hopen u volgend jaar weer te ontmoeten!

Hartelijke groeten van de vrijwilligers.

***Bijzondere expositie in het teken van  
Mondriaan 150 jaar in de  
Pastorie van de Sint- Martinuskerk in Hoogland***

Van maandag 12 september tot maandag 5 december exposeren Cees van de Cappelle en Els Kluin hun werk in de Pastorie van de Sint- Martinuskerk in Hoogland. Cees exposeert zijn prachtige illustraties en Els haar objecten van klei. Deze expositie staat in het teken van 150 jaar Piet Mondriaan. Cees heeft twee speciale werken van Mondriaan geschetst en keramiste Els heeft ook een speciaal werkstuk gemaakt. Deze werken worden tijdens de expositie voor het eerst tentoongesteld.



Cees van de Cappelle schetst en illustreert werken geïnspireerd op architectuur en stadsgezichten.

Hij heeft bij toeval zijn passie voor het illustreren pas in mei 2020 ontdekt.

Heldere kleuren, diepte, detail en snel vlak- en lijnwerk typeren de stijl van illustreren. Hij werkt hierbij, op locatie of in het atelier, met alcoholmarkers, potlood en fineliners op papier. De techniek is uniek te noemen. De wijze waarop de vele kleuren in elkaar overvloeien, resulteert in verrassende, kleurrijke illustraties. Oude stadsgezichten gegoten in een modern jasje.

Cees is geboren in Delft, opgegroeid in Amersfoort en heeft gestudeerd in Utrecht. Veel van zijn illustraties zijn dan ook een ode aan deze drie prachtige steden.

Naast vrij werk illustreert hij ook in opdracht van particulieren en voor organisaties. Sinds kort geeft hij ook schets- workshops en tekencursussen, individueel en in kleine groepjes.

Els Kluin werkt al heel lang met klei. Als kind was ze al geïnspireerd door haar moeder die enorm handig was met klei, papiermaché, lapjes en zelfs kartonnen dozen.

Els studeerde aan het conservatorium in Amsterdam, is musicus geworden, met het accent op lesgeven, maar ook op het podium. Ongeveer 30 jaar geleden kwam de behoefte sterk op om weer met klei aan de gang te gaan. Bij de Werkschuit in Bilthoven volgde zij keramieklessen en werden de werkstukken gebakken en geglaazuurd.

Wat Els voornamelijk doet, is handvormen. Zij heeft veel vogelfiguren en andere dieren, zoals katten gemaakt. Ook heeft zij een tijd gedraaid op de pottenbakkersschijf, met uiteraard meer serviesgoed.

Met deze expositie laat zij u kennismaken met een aantal facetten van haar werk, waaronder ook een aantal raku- werkstukken.

Els heeft zelf een klein atelier aan huis en beschikt ook over een kleine elektrische oven, zodat zij zelfstandig werken kan, maar daarnaast laat zij zich nog steeds graag inspireren en stimuleren op cursussen bij de Werkschuit.

Contact informatie;

Cees van de Cappelle; [www.ceessketches.com](http://www.ceessketches.com)

[info@ceessketches.com](mailto:info@ceessketches.com)

06 – 22 42 62 37

Els Kluin; [kluinef@gmail.com](mailto:kluinef@gmail.com)

030 – 604 72 85

U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken.

De Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828EB

Hoogland. Telefoon: 033-4801223. De Pastorie is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Er is dan een gastvrouw aanwezig, door op de koperen bel te drukken wordt u ontvangen.

Buiten deze tijden graag op afspraak.

## ***Het Sint-Martinuskoor en het Parochiekoor Hoogland doen weer een beroep op u***

### **Rabo ClubSupport**

#### ***Rabobank Midden Nederland***

Ook dit jaar doen het Sint- Martinuskoor en het Parochiekoor Hoogland weer mee aan de jaarlijkse actie Rabo ClubSupport van de Rabobank

Als u als lid van de Rabobank uw stem nog niet hebt uitgebracht, kunt u dat nog doen **tot en met dinsdag 27 september**.

U hebt daarvan bericht van uw bank gekregen of kijk op [Rabobank.nl/clubsupport](http://Rabobank.nl/clubsupport).



**We hebben een goede bestemming voor uw bijdrage.**

## **Sint- Martinuskoor**

Door korte projecten op te zetten, hopen we geïnteresseerde zangers aan te trekken die zich (nog) niet vast aan een koor willen binden. In de workshops die we bij de Rabobank gevolgd hebben,

kregen we handvatten om deze mensen te zoeken en te vinden. Aan een mooi project zijn kosten verbonden. Hiervoor en aan het scheppen van de randvoorwaarden, willen wij het geld van de clubkasactie besteden.

## Het Parochiekoor

Het Parochiekoor zal het besteden aan onkosten van de dirigent en organist en de noodzakelijke vernieuwing van muziek en opslag media. Verder hebben we nog kosten t.g.v. ons 45- jarig jubileum.

Dus aan alle leden van de Rabobank vragen wij:  
Stem op **het Sint- Martinuskoor, het Parochiekoor Hoogland en liefst op allebei.**

We zullen er heel blij mee zijn.  
Dank u wel,

Sint- Martinuskoor en Parochiekoor Hoogland.

### ***Eerste wandeling Inham/Martinus op vrijdag 30 september***



Al een aantal jaren wandelen mensen vanuit de Inham en de Martinus met elkaar op de laatste vrijdag van de maand. We kijken terug op een mooi wandelseizoen met boeiende gesprekken. Over het thema van dat seizoen: Van U is de toekomst, maar zeker ook gesprekken over wat er in de wereld allemaal gebeurt en hoe we ook ons leven en ons samenleven zien veranderen. Hoe ga je daarmee om?

We staan nu aan het begin van een nieuw (kerkelijk) seizoen. Op vrijdag 30 september gaan we weer beginnen. We verzamelen om 09.00 uur in de Inham, waar we beginnen met een kort meditatief moment rondom het jaarthema van dit jaar: Aan tafel. Het thema dat ons door de PKN wordt aangereikt en waaraan we wat concrete gespreksonderwerpen hebben gekoppeld.

Je kunt dan denken aan bijv.:

- Herinner je je een bijzondere maaltijd?
- Welke tafelgewoonte heb je van huis uit meegekregen en houd je die nog aan?

We hopen elkaar ook tips tegen voedselverspilling te kunnen geven.

Met het thema en een gedachte die ons dan wordt aangereikt, wandelen we een uurtje door het Schothorsterbos. We praten onderweg met elkaar over het thema en zijn samen stil.

Als we zo tegen 10.00 uur weer terugkomen in de Inham, drinken we koffie/thee in de ontmoetingsruimte – eventueel op een andere plek dan we gewend zijn (afhankelijk van de grootte van de groep).

Voor 2022 zijn de data iets aangepast:

we wandelen op 30 september, 21 oktober (i.v.m. de herfstvakantie) en 25 november. In december wandelen we niet in groepsverband, gezien de data (23 of 30 december).

Spreekt het u aan en heeft u nog nooit meegewandeld?

Kom gerust eens kijken.

Ook als u voor één keer komt of niet alle data kunt, bent u uiteraard van harte welkom.

Alvast van harte welkom op 30 september,

Met een hartelijke groet,

Magret van Wee ([magret.v.wee@gmail.com](mailto:magret.v.wee@gmail.com))

Ria van Voorst ([ria.voorst@kpnmail.nl](mailto:ria.voorst@kpnmail.nl))



## ***Kroonbede maandag 19 september***

Aan de vooravond van Prinsjesdag 2022 bidden we voor politici en bestuurders. Gezien de vele problemen is daar alle reden voor. Leden van kerken en politieke partijen in Amersfoort zijn uitgenodigd.

Datum : maandag 19 september

Tijd : van 19.30 tot ca. 20.15u, met koffie na afloop

Voorganger: Martin Snaterse (predikant De Inham, Hoogland)

Plaats : Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 46

Organisatie : Raad van Kerken Amersfoort

## ***Onschuldig lijden, het aangrijpende verhaal van Job, inleiding, lezing en gesprek op 25 september***



Op zondagmiddag 25 september 15.00 uur nodigt de Pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius je graag uit voor een openbare lezing (een gecompriëerde versie) over het Bijbelboek Job. Het aangrijpende verhaal over Job gaat over een goed mens die alles kwijt raakt. God laat zich door Satan uitdagen en Job wordt de dupe. Hoe loopt dit af? En wat leert ons het verhaal?

### **Programma**

Na een korte inleiding door Jan van Adrichem wordt het verhaal van Job voorgelezen door 7 lectoren uit twee verschillende

geloofsgemeenschappen, waarvan twee uit onze geloofsgemeenschap. De teksten worden afgewisseld met muziek, met medewerking van Martin Lorijn, piano. Na afloop is er ruimte om aan de hand van drie vragen met elkaar in gesprek te gaan. Een bescheiden donatie wordt op prijs gesteld, maar mag geen belemmering zijn.

### **Tijden en adres**

De Sint Franciscus Xaverius is open vanaf 14.45 uur.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanvang: 15.00 uur en eindtijd 16.30 uur

Adres : 't Zand 29/31 te Amersfoort

## ***Met Jezus aan tafel***

Wat gaat het in de evangeliën vaak over eten en alles wat daarmee te maken heeft! Wie bijbels 'eten' zegt, zegt 'welkom!', 'samen', 'aansterken', 'feest', maar ook 'ziek van de honger', 'hand ophouden' en 'uitsluiting'. Jezus stapt op al die situaties af, hij is van het menselijk gebrek én van de goddelijke overvloed.

Samen eetverhalen lezen kan je geloof en je betrokkenheid bij kerk en actualiteit voeden. We lezen eetverhalen uit het Lucasevangelie, vanaf het Magnificat van Maria tot en met Het Laatste Avondmaal, en bekijken antieke en moderne verbeeldingen van samen eten.

Dag : donderdag 29/9, 13/10, 10/11 en 24/11

Tijd : 20.00 – 22.00 uur

Plaats : : De Inham.

Aantal deelnemers: 8-12.

Kosten : koffie & thee en vrijwillige bijdrage.

Leiding : Willem Klamer, tot 2019 predikant van de Inham.

Aanmelding : Willem Klamer, 06 - 37 28 05 76,  
wtklamer@xmsnet.nl.

## ***Gratis Koffieconcerten in de Xaveriuskerk!***



De enthousiaste pianist Wouter Harbers geeft al jaren koffieconcerten in Amersfoort. Tijdens deze concerten verrent hij zijn vaste bezoekers elke eerste maandag van de maand met een ochtend vol romantische pianomuziek...

Door corona lag de serie een tijdje stil, maar nu herstart Wouter weer! U bent van harte welkom in de prachtige Xaveriuskerk, aan Het Zand 29 te Amersfoort. Deze herstart is het perfecte moment om muzikaal kennis te komen maken met Wouter, die het als zijn missie ziet om 'pianomuziek toegankelijk te maken voor iedereen'.

Kom ook meegenieten op maandagochtend 3 oktober! Vanaf 10:00u bent u welkom voor een gezellig bakje koffie. Om 10:30u start het gratis toegankelijke concert met een luchtige toelichting van Wouter. Vervolgens neemt hij plaats achter de concertvleugel om u te trakteren op een uur romantische pianoklanken. En deze keer doet hij dit niet alleen: samen met strijkkwartet Romance weet hij ongetwijfeld een gevoelige snaar bij u te raken. Van ontroerende adagio's tot een vrolijk Hongaars Rondo van Haydn, u kunt rekenen op een afwisselend programma!

Kom ervaren waarom deze formule al jaren een daverend succes is! De entree is gratis, o.a. dankzij hoofdsponsor Bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort. Wel is er een collecte na afloop. Wilt u graag zo ver mogelijk vooraan zitten of überhaupt verzekerd zijn

van een plekje? Reserveer dan even via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl) (reserveren is niet verplicht).

Kunt u 3 oktober niet? Geen nood, tot maart 2023 deelt Wouter elke eerste maandagochtend van de maand de mooiste muziek met u in de Xaveriuskerk! Bekijk de agenda alvast via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl), hartelijk welkom!

## ***BOEKENMARKT Inloophuis De Ontmoeting 8 oktober***

Bij inloophuis De Ontmoeting wordt op zaterdag 8 oktober weer van 10:00 tot 14:00 uur een tweedehands boekenmarkt gehouden. De ruimte staat dan weer vol met een keur van boeken in allerlei categorieën, waaronder (streek)romans, thrillers, literatuur, maar ook kinderboeken en boeken over Amersfoort en omgeving. Er zijn sinds de vorige boekenmarkt weer veel boeken binnengekregen en gesorteerd. De opbrengst is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van De Ontmoeting. Inloophuis De Ontmoeting is te vinden op De Bekroning 2 op de hoek van de Laan naar Emiclaer.

## ***Gespreksgroep: Leven met Verlies***

Dit najaar start er – bij voldoende belangstelling – weer een gespreksgroep over leven met verlies. Een dierbare verliezen grijpt diep in je leven. Iemand zei ooit: Als je in de rouw bent, kom je terecht in een land waar je de weg niet kent. In deze gespreksgroep verken je samen met



anderen een stukje van de weg in dat onbekende en onherbergzame land. Angelina Bentvelzen en Anna Walsma begeleiden de gesprekken.

Aan de gespreksgroep kunnen zes deelnemers meedoen. De bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagavonden 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december. Locatie: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101.

Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Anna Walsma, [a.d.walsma@gmail.com](mailto:a.d.walsma@gmail.com). Bellen of appen kan ook: 06 – 23 97 32 84. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding vooraf.



AARTSBISDOM.NU  
*Nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht*

Er is weer een nieuwsbrief, nr 266, van het Aartsbisdom Utrecht uitgekomen, [www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl)



## DOOPVIERING

Op 18 september worden om 13.00 uur 2 kinderen door pastor Mauricio Meneses in de St. Martinus gedoopt: Jan Spiro Jaimy Risti en Amra Lucia Helena Mac Donald.

## GEBEDS - EN MISINTENTIES

**Zondag 18 september 2022**

***Intentie:***

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Wim en Eric Hartman;

Kees Kuijer;

Voor de zielenrust van Toos Van Noordenburg - Kleuskens;

Henk van Rees;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,  
Xiaoyung.

**Zondag 25 september 2022**

***Jaargedachtenis:***

Anita Bijvank.

***Intentie:***

Cecilia van Dijk - van Dijk;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp -  
van den Tweel:

Ouders van de Grootevheen - De Groot en Dinie;

Piet Hilhorst (Zevenhuizen);

Mevr Hoogland - Kok;

Gerard en Erwin Kok;

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk

Jan Smink;

Jan Tolboom;

Joop en Ali Tondeur;

Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon  
Smink;

Piet van de Wolfshaar (Zelderseweg);

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,  
Xiaoyung.

## KOMENDE VIERINGEN:

*week 38*

*week 39*

<p>Zondag 18 september om 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; Zang: Sint- Martinuskoor.</p> <p>Zondag 18 september om 13.00u Gebedsviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; Doopviering.</p> <p>Donderdag 22 september om 09.00u Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom.</p> <p>Zaterdag 24 september om 19.00u Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal; Eucharistische Aanbedding.</p>	<p>Zondag 25 september om 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor G. Nijland; Zang: Parochiekoor Hoogland.</p> <p>Donderdag 28 september om 09.00u Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom</p> <p><i>week 40</i></p> <p>Zondag 2 oktober om 13.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastoraal Team; Zang: Projectkoor Parochiedag; Parochiedag &amp; afscheidsviering Edith Vos.</p> <p>Donderdag 6 oktober om 09.00u Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom</p> <p>Vrijdag 7 oktober om 09.00u Gebedsviering; Voorganger: Werkgroep; Vrijdagmorgenviering.</p>
--	---

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op 2 oktober 2022. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 29 september 17:00 uur insturen.***

***Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***