



# Het Manteltje

No 11, 2022, 48<sup>e</sup> jaargang.

wo. 14 september t/m woensdag 5 oktober.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Jaarlijkse parochiedag op 2 oktober a.s.

### Hulp nodig!

Op zondag 2 oktober aanstaande wordt de jaarlijkse parochiedag gehouden. Dit jaar kan het, na 3 jaar weer. De parochiedag wordt gehouden in en rond de Sint Martinuskerk en begint met een Eucharistieviering die om 13.00 uur aanvangt. Centraal tijdens de parochiedag staat van oudsher “Ontmoeten”. We willen er een mooie dag van maken waarbij jong en oud zich thuis voelen. Liefst met activiteiten waarbij jong en oud elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Diezelfde dag zal ook afscheid kunnen worden genomen van Edith Vos die na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie nu gaat genieten van prepensioen. Het spreekt voor zich dat er die dag naast veel activiteiten eveneens voor een natje en droogje wordt gezorgd.

En daarvoor is uw hulp nodig. Het zou fijn zijn als er vanuit alle gemeenschappen van RK-Amersfoort mensen zijn die die dag willen meehelpen. Dat kan zijn: koffie zetten, opruimen, tenten op- of afbreken etc. Dus eigenlijk voor elk wat wils.

Als u in gelegenheid bent die middag een steentje bij te dragen dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de Sint Martinus kerk:  
Email [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com) of telefoon 033-4801223.

*Van harte aanbevolen. Giny.*

---

## Opening van de Vredesweek

Zaterdag 17 september 16.00 – 17.00

St Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31, Amersfoort

“Opening van de Vredesweek” door een vertegenwoordiger van de burgerlijke gemeente met een tentoonstelling van vredestekeningen en gedichten van kinderen van basisscholen; en een Vredesmarkt.

**Muzikale bijdrage** door een Oekraïens gezelschap.

**Beleiding:** Ambassade van Vrede

**Aantal deelnemers:** nvt. **Kosten:** geen kosten

Zaterdag 24 en zondag 25 september

## Proef! Geloof in het Soesterkwartier

Wat een zegen dat we als buurtgenoten samen in het Soesterkwartier wonen en vaak van de wijk genieten!

Hoe leuk om elkaar te ontmoeten en samen koffie te drinken op het plein in het midden voor de kerk op de Noordewierweg! Wij rekken burendag gewoon iets langer, dus ook op zondag 25 september. Er is die zondag om 10 uur een gezamenlijke dienst van de samenwerkende kerken in de Emmaüskerk met daarna een uitgebreide koffietafel.

Neem jij ook iets lekkers mee? Maar nog leuker als je je burens meeneemt. Er is een springkussen en er zijn spelletjes voor de kids.

Op zaterdag willen we bidden voor de wijk. We doen dat in een zogeheten 24/7 GEBED met creatief stil gebed voor de wijk. Je mag intekenen op de lijst in de kerk voor een uurtje die dag. Je komt misschien wel een ander tegen en spreekt samen af of je in stilte in de ruimte bidden wilt of ook samen in gebed gaat.

Doe je mee?

*De pastors van de kerken in het Soesterkwartier*

---

## Appelplukkers gezocht

Help klanten van de voedselbank aan gezond fruit. De voedselbanken puzzelen elke week om genoeg gezond voedsel bij hun klanten te krijgen. En in deze tijd van inflatie is dat hard nodig. Gelukkig is er in onze buurt genoeg te vinden. Elk jaar blijven er bij de telers appels over waarvan het oogsten te duur is. Maar met vrijwilligers kan dat wel! Vorig jaar konden we in Flevoland bij vijf telers in Dronten terecht. De vrijwilligers plukten 15.000 kg appels, genoeg voor heel wat voedselbanken. Dit jaar hebben zich 13 telers aangemeld - nu ook in Zeewolde, Kraggenburg en Marknesse. We kunnen dus alle hulp gebruiken op: de laatste zaterdag van september en de zaterdagen in oktober van 08.30 - 15.30 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Meld je aan, voor een dagdeel, voor de hele dag, met je vrienden, met de hele familie of met collega's. Mail naar [arie.burggraaf@groentefruitbrigade.nl](mailto:arie.burggraaf@groentefruitbrigade.nl), of bel 06 - 38 59 10 55

---

## *Spreuk van de maand:*

*Waar het verstand ophoudt, begint de woede.*

*Daarom is de woede een teken van zwakte.*

*Dalai lama.*

---

## Koffie drinken.(In de Puntenburg)

Eerst volgende keer is op woensdag 28 september om 10.00 uur.

*Van harte uitgenodigd.*

## Onschuldig lijden, het aangrijpende verhaal van Job

De Pastoraatsgroep van de St. Franciscus Xaverius kerk nodigt je graag uit voor een openbare lezing van (een gecomprimeerde versie) van het bijbelboek Job. Het aangrijpende verhaal over Job gaat over een goed mens die alles kwijtraakt. God laat zich door Satan uitdagen en Job wordt de dupe. Hoe loopt dit af? En wat leert ons het verhaal? Na een korte inleiding door Jan van Adrichem wordt het verhaal van Job voorgelezen door lectoren uit verschillende geloofsgemeenschappen met verschillende achtergronden. De teksten worden afgewisseld met muziek, met medewerking van Martin Lorijn, piano. Na afloop is er ruimte om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan. Een bescheiden donatie wordt op prijs gesteld, maar mag geen belemmering zijn. Van harte Welkom! inleiding, lezing en gesprek zondag 25 september 15.00-16.30 uur Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29/31 Amersfoort U kunt zich aanmelden bij: [secretariaatSFX@gmail.co](mailto:secretariaatSFX@gmail.co)

---

## Gratis koffieconcert in de Xaveriuskerk

De enthousiaste pianist Wouter Harbers geeft al jaren koffieconcerten in Amersfoort. Tijdens deze concerten verwent hij zijn vaste bezoekers elke eerste maandag van de maand met een ochtend vol romantische pianomuziek... Door corona lag de serie een tijdje stil, maar nu herstart Wouter weer! U bent van harte welkom in de prachtige Xaveriuskerk, aan Het Zand 29 te Amersfoort. Deze herstart is het perfecte moment om muzikaal kennis te komen maken met Wouter, die het als zijn missie ziet om 'pianomuziek toegankelijk te maken voor iedereen'. Kom ook meegenieten op maandagochtend 3 oktober! Vanaf 10:00u bent u welkom voor een gezellig bakje koffie. Om 10:30u start het gratis toegankelijke concert met een luchtige toelichting van Wouter. Vervolgens neemt hij plaats achter de concertvleugel om u te trakteren op een uur romantische pianoklanken. En deze keer doet hij dit niet alleen: samen met strijkkwartet Romance weet hij ongetwijfeld een gevoelige snaar bij u te raken. Van ontroerende adagio's tot een vrolijk Hongaars Rondo van Haydn, u kunt rekenen op een afwisselend programma! Kom ervaren waarom deze formule al jaren een daverend succes is! De entree is gratis, o.a. dankzij hoofdsponsor Bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort. Wel is er een collecte na afloop. Wilt u graag zo ver mogelijk vooraan zitten of überhaupt verzekerd zijn van een plekje? Reserveer dan even via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl) (reserveren is niet verplicht). Kunt u 3 oktober niet? Geen nood, tot maart 2023 deelt Wouter elke eerste maandagochtend van de maand de mooiste muziek met u in de Xaveriuskerk! Bekijk de agenda alvast via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl), hartelijk welkom!

## Dag van gebed voor vrede in Oekraïne op 14 september

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne en in heel Europa. Alle Nederlandse bisdommen nemen deel aan dit gebed op woensdag 14 september. Op deze manier wil de Rooms-Katholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking wil brengen. In de Vastentijd werd door de CCEE eveneens om gebed gevraagd, voor vrede in Oekraïne en toen ook voor alle slachtoffers van de Covid-19 pandemie. De CCEE wil nu opnieuw solidariteit tonen met het land dat al vele maanden geteisterd wordt door de oorlog. Dit keer met één gezamenlijke dag van gebed. Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing, een feest dat op bijzonder plechtige wijze wordt gevierd in de Oosterse ritus. De CCEE vraagt naast gemeenschappelijk gebed op de 14de ook om gelegenheid voor de stille aanbidding van het Heilig Sacrament. Op 14 september wordt er in Nederland verspreid over de dag in alle bisdommen gebeden, te beginnen om 8.30 uur in de St. Janskathedraal in Den Bosch. In het Aartsbisdom Utrecht is er om 19.00 uur een H. Mis in de St. Catharinakathedraal te Utrecht, met aansluitend stille aanbidding van het H. Sacrament. De Utrechtse hulpbisschoppen mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zullen celebreren tijdens deze plechtigheden.

---

### Vredesweek

Deel je liefde, je aandacht je wijsheid, je woorden  
Gebruik je handen, niet gewelddadig  
Maar strelend voor de ander  
Geniet, kijk en luister In zielsverbondenheid  
Met de ander in landen Zonder grenzen  
En laat de oorlog door de eb  
in Zee worden getrokken  
Waardoor vloed de vrede  
Terug kan geven  
Aan jou aan mij In ons

*Ton Houtman*