



Workshop

Wanneer: zaterdag 17 september
13.00- ca 16.30 uur

Waar: Tuinzaal Pastorie Franciscus
Xaverius 't Zand 31 Amersfoort

Begeleiding: Agnes Janmaat en Anneke
Klunder

Bijdrage: 7 Euro
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen

Opgave:  secretariaatscc@gmail.com

**ZA 17
SEPT**

'Ik ben een veertje gedragen op de adem van God'

Bovengenoemde uitspraak van Hildegard von Bingen, mystica/zieneres/profetes/abdis/componist uit de 12^e eeuw, nemen we als leidraad mee in de workshop deze middag.

Zij leefde als kloosterlinge, werd beroemd om haar kennis van kruiden en planten, haar muzikale composities en visioenen.

Haar gezangen zijn visioenen in muziek, in poëtische taal. 'Bazuin van het levende licht' wordt zij genoemd.

Als een 'veertje in de wind' plaatst ze zichzelf midden in de kosmos, verbonden met alles en iedereen. En haar lied 'Jij edel groen' is een loflied op de alom aanwezige groeikracht.

Hildegard is vernoemd in de naam Frans- en Hilde Hof, een bloemrijke stilte plek achter onze kerk. Als bron van ongelooflijk uitgebreide kennis over de natuur inspireert zij ons nog steeds. Omdat 17 september haar sterfdag is, geven we juist op deze dag de workshop.

We proeven een vleugje uit het leven en werk van deze veelzijdige vrouw. In dans en beweging, muziek en haar visioenen. Aan het einde van de middag lopen we het labyrint in de Hof.

Begeleiding: Agnes Janmaat en Anneke Klunder,
beiden docent sacred dance en psychosynthese therapeut



Workshop

Wanneer: zaterdag 17 september
13.00- ca 16.30 uur

Waar: Tuinzaal Pastorie Franciscus
Xaverius 't Zand 31 Amersfoort

Begeleiding: Agnes Janmaat en Anneke
Klunder

Bijdrage: 7 Euro
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen

Opgave:  secretariaatscc@gmail.com

**ZA 17
SEPT**

'Ik ben een veertje gedragen op de adem van God'

Bovengenoemde uitspraak van Hildegard von Bingen, mystica/zieneres/profetes/abdis/componist uit de 12^e eeuw, nemen we als leidraad mee in de workshop deze middag.

Zij leefde als kloosterlinge, werd beroemd om haar kennis van kruiden en planten, haar muzikale composities en visioenen.

Haar gezangen zijn visioenen in muziek, in poëtische taal. 'Bazuin van het levende licht' wordt zij genoemd.

Als een 'veertje in de wind' plaatst ze zichzelf midden in de kosmos, verbonden met alles en iedereen. En haar lied 'Jij edel groen' is een loflied op de alom aanwezige groeikracht.

Hildegard is vernoemd in de naam Frans- en Hilde Hof, een bloemrijke stilte plek achter onze kerk. Als bron van ongelooflijk uitgebreide kennis over de natuur inspireert zij ons nog steeds. Omdat 17 september haar sterfdag is, geven we juist op deze dag de workshop.

We proeven een vleugje uit het leven en werk van deze veelzijdige vrouw. In dans en beweging, muziek en haar visioenen. Aan het einde van de middag lopen we het labyrint in de Hof.

Begeleiding: Agnes Janmaat en Anneke Klunder,
beiden docent sacred dance en psychosynthese therapeut

