



# Het Manteltje

No 10, 2022, 48<sup>e</sup> jaargang.

wo. 17 augustus t/m woensdag 14 september.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Verhuizen.

Afgelopen week kregen Dinie en ik het bericht dat er een kamer vrij is in de Woonzorgcentrum Mgr. Blom, aan de B.W.-laan. Dinie stond daar sinds kort op de wachtlijst. En nu is het al zo ver. We schrokken er eerst wel van. Maar na een gesprek en een bezoek, is Dinie er mee akkoord gegaan. Ze krijgt een mooie kamer, met balkon, op de 2<sup>e</sup> verdieping, in die lange vleugel tegenover de dierentuin.

Het roept wel veel emoties op. We hebben 53 jaar samen (met veel anderen) hier in het Soesterkwartier gewoond. Maar het is goed.

Dinie gaat 23 augustus verhuizen. Haar adres wordt:

B.W.-laan 55, 3819 AB Amersfoort.

Het telefoonnummer van Dinie is 06-83379279.

---

## Delen van onze overvloed

Het is nu volop de tijd om te oogsten van al het goede dat de natuur ons geeft. Vele parochianen maakten van de zoete vruchten al heerlijke jam, saus of sap.

Vanaf zondag 14 augustus verkopen we deze zelfgemaakte 'Hooglandse Streekproducten' na de viering in de St.Martinus. De opbrengst is bestemd voor de realisatie van een jeugdthunk op de zolder van de Pastorie.

Fijn als u meedoet! Achter in de kerk blijft de mand staan, waarin u zelf ingemaakte potjes met heerlijkheden kunt neerzetten. Verse producten kunt u vrijdagochtend inleveren bij de Pastorie of op zaterdag bij Ad (Kloosterlaan 23).

Elk potje is te koop voor de prijs van € 2,50. Dit jaar hebben we ook kleine potjes met bramenjam voor € 1,00 Tip: neem een Hooglands streekproduct mee als u bij iemand op bezoek gaat. Alvast hartelijke dank.

Margreet & Margreet, Brigitte en Ad

*Wij kunnen ook op maandag, woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 terecht bij de gastvrouwen. Zij willen ons graag iets verkopen. Giny.*

## Vormsel-project.

Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare school start begin oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij onze parochie ingeschreven kinderen worden begin september uitgenodigd per brief. Niet ingeschreven en toch mee willen doen? Informatie en aanmelding via [vormselolva@gmail.com](mailto:vormselolva@gmail.com) De viering zal zijn op zondag 29 januari met Vorm heer Mgr. Hoogenboom. De eerste ouderavond is op maandag 19 september en de eerste les op maandagavond 3 oktober in De Pastorie van de St.Martinus. Met vriendelijke groet, Werkgroep Vormselvoorbereiding, Klaartje Hadida en Jacqueline Duijvestijn

---

## Nieuwe nuntius voor Nederland

Mgr. Paul Tschang In-Nam wordt de nieuwe nuntius voor Nederland Op zaterdag 16 juli heeft het Vaticaan de benoeming bekend gemaakt van de nieuwe nuntius voor Nederland. Het is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bisschop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel en is momenteel nuntius van Thailand, Cambodja, Myanmar en apostolisch gedelegeerde in Laos. Mgr. Tschang In-Nam werd geboren in Seoul (Korea) in 1949 en tot priester gewijd in 1976. Hij behaalde zijn doctoraat in de theologie en begon in mei 1985 zijn loopbaan bij de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel met functies in El Salvador, Ethiopië, Syrië, Frankrijk, Griekenland en België. Hij werd benoemd tot nuntius van Bangladesh in 2002 waarna hij tot titulair bisschop van Amantia werd gewijd in 2003. Daarna werd hij in 2007 benoemd tot nuntius van Uganda, waarna hij in 2012 nuntius voor Thailand en Cambodja werd en apostolisch gedelegeerde voor Myanmar en Laos. In 2017 werd hij ook de nuntius van Myanmar. Mgr. Tschang InNam spreekt onder meer Italiaans, Engels, Frans en Spaans. De Nederlandse Bisschoppenconferentie kijkt er naar uit hem te mogen ontvangen in Nederland. Lees het bericht op: [Mgr. Paul Tschang In-Nam wordt de nieuwe nuntius voor Nederland - Rooms-Katholieke Kerk Nederland \(rkkerk.nl\)](http://www.rkkerk.nl)

---

## Koffie drinken.(In de Puntenburg)

Eerst volgende keer is op woensdag 31 augustus om 10.00 uur.  
*Van harte uitgenodigd.*

---

## Woord- en communieviering

op de eerste maandag van de maand is op 5 september.  
Frank Sieraal gaat voor en Jos Konings verzorgt de muzikale omlijsting, zodat wij van harte mee kunnen zingen. *Brengt u ook gerust iemand mee.*

## Katholiek worden?

Voor volwassenen die zich serieus willen oriënteren op opname in de RK Kerk door doop of vormsel, zijn er 12 bijeenkomsten op de woensdagavond om (wat meer) thuis te raken in geloof en kerk.

Ook heel geschikt voor wie het eigen geloof weer eens wat wil bijspijkeren en verdiepen, of voor mensen die serieus geïnteresseerd zijn.

De bijeenkomsten starten op 19 oktober om 20:00u

in De Pastorie Sint Martinus in Hoogland. Informatie of aanmelden kan bij: Ivonne Stronks, [ivonnestronks@gmail.com](mailto:ivonnestronks@gmail.com)

---

## Synodale Kerk:

Vijf vragen aan kardinaal Eijk Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In zijn video blikt kardinaal Eijk terug op de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht hebben plaatsgehad. “Mensen zeiden hele mooie dingen,” zegt kardinaal Eijk. “Wat betreft de missie is het van belang dat iedereen in de Kerk meedoet en niet passief erbij staat. Iemand zei: we moeten van passagier bemanningslid worden.” Dat typeert volgens hem wat nodig is voor de opbouw van een geloofsgemeenschap. “Iedereen heeft de taak om Christus en Zijn Evangelie te verkondigen.” Kardinaal Eijk gaat daarbij in op het belang van de persoonlijke relatie met Christus en het innerlijk leven dat daarvoor nodig is. Dat geldt ook voor catechese. Naast kennisoverdracht zou deze “mensen moeten brengen tot spiritualiteit en een leven geleid door de Heilige Geest. Voor het hele artikel en de video, ga naar:

[Synodale Kerk: Vijf vragen aan kardinaal Eijk - Aartsbisdom](#)

## Ad limina

In november gaan de bisschoppen op Ad limina bezoek. In Rome vieren ze samen de Eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk? Ook deze vraag komt in de interviews naar voren.

[Ad Limina Nederlandse bisschoppen van 7-12 november - Aartsbisdom](#)

De video’s verschijnen in juli en augustus op [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl), [rkkerk.nl](http://rkkerk.nl) en de bisdomwebsites. Lees het hele bericht: <https://www.aartsbisdom.nl/>

Open dag Dahlia tuin.

Er is opnieuw weer een open dag van dahliavereniging De Amerbloem, aan de Dollardstraat. **U bent van harte uitgenodigd!** Op zaterdag 27 augustus, van 10:00 – 15:00uur, is onze jaarlijkse opendag.

Dit jaar worden er geen dahlia's uitgedeeld aan donateurs, maar worden er met de dahlia's bloemstukjes gemaakt, deze bloemstukjes worden verkocht.

---

## Open kerk

Iedere woensdag is de Emmaüs-kerk van half 11 tot 12 uur open voor ieder die even binnen wil lopen voor een praatje of bijvoorbeeld het aansteken van een lichtje. De koffie en thee staan weer klaar. Hartelijk welkom! Het pastorale team

---

## *Spreuk van de maand:*

*Voor een ware dialoog moet je ervan uitgaan  
dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben.*

*Hans Georg Gadamer.*

---

**Zomertijd**, vakantietijd. Even er tussen uit. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk soms door de financiële situatie, soms door ouderdom of andere omstandigheden. Maar ik hoop dat we, ondanks de wereldsituatie, waar we iedere dag mee geconfronteerd worden, dat we ook gewoon thuis van mooie dingen kunnen genieten. Bij ons b.v. staat de zonnebloem, van 2.50 m, volop te bloeien. Daar kunnen Dinie en ik toch zo van genieten, want de zaadjes heb ik zelf gezaaid/ gepoot. Er zitten wel 7 bloemen bovenin. Helemaal prachtig. Dus wie er in de herfst zaadjes wil hebben, wij hebben er genoeg... Ter bemoediging de volgende bezinnende tekst. *Giny.*

## Bezinning.

*Licht in onze ogen  
dagelijkse zon  
uitzicht veelbelovend  
glimlach van Gods mond*

*Vrijheid van beweging  
richting die wij gaan  
ruimte om te leven  
zin van ons bestaan.*

*Brood op onze tafel  
herder die ons hoedt  
bron van levend water*

*land van overvloed.  
Hart van deze aarde  
dak boven ons hoofd  
blijk van Gods genade  
broeder, huisgenoot.  
Vrede op onze weg  
kracht die ons vervult  
hand van God die zegent  
Jezus ons geluk.*

*(Bron: Hans Bouma)*