



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr 16 7 tot en met 20 augustus 2022



*Sint Christoffel
op het priesterkoor van
onze kerk.*

Zie pag 2.

Opheffing laatste Coronamaatregelen

De laatste beperkende maatregelen die voor de vieringen van de liturgie in verband met corona nog golden, zijn met ingang van 17 juni geschrapt.

Het gaat om de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Zie voor het hele bericht

: <https://www.aartsbisdom.nl/mededeling-rooms-katholieke-kerk-over-coronamaatregelen/>

Wist je over Sint Christoffel.....?

Op 24 juli was het jaarfeest van Sint Christoffel, noodhelper, martelaar en beschermheilige van reizigers.

Als u thuis de Gerarduskalender heeft, dan heeft u dit op de achterzijde van de datum 24 juli zien staan. Sint Christoffel is ook te zien op het priesterkoor, aan de rechterzijde, van onze kerk.

Volgens de Gouden Legende (Legenda Aurea) uit de 13^e eeuw zou hij Reprobus hebben geheten, zeer groot en sterk zijn geweest en hebben gezworen dat hij alleen de machtigste koning wilde dienen. In zijn zoektocht naar die machtige koning kwam hij een kluizenaar tegen die hem adviseerde om bij een grote rivier reizigers naar de overkant te dragen. Na lange tijd kwam er een kind dat hem tot driemaal vroeg hem naar de overkant te dragen. Bij die oversteek bleek het kind enorm zwaar te zijn, zo zwaar als de wereld. Eenmaal overgestoken, vertelde het kind hem dat hij de wereld en Hij die hem geschapen heeft, Christus, had gedragen.

Op verzoek van het kind stak hij zijn staf in de grond, die de volgende dag bloeide als een palmboom en vrucht droeg. Christoforus betekent letterlijk Christusdrager. Deze palmboom verwijst naar psalm 92 (de rechtvaardigen groeien op als een palm) en het verhaal van Christoffel vertelt hoe we allemaal moeten doen waar we goed in zijn, mits in dienst van de naastenliefde.



(Christoffel staat sinds 1969 niet meer op de officiële heiligenkalender, omdat men het onwaarschijnlijk acht dat hij echt geleefd heeft.)

RK voor beginners



Katholiek worden? Er start weer een groep!
Voor volwassenen die zich serieus willen oriënteren op opname in de RK Kerk door doop of vormsel, is er RK voor Beginners. 12 bijeenkomsten op de woensdagavond om (wat meer) thuis te raken in geloof en kerk. Ook heel geschikt voor wie het eigen geloof weer eens wat wil bijspijkeren en verdiepen, of voor mensen die serieus geïnteresseerd zijn. De bijeenkomsten starten op 19 oktober om 20:00u in De Parochie in Hoogland.
Informatie of aanmelden kan bij Ivonne Stronks, ivonnestronks@gmail.com

Compliment

In deze vakantietijd is de pastorie op donderdag gesloten, maar de tuinmannen gaan door en daarom is het geweldig dat een parochiaan de mannen toch koffie aanbiedt.
Onze complimenten.
Groet van een andere parochiaan.

**Start verkoop Hooglandse Streekproducten op
zondag 14 augustus**

*De enige echte
Martinus Bramensaus, aardbeienjam,
sap, courgettes, piepers enz.
Hooglandse Streekproducten*



Delen van onze overvloed

Het is nu volop de tijd om te oogsten van al het goede dat de natuur ons geeft.

Vele parochianen maakten van de zoete vruchten al heerlijke jam, saus of sap.

Vanaf zondag 14 augustus verkopen we deze zelfgemaakte 'Hooglandse Streekproducten' na de viering in de Martinus.

De opbrengst is bestemd voor de realisatie van een jeugdhonk op de zolder van de Pastorie.

Fijn als u meedoet!

Achter in de kerk blijft de mand staan, waarin u zelf ingemaakte potjes met heerlijkheden kunt neerzetten.

Verse producten kunt u vrijdagochtend

inleveren bij de Pastorie of op zaterdag bij Ad (Kloosterlaan 23).

Elk potje is te koop voor de prijs van € 2,50.

Dit jaar hebben we ook kleine potjes met bramenjam voor € 1,00

Tip: neem een Hooglands streekproduct mee als u bij iemand op bezoek gaat.

Alvast hartelijke dank.

Margreet & Margreet, Brigitte en Ad



De handen gaan omhoog voor de open tuin en kerk



Afgelopen woensdag namen we een kijkje bij de Open tuin en Sint-Martinuskerk. Daar aangekomen, gingen de handen omhoog dat dit georganiseerd wordt in deze zomervakantie. Het past helemaal bij de uitnodigende en open geloofsgemeenschap die we willen zijn. De prachtige tuin als oase van rust voor iedereen die hier behoefte aan heeft. Een mooie plek voor zomerse ontmoetingen. Iedereen kan een kaarsje opsteken in de Mariakapel of een bezoekje brengen aan de begraafplaats. De aanwezige bezoekers vonden het fijn dat er een moment is om in de pastorietauin op een bankje te kunnen zitten, of gewoon in de schaduw van de oude beukenboom even bij te kunnen komen. In deze ontmoetingen ervaart iedereen de aandacht voor elkaar en komt nieuwe energie vrij. De kleine gesprekjes kunnen een groot effect hebben.

We hebben nog een paar weken zomervakantie. Tot en met 21 augustus is ook het tuinhek (rechts van het kerkplein) elke dag geopend.

Elke woensdag is iedereen van harte welkom tussen 15-17 uur. Je kunt dan ook orgelmuziek beluisteren en we serveren koffie of limonade.

DOOPVIERING

Op 7 augustus worden om 13.00 uur door Mauricio Meneses in de Sint- Martinuskerk, Luz Denisse Puerta Andrade en Jose Roman Puerta Andrade gedoopt.

De doopviering zal Spaanstalig zijn.

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 7 augustus 2022

Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Gijs Hartman;

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Annie Kok - Houdijk

Jeroen van Ophoven;

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van de Grootevheen;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, Xiaoyung.

Zondag 14 augustus 2022

Jaargedachtenis:

Antoon van den Hoven;

Richard Noortman.

Intentie:

Geurt Botterblom en Gijs Smink;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel:

Truus van den Hoven - Voorburg;

Henk Zwanenburg;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, Xiaoyung.

KOMENDE VIERINGEN:

week 32

vervolg week 33

Zondag 7 augustus om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Zang: Sint- Martinuskoor.

Donderdag 11 augustus om 09.00u

Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom.

week 33

Zondag 14 augustus om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Maandag 15 augustus om 19.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M.
Meneses;
Zang: Sint- Martinuskoor;
Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming.

Donderdag 18 augustus om 09.00u

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom.

Vrijdag 19 augustus om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Vrijdagmorgenviering.

week 34

Zondag 21 augustus om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Donderdag 25 augustus om 09.00u

Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom.

Zaterdag 27 augustus om 19.00u

Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Eucharistische Aanbidding.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 21 augustus 2022. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 18 augustus 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.