



Het Manteltje

No 07, 2022, 48^e jaargang.

wo. 18 mei t/m woensdag 8 juni.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Eigentijdse Pinksternoveen 2022

Diverse voorgangers van PKN en OLVA maken ook dit jaar weer een boekje met 9 eigentijdse teksten en gebeden voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om in de negen ‘verweesde’ dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren geestkracht op het spoor te komen. Laat je verrassen door kleine tekstjes, gedichten of gedachten; vaak met een foto of een beeld. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang licht zal geven. Marjet de Jong ontwerpt voor de kinderen een speciale pagina met ideeën en knutsel.

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. We streven er naar dat de kaars en het boekje op of vóór Hemelvaartsdag bij iedereen thuis wordt gebracht – dat geeft soms ook leuke ontmoetingen! Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van Pampus 06-300 99163, of via het mailadres jvanpampus@casema.nl Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het afleveren van de kaars.

Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 22 mei. En wie het leuk vindt om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de kaarsen: meld je bij:

Josephine van Pampus,

Telefoon: 06-300 99 163

e-mail: jvanpampus@casema.nl

Eerste Heilige Communie

In de St.Martinuskerk deden zondag 15 mei 14 kinderen hun Eerste Heilige Communie:

Evi Boersen,

Gijs Boersen,

Pim Hilhorst,

Elena Sborea,

Rinske Brattinga,

Merle van Harten,

Bianca Kozok,

Kuba Skafka,

Jason Apfel,

Jan van Middelaar,

Levi Brundel,

Alexandra Gielara,

Cathalea Rodriguez,

En

Sebastian Jozic.

In memoriam.

Op 27 April j.l. is diaken **Henk van de Wakker** in alle rust overleden. Hij werd op 7 Juni 1941 in Amersfoort geboren. Hij heeft jaren met Adri zijn vrouw in ons Soesterkwartier gewoond, aan de Schiestraat.

Op 14 december 1996 werd Henk tot permanent diaken gewijd. Henk was jaren in de Henricus werkzaam. Hij voelde zich thuis in de wijk. Deed ook mee aan andere oecumenische activiteiten in de wijk. Hij leefde mee met ieders wel en wee, toonde zich bijzonder trouw in zijn pastorale contacten en probeerde waar mogelijk te ondersteunen, al was het maar door zijn aanwezigheid. Henk liet zich kennen als een hartelijke en bescheiden man die iedereen positief tegemoet trad en makkelijk contact legde.

Henk is gedurende vele jaren verbonden geweest aan het gastenhuis van Kasteel Slangenburg bij Doetinchem. De rol van gastheer voor rustzoekende mensen in een meditatieve omgeving was hem op het lijf geschreven.

Henk zijn uitvaart is gevierd op woensdag 4 mei om 13.00 uur in de St. Josephkerk, Van Tuylstraat 29 te Hooglanderveen.

Aansluitend is Henk met de urn van Adri begraven op de R.K. begraafplaats aan de Utrechtse weg.

Aankondiging:

Eerste Heilige Communie Stadskerken

van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Op 22 mei 2022 om 11.00 uur in de Sint Ansfriduskerk wordt Eerste Heilige Communie Stadskerken gevierd. Voorganger is Pastoor Skiba.

De viering, Eerste Heilige Communie is voor kinderen van de geloofsgemeenschappen uit de stad. We verwachten dat het een mooie en ook zeer drukbezochte viering zal worden.

Het is ook dan mogelijk om de digitaal mee te vieren met de communicanten en hun familie via Kerkdienst Gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1176/events/live>

Vrouwevaart in alle vroegte.

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de “Vrouwevaart” op zaterdag 28 mei. De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en Gebed in de OudKatholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.

Na de voettocht is er dan een afsluitende Gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop koffie.

Diaken Frank Sieraal, Onze Lieve Vrouwe Gilde – Amersfoort

PINKSTERPROJECTKOOR

'ALLEMAAL ZINGEN DEZELFDE TAAL'

Voor de viering op eerste Pinksterdag wordt, in navolging van een goede gewoonte van de Heilig Kruiskerk, een projectkoor opgetuigd.

Wie kan er meedoen? Niet alleen koorzangers maar iedereen die het leuk vindt om op eerste Pinksterdag te zingen in dit Pinksterkoor. We zorgen voor een niet te ingewikkeld programma.

In verband met de beschikbare ruimte kunnen er circa 35 mensen meedoen.

Het koor zal begeleid worden door Luud van Loenhout (piano) en Herma van der Heijden (fluit) en staat onder leiding van Marian Overmaat.

Concreet:

Viering: zondag 5 juni 9.00 uur Martinuskerk

Repetitie: zaterdagochtend 4 juni 9.30 - 12.00 uur Martinuskerk.

Wie daarnaast een extra repetitiemoment wil / leuk vindt is welkom om op dinsdagavond 31 mei 20.00 uur aan te sluiten bij de koorrepetitie van 2-Gether (two-gether). Ook in de Martinuskerk.

Aanmelding: uiterlijk 22 mei bij marian.overmaat@gmail.com

We hopen op een groot, enthousiast en begeistert koor!

Met hartelijke groet,

Marian Overmaat.

Bericht uit de Emmaüs kerk.

Open kerk Iedere woensdag is de kerk van half 11 tot 12 uur open voor ieder die even binnen wil lopen voor een praatje of bijvoorbeeld het aansteken van een lichtje.

De koffie en thee staan weer klaar. Hartelijk welkom! Het pastorale team

Een kopje bemoediging Het is mogelijk om, iedere vrijdag van 12.00 uur tot 15.00 uur, in het diaconaal steunpunt aan de Noordewierweg 131, te praten over sterven, uitvaart en alle andere belevingen die met levenseinde te maken hebben. Indien wenselijk is het ook mogelijk een telefonische afspraak te maken voor een gesprek.

Met vriendelijke groet, Sierk de Bruin, 06-8613829

Spreuk van de maand:

Niemand kan vluchten voor zijn hart.

Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt,

Paul Coelho.

Koffiedrinken.

Gezien de aantallen die er komen, en de moeite om alles klaar te maken, hebben we besloten het gezamenlijk koffiedrinken, op woensdag, te beperken tot 1x per maand.

En wel: op de laatste woensdag van de maand.

De eerste keer is nu op **25 Mei**.

Na een paar maanden gaan we evalueren...

Het zou heel waardevol zijn als u zelf aan zou willen geven of u het koffie drinken op prijs stelt en ook: of u komt!!

We horen graag van u. Namens de koffie schenksters: Giny.

Woord- en Communieviering.

Deze viering in de Puntenburg is altijd op de eerste maandag van de maand.

De tijd is voortaan: 15.30 uur.

Van harte welkom.

Uitnodiging vanuit de Emmaüskerk.

Vijf jaar geleden begonnen we een taalcafé in Gemeente Amersfoort:
de Taalkamer.

We wilden statushouders en andere nieuwkomers wekelijks onderdak bieden en verder helpen met de Nederlandse taal. Veel nieuwkomers oefenen weinig taal in de praktijk. We wilden ze ondersteunen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en helpen de taal te spreken die ze elke dag nodig hebben: bij de dokter, in de winkel of bij het tienminutengesprek op school.

We kijken terug op vijf mooie, leerzame jaren waarin we veel warmte hebben kunnen geven en ontvangen en waarbij we steeds iets professioneler zijn geworden. We leren nog elke dag bij maar we zijn trots op ons clubje. Dat vieren we op 21 mei met een Wereldmarkt voor jong en oud. Samen met de buurt. We willen jullie hier graag voor uitnodigen om op enig moment aanwezig te zijn.

Datum: 21 mei,

Tijd: van 11.00-15.00 uur,

Locatie: voor de Emmaüskerk, Noordewierweg 131, Amersfoort.