



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

**Nr 8 17 tot en met 30 april 2022.**

### ***Pasen: Leef door ons heen, Gij Verrezen***



We leven al meer dan twee jaar in een vreemde wereld, die, gelukkig voor ons, steeds normaler wordt. Tegelijkertijd is de wereld voor veel mensen, bijvoorbeeld in Oekraïne, ingrijpend veranderd. En dat geeft veel nieuwe zorgen. De gevolgen die

de beslissingen van machtige mensen hebben, raken naast de gewone mensen vooral de kwetsbare mensen, en er is niets wat wij daaraan kunnen veranderen.

Dit zorgt bij mij, en wellicht bij velen van u, voor onmacht en onbegrip, zorgen en verdriet. Maar ook dankbaarheid voor de veilige omgeving waarin ik mag wonen. En al deze emoties komen ook voorbij in mijn gedachten.

In het boekje 'van Maria Lichtmis tot Pinksteren' staat een gebed van Emmanuel d'Alzon

*Leef door ons heen! Gij, Verrezen,  
In het holst van de nacht opgestaan!  
Gij Verrezen! Gij zijt het, Gij zelf!  
Leef door ons heen! Laat ons gaan;*

...

*Gij hebt alles begrepen  
in dat nieuwe licht.*

...

*Leef door ons heen, Komende, Komende,  
Leef door ons heen, Broeder-met-ons!*

Telkens opnieuw, wanneer het leven stopt met stromen, wanneer het leven stopt door ziekte, door lijden, door pijn die wij mensen elkaar aandoen, wanneer de dood in zijn zovele vormen het leven bezoekt. Dan wordt het nacht, aardedonker.

Ook in het holst van de nacht mogen wij vragen: leef door ons heen! Want Hij, Jezus, die door alles is heengegaan, Hij begrijpt alles in het nieuwe licht van Pasen. Hem mogen we wij onze duisternis toevertrouwen; zijn licht binnenlaten. Leef door ons heen, Gij, Verrezen! Het is een bede tot de Levende.

En niet alleen op Pasen. Het is een bede voor elk moment; in goede en slechte tijden, met zijn vreugden en verdriet, hoogten en diepe dalen.

In die werkelijkheid wordt het paaslicht uitgezaaid als die graankorrel die sterft om te leven.

Leef door ons heen! Pasen blijft: de Verrezene, de Levende gaat met ons mee!

*De locatieraad en pastoraatsgroep wensen u een Zalig Pasen*

## ***Kinderviering 1e Paasdag Sint-Martinuskerk Hoogland***

### **Eerste Paasdag**

Komen jullie ook naar de St. Martinus kerk op zondag 17 april?  
Om 09.00 uur is er een familieviering.

We gaan luisteren naar het paasverhaal en zingen samen liedjes met het Sint Maarten Jeugdkoor.



Na afloop van de viering is er limonade en koffie achterin de kerk en mogen de kinderen paaseieren gaan zoeken in de tuin van de pastorie.

We zien je graag eerste Paasdag!

## ***Palmpasen in de Sint- Martinuskerk***

De afgelopen zondag hebben we in de Sint Martinuskerk Palmpasen gevierd.

Palmzondag, de zondag vóór Pasen, is de eerste zondag van de Goede Week.

Op Palmzondag herdenken we de intocht van **Jezus in** Jeruzalem, waarbij mantels op zijn weg werden uitgespreid en Jezus met palmtakken werd toegejuicht.

In de Sint Martinuskerk had zich een aantal kinderen met hun palmpasenstok achterin de kerk verzameld rondom Pastoor Skiba.

Pastor Skiba zegende eerst de palmpasenstokken en daarna de mensen in de kerk en hun palmtakjes. Vervolgens gingen de kinderen in processie met hun palmpasenstok door de kerk. Pastor Skiba droeg een prachtig rood kazuifel. De mensen in de kerk, het volk, zongen en wuifden ze toe met hun palmtak. De kinderen mochten hun palmpasenstok tegen het altaar aanzetten om ze aan het eind van de viering weer mee te nemen.



*De **palmpasenstok** vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. Het heeft de vorm van een kruis. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus. De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.*

In de viering werd het hele Lijdensverhaal verteld in een rollenspel. Ook kinderen deden daar aan mee.

De kinderen van het jeugdkoor Sint Maarten luisterden de viering op met passende liedjes.

Zo werd het een heel positieve en indrukwekkende viering.

U kunt deze viering nog terugkijken op [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).

## ***Tweede Paasdag met twee koren***

Misschien heeft u het al gemerkt; de koren van onze parochie zijn op allerlei manieren in beweging, zoeken samenwerking om (ook in de toekomst) muziek en zingen een gewaardeerd onderdeel van de liturgie te laten zijn en blijven. En niets geeft, ook aan de koorzangers, zoveel energie als samen zingen in een groot koor. Voor de viering van 2e Paasdag hebben de koren 2Gether en Veen Vocals dan ook de handen in elkaar geslagen. Met liederen uit ons beider repertoire, instrumentale begeleiding van piano, fluit en viool hebben we vorm gegeven aan een mooie muzikale invulling van deze eucharistieviering.

Ook voorafgaand aan de viering, vanaf 10.45 uur, klinkt vocale en instrumentale muziek.

We nodigen u van harte uit voor deze viering!

## ***Een groet van de aartsbisschop***

*Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2022*  
Utrecht, Witte Donderdag – 14 april 2022

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Dagelijks bereikt ons het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Wij zien de verschrikkingen van de bombardementen en ander oorlogsgeweld, de talloze angstige mensen – onder wie veel kinderen – die al wekenlang in schuilkelders verblijven of op de vlucht zijn. Dit raakt ons diep en baart ons grote zorgen. Kunnen misschien andere landen, ook ons land, bij de oorlog betrokken raken, zodat ons een Derde Wereldoorlog staat te wachten? Bij degenen onder u die zelf geleden hebben vanwege de Tweede Wereldoorlog (of een andere oorlog) komen hierdoor mogelijk pijnlijke herinneringen of trauma's naar boven. [Lees meer](#)  
Exemplaren liggen ook achterin de kerk

## ***Sint- Martinuskoor zingt in de Sint- Jan in Den Bosch***

In de meimaand is er in de kathedraal van Den Bosch speciale aandacht voor de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Voor de vieringen in deze maand worden koren uit het hele land uitgenodigd om in de verschillende vieringen te komen zingen. De plebaan (pastoor van de kathedraal), Vincent Blom, heeft drie jaar geleden het Sint- Martinuskoor daarvoor uitgenodigd. Door corona kunnen wij pas nu op 1 mei met het hele koor gaan zingen.



Vincent Blom is de kleinzoon van onze laatste koster in dienstverband, Jan Blom. Vincent heeft het Sint-Martinuskoor vaak gehoord als hij voorging bij uitvaarten of jubilea van zijn familieleden.

Vincent zegt in een mail naar het koor:

“ Van kinds af aan heb ik de klanken mogen horen in de Sint-Martinuskerk bij tal van gelegenheden. Opa Jan en oma Stijn zullen vanuit de hemel wel glimlachen op 1 mei.

*De Zoete Lieve Vrouw in haar nieuwe mantel.  
Deze mantel zal vanaf 2023 door Maria gedragen worden in de jaarlijkse vastentijd.  
Foto meimaandboekje 2022.*



De vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie van de Sint-Jan is Jan Pommer, de zoon van Frans. Zo blijkt de wereld weer heel erg klein te zijn.”

Op zaterdagavond is één en op zondag zijn er drie Eucharistievieringen. Op zondag is er om 16.00 uur een Lof. Alle vieringen zijn terug te kijken op You Tube Sint- Jan Den Bosch.

**Wij zingen op 1 mei in de Eucharistieviering van 12.00 uur en om 16.00 uur in het Lof.**

*Sint- Martinuskoor*



## **Tringgg tringgg..... De bereikbaarheidstelefoon.... wie doet er mee?**

Een aantal vrijwilligers van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort neemt deel aan de bereikbaarheid van onze parochie. Het is een heel fijne én heel belangrijke taak binnen onze Parochie. De vrijwilligers doen dit door eigen tijd beschikbaar te stellen om deze telefoon buiten kantoor tijden te beantwoorden. Dit natuurlijk



alleen voor spoedgevallen. Deze spoedgevallen betreffen vooral uitvaarten die in dezelfde week nog geregeld moeten worden. Vaak bellen dan ook vooral de uitvaartondernemers naar deze telefoon. Zij regelen voor onze parochianen deze uitvaarten.

Heel graag zouden we meer vrijwilligers binnen deze dienst in kunnen zetten. Dat verlicht degenen die nu best vaak deze taak op zich nemen. Na het vertrek van Josephine van Pampus is die taak echt veel omvangrijker geworden voor hen. Josephine had een heel groot aandeel in deze dienst.

Wanneer je nu denkt, dat zou ik graag willen doen, al gaat het maar om een middag en avond of weekend in de week of misschien een paar middagen/avonden in de week of maand, neem dan contact op of meld je aan. Samen bouwen we zo aan onze Parochie en aan de bereikbaarheid voor mensen die steun van ons op dat moment hard nodig hebben.

Graag ontvangen we jullie reactie en misschien wel aanmeldingen ☺ op het mailadres van het Pastoraal Team.

Dat is: [pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl](mailto:pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl)

Dank voor jullie aandacht hiervoor!

Pastoraal team OLVvA



## ***Verslag 1e fase Synodaal Proces***

Afgelopen week is het verslag van de gesprekken die gehouden zijn in het kader van het Synodaal Proces ingeleverd bij het Bisdom. Het verslag is een samenvatting van de ongeveer 20 groeps gesprekken die gehouden zijn, door alle lagen en gemeenschappen van onze parochie heen.

Nadat het bisdom alle verslagen van de parochies en andere gremia heeft ontvangen, maakt het een eigen verslag, dat naar de Bisschoppenconferentie gaat. Daar wordt de uiteindelijke synthese van alle bijdragen van de Nederlandse kerkprovincie gemaakt. Daarmee is dan de 'Diocesane fase' binnen het Synodaal Proces afgerond. De Bisschoppenconferentie heeft er voor gekozen om drie onderwerpen in het verslag uit te werken: Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor de Missie van de Kerk en Dialoog in Kerk en samenleving. Zij hebben deze keuze gemaakt uit zorg over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land, en de hoop dat de Kerk en het christendom in onze streken toekomst en voortgang zal kennen.

In het verslag van de parochie is te lezen waar wij als kerk onze energie en inspiratie vinden. Maar ook wat ons zorgen baart, en belangrijk voor ons als parochie, wat wij hopen voor de toekomst. De diocesane fase mag dan nu zijn afgerond, in de parochie gaan we hiermee verder. Het brede pastoraatsgroepenoverleg heeft al aangekondigd dit op te pakken. Zo hopen we dat de uitnodiging van de Paus een aanzet zal zijn tot een Synodaal Proces van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, een proces van samen werken aan onze toekomst.

Namens het pastoraal team, Edith Vos

Via deze link kunt u het verslag

lezen: <https://katholiekamersfoort.nl/2022/04/04/verslag-1e-fase-synodaal-proces/>

## ***Burgemeester, Bruggen, Bouwer, Bidden, Binden, Bezoeken***



Op maandagavond 25 april om 20.00 uur is Burgemeester Lucas Bolsius te gast in De Pastorie van de geloofsgemeenschap Sint Martinus te Hoogland. Aldaar geeft hij een lezing rondom de thema's: bidden, binden, bouwen, bezoeken aan de hand van een aantal items uit de afgelopen online nieuwjaarsreceptie 2022. Onze burgemeester is recentelijk voorgedragen voor een derde periode om burgemeester te zijn van onze gemeente

### **“Keuzes maken voor een verjaardagscadeau”**

Op deze avond zal hij het verhaal vorm geven aan de hand van een aantal beelden. En zo zal hij zicht geven op wat hij als persoon en burgemeester allemaal doet, en de afgelopen 12 jaar meegemaakt en opgebouwd heeft. Ook vertelt hij ons wat hij de komende zes jaar wil uitbouwen. Recentelijk is hij op bezoek geweest bij een groep 7 van een basisschool. Zij hadden in een opdracht allemaal een brief aan de burgemeester geschreven. Het leek hem leuk om in antwoord daarop bij die klas op bezoek te gaan.

Hij heeft er het voorbeeld van een verjaardagslijstje gebruikt. Niet alle wensen worden thuis gehonoreerd en dat geldt ook voor de

gemeente. Je moet keuzes maken. Hij besprak ook de uitdaging om meer woningen te bouwen. Hij eindigde met de vraag “waar zouden we meer woningen kunnen bouwen?” en stelde voor: “Wat dachten jullie van de lucht? Lucht is ook de ruimte.”

### **“Democratie in het huis van de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”**

Woningen en een nieuw stadhuis bouwen is wel een bijzondere vergelijking. Het huidige stadshuis voldoet niet meer aan de huidige eisen des tijds. Het huis moet niet alleen voor de medewerkers zijn, maar ook van de stad en voor de inwoners.

### **Niet alles is in beton gegoten**

Wat doen de ontwikkelingen in de kerk hem. “De kerk verandert en dat moet je niet ontkennen. Daar moet je niet mistroostig van worden en de uitdaging aangaan. Anders leren denken en kijken. Niet alles is in beton gegoten. Dat hebben we ook moeten doen in coronatijd.” Inmiddels heeft de kerk ook nieuwe dingen ontdekt, zoals het livestreamen van vieringen. Hij noemt pastor Mauricio Meneses, een jonge priester die vanuit Columbia naar Nederland komt. “Een persoon uit Columbia kan ons meenemen in zingevingsvragen. Ook in Hoogland. Hiervoor heb je niet alleen cement nodig, maar bij Colombianen heb je ook losse heupen nodig. Hij vormt een onderdeel van het palet van de wereldkerk”.

Deze lezing duurt tot 22.00 uur. De koffie en thee staat vooraf klaar. Het adres van de Pastorie is Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. Iedereen is van harte welkom. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage!

## **DOOPVIERING**

Op 1<sup>e</sup> Paasdag 17 april om 14.00 uur wordt Jason Apfel gedoopt door Pastoor M. Meneses in de Sint-Martinuskerk.

## OVERLEDEN

Op 1 april is op 85- jarige leeftijd overleden mevrouw Elizabeth Johanna Tobé- Maissan. ( Elly)

Haar uitvaart was zaterdag 9 april in de Sint- Martinuskerk.

Daarna was de bijzetting op ons kerkhof.

## In Memoriam Truus van Hamersveld

Beste parochianen,

Op 13 maart 2022 is onze lieve, sterke, altijd betrokken moeder en oma Truus vredig ingeslapen.

Zij is tot de dag van de begrafenis thuisgebleven.

Zij heeft de ziekenzegening ontvangen van Ad van Dijk.

Op 19 maart 2022 hebben wij haar herdacht en afscheid genomen in een waardige en indrukwekkende kerkdienst. Met dank aan Ad van Dijk, Arie van der Wiel en het Martinuskoor. Daarna hebben wij haar begraven bij Henk en zijn ze voor altijd weer bij elkaar.

Truus is op 8 februari 1928 geboren in Weststellingwerf en opgegroeid in een liefdevol gezin van 9 kinderen.

Ze ontmoette Henk tijdens de oorlog, bij haar thuis op de boerderij.

Ze trouwden op 12 mei 1949 en verhuisden naar Amersfoort. Ze had veel heimwee, maar de liefde overwon!

Ondernemend als zij toen al waren, werd er in de Verhoevenstraat grond gekocht, een huis gebouwd en een bedrijf in aanleg en onderhoud van tuinen gestart.

Het gezin werd groter, het huis te klein. Op de Arnhemseweg werd een nieuw onderkomen gevonden. Henk werd getroffen door een hersenbloeding, maar door hun ondernemersgeest, doorzettingsvermogen en gesterkt door het geloof zijn zij dit, samen met hun kinderen, te boven gekomen.

Zuinig en hardwerkend, hebben zij er letterlijk een bloeiend bedrijf van gemaakt. Zo druk als ze altijd waren, stond het gezin altijd



centraal. Spelletjes doen, kaartavondjes en iedereen kon altijd mee eten! Gastvrijheid bovenal.

Zij hebben hun schoonzoons en schoondochters altijd als eigen kinderen beschouwd. Ze zeiden altijd: “Ons gezin bestaat uit 18 kinderen.”

Van de Arnhemseweg, via de Hobbemastraat, zijn ze uiteindelijk naar Hoogland verhuisd. Hoe leuk was het dat ze een woning vonden in de buurt van het Tuincentrum. Ze hebben hier samen slechts 6 weken van mogen genieten.

Na het overlijden van Henk heeft ze haar leven een nieuwe invulling gegeven. Door regelmatig de Martinuskerk te bezoeken ontmoette ze nieuwe mensen, werd lid van verschillende kaartclubjes en organiseerde de bingo. Ze maakte er wat van.

Maar het voornaamste was haar gezin. Geboortes, verjaardagen, trouwerijen, overal was ze bij en genoot dan met volle teugen. Wat was ze trots als ze iemand kon vertellen dat haar gezin uit 70 personen bestaat!

Zolang ze kon, zou ze nog genieten van alles en vooral van iedereen. Ze was moe, heel moe, maar zei vaak:

“Als ik ‘s morgens wakker word, wil ik alles meemaken, maar als ik niet wakker word is het ook goed.”

Truus heeft afscheid van ons genomen en ons een boodschap meegegeven:

‘Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met jullie allemaal ben ik een gelukkig en gezegend mens. Zoals wij steeds als familie met elkaar zijn omgegaan, moeten jullie dat met zijn allen, blijven doen. Dit is de wens van jullie moeder, oma en overgrootoma. En vergeet niet tegen elkaar te zeggen: ‘Ik hou van jou.’

Wij missen haar!

Wij willen iedereen bedanken, die bij haar betrokken was.

Familie van Hamersveld | Breelandhof 15 | 3828 VL Hoogland

## In Memoriam Luc van Overbeek



Luc, wat genoot je van het leven, als je op de racefiets stapte, als je naar een concert ging, of tijdens je avontuurlijke wereldreizen.

Natuurmens, levensgenieter, harde werker en doorzetter, maar vooral trotse blije vader van Jasmijn en Bibiana.

De ongelijke strijd tegen een gemene ziekte kon je helaas niet winnen.

Luc, bedankt voor je liefde, vriendschap en trouw!

Goede reis naar het goddelijke licht!

Je zit voor altijd in ons hart!

### GEBEDS - EN MISINTENTIES

#### **Paaswake zaterdag 16 april 2022**

##### ***Jaargedachtenis:***

Gerbrand en Hans Voorburg.

##### ***Intentie:***

Piet Hilhorst (Zevenhuizen);

Ouders Van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan;

Jan Smink;

Piet van de Wolfsaar (Zeldertseweg).

#### **Eerste Paasdag zondag 17 april 2022**

##### ***Intentie:***

Karel Kok en Lies Kok - Abelen;

Kees Kuijer;

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

## Zondag 24 april 2022

### **Jaargedachtenis:**

Bertus van Hamersveld en ouders Van Loen - Van Romen en familie;  
Kees Voorburg.

### **Intentie:**

Cecilia van Dijk - van Dijk;  
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel:  
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;  
Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;  
Annie Kok - Houdijk  
Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk  
Jan Tolboom;  
Joop en Ali Tondeur;  
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

## KOMENDE VIERINGEN:

*In het Mirakel staat vermeld dat er op zaterdag 7 en 21 mei vieringen zijn. Deze vieringen komen te vervallen. Er zullen tot aan de zomervakantie geen Taizévieringen gehouden worden in de Sint-Martinuskerk.*

Week 16

week 17

### **Zondag 17 april om 09.00u**

Familie- en Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor G. Nijland;  
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;  
**Pasen (Hoogfeest)**

### **Zondag 24 april om 09.00u**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor G. Nijland;  
Zang: Sint- Martinuskoor;  
**Beloken Pasen (Barmhartigheidszondag)**



<p><b>Maandag 18 april om 11.00u</b> Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses en Diaken F. Sieraal; Zang: 2Gether en Veen Vocals; <b>Viering voor verstandelijk beperkten.</b></p> <p><b>Donderdag 21 april om 09.00u</b> Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom.</p> <p><b>Zaterdag 23 april om 19.00u</b> Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal; <b>Eucharistische Aanbidding.</b></p>	<p><b>Donderdag 28 april om 09.00u</b> Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom.</p> <p><i>week 18</i></p> <p><b>Zondag 1 mei om 09.00u</b> Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; Zang: Gemengd Koor H. Kruis.</p> <p><b>Donderdag 5 mei om 09.00u</b> Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom.</p> <p><b>Vrijdag 6 mei om 09.00u</b> Eucharistieviering; Voorganger: Pastor G. Nijland; <b>Vrijdagmorgenviering.</b></p>
--	---

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.  
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 ☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:  
 NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.  
 Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.  
 e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)  
 e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)  
 e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)  
 e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)  
 website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op 1 mei 2022. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 28 april 17:00 uur insturen. Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***