

Beste allemaal,

Wat fijn dat jullie er zijn, op deze eerste Josephdag sinds 3 jaar. Wat een lange tijd geleden dat we zo bij elkaar kunnen zijn. Bijzonder.

Wat is er veel gebeurd en wat gebeurt er nog steeds veel. Rondom corona in onze eigen omgeving, rondom de oorlog verder weg van huis, maar ook weer zo dichtbij. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik sprak afgelopen week met een Oekraïner over zijn familie in de oorlog. Maar hij blijft geloven en hopen, en is vol vertrouwen. Ik zag in Vathorst een noodkreet op een voordeur: Poetin moordt mijn familie uit. ... Belangrijk dat we er stil bij blijven staan, dat we oog hebben voor de mensen die onze hulp nodig hebben. En als we even niks denken te kunnen doen, dan kunnen we altijd nog bidden...

Laat ik nu even inzoomen op onze eigen omgeving, om de kring van mensen rondom onze St. Josephkerk. Mensen die incidenteel binnen komen, mensen die af en toe een beroep op jullie inspanning doen, mensen voor wie deze plek heel vertrouwd is.

Wat is er veel in het verborgene gebeurd, de afgelopen jaren. Omdat we elkaar minder konden treffen. Ik noem bijvoorbeeld de vieringen; het opknappen van de kerk, binnen en buiten; een nieuwe schuur, het secretariaat is uitgebreid; er vertrok en er kwam een pastor. Kinderen hebben de eerste communie kunnen doen, het heilig Vormsel ontvangen; er is gedoopt, getrouwd en gerouwd.

En dat alles zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze vrijwilligers. We hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, uit onze eigen wijken, maar ook uit de helaas gesloten H. Kruiskerk. En er zijn vrijwilligers gestopt. Hoe dan ook, we kunnen niet timmeren aan de toekomst, zonder de inzet van alle vrijwilligers. Dank daarvoor en een dikke pluim.

En dan nu naar de toekomst. Hoe verder in onze parochie? We pakken de draad weer op, maar wel vanuit realisme: wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Dat gaat op voor alle activiteiten: van Fietsen en Wandelen, tot de Paastuin en Sint Maarten. Die hebben trouwens wel prioriteit, omdat we daarbij mensen met elkaar verbinden en in contact brengen met het grote verhaal uit het Evangelie.

Maar we willen ook nog wat meer, wat anders. Ik noem de wens om een Alphacursus te houden, waarin nieuwsgierige mensen kennis kunnen maken met ons geloof. Of een gezinsprogramma op zondagmorgen: laagdrempelig en avontuurlijk vanuit deze zaal, met de mooie tuin en bos erbij. En de band met de scholen weer verder uitbouwen, op weg naar de toekomst.

Kortom, genoeg te doen. Wil je meehelpen, laat het weten. Ken je anderen die dat misschien ook wel willen, spreek ze aan, nodig ze uit! Want wat we hier doen, is toch geweldig?

En, binnenkort misschien wel ondersteund door een eigen Stichting Vrienden van de St. Josephkerk... Daar horen jullie snel meer over.

Tot slot nodigt paus Franciscus ons uit om onze stem te laten horen. De kerk niet over te laten aan bisschoppen en theologen alleen. De kerk wil luisteren naar wat wij denken dat goed is. Niet dat wij de wijsheid in pacht hebben, maar met de stemmen van over de hele wereld samen, komen we een heel eind. Daarvoor hebben we enkele vragen op papier gezet; ik wil jullie vragen deze te beantwoorden, in je eigen woorden, vanuit je eigen gedachten. Heel graag!

*Wij staan voor U, Heilige Geest,  
in Uw naam komen we samen.*

*U die onze raadgever zijt,  
kom tot ons,  
sta ons bij  
woon in onze harten.*

*Leer ons wat we moeten doen  
en toon ons de weg die we samen moeten volgen.*

*Behoed ons ervoor,  
kwetsbaar en zondig als we zijn,  
de richting kwijt te raken  
en verwarring te veroorzaken.  
Laat niet toe  
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.*

*Geef ons de gave van onderscheiding:  
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is  
zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.  
Brenge ons tot eenheid in U:  
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn  
op de weg naar het eeuwige leven.*

*Dit vragen we U,  
Gij die werkt in alle tijden en op alle plaatsen,  
in gemeenschap met de Vader en de Zoon,  
in de eeuwen der eeuwen.*

*Amen.*

Dank nogmaals voor jullie inzet en betrokkenheid.