



# Het Manteltje

No 04, 2022, 48<sup>e</sup> jaargang.

wo. 16 maart t/m woensdag 30 maart.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Monstrans uit de St. Henricus,

Bij onze kerksluiting is de monstrans naar de H.Kruis kerk gegaan.

Bij de sluiting van de H.Kruis kerk is de monstrans aan de St.Ansfridus kerk overgedragen. Op zondag 20 Maart, tijdens de viering in de St.Ansfridus kerk, wordt “onze” monstrans op een plechtige manier binnenedragen.

---

## The Crucifixion van John Stainer door Projectkoor Brandpunt

Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het Projectkoor Brandpunt het passie oratorium The Crucifixion van John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort.

Het concert begint om 16.15 uur.

Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van Gethsemané naar Golgotha en de kruisiging van Jezus.

Deze gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een inspirerende aanloop naar de Stille Week. Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee.

Medewerking wordt verleend door John van Halteren (tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica ensemble. Zij zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een prachtige vertolking. Het geheel staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Entreekaarten zijn online te verkrijgen via [www.Projectkoorbrandpunt.nl](http://www.Projectkoorbrandpunt.nl). Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open vanaf 15.30 uur. De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.

---

**Koffie drinken.** Ja, ja, we gaan van start. Op woensdag **13 April** is het zo ver. U bent om 10.00 uur van harte uitgenodigd om gezellig samen te zijn. De koffie staat klaar in dezelfde ruimte waar we ook op de eerste maandagmiddag van de maand de viering hebben. Beneden in de gang, naast de toiletruimte. *En... breng gerust de buurvrouw of buurman mee.*

# Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk.

*Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van den Hout.*

Titus Brandsma's vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van 's-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen wordt in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring.

Op zondag 6 maart, kort na de vooraankondiging in Rome van de heiligverklaring, was er om 19.00 uur in Titus' geboorteplaats Bolsward een oecumenische vesperviering, uit dankbaarheid, in de R.-K. Franciscusbasiliek. Met medewerking van mgr. Ron van den Hout en het Convent Karmel Noord van leken-Karmelieten. Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.

Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen.

Bisdom Roermond maakt daarnaast een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring. Op initiatief van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor iedereen die de

heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te vinden op de site:  
[www.heiligetitiusbrandsma.nl](http://www.heiligetitiusbrandsma.nl).

Lees het hele bericht: [Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk - Rooms-Katholieke Kerk Nederland \(rkkerk.nl\)](#)

---

## Gebed voor de Oecraïne.

### *God van liefde en trouw,*

*Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,  
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.  
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,  
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,  
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.*

*Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,  
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.  
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,  
geef hen moed om vol te houden.*

*Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,  
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.  
Geef dat die stemmen die weg willen blijven  
bij angst en strijd gehoord worden,  
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.*

*Dat wapens geen recht van spreken krijgen,  
dat vrede gezocht en gevonden wordt.  
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,  
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.*

*Heer, ontferm U over deze wereld,  
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,  
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.*

*In Jezus' naam,  
Amen.*

---

## **Spreuk van de maand:**

*Vóór je woorden je mond verlaten, check dan eerst:  
is het wel waar, is het vriendelijk en is het nodig?*

(Een Arabisch spreekwoord.)

**Een kopje bemoediging** Vanaf vrijdag 11 maart is het mogelijk om, iedere vrijdagmiddag van 12.00 u. tot 15.00, in het Diaconaal steunpunt aan de Noordewierweg 131, te praten over sterven, uitvaart en alle andere ervaringen die met het levenseinde te maken hebben.

Indien u dat wenst, is het mogelijk een telefonische afspraak te maken voor een gesprek. Met vriendelijke groet, Sierk de Bruin, 06-86138292.

---

## **Amersfoort geeft warmte,**

Actie herverdeling energiegereguleerder Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid van circa €400 en de aanvulling van €200 voor de minima door gemeenten, zullen voor velen onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in Amersfoort een actie om hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het ‘goed’ hebben en de energiegereguleerder kunnen missen, kunnen een donatie geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen. De actie wordt gehouden van 6 maart tot 10 april, deelt u mee? Laat uw mede Amersfoorters niet in de kou staan en steun deze actie! Doneren kan op rekening NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v.

“Amersfoort geeft warmte”. Dit is een ANBI rekening. De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep. De verdeling gebeurt in overleg met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort. Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), Cieka Galenkamp (coördinator Voedselbank Amersfoort) en mr. Aart Veldhuizen (oud notaris).

Voor meer informatie: - email naar: Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com - bel Hetty van Berkum-Admiraal tel 06 42642643 of Jennie Harmelink, tel 06 40307382 , namens initiatiefgroep ‘Amersfoort.’

---

## **Vasten van roddels en laster.**

*Ik raad je aan om te vasten,  
en dan nog wel een vasten  
waar je geen honger van zult krijgen:  
vasten van roddels en laster.  
Dit is wel een bijzondere manier van vasten.  
Tijdens deze vasten  
over broeders of zusters geen kwaadspreken  
dat kunnen we toch allemaal doen!  
Dit is een prachtig vasten.*