



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus  
Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

**Nr 5      6 tot en met 19 maart 2022**



***Vastenbrief van kardinaal Eijk pag. 11***

### ***Gebed voor vrede en recht in Oekraïne***

Woensdag 2 maart was een belangrijke dag in de kerkelijke kalender. Het was Aswoensdag, de start van de veertig dagen in aanloop naar Pasen.

Ook is 2 maart Wereldgebedsdag met als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen! Daarom was er afgelopen vrijdag 4 maart om 16.00 uur een viering in de Kapel van de Sint Martinus.

De Raad van Kerken riep ons afgelopen woensdag op voor een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne. Want de oorlog in Oekraïne laat niemand koud. Voor het eerst sinds de

Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats op het Europese continent.

In de Domkerk in Utrecht was er afgelopen woensdag om 17.30 uur een korte viering. KRO-NCRV zond deze viering live uit op NPO2 onder de titel **Vrede is voor iedereen**. (Terug te kijken via uitzending gemist.)

Voorgangers waren ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop 's- Hertogenbosch. Naast een korte meditatie voerde *The Psalm Project* enkele psalmen uit, zoals een nieuwe versie van Psalm 20. 'Deze oeroude teksten blijken immers actueel. De emoties die hier bezongen worden, zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar.'

De Raad van Kerken in Nederland riep alle kerken in Nederland op om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. Daarom luiden de klokken ook in Hoogland.

### **De kerk als plek voor iedereen**

Vele mensen zijn bezorgd en bang geworden door wat er nu gebeurt. Al eeuwenlang is de kerk dé plek waar mensen – gelovig of niet – met hun zorgen en angsten terecht kunnen. Een plek waar gebeden kan worden om vrede en recht. Ook in de Mariakapel kan iedereen die dat wil een kaars branden of een gebed schrijven.

U kunt even stilstaan bij de beangstigende en verwarrende gebeurtenissen van afgelopen dagen. De volgende meditatie hangt ook op de deur van de Mariakapel

Oorlog  
niemand wil het

Oorlog  
we begrijpen niet waarom  
en al helemaal niet  
waarom met zo veel geweld

Oorlog  
iedereen een verliezer

Vrede  
we verlangen er allemaal naar  
Vrede  
in het klein is het soms al lastig  
als dat wat de ander wil of doet  
niet is wat wij willen of doen  
Vrede  
het is hard werken  
voor iedereen  
overal  
God zegene ons werk  
altijd en overal.

### **Wat zou jij doen?**

Het laatste weekend van februari; buiten was het prachtig lenteweer. Er kon weer carnaval gevierd worden. Jong en oud reden op mooie versierde fietsen door Hoogland. Even alles vergeten en feestvieren na 2 moeilijke Coronajaren.

Maar intussen viel er een grote schaduw over deze nieuwe en feestelijke lentedag!

*‘Onze geschiedenis neemt nu een definitieve wending’* zei Frans Timmermans (vicepresident van de Eurocommissie) op dat moment in Buitenhof.

En premier Rutte: *‘Het ondenkbare is denkbaar en het onmogelijke is mogelijk geworden’* na de nucleaire dreigementen vanuit het Kremlin. Het is te hopen dat het laatste dreigement geen waarheid wordt.

Het laatste weekend van februari als een keerpunt in de geschiedenis. Deze nieuwe realiteit dwingt ons als land, als inwoners van een vrije wereld, tot stellingname.

Ook Paus Franciscus spant zich achter de schermen in om het conflict een halt toe te roepen. De paus doet een [indringende oproep](#): *'Leg de wapens neer, vrede begint met verzoenende taal'*. ([lees meer](#)) Het Vaticaan probeert hiermee de diplomatieke weg ten volste te benutten. De paus sprak over het belang van verzoenend taalgebruik, waarmee een begin kan worden gemaakt met het bevorderen van vrede. Ook wij worden aangesproken.

Hoe kunnen wij de mensen in Oekraïne ondersteunen?

Wat kunnen wij doen als kerk?

Wat is onze actie als kerk in Hoogland als het er echt om spant?

Wat zou jij doen als er gevraagd zou worden onze kerk en pastorie open te stellen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

Wie helpt er dan mee?

Laat het ons weten!

[martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Martinus

Ans Kruisselbrink-Borgonjen

M:06-16521293

### **Aankomende maandag 7 maart landelijke actie op radio en tv van Giro555 voor Oekraïne**

Giro 555 organiseert maandag een speciale actie op radio en televisie waarbij geld wordt ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Het tv- programma *Samen in actie voor Oekraïne* wordt van 20.30 uur tot 23.00 uur tegelijkertijd uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS 6. Overdag voeren de grote radiostations actie.

Diverse theaters, musea en dans- en muziekensembles hebben al gezegd mee te doen aan de actie door middel van benefietconcerten en het versieren van hun gebouwen met de Oekraïense vlag.

## ***Vastenactie - Veertigdagentijd 2022*** ***"Je land is je leven"***

In deze Veertigdagentijd, voorbereidingstijd voor Pasen, zijn soberheid, spiritualiteit en solidariteit de bekende thema's. Soberheid, van oudsher het vasten, spiritualiteit, het geestelijk beleven en solidariteit, als het gaat om onze betrokkenheid bij de medemens. De organisatie Vastenactie Nederland ondersteunt met allerlei projecten overal ter wereld mensen die werken aan een beter bestaan voor henzelf, hun familie en mededorpsbewoners.

Wat doet Vastenactie?

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Economische belangen wegen zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen. Mensen die al generaties lang wonen in een bepaald gebied worden met geweld beroofd van hun land en hun huizen.

**Vastenactie 2022** staat daarom in het teken van landrechten. Goed geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk voor de lokale gemeenschappen én voor natuur en milieu. Kleinschalige landbouw en ontginning zijn minder belastend voor de omgeving. Bovendien geeft het mensen de mogelijkheid te investeren in meerdere soorten gewassen en goede materialen.

In 2022 is er extra aandacht voor o.a. drie Maya-gemeenschappen in Colombia. In een voor hen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. De lokale bevolking heeft daardoor maar beperkt toegang tot water en hun kostbare landbouwgrond verdwijnt. De lokale partner van Vastenactie steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement. Ook leert men de inheemse bewoners wat hun rechten zijn en hoe zij zich geweldloos kunnen verdedigen. Voor meer informatie: [www.vastenactie/projecten](http://www.vastenactie/projecten)

**Solidariteit** in deze Veertigdagentijd kunnen wij o.a. waarmaken door een financiële bijdrage aan de collecte voor de Vastenactie die iedere week na de viering gehouden wordt. Iedere gift telt.

Ook op NL21INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Van harte aanbevolen!

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.

### ***Hoe denk jij erover?***

*Dromen, hoop laten opbloeien, vertrouwen stimuleren, wonden verbinden en harten verwarmen.*

Paus Franciscus sprak ons zo toe in een recent Martinusbericht.

Hij vraagt jóu om je uit te spreken over de katholieke kerk. Wat betekent de kerk voor jou? Waar word je blij van? Wat ervaar je als moeilijk? Wat kan beter?

Daarbij is het waardevol om te delen met elkaar wat er goed gaat, wat je waardevol vindt en wat niet verloren mag gaan.

In de wandelgangen hebben we onze mening meestal snel klaar en wijzen we vaak naar het bisdom.

Dit is het moment om je stem te laten horen. De oproep van Paus Franciscus is uniek; niet eerder werd jou zo direct gevraagd om je hart te luchten en suggesties aan te reiken. Het is fijn als je binnen je werkgroep in gesprek gaat. We ondersteunen je graag!

Daarnaast nodigen we je persoonlijk uit om je gedachten met ons en elkaar te delen.

Je vindt jezelf al op leeftijd? Vraag je kinderen of anderen uit je omgeving om mee te doen. Je hebt ze vast wel eens gehoord over 'de kerk'. Of je nu regelmatig naar de kerk gaat, of juist niet, of je gelovig bent of niet; Iedereen is welkom.

We zijn benieuwd wie deze kans pakt.

**Op donderdag 17 maart om 20 uur** ben je van harte welkom in de Pastorie. Vooraf aanmelden hoeft niet. Wel is het fijn als ons laat weten dat je komt.

Ans Kruisselbrink      06-16521293

Marcella Walraven    06-25371409

Ad van Dijk             06-10717871

### ***Klokken luiden bij overlijden***

In Hoogland is het overluiden een vaste gewoonte!

Als het secretariaat van de familie te horen krijgt dat er een parochiaan is overleden, luiden wij uit eerbied voor deze mens 10 minuten de klok van de kerk! Dit om stil te staan bij alles wat hij/ zij heeft betekend in het leven. Natuurlijk doen wij dit geheel op verzoek van de familie! Vanaf 1 maart gebeurt dit op werkdagen van 12.00 tot 12.10 uur.

## "Amersfoort geeft warmte"



### **Actie herverdeling energierekening**

Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid van circa €400 en de aanvulling van €200 voor de minima door gemeenten, zullen voor velen onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in Amersfoort een actie om hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het 'goed' hebben en de energierekening kunnen missen, kunnen een donatie geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen.

De actie wordt gehouden van 6 maart tot 10 april, deelt u mee?

*Laat uw mede Amersfoorters niet in de kou staan en steun deze actie!*

Doneren kan op rekening NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. "Amersfoort geeft warmte". Dit is een ANBI-rekening.

De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep. De verdeling gebeurt in overleg met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort.



Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), Cieka Galenkamp (coördinator Voedselbank Amersfoort) en mr. Aart Veldhuizen (oud notaris).

**Voor meer informatie:**

- email naar: [Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com](mailto:Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com)
- bel Hetty van Berkum-Admiraal tel 06 42642643 of Jennie Harmelink, tel 06 40307382 , namens initiatiefgroep 'Amersfoort geeft warmte'.

***Vaste(n) wandelingen van 4 maart t/m 15 april***

Zoals u wellicht weet, is er elke laatste vrijdag van de maand een groepje mensen uit de Inham en de Martinus die met elkaar een stukje wandelen en al wandelend met elkaar in gesprek gaan.



Ons wandelgroepje wandelt in de 40-dagentijd elke vrijdag en is dan ook uitgebreid met mensen uit Het Brandpunt en de Veenkerk. Voorveel mensen is het inspirerend om zo met elkaar naar Pasen toe te leven.

*Vrijdag 4 maart* is het startsein van onze wekelijkse wandelingen. We starten om 09.00 uur met een kort meditatief moment in De Inham.

Onze wandeling op Goede Vrijdag (15 april) is dit jaar in Het Brandpunt, waar we de Kruisweg lopen. Ook daar beginnen we om 09.00 uur.

Als overkoepelend thema voor de wandelingen volgen we het thema van de PKN: Alles komt goed?! De basis voor dit thema zijn de zeven ( lichamelijke) werken van barmhartigheid. Dit proberen we te verbinden met ons dagelijks leven, ons geloofsleven.

Het zijn korte wandelingen in het Schothorsterbos. Na de wandeling drinken we met elkaar nog iets in de ontmoetingsruimte van De Inham en praten we nog na over het thema en wat dat bij ons heeft opgeroepen.

We verwelkomen u graag op vrijdag 4 maart om 09.00 uur in de Inham. Ook als u niet elke week mee kunt lopen, bent u natuurlijk van harte welkom.

Met een vriendelijke groet,  
Ans Bruins, Magret van Wee en Ria van Voorst  
([ria.voorst@kpnmail.nl](mailto:ria.voorst@kpnmail.nl))

**Brief voor de Veertigdagentijd  
van Willem Jacobus kardinaal Eijk,  
aartsbisschop van Utrecht**

**'De weg van Christus gaan'**



**'Tijd om het anker van de ziel uit te werpen'**

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.

[Lees de hele brief.](#)

**Een aantal exemplaren van de brief ligt achterin de kerk. Daarvan kunt u er een meenemen**

## **Op maandag 7 maart Stabat Mater in Amersfoort**



**Maandagochtend 7 maart bent u van harte welkom in de Xaveriuskerk voor een gezellig koffieconcert van pianist Wouter Harbers. Samen met twee topsolisten voert hij het Stabat Mater van Pergolesi uit.**

De musici nemen u denkbeeldig mee naar de Dom van Napels op Goede Vrijdag, 30 maart 1736. Tot dan toe wordt daar elk jaar het 'Stabat Mater' van Scarlatti uitgevoerd. De 26-jarige componist Giovanni Battista Pergolesi heeft echter een nieuwe versie geschreven, die vandaag in première gaat.

Het begin is meteen raak, er vloeien tranen bij tal van luisteraars. De beroemde filosoof Rousseau beschrijft de opening van dit meesterwerk zelfs als "het beste en ontroerendste duet dat ooit uit de pen van een componist is voortgekomen."

Een groter compliment kan Pergolesi zich niet wensen. Maar hij krijgt het niet meer mee: Pergolesi overlijdt twee weken voor de eerste uitvoering aan de gevolgen van tuberculose,

terwijl hij nog maar 26 is. Bijna 286 jaar later wordt dit meesterwerk uitgevoerd in de Xaveriuskerk in Amersfoort! Wees erbij, laat u raken...

Wendeline van Houten vertolkt de sopraanpartij, Marianne Selleger studeerde o.a. bij de beroemde dirigent Nikolaus Harnoncourt in Salzburg; zij vertolkt de altpartij. Wouter Harbers begeleidt beide solisten en licht de muziek toe. Koffie vanaf 10:00 uur; het concert start om 10:30 uur en duurt ongeveer een uur.

Hartelijk welkom, kaarten à 17,50 euro (incl. koffie) verkrijgbaar via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl)

## **DOOPVIERING**

Op 20 maart worden de volgende kinderen gedoopt; Fernando Apfel, Noah Robert Pedrito Vervoorn en Tristan Samuël Petrus Vervoorn.

Aansluitend doen zij hun 1e Heilige Communie

## **OVERLEDEN**

Op 23 februari is op 91- jarige leeftijd overleden mevrouw Johanna Henderika ( Annie) Blaauwgeers.

Haar uitvaart heeft plaats gevonden op 3 maart in de Sint-Martinuskerk. Aansluitend was de begrafenis op ons kerkhof.

Op 27 februari is op 87- jarige leeftijd overleden dhr. Hendrikus Wilhelmus (Henk) Tobé.

Zijn uitvaart is zaterdag 5 maart in onze Martinuskerk en daarna de begrafenis op de Langenoord!

## GEBEDS - EN MISINTENTIES

**Zondag 6 maart 2022**

***Jaargedachtenis:***

Job en Riek Botterblom - Voskuilen

Gerda Wilhelmina Maria Sniijders - Heijmen.

***Intenties:***

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Annie Kok - Houdijk

Jeroen van Ophoven;

Leonardus Smeele;

Uit dankbaarheid voor Annie Blaauwgeers - Plas

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

**Zondag 13 maart 2022**

***Jaargedachtenis:***

Henk van Middelaar en Marie van Middelaar - Kuyer en Bea van Middelaar.

***Intenties:***

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella

Eggenkamp - van den Tweel:

Karel Kok en Lies Kok - Abelen;

Voor de zielernst van Toos Van Noordenburg - Kleuskens;

Henk Zwanenburg;

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

## KOMENDE VIERINGEN:

*week 10*

### **Zondag 6 maart om 09.00u**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastoor J. Skiba;  
Zang: Sint- Martinuskoor;  
**1<sup>e</sup> Zondag 40-dagentijd.**

### **Donderdag 10 maart om 09.00u**

Lauden o.l.v. Theo  
Hoogenboom.

### **Zaterdag 12 maart om 19.00u**

Gebedsviering;  
Voorganger: Werkgroep  
Anders Vieren;  
Zang: Taizékoor.

*week 11*

### **Zondag 13 maart om 09.00u**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor G. Nijland;  
Zang: Gemengd Koor Heilige  
Kruis.  
**2<sup>e</sup> Zondag 40-dagentijd.**

*week 12*

### **Zondag 20 maart om 09.00u**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastoor J.  
Skiba;  
Zang: Parochiekoor  
Hoogland;  
**3<sup>e</sup> Zondag 40-dagentijd.**

### **Zondag 20 maart om 13.00u**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastoor J.  
Skiba;  
**Doopviering en Eerste  
Heilige Communie.**

### **Donderdag 24 maart om 09.00u**

Lauden o.l.v. Theo  
Hoogenboom.

### **Zaterdag 26 maart om 19.00u**

Gebedsviering;  
Voorganger: Diaken F.  
Sieraal;  
**Eucharistische Aanbidding.**

**Donderdag 17 maart om  
09.00u**

Lauden o.l.v. Theo  
Hoogenboom.

**Vrijdag 18 maart om 09.00u**

Eucharistieviering:  
Voorganger: Pastor M.  
Meneses;

**Vrijdagmorgenviering.**

**Zaterdag 19 maart om  
19.00u**

Familieviering;  
Voorganger: o.l.v.  
Parochianen;  
Zang: Jeugdkoor St. Maarten.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor  
Kerkbalans: [NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen:  
[NL36RABO0123000742](#) t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus  
Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op 20 maart 2022. Daarom graag  
kopij uiterlijk tot donderdag 17 maart 17:00 uur insturen.***

***Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***