



# Het Manteltje

No 03, 2022, 48<sup>e</sup> jaargang.

wo. 23 februari t/m woensdag 16 maart.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Passion 4U vooraankondiging.

Na lange tijd is er in de goede week voor Pasen (op dinsdagavond 12 april) weer een uitvoering van Passion 4U in de Ansfriduskerk.

Passion 4U is al jaren de moderne vertelling van het passieverhaal omlijst met beeld en muziek, geïnspireerd op de succesvolle TV uitvoeringen van 'The Passion'. Het meeslepende lijdensverhaal wordt verteld met woorden van nu en visueel ondersteund met moderne dia- en filmbeelden die op een groot scherm worden getoond. Aangevuld met de uitvoering van bekende pop- en musicalnummers wordt een eigentijds beeld gepresenteerd van de lijdensweg van Jezus. Muziek en beelden geven het verhaal meer diepte en slaan een brug tussen het lijdensverhaal van toen en onze huidige tijd.

Solisten en Koor 4U zingen werken van bekende popartiesten; Frank Boeijen, Trijntje Oosterhuis, Leonard Cohen, Suzan en Freek, Eric Clapton, Carole King, Paul Simon en ook enkele bekende werken uit de musicals, Les Miserables, Phantom of the Opera en West Side Story. Dit jaar heeft de Passion 4U dus weer een aantal prachtige nieuwe nummers. De Ansfriduskerk is van binnen sfeervol verlicht in stemmige passiekleuren. De muzikale vormgeving is in handen van Ron Adelaar (dirigent/pianist). Aan de uitvoering werken mee; Marcela Rocha en Michiel van der Ploeg (solozang) en Koor 4U van de Sint Ansfriduskerk. Uitvoering van Passion 4U is op dinsdagavond 12 april 2022 in de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28 in Amersfoort. De aanvangstijd is 20.30 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage aan de dekking van de kosten wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie; [www.sintansfridus.nl](http://www.sintansfridus.nl) Ron Adelaar

---

## Spreuk van de maand:

*Stilte betekent niet  
dat we ons steriel afsluiten van ieder geluid,  
maar dat we ons open kunnen stellen  
voor wat zich in onze ziel aandient.*

(Wil Derkse.)

## Ziekenzalving in de SFX.

Als Corona geen roet in het eten strooit zal er op 27 maart gelegenheid zijn om in de zondagsviering de ziekenzalving te ontvangen. Die dag gaat Pastor Mauricio Meneses voor.

De ziekenzalving is een sacrament en wordt door een priester toegediend. Er wordt wel gedacht dat de ziekenzalving of het heilig oliesel, zoals het ook wel genoemd wordt pas toegediend hoort te worden als iemand stervende is. Dit is echter een misverstand.

In de bijbel in de brief aan Jacobus staat al:

*Is er iemand bij u ziek?*

*Laat hij dan de oudsten van de gemeente roepen,  
opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de  
naam van de Heer.*

*Dit gelovige gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem herstellen.*

Het gaat hier dus uitdrukkelijk om ziek zijn. Ook ouderdom komt soms met gebreken die best heftig kunnen zijn, waar je moeite mee kunt hebben. Met kwalen die je veerkracht kunnen aantasten.

Worden de ziekte en de kwalen dan door de ziekenzalving weggenomen?

Ik wil het vergelijken met een bedevaar naar Lourdes. Ieder jaar gaan veel mensen naar Lourdes, ook vanuit Nederland, vanuit ons bisdom en vanuit onze parochie. Daar nemen ze deel aan de vieringen, en gaan naar de bron om te baden in het heilzame water.

Vaak nemen ze een flesje van dat water mee naar huis.

Wonderen gebeuren er sporadisch. Maar iedereen die geweest is voelt zich getroost en gesterkt. Ze zeggen dat ze hun lot dan beter kunnen dragen.

Zo is het ook met de ziekenzalving. Het kan u rust geven en sterken.

Waarom zou u wachten met bedienen tot het moment van sterven? Dat geeft veel stress. Een priester is niet altijd meteen beschikbaar. De zieke krijgt het zelf vaak niet meer mee. Daarom hebben we ervoor gekozen om het sacrament aan wie dat wil, toe te dienen op zondagmorgen 27 maart in onze eigen gemeenschap waar ook u bij hoort. Vertrouwde mensen om u heen als teken dat we u nabij willen zijn en dat u zo nodig een beroep op ons mag doen. Ook uw familieleden zijn van harte bij deze viering uitgenodigd.

Als U wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij Mevrouw Gerda van Dam

[gemavandam@gmail.com](mailto:gemavandam@gmail.com)

Tel: 033 46 34 086

## Overleden.

Op 13 februari j.l. is Mevrouw Door van den Heuvel – Lablans op 94-jarige leeftijd overleden. Ze woonde jaren met haar man Wim aan de Merwedestraat 17. Een paar jaar na het overlijden van haar man is Mevrouw v.d. Heuvel verhuisd naar verpleeghuis de Lichtenberg. Sinds juli 2021 woonde ze in de Mgr. Blom aan de B.W.laan 55.

Haar uitvaart heeft plaats gevonden op vrijdag 18 febr. in de Lichtzaal van het crematorium. Dat Door nu samen met haar man Wim, mag voortleven in het eeuwige licht bij God.

---

## Woord- en communieviering in de Puntenburg.

Dankzij alle versoepelingen mogen we weer!!

Op maandag **7 Maart om 15.30 uur** is de eerstvolgende viering.

Let op, tot 15.00 uur zijn de studenten nog in die ruimte.

Dan alles nog klaar zetten enz.

*Van harte welkom!*

---

## In gesprek met Mauricio Meneses.

Wanneer: 24 februari 2022 om 20.00 uur.

Waar: via Zoom. U ontvangt na aanmelding kort van tevoren een link om deel te nemen.

*Opgave: secretariaatscc@gmail.com* Organisatie: Spiritueel Cultureel Centrum in samenwerking met de parochies Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Met de slogan:

*‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’*

deden de coronamaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en geen handen schudden, intrede in onze samenleving.

Maar wat is de betekenis van ‘samen’ als de maatregelen in de praktijk vooral neerkomen op afstand houden van elkaar? Het mondkapje verbergt ons gezicht, door het afstand houden worden we op onszelf teruggeworpen, en hoe veilig voelt het om begroet te worden met een elleboog of vuist (‘boks’)? Waar is de menselijke maat met het invoeren van de QR code? Verlaten we ons nu helemaal op de techniek? Hoe gaan we om met de nieuwe tweedeling als gevolg van het vaccinatieprogramma? Kortom: wat betekenen de coronamaatregelen in onze samenleving?

Deze vraag gaan we bespreken met Mauricio Meneses. Mauricio, geboren in Columbia (1984), studeerde filosofie en theologie in Bogota en werkt sinds 2014 in Nederland. Hij is thans priester in de parochies Martha en Maria (Baarn e.o.) en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

## Huispaaskaarsen, het Licht van Pasen thuis.

In onze kerk voelen we de Heer aanwezig, onder andere door het symbool van de Paaskaars. Deze brandt van Pasen tot en met Pinksteren en buiten die periode bij doop, huwelijk en uitvaart. Zo beleven wij Christus, aanwezig in het licht.

Als christenen willen wij dat licht ook meenemen naar huis. In ons doen en laten willen we de Heer aanwezig laten zijn. En soms is het handig om daar een reminder bij te hebben. Dat kan door een kaars, zoals de Paaskaars die we in de kerk kennen, een plekje te geven in ons huis, in onze eigen kring. In een aantal weekenden in februari is er gelegenheid om huispaaskaarsen te bestellen. De huispaaskaars is een verkleinde uitgave van de kerkpaaskaars. Op belangrijke momenten in onze huiselijke kring, kunnen we dan ter plekke het Licht van de Heer laten branden.

Of misschien als we het moeilijk hebben.

Ook kan de kaars een mooi cadeau zijn voor iemand die u kent.

Op de zondagen 20 en 27 februari en zondag 6 maart wordt achter in de kerk van de St. Ansfridus, informatie gegeven over de huispaaskaarsen.

U wordt verzocht direct te betalen wanneer u de bestelling plaatst.

Informatie over het ophalen en het zegenen van de kaarsen volgt nog.

Een gezegend licht van de Heer mag dan het komend jaar in uw huis stralen!

*Arie van de Wiel*

---

## Uw liefde in de wereld.

*Geef ons ogen*

*die de kleine dingen van de gewone dag zien  
en in het licht zetten;*

*geef ons oren die de verborgen vragen in  
het gesprek met anderen opnemen;*

*geef ons handen die niet lang overleggen  
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.*

*Laat uw licht doordringen door het venster  
van onze ziel in ons binnenste*

*zodat wij stralen in onze omgeving*

*én onderweg met medemens.*

*Maak ons tot een venster waardoor uw liefde  
in de wereld schijnt.*

*Dit gebed is gebaseerd op het gedicht: venster van de ziel, van Edith Stein.*