



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr 2 23 januari tot en met 5 februari 2022

Het klinkt misschien gek

Het is nog vroeg op Nieuwjaarsochtend
Het lijkt stiller dan anders, wanneer ik naar de kerk loop.

Dan ineens is er dat vertrouwde gevoel;
de koster heeft de pionnen al buiten gezet,
het koor oefent in de Pastorie,
de kaarsen branden al,
warme woorden van welkom door vrijwilligers klinken.

Iemand zei na afloop van de viering;
“Het klinkt misschien gek, maar in deze onrustige tijd voelt dat uurtje
in de kerk als een moment van rust en houvast”.

Hoe bijzonder
Hoe vertrouwd
Hoe waardevol om te koesteren
Hoe zinvol om dit met elkaar mogelijk te blijven maken

Het lijkt anders stil als ik weer naar huis loop.

Een parochiaan

Nieujaarswens Martinusbericht voor 2022

Troost

Hoe mooi is het ritueel dat we Nieuwjaar starten met de ánder iets goeds toe te wensen?

Wensen is het uitspreken van verlangen, van hoop, van de ander iets gunnen en ruimte bieden.

Het is leven vanuit een houding van geven in plaats van nemen. In deze onzekere tijd ligt angst en onzekerheid soms verborgen onder een deken van boosheid, onbegrip en korte lontjes.

Door luisteren in plaats van oordelen maken we die deken een beetje lichter.

Ieder mens wil goed doen, gezien en erkend worden.

Wanneer het jou en mij lukt een houding te vinden van aandacht, geduld, verdraagzaamheid en mededogen, dan geven we elkaar een nieuw gezicht.

Leven vanuit dankbaarheid als tegengif voor wantrouwen maakt het nieuwe jaar zoveel mooier.

Met wat humor erbij lossen problemen niet op, maar helpen we elkaar wel om er doorheen te komen.

U en ik kunnen daar vandaag mee beginnen.

Dat U mij tot troost mag zijn. Dat ik jou mag troosten. Dat we elkaar troosten in het Nieuwe jaar.

Ad van Dijk

Inzameling voor de voedselbank

In de hal van de Pastorie staat sinds medio december een mand om te vullen voor de Voedselbank.

Ondanks een rondje informeren bij verschillende mensen is niet duidelijk wie deze zorgzame actie heeft georganiseerd. Bedankt voor dit mooie initiatief!

Hoe dan ook: tot en met 31 januari kunt u de mand nog verder vullen met houdbare levensmiddelen.

Daarna brengen we de mand naar de Voedselbank Amersfoort.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

"Kerkbalans is voor elke kerkganger heel belangrijk"

Sinds vorige week verschijnt er een reeks korte interviews, gestart op de site van Katholiek Amersfoort, met vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Lees meer op de site:

<https://katholiekamersfoort.nl/2022/01/11/kerkbalans-belangrijk/>



Zij lichten toe waarom het meedoen aan de Actie Kerkbalans zo belangrijk is. In deze eerste aflevering is Betsy Rouwhorst uit de geloofsgemeenschap van de Sint Martinus aan het woord.

Tientallen vrijwilligers binnen onze parochie zorgen ervoor dat elke euro die binnenkomt uit de Actie Kerkbalans goed wordt besteed. Op onze website leggen ze uit hoe dat gebeurt. Dit keer met Betsy Rouwhorst. Zij is lid van het parochiekoor Hoogland en zij is ook algemeen bestuurslid van dit koor.

Wat houdt je werk precies voor onze parochie in?

“Mijn rol is dat ik bestuurslid ben van het parochiekoor Hoogland. Ik overleg regelmatig met een aantal koorleden en bestuursleden als er wat moet gebeuren.”

Waarom is deze functie belangrijk voor de parochie en de parochianen?

“Mijn functie is belangrijk, omdat ik met andere bestuursleden het samenkomen en ontmoeten van dit koor gewoon belangrijk vind voor de geloofsgemeenschap Sint Martinus.”

Waarom is de Actie Kerkbalans belangrijk voor jouw werk?

“Dit is heel erg belangrijk voor ons, want als er geen geld meer binnenkomt, dan staat het voortbestaan van ons koor onder druk. Dan kan ook het salaris van onze dirigent niet meer betaald worden. Maar wat denk je van alle attributen die er nodig zijn om een sfeervolle viering te organiseren voor ons koor en de aanwezige kerkgangers. En dan heb ik nog niet over de verwarming. Ik hoop dan ook dat de mensen daar vrijgevig voor willen zijn.”

Wat zou je méér kunnen en willen doen als daarvoor meer geld beschikbaar zou zijn?

“Ik vind dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik ben bereid om vele dingen te doen die nodig zijn, als dat belangrijk is. Zonder de komende kerkbalans zouden we ook niet meer nieuwe bladmuziek kunnen bestellen. Bladmuziek is sowieso belangrijk voor ons en andere koren. Zonder deze kunnen we onze liederen ook niet meer goed zingen. Ik zou dan ook mijn toezegging aan De Kerkbalans willen geven. Kerkbalans is voor elke kerkganger heel belangrijk.”

De oproep van pastor Mauricio Meneses

Afgelopen zondagmorgen heeft pastor Mauricio Meneses een mooie oproep gedaan. Deze is te zien op onze site en op Youtube. Ga naar: <https://www.youtube.com/watch?v=q5g3WBHcl4s>

Weer of geen weer met weerman Arie Verrips



Ouderen onder ons kennen waarschijnlijk het radioprogramma: Weer of geen weer. Dit was een populair radioprogramma over de natuur dat door de VARA werd uitgezonden in de periode van 1955 tot 1978. De presentator van dit zondagochtendprogramma was Bert Garthoff. Hierna kwam het bekende radioprogramma: Vroege Vogels.

De klimaatverandering.

Hoe vaak hebben we het niet over ons huidige weer en wat dit allemaal doet in onze wereld. We hebben daarom weerman Arie Verrips uitgenodigd. Hij was 16 jaar de weerman bij RTV Utrecht. Van 2005 tot 2009 was hij dagelijks ook op tv te zien met zijn weerpraatje in UVandaag. Na zijn afscheid op tv hoorden we hem zes keer per dag op Radio M Utrecht. Op **donderdagavond 24 februari a.s.** komt hij in de pastorie spreekbeurt geven over klimaatverandering. Maar ook gaat hij de relatie leggen tot de schepping en de aarde. Wordt het het einde van de mensheid? In het verleden hadden we de zondvloed, die geweest is, maar vermoedelijk op een andere manier dan in de bijbel staat, althans blijkt uit onderzoeken. Krijgen we weer een zondvloed? Hoe hoog kan het zeewater stijgen en hoe warm zou de aarde kunnen worden? Gevolgen voor o.a. economie en voedselvoorziening, milieurampen, klimaatvluchtelingen, (moeten wij maar Duits gaan leren?). Is het de wil van God, straf? De mens gaat verkeerd met de aarde om; ook in het verleden zijn er grote rampen geweest.

Het belooft een zeer interessante spreekbeurt te worden en het begint om 20:00 uur. We doen vooraf een coronacheck. De toegang

is gratis en na afloop vragen we u om een vrijwillige bijdrage. Tot slot hopen we dat we spreekbeurt met Weerman Arie Verrips door kunnen laten gaan. Houd de site: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/> in de gaten. In de volgende editie van het Martinusbericht leest u meer. Noteer donderdagavond 24 februari alvast in uw agenda.

Bijeenkomsten in januari 2022

Woensdag 19 januari 20:00-21.30 uur Digitaal politiek café "Seksuele uitbuiting in Amersfoort: wat zich onder de radar afspeelt".

Organisatie: fractie van de ChristenUnie Amersfoort.

Doel van de bijeenkomst: bewustwording dat seksuele uitbuiting ook in onze stad speelt. Daarnaast willen we bespreken hoe wij in de lokale politiek hiermee omgaan.

Aan de hand van de verhalen van Malaika Oringo (Footprint to Freedom<<https://amersfoort.christenunie.nl//mailing2/link/24b2fb37-edee-4838-9903-7b69be50ce52/115657>>) en

Annelies van Til (Bright Fame en El Roi <<https://amersfoort.christenunie.nl//mailing2/link/24b2fb37-edee-4838-9903-7b69be50ce52/115658>>)

zullen we meer ontdekken over wat zich afspeelt rondom seksuele uitbuiting in onze stad.

Daarnaast krijgen we een inzicht in hoe het lokale samenhangt met wat er nationaal en internationaal speelt.

Aanmelding: via deze

link<<https://amersfoort.christenunie.nl//mailing2/link/24b2fb37-edee-4838-9903-7b69be50ce52/115660>>

Zaterdag 29 januari 10.30-12.30 Xaveriuslezing Erik Borgman 'Alle dingen nieuw. Geloven en kerk-zijn in de 21^e eeuw'.

Organisatie: Spiritueel Cultureel Centrum

Erik Borgman is hoogleraar publieke theologie Universiteit Tilburg, leken-dominicaan, spraakmakend theoloog (lid theologisch elftal

Trouw).

Coreferent: Diederiek van Loo,
stadsdominee in Amersfoort
Gespreksleider: Anna Walsma, predikant
het Brandpunt en voorzitter Raad van
Kerken Amersfoort.

Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand
29/31 (of via zoom). Bijdrage: 5 euro.

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com



GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 23 januari 2022

jaargedachtenis:

Piet van de Wolfshaar (Zelderteseweg) en familie.

Intentie:

Cecilia van Dijk - van Dijk;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp -
van den Tweel:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Annie Kok - Houdijk;

Jan Smink;

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

Zondag 30 januari 2022

Jaargedachtenis:

Grada van den Heuvel - Hilhorst.

Intentie:

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;

Henk van den Heuvel;

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk;

Jan Tolboom;

Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan.

KOMENDE VIERINGEN:

week 4

Zondag 23 januari om 09.00u
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: Gemengd Koor H. Kruis.

Donderdag 27 januari om 09.00u
Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom

week 5

Zondag 30 januari om 09.00u
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Gemengd Koor H. Kruis.

Donderdag 3 februari om 09.00u
Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom

Vrijdag 4 februari om 09.00u
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Vrijdagmorgenviering

week 6

Zondag 6 februari om 09.00u
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Presentatie EH-
Communicanten.

Donderdag 10 februari 09.00u
Lauden o.l.v. Theo Hoogenboom

Zaterdag 12 februari 09.30u
Gebedsviering;
Voorganger: Pastoraal werker E. Vos
Viering van Vergeving (Vormsel)

Zaterdag 12 februari 19.00u
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep Anders Vieren;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Familieviering

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.
Voor Kerkbalans: [NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl). Voor overige betalingen:
[NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl) t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus
Locatie Hoogland.
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 6 februari 2021. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 3 februari 17:00 uur insturen. Misintenties graag tot en met maandag opgeven.