



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr 27 19 september tot en met 8 januari 2022

Let op: In verband met de coronamaatregelen is besloten de viering voor verstandelijk beperkten op tweede kerstdag (11:00 uur) niet door te laten gaan.

Dat betekent dat er in plaats van deze viering om 10:00 uur een gewone Eucharistieviering zal zijn. Voorganger is pastor Meneses.

Kerstmis is anders, maar toch hetzelfde.....



Volle en mooi versierde kerk met Kerstmis. De mensen zitten al dicht op elkaar, maar gelukkig zijn in rij 8 nog net een paar plaatsen vrij. Samen of met het hele gezin naar de nachtmis. Maar helaas ook dit jaar geen vieringen op Kerstavond! Wie had kunnen bedenken dat de situatie van vorig jaar zich dit jaar zou herhalen?

Het feest van Kerstmis is hetzelfde. We vieren toch weer de geboorte van het Kerstkind. Maar waarom voelt het dan zo anders?

Missen we de traditie van volle kerken? De verbondenheid die daardoor met elkaar ontstaat? Of het vertrouwen dat alles weer goed komt?

Waarschijnlijk een mix van vele aspecten, die je in deze tijd zo bezighouden. Iets wat niet kan, wil je juist graag. De rust, die met Kerstmis over je kon neerdalen, lijkt nu te zijn verdwenen. Verlangen is dan het woord wat boven komt drijven. Verlangen naar het “oude” of “nieuwe” normaal. Elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten, geen 1,5 meter afstand, geen beperkingen voor het aantal mensen thuis of in de kerk. Vertrouwen in de toekomst. Is dat niet wat Kerstmis wil oproepen?

Openstaan om het Kind te ontvangen. Ergens las ik: ‘Het mooie is: dat als je iets ontvangt, dan geef je ook iets. Het doet de ander goed als hij iets geven kan. Iets voor iemand doen, geeft zin aan het bestaan.’

Met die gedachten wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond Nieuwjaar toe. Locatieraad en Pastoraatsgroep

De kerkdeuren staan voor u open

Op Kerstavond 24 december zullen er geen vieringen zijn met mensen in de kerk. Wel zal er een livestream zijn om 21.00 uur (een uur eerder dan oorspronkelijk gepland).



Op 1^e Kerstdag is er wel een viering om 09.00 uur en op 2^e Kerstdag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur. Alle vieringen kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl.

‘De kerkdeuren staan voor u open’, tegelijkertijd hebben we nog te maken met de maatregelen, waarbij de 1,5 m afstand bepalend is voor het aantal kerkbezoekers.

Belangrijk!

De 1,5 m afstand is bepalend voor het aantal kerkbezoekers. Daarom willen we u nogmaals nadrukkelijk vragen te reserveren via www.katholiekamersfoort.nl of u aan te melden via de gastvrouwen (033 – 4 80 12 23) van maandag tot met vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Mensen, die gereserveerd hebben, krijgen na registratie door een BHV'er toegang tot de kerk.

Verzoek om vroegtijdig aanwezig te zijn!

Vanwege de maatregelen zullen mensen, die niet gereserveerd hebben, alleen toegang krijgen tot de viering als het maximale aantal nog niet is bereikt. Reserveren voorkomt dus teleurstelling!

Bedankt voor uw medewerking!

Locatieraad

Overzicht van de komende vieringen

- 24 december 17.00u Kleuterviering- **VERVALT.**
- 24 december 19.00u **Online** Kerstviering voor kinderen (zie info elders in het Martinusbericht)
- 24 december **21.00u Online** Eucharistieviering met Pastor M. Meneses en zang van het Sint–Martinuskoor; Nachtmis.
- 25 december 09.00u Eucharistieviering met Pastoor J. Skiba en zang van het Parochiekoor Hoogland; Eerste Kerstdag.
- 26 december **10.00u** Eucharistieviering met Pastor M. Meneses en diaken Frank Sieraal met zang van 2Gether koor; Tweede Kerstdag.
- 31 december **16.00u** Oecumenische oudejaarsviering; voorgangers Ans Kruisselbrink en Regina Lafeber met zang van het Sint-Martinuskoor en medewerking van Ilse van 't Wout onder begeleiding van Martin Snaterse.
- 1 januari 10.00u Eucharistieviering met Pastor M. Meneses en zang van het Parochiekoor Hoogland; H. Maria moeder van God.

- 2 januari 09.00u Eucharistieviering met Pastoor J. Skiba en zang van het Sint- Martinuskoor; Openbaring des Heren.

De vieringen op Kerstavond zijn uitsluitend online te volgen via www.kerkomroep.nl

Voor de overige vieringen is reserveren verplicht via www.katholiekamersfoort.nl of via de gastvrouwen in de pastorie op ma, wo en vr ochtend. Ook deze vieringen zijn online te volgen via www.kerkomroep.nl

Vanaf heden t/m 14 januari zijn er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen voor kinderen GEEN crèche en GEEN kinderdagverblijf tijdens de vieringen in de Sint Martinus

Kerstboodschap R-K bisschoppen: "Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht"



De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten, maar, schrijven de bisschoppen, 'wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. "Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer" (Lucas 2:11)'

Familieviering met Kerst
vrijdag 24 december 19:00 uur,
via www.katholiekamersfoort.nl

*Kerst, wat betekent dat voor jou?
Is dat gezelligheid bij de boom?
Of is kerst nog iets méér voor jou
iets waar je graag van droomt?*

*Kerst, wat betekent dat voor jou?
Is dat iets met licht?
Een licht dat kan verwarmen
Als het koud en donker is?*



Op vrijdag 24 december om 19.00 uur is er een Familieviering in de de Sint- Martinuskerk die **alleen via de live- stream** te volgen is.

Kom je ook mee vieren, zingen en tekenen? Leg je kleurpotloden alvast klaar, want we gaan naar een prachtig kerstverhaal luisteren!

Ook kan je via Instagram meedoen.

Wat betekent kerst voor jou? En wat is jouw mooiste Christmas-song?

Insta: @JongKatholiekAmersfoort

Je kunt deze viering helaas niet in de kerk bijwonen vanwege de geldende coronamaatregelen.

Zien we je vrijdag? Tot dan!
Werkgroep familievieringen



***Martinuskerk open Tweede Kerstdag,
zondag 26 december 14.00 – 16.00 uur***

Op Tweede Kerstdag is de Martinuskerk open van 14.00 -16.00 uur voor het bezichtigen van de Kerststal en het opsteken van een kaarsje. Vanwege coronamaatregelen is er géén Kindje Wiegen. Wel wordt er een powerpoint- presentatie van het kerstverhaal getoond. En er zal kerstmuziek te horen zijn.

Wij vragen u dringend om in de kerk een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te bewaren. Dit geldt natuurlijk niet voor gezinnen. Wij hopen dat de openstelling van de kerk veilig kan gebeuren.

Met vuur gezouten worden!

2021. Wat een jaar hebben we achter de rug. Het C-woord komt ons inmiddels de neus uit, want ook het afgelopen jaar werd erdoor beheerst.

En door formaties. En nog zoveel andere dingen. Maar vooral misschien: elkaar.

Want we hebben gemerkt hoe ingewikkeld het kan zijn om samen te leven. Terwijl dat juist is wat *leven* is: *samenleven*. Dat heeft z'n ups (samen Max zien winnen) and downs (verhitte discussies). Er is veel om op terug te blikken.

Maar is er ook nog wat om naar uit te kijken? Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Kunnen we ons nog laten inspireren door wat God ons te zeggen heeft? De oudejaarsconference laten we aan Peter Pannekoek over, maar we willen op 31 december als gelovigen terugblikken, vooruitkijken en G/geestkracht opdoen.

Dat doen we met elkaar, met de geloofsgemeenschappen van de Sint Martinus, De Inham, Het Brandpunt en de Veenkerk. Er is livemuziek van het Sint- Martinuskoor en Bea van de Hoef, solozang van Ilse van 't Wout samen met gitarist Martin Snaterse.

O, en er komt wat zout en vuur bij kijken. Nieuwsgierig? Tot dan!

Wat: Oecumenische oudejaarsdienst



Voorgangers: Regina Lafeber en Ans Kruisselbrink-Borgonjen

Wanneer: 31 december om 16:00

Waar: Sint Martinus, Kerklaan 22, Hoogland

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279>

KLOKGELUI TIJDENS DE JAARWISSELING

Het is middernacht
klokgelui vanaf de kerktoren
teken van vertrouwen
licht en verbondenheid
een prachtig signaal
voor ieder die het wil horen



Zullen we in het nieuwe jaar
wat extra aandacht, een kaartje,
bloemen af en toe
Zullen we begrip tonen en echte waardering

niet klagen, geen mening
daar trekt een virus zich toch niks van aan

maar schouders eronder en harten open naar elkaar
een beetje vertrouwen en vragen: hoe is het voor jou
Zullen we, omdat het kan
Het begint bij ons ; het start met samen
zoals de klokken het ons laten horen

Bea van de Hoef

Marcella Walraven en het plakboek van Lucas

Op de eerste zondag van de Advent is de kinderwoorddienst in de Martinuskerk weer gestart en wel met het project "Het plakboek van



Lucas". Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen,

beelden en bijzondere woorden. Voor de Kinderwoorddienst op zondag hebben we het plakboek van Lucas waar we uit lezen. Maar thuis kunnen de kinderen ook aan de slag met het gezinsboek van het project "Het plakboek van Lucas". En hoe leuk is het voor kinderen om een eigen plakboek te maken? Daarom heeft elk kind dat aan de Kinderwoorddienst heeft meegedaan naast het gezinsboek ook een schriftje meegekregen om zelf een plakboek te maken. Aan het eind van de Advent kunnen de kinderen het plakboek aan ons laten zien en wie het mooiste plakboek gemaakt heeft, krijgt een prijsje.

De eerste zondagen van de Advent waren echt een feest met al die kinderstemmen tijdens de crèche en kinderwoorddienst in de pastorie. De groep begeleiders van de kinderwoorddienst is gegroeid naar vijf vrijwilligers: Agnes, Klaartje, Marian, Anke en Marcella. Zodat we, zodra de coronaregels het weer toestaan, elke zondag kinderwoorddienst kunnen doen. De groep begeleiders bij de crèche bestaat uit Brigitte, geassisteerd door tienerdochter en vriendinnen. Want naast kinderwoorddienst zal er ook wekelijks crèche zijn.

Basisscholen vervroegd met vakantie; géén crèche en kinderwoorddienst tot 14 januari

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december kondigde premier Rutte aan dat de basisscholen toch vervroegd met vakantie moeten. En als Rutte vraagt dat de kleinkinderen tijdens de verlengde kerstvakantie opa en oma beter niet kunnen zien, hoe raar is het dan als wij wel crèche en kinderwoorddienst doen in de

kerk? Met pijn in ons hart hebben we besloten om de crèche en kinderwoorddienst op te schorten tot na 14 januari.

Hoe nu verder met het plakboek van Lucas?

Gelukkig hebben de kinderen het gezinsboek en een eigen plakboek. En jullie kunnen tot en met kerstmis verder werken. En als je het plakboek klaar hebt, maak dan wat foto's en stuur die op naar marcella.walraven@gmail.com. Dan gaan wij kijken wie het mooiste plakboek heeft gemaakt en die krijgt een prijsje in januari als er weer kinderwoorddienst is. Wij verheugen ons op jullie foto's!

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 19 december 2021

Jaargedachtenis:

Henk van Rees;

Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster.

Intentie:

Annie Kok - Houdijk;

Uit dankbaarheid familie Gasparjan.

Kerstavond 24 december 2021

Eerste kerstdag 25 december 2021

Tweede kerstdag 26 december 2021

Jaargedachtenis:

Piet van Middelaar;

Grad van den Tweel- Hilhorst.

Intentie:

Wim Boersen;

Geurt Botterblom en Gijs Smink;

Cecilia van Dijk - van Dijk;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella

Eggenkamp - van den Tweel:

Jan Emond

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
Hendrikus Everardus van Hamersveld;
Gijs Hartman;
Wim en Eric Hartman;
Henk en Grada van den Heuvel - Hilhorst
Piet Hilhorst te Zevenhuizen;
Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders;
Ouders Van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan;
Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg;
Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;
Han en Toos van Middelaar - Boots;
Ouders Sieraal - Van der Veer en hun zoon Kees;
Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
Jan Smink;
Gerda Wilhelmina Maria Sniijders - Heijmen;
Dhr. Van Straalen en mw. Van Straalen-Strijbos
Bennie Teuiten;
Piet van den Tweel en Antoon Smink
Gerbrand Voorburg;
Gerard van Wee en Bertha van Wee - van 't Klooster;
Lidwina Xavier en Rien Vogel;
Voor Paus Franciscus;
Uit dankbaarheid familie Cheng;
Uit dankbaarheid familie Gasparjan;

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022

Zondag 2 januari 2022

Jaargedachtenis:

Paul Boon

Gerardus Hilhorst.

Intentie:

Job en Riek Botterblom - Voskuilen

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van de Grootevheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard;

Richarda Hilhorst - Kuijer;
Jeroen van Ophoven;
Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg;
Voor Paus Franciscus;
Uit dankbaarheid voor de familie Gasparjan

KOMENDE VIERINGEN:

Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Reserveren voor het bijwonen van een viering kan op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur via de gastvrouwen op nummer 033 - 4 80 12 23.

week 51

Zondag 19 december om 09.00u

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor F. Hogenelst;
Zang: Sint- Martinuskoor;
4^e Zondag Advent.

Donderdag 23 dec. 09.00u

Lauden: Theo Hoogenboom.

Vrijdag 24 december om 19.00u (Online)

Kerstviering voor kinderen.

Vrijdag 24 december om 21.00u (Online)

Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Sint- Martinuskoor;
Kerst Nachtmis.

week 52

Zondag 26 december om 10.00u

Eucharistieviering;
Voorgangers: Pastor M. Meneses en Diaken F. Sieraal;
Zang: 2Gether;
2^e Kerstdag.

Donderdag 30 dec. 09.00u

Lauden: Theo Hoogenboom.

Vrijdag 31 december om 16.00u

Gebedsviering;
Voorgangers: Ans Kruisselbrink en Regina Lafeber;
Zang: Sint- Martinuskoor, Ilse van 't Wout onder begeleiding van Martin Snaterse;
Oecumenische oudejaarsviering.

<p>Zaterdag 25 december om 09.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor J. Skiba; Zang: Parochiekoor Hoogland; 1^e Kerstdag.</p>	<p>Zaterdag 1 januari om 10.00u Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; Zang: Parochiekoor Hoogland; Hoogfeest H. Maria Moeder van God.</p>
<p><i>week 1</i></p> <p>Zondag 2 januari om 09.00u Eucharistieviering: Voorganger: Pastoor J. Skiba; Zang: Sint Martinuskoor; Hoogfeest Openbaring des Heren.</p> <p>Donderdag 6 januari 09.00u Lauden: Theo Hoogenboom.</p>	

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor
Kerkbalans: [NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen:
[NL36RABO0123000742](#) t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus
Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <https://katholiekamersfoort.nl/martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 9 januari 2022. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 6 januari 17:00 uur insturen. Misintenties graag tot en met maandag opgeven.