



Het Manteltje

No 13, 2021, 47^e jaargang.

wo. 8 september t/m woensdag 29 september.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Wat is de Vredesweek?

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?

Pax Vredesweek Amersfoort 18 tot en met 26 september 2021

Tijdens de Vredesweek worden in Amersfoort diverse activiteiten georganiseerd.

De opening is op zaterdag 18 september van 16.00-17.00 uur in de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan t Zand door wethouder Cees van Eijk. Ook de slotviering is op deze locatie op zaterdag 25 september van 17.00-18.00 uur. Het programma bestaat verder uit ontmoetingen, lezingen, een maaltijd en een filmavond. U leest het programma en andere informatie op <https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-amersfoort>

Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Spreuk van de maand.

S.I.L.V.I.A.= Samenwerking, Is, Liefde, Vriendschap, Is, Alles.

Robert Koch.

Weer thuis!

Riet en Jacques v.d.Heiden zijn op 2 September weer thuis gekomen. (Paulus Borstraat 45) We hopen dat het verder goed mag gaan. Veel kracht toegewenst. *Giny*

Woord- en Communieviering in Puntenburg.

Maandag 6 september, om 14.30 uur, voorganger Frank Sieraal en met de muzikale omlijsting van Jos Konings. *Iedereen is van harte welkom.*

Eerste lustrum Bij Bosshardt

Wij feliciteren 'Bij Bosshardt', zij vieren komende dinsdag het eerste lustrumfeest. Een mooie dag gewenst en we hopen nog lang met elkaar samen te werken. *Giny*

Welkom bij Coffee to come.

Op 11 september a.s. is het nationale Monumentendag.

Op diezelfde dag stellen veel Amersfoortse kerken hun deuren open, gewoon omdat het weer kan -na coronatijd. En schenken we een lekker kopje koffie.

Vanuit de Raad van Kerken Amersfoort is daartoe de actie 'Coffee to come' opgezet om zo de Amersfoortse inwoners te attenderen op het feit dat, na de lockdown, de kerken weer meer bezoekers kunnen ontvangen en iedereen van harte welkom is.

Het doel is om vanuit de kerken bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid in Amersfoort. De deelnemende kerken zijn:

Sint Ansfiduskerk;

Leger des Heils;

Sint Joriskerk;

Sint Franciscus Xaveriuskerk;

Emmaüskerk;

Martuskerk;

Sint Martinuskerk;

Nieuwe Kerk;

Johanneskerk;

Fonteinkerk.

U bent natuurlijk van harte welkom.

Sint Ansfiduskerk geopend voor bezichtiging

tijdens Open Monumentendag zaterdag 11 september

In het kader van de Open Monumentendag is de Sint Ansfiduskerk geopend voor bezichtiging op zaterdag 11 september van 11.00-17.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom om de kerk (gratis) te komen bekijken. De Coronaregels zijn van toepassing.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Petra van Staalduinen (tel. 06 42239331).

KERK EN KEUKEN. EETLIJN

Hoera, hoera, we mogen weer. Inmiddels zijn er best wat aanmeldingen ontvangen, waaruit

blijkt dat de maaltijd gemist is. Toch moeten we nog met wat regels rekening houden. Om geloop te beperken is er geen koffie. Per twee tafels mogen er maar vier mensen aanschuiven.

Vanaf half zes is de kerk open. De maaltijd is rond zes uur klaar.

De prijs blijft 3 euro per persoon. Opgeven bij Hanneke vd Hoek, 4622735.

De keukenploeg ziet naar u uit. **Tot 6 september!**

Bericht uit Brandpunt.

Het ziet op dit moment naar uit dat de koren weer mogen zingen!

Dat is goed nieuws. Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt komt daarom met een nieuw initiatief:

De Morning Prayer. Dit is een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen. Deze liederen worden vertolkt door het op te richten

M^orning P^rayer Projectkoor.

Naast de genoemde muziek is er ruimte voor stilte, teksten, gedichten en gebeden.

Op 14 nov 2021 is de eerste Morning Prayer gepland om 10.45 uur in Het Brandpunt, mits de coronavoorschriften dit toelaten. We zullen ons in deze eerste Morning Prayer door Psalm 16 laten leiden. Het projectkoor zal samengesteld worden uit leden van Het Brandpunt en van daarbuiten. Het koor staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Pianist is Kees van Mechelen en fluitist Mieke Keizer.

De deelnemers betalen een bijdrage voor deelname van € 37,50 voor het gehele project.

Dat is: vier repetities van elk drie uur, een generale repetitie en de viering op 14 nov 2021.

De repetities vinden plaats op: Vrijdag 15, 29 oktober, 5 en 12 november van 19.00-22.00 in Het Brandpunt.

Opgave mogelijk via dit mailadres. *Laat ook weten welke stemsoort je hebt (sopraan/alt/tenor/bas).* morningprayerbp@gmail.com

Alle deelnemers krijgen tijdig het materiaal toegezonden om de noten thuis te studeren. We verwachten van de koorleden dat ze zich zelfstandig voorbereiden op de repetities met de aangeboden muziekbestanden.

We hopen jullie te ontmoeten in dit muzikale samenzijn!

Hartelijke groet namens MuCoBra, ... Marijke van Leerzem

Open Kerk

Op bijna elke woensdagmorgen bent u welkom in de Emmaüskerk van 10.30 u tot 12.00 u. Er is de mogelijkheid om in de kerkzaal een moment van rust te zoeken, een kaarsje aan te steken en eventueel een kopje koffie of thee te drinken. We merken dat er steeds meer mensen zijn die binnen komen lopen. Er is altijd iemand aanwezig om u te ontvangen en als u behoefte heeft aan een gesprekje, Van harte welkom. Het pastorale team.

Bericht van de SCC.

Nu de zomer bijna ten einde is, willen wij een aantal zaken van het Spiritueel Cultureel Centrum onder de aandacht brengen.

Allereerst zijn er in dit najaar weer bijeenkomsten, die u wellicht zullen inspireren. We beginnen in september met twee lezingen:

Zondag 19 september 15.00-17.00 uur,

Kleuren van de ziel; inleiding over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van afbeeldingen van zijn werk.

Door Ruud Bartlema, theoloog, beeldend kunstenaar en reisleider.

De hemelladder. Inleiding zondag 26 september 14.30 tot 16.30 uur door Magda van der Ende. Theoloog en leraar Kabbala.

De hemelladder' is het thema van de beeldtentoonstelling van kunstenaarsvereniging De Ploegh in de Frans en Hilderhof (achter de Xaveriuskerk).

Tijd: zondag 19 en zondag 26 september 14.30 tot 17.00 uur

Plaats: pastorie Franciscus Xaverius, 't Zand 31 bijdrage: € 5,-- per zondag.

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Ten tweede willen wij u attent maken op de maandelijkse meditatie:

op 1e zaterdagmorgen van de maand 9.30-11.00 uur

(4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december)

Deo Vacare, mediteren in de christelijke traditie.

Aanmelden bij Sonja van den Brand kool003@hotmail.com

Boekenverkoop op zaterdag 11 september

Van voorgaande boekenmarkten zijn nog tweedehands boeken overgebleven.

Op zaterdag 11 september is er van 13.00-17.00 uur gelegenheid te kijken of er nog een boek bij is dat u wilt kopen. Het is een 'verkoop uit de dozen'. En natuurlijk verzoeken we u de geldende coronaregels in acht te nemen. De opbrengst is voor de Sint Ansfriiduskerk.