

Amersfoort, 14 augustus 2021

Beste Frank,

Vandaag vieren we dat jij 12,5 jaar geleden tot diaken bent gewijd. Een mooi feest! 12,5 jaar geleden zat ik nog niet in het bestuur van onze parochie; jouw feest was voor mij een goede reden om mij eens wat meer te verdiepen in jou als mens en als diaken gedurende al die jaren.

Als kind, opgroeiende in de voormalige kosterwoning naast de kerk op 't Zand, speelde jij al in de kerk. Iets later hielp jij al, als vanzelfsprekend, mee in de kerk wanneer de kerk voor bijvoorbeeld een uitvaart omgebouwd moest worden. Je werd ook misdienaar. Kerk en geloof zijn je met de paplepel bijgebracht.

Het leven nam zijn beloop. Je ging werken, lange tijd bij de PTT, trouwde met Margriet en jullie voedden samen vier kinderen op.

Al een tijd zat in jouw achterhoofd het idee om iets te doen met het oude ambt van diaken. In 2004 ben je dan ook gestart met jouw opleiding tot diaken, naast jouw gewone werk. In 2008 heb je deze studie succesvol afgerond en heb je jezelf aangeboden aan de kardinaal als diaken. Toen onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort startte hadden wij er een diaken bij, niet verbonden aan één geloofsgemeenschap, maar beschikbaar voor iedereen bij doop- en huwelijksvieringen en begrafenissen. Ik vind het mooi om terug te lezen dat je het contact met mensen het leukst vindt; dat je een stukje met hen mag meelopen op hun levensweg en hen kunt begeleiden op belangrijke momenten in hun leven.

Er is veel over je geschreven. Jouw speciale aandachtspunt zijn het seniorenpastoraat en het pastoraat voor mensen met een beperking.

Maar je bent feitelijk overal zichtbaar aanwezig voor alle mensen. Of het nu gaat om een viering zoals vandaag in de St. Josephkerk en morgen alweer in de St. Ansfiduskerk of bijvoorbeeld een Katholieke viering in de Koperhorst met daarna koffie drinken in het restaurant, je bent er. Je bent er ook voor de oecumene, zoals bv een doop samen met pastor Anne Walsma in het Brandpunt. En je was er ook bij de internationale kerstnachtviering samen met

pastor Roderick. Je bent ook betrokken bij activiteiten vanuit het aartsbisdom zoals de Dag van het Jodendom waarbij de ontmoeting tussen katholieken en joden centraal staat ten dienste van elkaar en van de samenleving. Je hebt de Mariagrot ingezegend in de Pastorietuin van de St. Martinus. Je bent betrokken bij Mariavieringen en je hebt zelfs een lezing gehouden over Mariadevotie en het ontstaan van de verering van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. En wat ook bij jou hoort, is het lopen van de traditionele Vrouwevaart door de binnenstad van Amersfoort, vorig jaar nog met pastoor Runhaar.

Beste Frank, wat kan ik hier nog aan toevoegen. Wat ik zie is een zeer bij het Rooms-Katholieke geloof betrokken man, zorgzaam, en naar de mensen kijkend. Rustig, en met een gouden hart. Soms een beetje stil op de achtergrond, maar je bent er, en je komt altijd op het juiste moment naar voren. Je weet wanneer je nodig bent en je bent er dan ook. Een vaste pijler in het pastoraal team. Uiteraard maak jij op z'n tijd ook een grapje tussendoor. Jouw ogen stralen dan. Dat maakt jou benaderbaar voor iedereen. Dat maakt jou mens.

Ik hoop van ganser harte dat we nog vele jaren van jouw kwaliteiten mogen genieten.

Ik wil je hierbij van harte feliciteren met dit jubileum en hierbij een mooie bos bloemen overhandigen voor jou en jouw echtgenote Margriet, die jou zo goed ondersteunt en jou ook zo vaak moet missen als gevolg van al jouw activiteiten. En uiteraard hoort hier ook een verdiende gepaste beloning bij. Zodadelijk is er na deze viering nog een receptie voor jou gepland. Geniet van alle ontmoetingen in het leven, vandaag en morgen, en zeker van de ontmoetingen die nog komen gaan!

Mede namens pastoor Skiba, pastoraal team en parochiebestuur,

Angélique Liebens

Vicevoorzitter parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort