



Het Manteltje

No 11, 2021, 47^e jaargang.

wo. 21 juli t/m woensdag 18 augustus.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Binnengekomen bericht.

Bij deze een mededeling, mede na een prettig gesprek met mijn leidinggevende.

We hebben een intensief jaar achter de rug. En dat, al wil ik en wij dat niet direct erkennen, heeft ook impact op ons eigen zijn. Met ons bedoel ik dan onze actieve buurtbewoners en mijzelf.

Om ons allemaal even op adem te laten komen, hebben we besloten de locatie twee weken te sluiten.

Het gaat om week 33 en 34. Van 16 tot en met 28 augustus a.s.

Met hernieuwde energie starten we dan weer op maandag 30 augustus.

Aan jullie de vraag dit ook zoveel mogelijk te delen.

Met vriendelijke groet, **Ingrid Sparreboom**

coördinator Bij Bosshardt Soesterkwartier

Koffie drinken

Na overleg met alle koffie schenksters en op advies van Puntenburg hebben we moeten beslissen om, met ingang van 14 Juli, te stoppen met koffie drinken.

Reden: *De 1,50 afstand gaf de doorslag.*

- wil je op afstand zitten, dan is er veel geluid in de kleine ruimte, want je moet harder praten. Ook al zou je daar met 6 of 8 personen gaan zitten. En er zijn meerderen die slechthorend zijn... Dan wordt het een geschreeuw en weg is de gezelligheid en de echte ontmoeting.
- In de grote zaal, zou kunnen. MAAR daar zitten meer mensen koffie te drinken en te praten. Daar klinkt het veel holler en wordt het daar een geschreeuw.

Onze vraag was: wat is wijsheid?? Uiteindelijk, met pijn in ons hart toch maar besloten om (hopelijk) tijdelijk te stoppen.

Helaas, helaas... We wachten op betere tijden. Hartelijke groeten, namens de koffie schenksters,

Giny.

Viering in Puntenburg.

In verband met de vakantie van Frank Sieraal is er geen viering op maandagmiddag 2 Augustus.

We weten ook nog niet of het in September door kan gaan. Dit in verband met het lesrooster van het Wijkleerbedrijf die de ruimtes in Puntenburg ook gebruikt. Daar horen we in September meer over. Dit geldt ook voor het koffie drinken. Een onzekere tijd.

Volle aflaat op Wereldouderendag

Op zondag 25 juli zal in de Katholieke Kerk voor het eerst de Mondiale Dag van Grootouders en Ouderen gevierd worden. Gelovigen die bij gelegenheid van die dag vrome werken verrichten kunnen dan een volle aflaat verdienen. Dat staat in een gisteren gepubliceerde nota van de Apostolische Penitentiarie. In de nota staat dat paus Franciscus deze volle aflaat had besloten te zullen verlenen na te hebben geluisterd naar kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Die had om deze kerkelijke gunst verzocht ter gelegenheid van de instelling van deze themadag, die elk jaar op de vierde zondag van de maand juli zal worden gevierd, rond het feest van de Heilige Joachim en Anna, de grootouders van Jezus. Wie oprecht deelnemen aan de liturgische plechtigheden in het kader van de Wereldouderendag, kunnen de volle aflaat verdienen, uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarden: sacramentele biecht, eucharistische communie en gebed voor de intenties van de paus. Lees het hele bericht: <https://kro-ncrv.nl/volle-aflaat-op-wereldouderendag>

Vakantie - tijd.

Vakantie: lekker vliegen, verre reizen maken, liggen aan het strand, bergwandelingen maken, mooie boottochten, genieten van heerlijke lange fietsroutes, allerlei stedentrips.

En nu: wateroverlast, corona, andere (financiële) beperkingen.

Maar ook:

Gewoon thuis. Genieten van de vogels in de tuin of je balkon, van een buurvrouw die je groet, van kinderen spelend in de speeltuin. Gesprekje met iemand die jou verzorgd. Lekker luieren, later naar bed en later opstaan. Tijd voor een inspirerend boek of tijdschrift. Een telefoontje of appje met familieleden. Tijd voor bezinning.

Het is maar wat je wenst, waar je van kunt genieten.

Een mooie zomer gewenst,

Giny.

Open Kerk

Hoe een gewone woensdagmorgen ook weer bijzonder werd.

Sinds juli vorig jaar staat de kerk (Emmaüskerk) op woensdagmorgen open voor rust, koffie, kaarsje, gesprek – wat je maar wenst. Er is altijd een min of meer vaste kring en er komt vaak iemand zo eens even aan.

Jl. woensdag wandelde eerst een bekende wijkgenote van een andere geloofsgemeenschap de kerk binnen, deelde haar verhaal, luisterde belangstellend, liet ons lachen. Even later een man uit Lochem, op bezoek in onze stad en belangstellend hoe deze kerk ervan binnenuit zou zien. Een geanimeerd gesprek in de kring volgde; mooie ervaringen met vroegere oud-predikanten bleken verbindend. Hij wenste onze kerk van harte zegen en moed. Wanneer een groepje kleine kinderen even nieuwsgierig naar binnen stapt, is de morgen al mooi. En dan verwelkomen we nog een jonge man en vrouw van buiten Amersfoort. Hij stelt meteen vragen over het orgel. Duidelijk een kenner, geeft een klein gast-concert: Psalm 121. We zeggen aangenaam verrast te zijn. Waarop dit jonge stel verheugd vertelt dat ze vrijdag gaan trouwen en dan ook deze Psalm zal klinken. We wensen hen een gezegende dag en een gezegend huwelijk: De Heer zal u steeds gadeslaan. Wat een geschenk, zo'n morgen!

Dit is Hart-van-Soesterkwartier in de praktijk.

Welkom op woensdagmorgen, 10:30 – 12:00 u.

Namens het pastorale team, Sierk de Bruin, Thea Lamberts, Rein van der Zwan.

Deze uitnodiging geldt ook voor ons.... Giny.

Bijeenkomsten in Taizé hervat

De oecumenische kloostergemeenschap in Taizé (Frankrijk) heeft deze zomer haar internationale jongerenbijeenkomsten hervat, zij het met strenge anti-coronamaatregelen. “Na een moeilijk jaar door de pandemie zijn de internationale bijeenkomsten weer begonnen in Taizé. Samen met de autoriteiten is een protocol opgesteld dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers moet waarborgen”, laat de gemeenschap weten. De bijeenkomsten bestaan uit gemeenschappelijke vieringen, uitwisselingen in kleine groepen, workshops, en corvee. Lees het hele bericht: <https://kro-ncrv.nl/bijeenkomsten>.

De halve deken.

In een armzalig huisje woonde een man met zijn vrouw, zijn vader en zijn drie maanden oude zoontje dat in de wieg lag.

De oude vader deugde nergens voor. Hij was te zwak om te werken en zat de hele dag voor de deur. Op zekere dag besloot de man zijn vader het huis uit te zetten; dat zou tenminste één kostganger schelen. Zijn echtgenote probeerde tevergeefs hem van zijn voornemen af te brengen.

“Geef hem dat tenminste één deken mee,” zei ze.

”Nee, hij kan een halve deken krijgen, dat moet genoeg zijn.”

De echtgenote smeekte en smeekte en uiteindelijk gaf hij haar toestemming zijn vader de hele deken mee te geven.

Toen de oude man zich huilend opmaakte om het huis te verlaten, klonk uit de wieg plotseling de stem van de baby.

Het kind zei tegen zijn vader: “Nee! Geef hem niet de hele deken!”

Stomverbaasd liep de vader op de wieg af, hij kon zijn oren niet geloven.

Hij boog zich voorover en vroeg: “Waarom niet?”

De baby antwoordde: “Omdat ik op de dag dat ik jou het huis uitzet de andere helft nodig heb om aan jou mee te geven”.

Uit: Taal van de stilte van Erich Kaniok.

Spreuk van de maand. - Vruchtbaar leven.

*Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken,
was de hele wereld gelukkig.*

(voorpositiviteit.nl)