



# Het Manteltje

No 10, 2021, 47<sup>e</sup> jaargang.

wo. 30 juni t/m woensdag 21 juli.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Parochie mededeling.

### *Aankondiging huwelijk:*

Op vrijdag 2 juli vindt in de St. Franciscus Xaveriuskerk de kerkelijke huwelijksluiting plaats van Amber Peters en Jesper de Gooijer.

### *Overleden:*

Op 16 juni is de heer Frans Hendrik van Doorn (*gemeenschap H. Kruis*) overleden. De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 juni in de aula van Rusthof.

Mevrouw Maria Theodora Helena (Marian) de Man (*gemeenschap St. Franciscus Xaverius*) is overleden op 21 juni.

Vrijdag 25 juni heeft de uitvaart plaatsgevonden.

### *Woord- en communie viering in Puntenburg op maandag 5 Juli a.s.*

Ook dit gaat weer van start. In ieder geval in Juli en in Augustus. September moeten we nog even afwachten of de ruimte dan op maandag beschikbaar is. Maar dat hoort u wel. Van harte welkom om 14.30 uur in ruimte Welzin, en brengt u gerust iemand mee.

Voorganger: Frank Sieraal, met muzikale ondersteuning van Jos Konings.

---

## Wandelhuys verhuurd aan SKA;

*secretariaat weer dagelijks bereikbaar.*

Bereikbaarheid secretariaat H. Kruisgeloofsgemeenschap. Het secretariaat van de H. Kruis geloofsgemeenschap is tijdelijk gevestigd in de Ontmoetingsruimte. In tegenstelling tot vorige melding is het secretariaat van de H. Kruisgeloofsgemeenschap op elke werkdag 's morgens van 10.00-12.00 uur bereikbaar. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op het vertrouwde nummer 033 – 472 1489.

De mail naar [wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl](mailto:wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl) wordt beperkt (1x per dag) gelezen.

## Catharijneconvent toont variëteit in interpretaties van de figuur Maria Magdalena.

Museum Catharijneconvent in Utrecht opent 25 juni een grote kunsthistorische tentoonstelling over Maria Magdalena, een van de meest besproken figuren uit het Nieuwe Testament. Van Maria Magdalena is weinig tot niets bekend. Volgens de vier canonieke evangeliën is zij een van de vrouwelijke volgelingen die Jezus trouw bleven tot aan zijn kruisiging en na diens dood zijn lijk wilden zalven met mirre. Vooral in het westen ontstond door allerlei legendes een divers beeld van haar: prostituee, bekeerde zondares, mystieke kluisenares, missionaris en zelfs liefdespartner van Jezus. Deze gevarieerdheid is een van de insteken van deze tentoonstelling, zegt conservator Lieke Wijnia. In de loop der eeuwen is er van alles aan haar toegedicht: ze zou een bekeerde zondares zijn geweest, maar misschien ook Jezus' partner. “Ze belichaamt vele thema’s, zoals vrouwelijk leiderschap, lichamelijkheid, beeldvorming en gendergelijkheid”, aldus Wijnia. “En lang vóór de feministische golven, werd er al ongenoegen uitgesproken over het feit dat Maria Magdalena onjuist werd behandeld omdat ze een vrouw was.” Met bruiklenen en eigen stukken wil het museum laten zien hoe beeldvorming rond Maria Magdalena zich door de eeuwen heen ontwikkelde. Kunstenaars laten zich al eeuwen zich inspireren door Maria Magdalena: van anonieme middeleeuwse meesters tot kunstenaars Marlene Dumas en fotograaf David LaChapelle en popzangeres Lady Gaga. De oudste verbeelding van Maria Magdalena op de tentoonstelling is uit de late elfde eeuw. Het meest recente werk werd eind 2020 geschilderd door de Nederlandse kunstenaar Helen Verhoeven. Lees het hele bericht: <https://kro-ncrv.nl/catharijneconvent-toont-variëteit-interpretaties-van-de-figuur-maria-magdalena>.

---

*Spreek van de maand. - Vruchtbaar leven.*

*Niemand kan vluchten voor zijn hart.*

*Daarom is het beter te luisteren*

*naar wat het zegt.*

*(Paul Coelho)*

## In het Catharijneconvent:

### *De nalatenschap van kardinaal Simonis*

In september 2020 overleed kardinaal Simonis. Bijzondere voorwerpen uit zijn nalatenschap zijn nu ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia Verhoeven is erfgoed specialist van dat museum. Zij vertelt in een nieuwe video op [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) over de staf die hij op 39-jarige leeftijd ontving bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over een mijter van kardinaal Simonis en over de ring die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop van Utrecht kardinaal werd in 1985. “De voorwerpen, of ereteken, verwijzen naar een formeel ambt van bisschop en kardinaal,” vertelt Pia Verhoeven. Ze laat zien hoe de staf en ring verbonden zijn met de geschiedenis van de Kerk in Nederland, na het Tweede Vaticaans Concilie. Het zijn ook heel persoonlijke voorwerpen: “Ze komen ook heel dicht bij de mens achter het ambt. Immers de ring en de mijter worden toch op en aan het lichaam gedragen.” Persoonlijk is ook de kelk van kardinaal Simonis. Daarop zijn de symbolen van de vier evangelisten aangebracht. Kardinaal Simonis ontving de kelk van zijn ouders toen hij priester werd gewijd. Een sierlijke inscriptie in de voet getuigt daarvan.

---

### *Nachtlicht Midden in de stad, naast film en café, is er Nachtlicht.*

Een rustpunt op je vrijdagavond, een plek om los te laten en op te laden. In de donkere Joriskerk leidt een spoor van honderden lichtjes je naar de plek waar jij ook jouw kaarsje neer kunt zetten. Een kaarsje voor dat wat jou bezighoudt. Op de vrijdagavonden van Nachtlicht is de Joriskerk open voor iedereen, wees welkom! Er zijn jongeren die je ontvangen en de weg wijzen, daarna kun je doen wat je zelf wilt. Een tijdje in stilte zitten, luisteren naar muziek, een gesprekje met stadsdominee Diederiek of misschien vind je het fijn om te mediteren of te bidden. Of om gewoon even met jezelf te zijn. Nachtlicht is midden in de stad een lichtpuntje voor jezelf, alleen en toch ook samen. 12 Loop naar binnen en naar buiten op je eigen tijd, je bent van harte welkom om Nachtlicht te beleven.

Meer informatie, of wil je die avond meehelpen in het team van gastgevers? Kijk op [www.stadsdominee.nl/nachtlicht](http://www.stadsdominee.nl/nachtlicht) of stuur een mail naar [stadsdomineeDiederiekvanLoo@gmail.com](mailto:stadsdomineeDiederiekvanLoo@gmail.com) Nachtlicht vindt plaats in de St. Joriskerk op vrijdag 25 juni, tussen 20 en 23 uur. Beleiding: Stadsdominee Diederiek van Loo. Aantal deelnemers: onbeperkt. Kosten: gratis

## Koffiedrinken..

Het is bijna niet te geloven, maar we gaan weer van start.

**Op woensdag 7 Juli bent u om 10.00 uur  
van harte welkom in de Puntenburg.**

Het is een wat kleinere ruimte als dat we gewend waren, maar het wordt vast weer heel gezellig. Omdat deze ruimte ook voor het wijkleerbedrijf wordt gebruikt, weten we niet of dit in september ook op woensdag door kan gaan. Maar we houden u natuurlijk op de hoogte. Het is in dezelfde ruimte, waar we ook de viering op de 1<sup>e</sup> maandag van de maand hebben: ruimte Welzin.

Gewoon beneden in de gang. De koffieschenksters staan u op te wachten, dat kan niet missen. Breng ook gerust iemand mee...

*Als u ondersteuning nodig heeft, bel mij dan gerust, dan regelen we dat.  
( 033-4611651) Giny.*

---

*Hoe leuk is dat! Om elkaar te ontmoeten in de St. Martinus, na afloop van samen vieren bij koffie, thee, limonade en iets lekkers.*

Vooral in die ontmoeting ontstaat ruimte voor aandacht, even bijpraten, snel wat regelen voor je werkgroep, op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes of zomaar een spontaan gesprek waar je blij van wordt.

Nóg leuker is om hieraan bij te dragen door koffie te serveren. Zo kom je op andere wijze met elkaar in contact. Je maakt onderdeel uit van een groep en je betekent iets voor elkaar. Het geeft je het blijde gevoel van iets doen voor een ander. Juist dát geeft voldoening.

Kortom: probeer het eens en loop een keertje mee met de koffiezettters op zondagochtend. Je bent meer dan welkom, Je bent nodig, Je hoort erbij, Je wordt gezien!

Nu de Coronaregels versoepeld worden is er vanaf heden weer koffiedrinken als dit buiten mogelijk is. Na de zomervakantie schenken we bij minder mooi weer ook koffie binnen.

Bel ons gerust of meld je spontaan aan na afloop van een viering als een vrijwilliger voor jou de koffie inschenkt.

Namens de Cateringgroep van het eucharistisch centrum, Ans Kruisselbrink  
06-16521293 Johan van Sluijs 06-20284735 Ad van Dijk 06-10717871