



Het Manteltje

No 05, 2021, 47^e jaargang.

wo. 31 mrt. t/m woensdag 21 apr.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Vespers in de Stille Week

Komende week wordt iedere avond via Youtube en kerkdienstgemist een vesper uitgezonden vanuit de Emmaüskerk.

Het thema is, net als in de 40-dagentijd,

de werken van barmhartigheid.

In de Stille Week krijgt u elke dag via de webflits de orde van dienst van de desbetreffende vesper. Alle avonden is de aanvangstijd 19.30 uur. Via Youtube wordt de vesper uitgezonden met beeld en geluid. U gaat hiervoor, net als bij de zondagse kerkdiensten naar: Youtube Emmauskerk Soesterkwartier Amersfoort.

Ophalen palmtakjes.

In de Heilig Kruiskerk of Wandelhuys kunnen de palmtakjes opgehaald worden op zondag 28 maart tussen 11.30 en 13.00 uur in de kerk en in de Goede week in het Wandelhuys tussen 9.30 en 11.00 uur.

En nu?

De laatste vieringen hebben plaatsgevonden in de H.Kruis kerk.

Vaak heb ik teruggedacht aan onze slotviering op 5 januari 2014. Een stampvolle kerk met een grote groep voorgangers. Veel vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen van OLVA en andere kerken uit de wijk.

Om nooit te vergeten... En nu? Wat gaan de mensen van de H.Kruis kerk nu doen? En de mensen van de Henricus die hun plaats in de H.Kruis kerk hadden gevonden? En mensen van de H.Geest kerk? Ik hoop toch zo, dat ze de moed en energie hebben om naar een andere geloofsgemeenschap van OLVA te gaan. Het zal heel erg wennen zijn...

Het duurt een tijdje voor je je thuis voelt in een nieuwe gemeenschap.

En dan ook nog in deze corona tijd... Maar het kan, het is de moeite waard!

De gastvrijheid van de andere geloofsgemeenschappen zal hierbij zeker een belangrijke rol spelen... Ik wens iedereen alle moed en vertrouwen toe om nieuwe wegen te gaan.

Giny.

Passion 4U in de Ansfriduskerk.

ook dit jaar via een video online.

Op dinsdag 30 maart 2021 zou Passion 4U in de Ansfriduskerk te Amersfoort worden uitgevoerd. Het lijdensverhaal zou gelezen worden, omlijst met beelden en muziek in een prachtig verlichte Ansfriduskerk. Het zou de 8e Passion 4U zijn.

Maar helaas kan ook dit jaar vanwege de Corona pandemie Passion 4U niet doorgaan. Daarom hierbij een beeld- en geluidsregistratie van Passion 4U: <https://www.youtube.com/watch?v=pMKvXkvktGY> .

Het lijdensverhaal wordt verteld en is omgegeven met pop en musical liederen die worden uitgevoerd door solisten Marianne, Marcela en Michiel, koor 4U en de Passion 4U band. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Ron Adelaar.

Het volledige lijdensverhaal inclusief de muziek uit uitvoeringen van Passion 4U 2018 en 2019. Een online Passion 4U - video - zodat op deze wijze toch iedereen het passieverhaal kan beluisteren, genieten van de muziek, omlijst met beelden uit een prachtig verlichte Ansfriduskerk.

Namens alle leden van Koor 4U wens ik iedereen de komende tijd nog veel sterkte en uithoudingsvermogen en bovenal, gezondheid.

Hopelijk kunnen we elkaar in 2022 weer treffen bij een live versie van Passion 4U.

Hartelijke groet, Ron Adelaar.

Goede / stille week.

Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal noch teken.

De vogels zingen. God wat is dat mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte naakte huid.

Spijkers die hout en hand doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.

(Jaap Zijlstra. Uit: de taal der liefde)

Nieuwe website voor de parochie.

Op Palmzondag 28 maart gaat de nieuwe website van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort online. Na zes jaar was de site aan vernieuwing toe. Met een frisse uitstraling en directere toegang tot de landingspagina's van de diverse geloofsgemeenschappen hopen we dat de site zal bijdragen aan goede communicatie binnen de parochie.

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. De Rooms-Katholieke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de routekaart geïntroduceerde lijn voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes). De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden. Lees het hele bericht:

Op de site van <https://www.rkkerk.nl/>, kopje “Nieuws” en dan het artikel: [Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen - Rooms-Katholieke Kerk Nederland](#)

NB: in vervolg op dit bericht is de aanvangstijd van de Paaswake in de Sint Martinuskerk vervroegd naar 19.30 uur.

Vieringen in de goede week.

Deze zijn te vinden in de laatste Mirakel die u pas heeft ontvangen.

Spreuk van de maand.

Elke dag iets leren, is kennis.

Elke dag iets loslaten, is wijsheid.

(Zen zegswijze)

2 april 16.00 uur 2021 mini-uitvoering van Bach's Matthäus Passion

De Mini-Matthäus is mee te beleven via de site van SFX:
www.xaveriusamersfoort.nl Zie ook: www.stadsdominee.nl
Elders op de homepage van de SFX vind je informatie

Sleutels.

In verband met de opzegging van de huur van de Theo Groenhuijsen zaal, moeten we de sleutels inleveren. Mijn vraag is: wie heeft er nog een voordeursleutel van de Henricus pastorie? Graag bij ons inleveren: Noordewierweg 183. Met je naam op de envelop.

Door het opzeggen van de huur, zijn we op zoek gegaan naar een andere "koffiedrinken-plaats". Dat is ons gelukt.

Na de corona tijd, hopelijk heel snel, mogen we een ruimte in de Puntenburg gebruiken. Ook iedere woensdagmorgen. We zijn daar heel blij mee en verheugen ons weer op die gezellig ochtenden.

Gebed in corona tijd.

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is-
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen-
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!

Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen-
bij U rusten, bij U schuilen.

God, hoe graag...

Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen-
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open.

(tekst: ds. A.F.Troost;

*De verzorgers van het Manteltje
wensen u allen een Zalig Pasen.*