



# Het Manteltje

No 03, 2021, 47<sup>e</sup> jaargang.

wo. 17 feb. t/m woensdag 10 mrt.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

## Kleine mijmeringen.

Een van de voorgangers van de SFX, Ruth van der Vliet schrijft kleine mijmeringen. Deze bestaan uit een korte Bijbeltekst, en haar gedachten erover. Deze dagelijkse mijmeringen zijn de moeite van het beluisteren waard en duren ongeveer 5 minuten. Ze deelt deze met een groep bekenden om haar heen. Nu we elkaar niet kunnen ontmoeten is Ruth bereid ze ook met ons, de gemeenschap van de SFX, te delen via de website. Zo kunnen we toch een beetje met elkaar verbonden blijven. De link naar de dagelijkse mijmeringen: <https://ruthvandervliet.wixsite.com/mijmeringen>.

---

## Actie Kerkbalans.

Graag herinner ik u hieraan. Er zijn mensen die de envelop zien en aan de kant leggen. Zo van: dat komt later wel. En dan wordt die vergeten of komt bij het oud-papier terecht. Hopelijk heeft mijn tekst u aangespoord om de parochie, ondanks de corona tijd, toch een warm hart toe te dragen.

*Bij voorbaat hartelijke dank.*

*Giny*

---

## Palmtakjes.

De gewijde palmtakjes die ons met Palmpasen worden uitgereikt, mogen een heel jaar lang een zegenende werking hebben op ons huis en haar bewoners. Het geeft geen goed gevoel de takjes vervolgens achteloos weg te gooien. Sommigen verkrumelen daarom de takjes en strooien deze dan uit in de tuin om zo vruchtbaar te zijn aan de schepping, de bloemen en planten. Het is daarnaast een goed gebruik de takjes te verzamelen en te verbranden om zo de as te vormen waarmee wij op Aswoensdag betekend kunnen worden. U kunt uw palmtakje brengen in de Maria kapel van de St. Martinus kerk in Hoogland.

De kapel is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Daar staat een mandje waar u uw palmtakjes in kunt doen.. Deze takjes worden dan verbrand in het Eucharistisch centrum. De as zal dienen voor het tekenen met het Askruisje, onder andere in de Sint Martinuskerk.

# Bisschoppelijke Vastenactie 2021.

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Vervolgonderwijs is noodzakelijk Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. Onderneming opstarten In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.

Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Wat kunt u bijdragen, enkele voorbeelden:

Lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt: € 24,00;

Technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen € 40,00;

Een ‘terug-naar-school’ pakket

met schooluniform, boeken en schooltas € 200,00;

Een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker)  
van 1 jaar € 360,00.

*U kunt uw bijdrage overmaken op:*

NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie 2021

# Bewust kiezen, voorbereiding op de verkiezingen.

**zoombijeenkomst woensdag 3 maart 20.00u tot 21.45u.**

Bergkerk, Spiritueel Cultureel Centrum (verbonden aan de Franciscus Xaveriuskerk), Raad van Kerken Amersfoort.

Kiezen is een groot voorrecht. Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur uitspreken.

Hoe maken we onze keuze?

Welke waarden-uitgangspunten leiden ons daarbij?

Waar staan we eigenlijk voor?

Speelt ons geloof een rol in onze keuze?

Welke betekenis hechten we aan politici als persoon en aan hun presentatie?

In deze onlinezoombijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over onze keuze. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn:

solidariteit,

duurzaamheid,

onze eigen verantwoordelijkheid,

taak en functioneren van de overheid.

U hoort eerst van drie Amersfoortse spraakmakers hoe zij tot een bewuste keuze komen:

- Giny Wierenga; voorganger en actief in het Soesterkwartier
- Ton van der Ham; onderzoeksjournalist bij TV programma Zembla
- Harm Dane; werkte op het Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland (PKN), op raakvlak kerk en samenleving; lid Stedelijk Buurtbestuur Indebuurt033

Na deze ‘opmaat’ wordt verder gepraat in breakoutrooms. **Het is niet de bedoeling dat we elkaar overtuigen, of een politiek debat aangaan, maar te horen wat de ander beweegt in zijn/haar keuze.**

Gespreksleider in deze bijeenkomst is Jan van Baardwijk, predikant in de Bergkerk. *Datum: woensdagavond 3 maart, 20.00u tot ca 21.45u*

Inlichtingen en opgave: [secretariaatscc@gmail.com](mailto:secretariaatscc@gmail.com)

na opgave ontvangt u een zoomlink

Bijdrage: € 5 op bankrekeningnummer NL31 RABO 0357 4808 72

tnv PMM Jacobs en/of CP Scholten.

---

## *Vastenspreuk:*

*Let maar liever op wat uit je mond komt,  
dan wat er in gaat.*

*(auteur onbekend).*

## Woonzorgcentrum Mgr. Blom.

vraagt betrokken kerkvrijwilligers om te ondersteunen bij: Mensen ophalen uit hun appartement en buitenom begeleiden naar de kapel. Na de viering mensen begeleiden naar het koffiedrinken. Daarna mensen begeleiden terug naar hun appartement. Wij zoeken per keer zo'n 3 vrijwilligers die hierin wat willen/kunnen betekenen. Zij moeten in staat zijn om een rolstoel te duwen. De vieringen zijn nu vanwege corona iets minder frequent maar gewoonlijk vinden ze wekelijks plaats op *zaterdagmiddag*.

Start: 14.45 uur

Viering: 15.30 uur

Koffie 16.30 uur

Sluiting 17.15 uur

Alvast dank voor uw medewerking. Hartelijke groet, Christa van Worcum-Beijen, Coördinator Welzijn en Vrijwilligers Beweging 3.0  
Woonzorgcentrum Mgr. Blom, Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort. [Christa.vanworcum@beweging3.nl](mailto:Christa.vanworcum@beweging3.nl) 0643281928

---

Ter overweging.

### Sober,

Vasten is een kuur in soberheid.

Soberheid wil zeggen:

gelukkig kunnen zijn met je deel  
en glimlachen om de beperkingen  
om datgene wat je mist.

Vasten is veertig dagen groeien  
naar de vreugde

van het leven zoals het is.

Gelukkig zijn

met het strikt noodzakelijke,  
met het natuurlijke:

het is een aparte vreugde.

Zo is vasten een weg naar Pasen:

verrijzen uit dat gevoel  
van leegte en zinloosheid  
dat overvloed

altijd met zich meebrengt.

*(Manu Verhulst. Uit neem en lees.)*