



Het Manteltje

No 02, 2021, 47^e jaargang.

wo. 27 jan. t/m aswoensdag 17 feb.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Bericht van het parochie bestuur.

Geachte parochianen,

Met gemengde gevoelens delen wij u mede dat op 14 januari 2021 aartsbisschop W.J. Kardinaal Eijk het Decreet heeft betekend tot onttrekking van de Heilig Kruiskerk aan de goddelijke eredienst per 31 maart 2021. Per die datum verliezen de in de Heilig Kruiskerk achterblijvende altaren, zowel vast als verplaatsbare, hun wijding of zegening. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet, dat wil zeggen tot 25 januari 2021, kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Kardinaal Eijk een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet worden gedaan. *3 De laatste Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk is gepland op 21 maart 2021.* De verhuur van de kerk gaat in op 1 april 2021. Het parochiebestuur heeft de opdracht om ervoor zorgen dat de kerkinventaris wordt veilig gesteld volgens de procedures van het bisdom. Het is de intentie om waar mogelijk de inventaris uit de Heilig Kruiskerk een herbestemming te geven in één van de kerken van onze parochie. Het transitieteam zal hier samen met de locaties naar kijken en een voorstel voor het parochiebestuur uitwerken. Wij snappen dat het voor velen van u een triest bericht is. Wij hopen en bidden dat wij in deze tijd samen met u op een respectvolle en waardige manier afscheid kunnen nemen van de Heilig Kruiskerk. *Het parochiebestuur*

Kerkbalans.

Een dezer dagen ontvangt u de kerkbalans en de Mirakel.

Graag uw aandacht voor de kerkbalans envelop!! Bij voorbaat hartelijke dank.

Giny.

Koffie drinken/Vieringen in de Puntenburg.

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar iedereen snapt hopelijk wel dat dit samenzijn nu geen doorgang kan vinden.

Er komen vast betere tijden....*Giny.*

Dag van het Jodendom

Dinsdag 2 februari 2021, 20.00-21.30 uur

Via Zoomverbinding

Inleider: Marcel Poorthuis

De avond begint met een korte inleiding waarom de Dag van het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021

“Plaats van samenkomst in kerk en synagoge”.

Vervolgens zal professor Marcel Poorthuis een inleiding geven over de verhouding tussen kerk en synagoge. Deze heeft tot verschillende kunstzinnige uitingen geleid, onder andere in schilder- en beeldhouwkunst. De bekendste en meest kwalijke uiting is wel het beeld van kerk en synagoge; de kerk als vrouwenfiguur triomferend met kroon op het hoofd; de synagoge met gebroken staf, geblinddoekt en de kroon op de grond. We zullen een aantal van deze vrouwengestalten bekijken, die in de Middeleeuwen maar ook nog in de 20e eeuw werden gebruikt. Des te boeiender is het feit dat er ook heel andere vrouwengestalten bestaan die eveneens kerk en synagoge verbeelden! We verdiepen ons ook in de Bijbelse bronnen die door een speciale manier van lezen konden worden gehanteerd ; iets dat in het verleden vaak geleid heeft tot de verguizing van het Jodendom.

Inleider: Prof. Dr. M.J.H.M. Poorthuis hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburgse School van Theologie. Hij publiceerde over Katholicisme, Judaïsme, Boeddhisme en over de Nederlandse perceptie van de Islam. Hij is co-editor van het internationale tijdschrift *Jewish and Christian Perspectives*, is voorzitter van *the foundation Pardes for Jewish wisdom* en is bestuurslid van de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Opgave: secretariaatscc@gmail.com

Info: www.sccamersfoort.nl

Bijdrage: 5 euro

op NL31 RABO 0357 4808 72

tnv PMM Jacobs en/of CP Scholten

Spreuk van de maand:

*Als je tijd hebt voor iemand,
kijk dan niet op de klok.*

(Phil Bosmans).

Eerste heilige communie.

Voor kinderen uit groep 4 is de eerste communie inschrijving van start gegaan. De kinderen die volgens de parochieadministratie in aanmerking kunnen komen om mee te doen, zijn persoonlijk uitgenodigd.

Geen brief ontvangen en toch een kind in groep 4 of hoger? Neem even contact op: edithvos@kpnmail.nl of 06-57541256

In januari starten we met de ouders (Corona-proof). De kinderen zullen waarschijnlijk in maart met de lessen kunnen beginnen.

De data voor de eerste communievieringen van 2021 zijn:

maandag 24 mei (2^e Pinksterdag), in de St. Martinuskerk in Hoogland,

11.00 uur; startavond online 14 januari

zondag 30 mei, in de St. Ansfriiduskerk in Amersfoort,

11.00 uur; startavond online 28 januari

zondag 30 mei, in de St. Josephkerk in Hooglanderveen,

14.00 uur; startavond online 25 januari

Stap voor stap, opnieuw leren leven na Corona

In augustus 2020 verscheen dit paperback boekje en het heeft 64 pagina's.

Het is geschreven door Marinus van den Berg. Sinds 1 juni 1998 is hij

geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1

oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam.

Marinus gaat nooit met pensioen en blijft altijd luisteren. Dat is zijn grootste

talent. Daarom wordt hij midden in de coronatijd gevraagd om geestelijk

verzorger te worden in een revalidatiecentrum. Daar luistert hij naar de

verhalen van mensen die op de Intensive Care in coma hebben gelegen en

weer helemaal opnieuw moeten leren leven. Het gaat vooral om vijftigers en

zestigters, midden in een drukke baan. Van het ene op het andere moment

komt hun leven tot stilstand en staat hun wereld op de kop. Met alle

gevolgen van dien. Dromen, nachtmerries, slapeloosheid, huilbuien,

paniekaanvallen, totale uitputting. Marinus van den Berg maakt het allemaal

mee, luistert vooral en probeert samen met de patiënten betekenis te geven

aan hun ervaringen. Stap voor stap proberen ze opnieuw te leren leven, een

adembenemende zoektocht, door de ogen van deze 73-jarige nestor van de

geestelijke verzorging. Als ergens duidelijk wordt wat het coronavirus

aanricht, dan is het in de aangrijpende en persoonlijke verhalen van Marinus

van den Berg. Een boek dat ontroert en ook hoop geeft.

De prijs van dit boekje is € 9,95. *En je kunt dit bestellen bij Bruna*

Hoogland, door een email te zenden naar: bruna8782@brunawinkel.nl

(met vermelding van de titel en uw huisadres) De medewerkers zullen dan

zorg dragen dat u dit boekje thuis bezorgd krijgt.

Wist u dat:

- Pastor Roderick Vonhögen vanaf 1 januari al zijn tijd aan zijn mediawerk zal besteden
 - wij zijn creatieve preken dus helaas zullen moeten missen
 - Josephine van Pampus op 1 januari 12,5 jaar in dienst was de parochie Onze Lieve Vrouw
 - de moeder van pastoor Skiba is overleden en de pastoor afgereisd is naar Polen
 - de vieringen waarin de pastoor zou voorgaan, worden waargenomen door leden van de bisdomstaf
 - het vormsel vanwege corona is uitgesteld
 - we op Aswoensdag as op het hoofd zullen strooien om contact te vermijden
 - ook anderen dan priesters en diakenen met toestemming van de pastoor weer as op mogen leggen
 - voor de digitale vastenkalender kan bij sarot@marthamaria.nl
-

Aan het eind van de week “voor de eenheid”, bidden wij:

Onze God, Drie-ene liefde,
laat vanuit uw goddelijke intimiteit
de kracht van verbondenheid in ons stromen,
een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen.
Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus,
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.

Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie
en dat we Christus mogen ontmoeten in ieder mens.
Christus de gekruisigde,
aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld
die verlaten en vergeten worden.
Christus de Verrezen,
aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht.

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid,
weerspiegeld in alle volkeren op aarde.
Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is,
hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn
van die ene menselijke familie
waar U zoveel van houdt.

Amen!