



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

**Nr 24 22 november t/m 5 december 2020**



*Accepteer dat wat er is  
Laat los wat is geweest  
Heb vertrouwen in wat kan zijn*

### **Opening Eucharistisch Centrum Sint- Martinuskerk**

Vanaf 29 november zal de Sint Martinuskerk het Eucharistisch Centrum van OLVA zijn. Dit betekent dat voortaan iedere zondag de Eucharistieviering in deze kerk plaatsvindt.

Vanwege de coronamaatregelen zijn nog steeds slechts 30 bezoekers per viering toegestaan. Om zoveel mogelijk parochianen de mogelijkheid te bieden mee te vieren tijdens de opening van het nieuwe Eucharistisch Centrum zal hier de hele Adventtijd aandacht aan besteed worden. Ook zal er op zaterdagavond 28 november een extra Eucharistieviering zijn waarin Pastoor Joachim Skiba voorgaat. Een volledig overzicht van de vieringen in de openingsperiode vindt u hieronder. U kunt voor deze vieringen reserveren via [www.katholiekamersfoort.nl](http://www.katholiekamersfoort.nl) en telefonisch via de gastvrouwen 033 – 4801223 (op **maandag, woensdag, en vrijdagochtend** van 09.30 – 11.30 uur).

Datum en tijdstip	Viering	Opmerking
28 november 19.00u	Eucharistie op zaterdagavond	Extra viering op zaterdagavond met aandacht voor opening van Eucharistisch Centrum.  Voorganger: Pastoor Joachim Skiba
29 november 09.00u	Eucharistie Familieviering Eerste zondag van Advent.	Opening van het Eucharistisch Centrum <b><u>Viering speciaal voor families met kinderen t/m 12 jaar.</u></b>  Voorganger: Pastoor Joachim Skiba
6 december 09.00u	Eucharistie Tweede zondag van Advent	Met aandacht voor opening van het Eucharistisch Centrum.  Voorganger: Pastor Mauricio Meneses
13 december 09.00u	Eucharistie Derde zondag van Advent	Met aandacht voor opening van het Eucharistisch Centrum.  Voorganger: Pastor Mauricio Meneses
20 december 09.00u	Eucharistie Vierde zondag van Advent	Met aandacht voor opening van het Eucharistisch centrum.  Voorganger: Pastor Roderick Vonhögen

We zijn momenteel hard aan het werk om binnenkort de vieringen in de Sint Martinus ook in beeld via internet en kerk tv te kunnen uitzenden. Zodra dit mogelijk is, zullen we u hierover berichten via het Martinusbericht.

## ***Zijn er nog nieuwe maatregelen?***

Er zijn maatregelen, die al vanaf het begin van de Coronaperiode van kracht zijn. Blijf thuis, handen stuk wassen, houd 1,5 m afstand. De cijfers laten een dalende lijn zien. Het is te hopen dat deze zich doorzet. Misschien dat er dan op korte termijn weer een aantal versoepelingen wordt toegestaan.

In de persconferentie van afgelopen dinsdag is wel een aantal wijzigen gemeld, maar welke zijn nu relevant voor onze geloofsgemeenschap? Deze zijn door de Coronawerkgroep als volgt voor onze geloofsgemeenschap vertaald.

- We zijn terughoudend met de verhuur van de kerk en De Pastorie;
- De Pastorie kan weer open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur, maar ook hierbij geldt terughoudend te zijn met het bezoeken;
- De Mariakapel blijft wel open op de gebruikelijke tijden;
- Het aantal aanwezigen bij een uitvaartviering is maximaal 100;
- Wel blijft het mogelijk om op maandag -, woensdag-, en vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur telefonisch een reservering aan te vragen (033 – 480 1223). Uiteraard is dat mogelijk als het aantal reserveringen het maximum van 15 nog niet is bereikt. De andere 15 reserveringen zijn via de site [www.katholiekamersfoort.nl](http://www.katholiekamersfoort.nl) te maken;
- Bij bezoek aan De Pastorie of kerk is het verplicht om een mondkapje te dragen; Dit is een richtlijn van het bisdom, maar per 1 december wordt dit ook wettelijk verplicht.

Het blijft ontzettend jammer dat het aantal aanwezigen bij een “gewone” viering slechts 30 is en dat we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten. We weten op dit moment niet wanneer het aantal van ca. 100 weer is toegestaan. En met de Kerst in het vooruitzicht hopen we daar nog meer op. We zullen moeten afwachten hoe de cijfers zich ontwikkelen en daar kunnen we zelf ook een groot stuk aan bijdragen.

Houd nog even vol, kijk naar elkaar om, en blijf gezond!

### ***Kerkopenstelling op zondagmiddag 14-15 uur***

Als een rode draad in deze tijd loopt een verlangen naar saamhorigheid en warme verbondenheid.

Om deze verbondenheid vorm te geven willen we in de komende adventsperiode onze Martinuskerk opnieuw een uurtje openzetten. Op zondag 29 november en op 6, 13 en 20 december bent u tussen 14-15 uur van harte welkom ; voor stil gebed, een kaarsje aansteken, een gebedsintentie schrijven of luisteren naar zang en muziek. Met natuurlijk in acht neming van de geldende coronarichtlijnen.

In de kerk zal een mand staan met door parochianen gemaakte kaarten. Voelt u zich uitgenodigd er een mee te nemen. Om te sturen naar iemand die u mist, om een hart onder de riem te steken, of zomaar om te verrassen met een persoonlijke boodschap. Dat ene kaartje op de mat, een herinnering die je niet vergeet.

*Weet*

*dat ik je niet vergeet*

*ook als je me even*

*niet ziet*

*zie ik je*

*in mijn gedachten*

Bent u zelf creatief in het maken van kaarten? Wat zou het fijn zijn als u met uw kaarten de mand in de kerk weer aanvult om door iemand anders te kunnen gebruiken. U kunt deze ook afgeven aan de gastvrouwen op de pastorie of in de brievenbus deponeren.

Laten we in verbinding blijven, vol vertrouwen, hoop, moed, liefde en vrede.

Namens de werkgroep Maatregelen Coronavirus,  
Bea van de Hoef

***Ivonne Stronks***  
***doet oproep voor misdienaar/acoliet***

Beste allemaal,

Mijn naam is Ivonne Stronks. Ik ben 44 jaar en ik ben getrouwd met Richard. Sinds kort kom ik in de St. Martinus. Ik kom uit de H. Kruiskerk en heb besloten om naar de St. Martinus te gaan, omdat de Martinus het nieuwe Eucharistisch Centrum wordt. Ik ben, wat ze noemen, een nieuwe katholiek. Ik zou in de Paaswake van afgelopen jaar gevormd worden, maar vanwege corona is dat uitgesteld naar 9 augustus. Ik was in de H. Kruiskerk actief als gastvrouw en sinds een tijdje ook als misdienaar. Ik ben hiervoor opgeleid door Gertjan Vivié.



Nu ik naar de St. Martinus ga, zal ik actief zijn in de werkgroep misdienaars en acolieten (waarvoor overigens nog leden worden

gezocht!). Ook zal ik als misdienaar actief blijven. Pastoor Skiba had het in de viering van 15 november over de talenten die God aan een ieder van ons heeft gegeven, of dat er nu 5, 2 zijn of 1 is. Ik zie het als een eer dat God mij het 'talent' van misdienaar-zijn heeft toevertrouwd. Tijdens de Eucharistieviering komt Jezus heel dichtbij ons, in de tekens van brood en wijn. Ik vind het mooi en fijn om God tijdens de viering te kunnen dienen. En natuurlijk vind ik het ook leuk om de priester, samen met een andere misdienaar of acoliet, tijdens de Eucharistieviering te helpen met onder andere het klaarmaken van de Tafel.

Het mooie is dat iedereen het kan: meisjes en jongens, mannen en vrouwen. We houden een leeftijd aan van 7 jaar en ouder. Dus of je nu 7, 13, 25, 44 of 70 bent, je kunt misdienaar / acoliet worden en helpen om de Eucharistieviering goed te laten verlopen. Lijkt het jou, of lijkt het u, ook mooi of leuk om mee te helpen? Ik zou zeggen: kom het eens proberen. Je kunt stagelopen (2x meelopen tijdens een Eucharistieviering) en na die twee keer wordt je gevraagd of je misdienaar / acoliet wilt worden.

Een beetje praktische informatie is misschien wel handig. Het is, uiteindelijk, de bedoeling dat, als het college van acolieten en misdienaars compleet is, je ongeveer 1x per maand dient. Voor de kleding wordt gezorgd en natuurlijk krijg je ook een opleiding zodat je weet wat je moet doen en wat alles betekent.

Voor meer informatie kun je, kunt u contact opnemen met: [ivonnestronks@gmail.com](mailto:ivonnestronks@gmail.com), [m.boersen01@kpnmail.nl](mailto:m.boersen01@kpnmail.nl) en [saskia@meeuwessen.com](mailto:saskia@meeuwessen.com).

Tot ziens in de St. Martinus!

Hartelijke groet, Ivonne

## ***Op pelgrimage met het Mirakelteken in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort***

Sinds 28 augustus 2020 is het Mirakelteken van onze stad op pelgrimage naar alle geloofsgemeenschappen van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Het doel van deze pelgrimage is en was om de medeparochiaan te leren kennen. Maar ook om te laten zien wat hun eigen kerk voor hen betekent. Ook horen en zien we wat de verandering naar een nieuw eucharistisch centrum met hen doet.

Dit eindigde op 15 november. Toen is dit pelgrimsteken aangekomen in de Sint Martinuskerk te Hoogland. Wie het daar in ontvangst heeft genomen, is nog de verrassing... Helaas kunnen we, i.v.m. corona, dit in een klein gezelschap bekend maken. Kijk voor een totaal overzicht op de site <https://katholiekamersfoort.nl/het-mirakelteken-is-aangekomen-in-de-sint-martinuskerk/>

Komende zondag of wat later zullen de laatste opnames gemaakt worden, waarna het wereldwijd beschikbaar komt.

Tot slot dank aan alle parochianen die meegedaan hebben aan dit mooie project!

## ***DiaconActiondag zondag 15 november***

Afgelopen zondag was er weer de jaarlijkse DiaconAction dag. Deze dag staat voor jaarlijkse activiteiten waarbij verschillende jongerengroepen zich inzetten voor hun omgeving. In voorgaande jaren zorgde de 2getR-jongeren uit de verschillende geloofsgemeenschappen van OLVA (Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen) een paar uurtjes voor aandacht, afleiding en vermaak voor mensen om ons heen.

Helaas kon het, zoals het de afgelopen jaren was gegaan, dit jaar

niet zo gaan. De werkgroep had een alternatief bedacht. De jongeren hebben in groepjes van 2 aangebeld bij ouderen in Hoogland en Amersfoort die niet meer in de kerk kunnen komen. Ze hebben een zelfgemaakte kaart of zakje met kaarsje afgegeven en



een praatje buiten gemaakt, dit alles uiteraard op corona afstand. Dit werd door de meeste ouderen zeer gewaardeerd. Een lichtpuntje, letterlijk en figuur, in deze donkere/onzekere tijd!

Hierna kwamen ze online bij elkaar voor de afsluiting, de jongeren gaven een terugblik op de middagactiviteit, ze lazen de zelfgemaakte voorbede voor en Suhail, de jongerenwerkster, hield een mooie overweging. Ze gaf de jongeren 2 vragen mee, *voor wie ben jij een luisterend oor? En wie is jouw luisterend oor?*

En als finale afsluiting, door de jongeren een zelfgemaakte Kahoot. Een geslaagde dag op een andere manier.

## ***Diaconie Hoogland/Amersfoort- Noord Kerstpakkettenactie 2020***

Vorig jaar op 17 december 2019 was het een gekrioel van mensen in Het Brandpunt. Met elkaar waren we hard bezig de kerstpakketten in te pakken. Niemand kon toen bedenken dat het er dit jaar heel anders aan toe zou gaan.

Door de corona is het nu onverantwoord om artikelen in de kerken te verzamelen, te vervoeren, te sorteren, in te pakken en rond te



brengen.. Daarom hebben we er voor gekozen om het dit jaar anders te gaan doen.

De gezinnen in Nederland vallen momenteel uiteen in twee groepen. De eerste groep hoeft zich nauwelijks zorgen te maken of het salaris aan het einde van de maand wel binnenkomt. Sterker nog, er is veel minder mogelijkheid om het uit te geven. Geen vakantie, geen uitjes, geen familiereünies. Je houdt geld over, vergeleken met andere jaren.

De tweede groep is financieel ernstig bedreigd door wegvallende inkomsten. Sowieso de gezinnen die het altijd al moeilijk hadden, maar nu ook de mensen die een eigen bedrijf hebben en die hun laatste spaargeld hier in moeten steken om overeind te blijven. En dan nog de mensen die wakker liggen met de vraag of ze hun baan nog wel zullen behouden.

**Kent u een alleenstaande, een echtpaar of een gezin dat in de kersttijd wel een financiële warme hand toekomt, neem dan contact met mij op.**

Ook dit jaar is het op 25 december weer Kerst. Hoe wordt dit achter al die voordeuren gevierd?

Gelukkig hebben we de Kerstpakkettenactie in Hoogland en Amersfoort-Noord. Negen kerken organiseren deze al jaren. Dit jaar vragen we dus **niet** om artikelen, maar om een financiële bijdrage.

**U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/ Amersfoort-Noord o.v.v. kerstpakketten.**

Met uw bijdrage kunnen wij warmte en aandacht geven aan onze parochianen die het juist in deze tijd zo hard nodig hebben. Houd moed! We hebben elkaar nodig.

Namens de Martinusgemeenschap,  
Margreet Franck - de Bruijn  
033 480 69 76 mailadres: [h.w.franck@kplanet.nl](mailto:h.w.franck@kplanet.nl)

## **Adventsactie 2020**

### **Steun voor moeder en kind**



Miljoenen vrouwen en kinderen lijden honger. Het is een vicieuze cirkel: armoede, ondervoeding, ziektes, weinig opleiding en weer armoede.

Adventsactie steunt projecten die er voor zorgen dat gezinnen zelf

groente, granen en fruit verbouwen en daarmee die vicieuze cirkel doorbreken.

Voorbeelden van zulke projecten zijn:

- **Voldoende en gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua**

In Palacaquïna, één van de armste en droogste gebieden in Nicaragua, leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal van de kinderen is ondervoed. De lokale organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land te leven.

- **Gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen in Democratische Republiek Congo**

In het Masisi-gebied leven duizenden mensen die zijn gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. Adventsactie steunt het project waarbij 50 ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel verbouwen.

Als werkgroep M.O.V. hebben we er vertrouwen in dat Adventsactie samenwerkt met betrouwbare partners zoals kerkgenootschappen en kloosterordes. Met onze financiële steun kunnen zij hulp bieden om de leefomstandigheden van vele moeders en kinderen te verbeteren.

Bij dit Martinusbericht zit een Adventszakje. Hierin kunt u uw bijdrage doen en een volgend keer het zakje meenemen naar de kerk en in de collectemand deponeren.

Ook kunt u met een machtiging voor een eenmalige of periodieke donatie de Adventsactie steunen. Dat kunt u op het zakje lezen.

Bovendien is het mogelijk een bijdrage te storten op NL89INGB 065 310 0000 t.n.v. Adventsactie o.v.v. Steun voor moeder en kind.

Hartelijk dank!

**Actie Kerkbalans onderzoekt betrokkenheid  
kerkgangers in Covid-19 tijd**



Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk - al dan niet via internet - een belangrijke plek van verbinding. Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij

hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.

De basisvraag van het onderzoek is: *Wat is de kerk voor u?* Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er af en toe

vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde.

'Maar wat is de kerk voor u? Op welke manier draagt u bij aan uw gemeente of parochie? En op welke manier volgt u uw kerk in deze Covid-19 tijd?' wordt in het onderzoek gevraagd.

De organisatoren van Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen') kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.

Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via [www.gevenaandekerk.nl](http://www.gevenaandekerk.nl).

## ***De Gerarduskalender 2021 is weer verkrijgbaar***

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

Zie voor meer info: <http://www.gerarduskalender.nl> Deze Gerarduskalender kost zelf € 7,95 en is te bestellen via de site: <https://www.kloosterwittem.nl/BestelGerarduskalender> De totale kosten zijn (incl. verzending) € 10,93.



## ***Straatambassadeur, iets voor u?***

In Hoogland willen we een burennetwerk opbouwen van mensen die aan verschillende vragen kunnen voldoen. Het kan gaan om een klein klusje in huis voor je buurvrouw, omdat ze bijvoorbeeld niet meer een trapje op durft.

Een boodschap voor iemand die ziek is, even de hond uitlaten. Kortom, kleine dingen, waarmee je elkaar kunt helpen.

In veel straten woont wel iemand die veel ziet en/of graag dingen organiseert.

Wij zijn naar zulke mensen op zoek, wij noemen ze straatambassadeurs.

De straatambassadeurs die wij zoeken zijn dus actieve en sociaal georiënteerde wijkbewoners. Zij vormen de ogen en oren van de straat of buurt. Samen met de andere bewoners uit de straat dragen zij actief bij aan een prettige en leefbare straat en buurt.

Wie zijn wij?

Wij zijn actieve vrijwilligers uit de Vereniging Dorpsbelangen en het Hooglands Dorpsteam (Buurtbudget commissie) ook krijgen we ondersteuning van In de buurt 033.

Heb je zin om met ons mee te doen? Of weet je iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Neem dan contact op met Marion: 033-8887289 of Wim: 06-57918196

Email: [info@dorpsbelangenhogland.nl](mailto:info@dorpsbelangenhogland.nl)

Verder zijn wij ook op zoek naar twee coördinatoren van deze straatambassadeurs.

Zie voor verdere informatie bijgaande advertentie.

De straatambassadeurs die wij zoeken zijn dus actieve en sociaal georiënteerde wijkbewoners. Zij vormen de ogen en oren van de

straat of buurt. Samen met de andere bewoners uit de straat dragen zij actief bij aan een prettige en leefbare straat en buurt.

Verder zijn wij ook op zoek naar twee coördinatoren van deze straatambassadeurs.

Zie voor verdere informatie bijgaande advertentie.

Voor het vergroten van samenhang in Hoogland zijn we op zoek naar

**2 coördinatoren Straatambassadeurs:**  
(8 u / week) of **twee** coördinatoren (2 x 4 u / week).

De coördinatoren vormen een steun en toeverlaat en een vraagbaak voor actieve en sociaal betrokken dorpsbewoners die omzien naar elkaar

Taken van de coördinator:

- Enthousiasmeren en ondersteunen van actieve en sociaal betrokken dorpsbewoners
- Connecties leggen met actieve buurtbewoners
- Coördineren van de verzorging van PR / social media
- Bijeenkomsten houden met buurtambassadeurs

Er is voor deze taak een vrijwilligersvergoeding o.b.v € 5 per uur.  
Voor meer informatie:

mail naar [info@dorpsbelangenhooiland.nl](mailto:info@dorpsbelangenhooiland.nl) of  
bel naar 033-8887289 (Marion) of 06-57918196 (Wim).



VERENIGING  
DORPSBELANGEN  
HOOGLAND

## ***Dankwoord van het Sint- Martinuskoor***



Rabobank

# Rabo ClubSupport

*Samen vieren we de winst*

Dank u wel, iedereen die gestemd heeft op het Sint Martinuskoor bij de Rabo ClubSupport actie.

Door uw steun wordt er een bedrag van € 442,54 op onze rekening bijgeschreven.

Wij zijn heel blij met dit bedrag, maar nog meer met uw blijk van waardering.

Het geld zal goed besteed worden.

Sint Martinuskoor

## ***Cultureel Spiritueel Centrum Amersfoort***

Het SCCAmersfoort verzorgt geregeld zeer interessante lezingen.

**Zaterdag 28 november 2020 10.30 – 12.30 uur**

**God op zoek naar de mens**

**Abraham Heschel**

**Via Zoom verbinding**

**Inleider:** Marcel Poorthuis,

Hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburg University

**Info:** [www.sccamersfoort.nl](http://www.sccamersfoort.nl)

## EXTRA DEURCOLLECTE

21 en 22 november

Nationale Jongerencollecte

## IN MEMORIAM

*“Wij zijn hand in hand door lief en leed gegaan”*

In liefdevolle herinnering aan



Ali Tondeur – Kok en Joop Tondeur

Ali is geboren op 22 april 1949 op de Hogesteeg in Hoogland als oudste dochter van Gerard Kok en Greet Smink. Ze gaat al jong werken, in de huishouding thuis en bij anderen. Ze doet van alles, koeien melken, achter de betonmolen staan en op de kinderen passen. Niets is haar te veel en bovendien brengt ze ook veel gezelligheid mee. Ali vindt daarna haar roeping als kraamverzorgster. In december 1967 verzorgt ze de eerste baby en moeder: ‘Erg gezellig en veel gelachen’. Als ze na drieënveertig jaar



stopt, heeft ze meer dan vijfhonderd baby's verzorgd. Een groot deel van dit werk zonder routeplanner, zonder mobiel. Op de mobylette, door de vrieskou, in de nacht op weg naar nieuw leven. Ali geniet en deelt haar ervaringen in verzorging en opvoeding met de moeders en vaders.

Joop is geboren op 1 februari 1952 als derde zoon van Peter Tondeur en Aal Hilhorst. Hij is opgegroeid op boerderij Kattenbroek waar altijd veel aanloop was. Dat zal ook gekomen zijn doordat daar de enige televisie uit de buurt was. Vanwege zijn passie voor alles wat een motor heeft, koos hij voor een autotechnische opleiding. Zijn kennis over auto's paste hij toe in zijn werk bij Auto van der Meer, waar hij meer dan veertig jaar gewerkt heeft in diverse functies. Joop en Ali hebben elkaar leren kennen via het verenigingsleven in Jongeren centrum de Neng. In 1979 zijn ze getrouwd en ze hebben in de ruim eenenveertig jaar die volgden lief en leed gedeeld. Ze zijn betrokken op anderen, familieleden die het nodig hebben, vinden onderdak in hun huis als dat nodig is. Ook zijn er vrijwilligersactiviteiten waar Joop op de achtergrond aan bijdraagt en waarin Ali Joop ondersteunt. Ook vinden ze veel vertier in het samen rijden op de motor: Ali op de Suzuki en Joop op de Harley, zo gingen ze ook vaak samen naar de TT in Assen. Ali verzamelt postzegels, sigarenbandjes en natuurlijk geboortekaartjes. Handwerken en tuinieren zijn haar grootste hobby's. Met haar groene vingers maakt ze mooie bloemstukken en een prachtige tuin. Kortom Ali is een leuke, sociale en stoere vrouw die veel kan.

Joop houdt tijd over voor zijn hobby's en vooral voor vrijwilligerswerk. Na KWJ de Kajuit komen de Oranje vereniging, 4 en 5 mei, de Avondvierdaagse, Verkeersbegeleiding bij verschillende evenementen en Groos op Hoogland. Zijn grootste passie is het Martinuskoor, waar hij al dertig jaar bij is en wat hij ook wel zijn derde familie noemt. Door al dit vrijwilligerswerk ontvangt hij in 2008 een Koninklijke onderscheiding; Joop wordt lid in de Orde van Oranje Nassau. Of zoals hij zelf zegt: 'Het lintje is ook voor Ali, want zonder haar inzet had het niet gekund'.

Amper met pensioen, neemt Ali's gezondheid af. Ze wordt beperkt in haar mogelijkheden, maar ze gaat door, ondersteund door Joop en haar zussen. Haar iPad wordt onmisbaar om mee te puzzelen, te kleuren, te lezen en te luisteren naar Joop in het koor. Ze blijft positief en opgewekt.

Samen houden ze het vol. Totdat Joop krachtverlies in zijn hand ervaart. Het blijkt het begin van de ziekte ALS, welke eind september 2019 vastgesteld wordt. Alles wat Joop bezighoudt, stopt, ook de zorg voor Ali gaat niet meer. Ze verhuizen naar Villa Hooghe Heide waar ze samen nog een mooie tijd hebben. Onverwachts gaat Ali's gezondheid half augustus hard achteruit. Ze blijft de hand van Joop zoeken tot het einde toe. Zo houden ze elkaar vast in haar laatste levensdagen. Na een liefdevolle verzorging in Villa Hooghe Heide overlijdt Ali op 26 augustus 2020. Tijdens haar afscheid houdt Joop met al zijn kracht nog een mooi persoonlijk afscheidswoord voor haar. Zijn laatste weken staan in het teken van pijn en verdriet om het gemis van zijn geliefde Ali en zijn wens om naar haar te gaan. Op 23 september 2020 is Joop overleden.

## **GEBEDS - EN MISINTENTIES**

**Zondag 22 november 2020**

***Jaargedachtenis:***

- Jacqueline Jansen - Cillekens en Rikie Jansen - de Joode.

***Misintentie:***

- Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Piet Voskuilen;
- Leden en overleden leden van het Sint- Martinuskoor.

## **Zondag 29 november 2020**

### ***Jaargedachtenis:***

- Arie van den Hengel;
- Jeroen Vlastuin.

### ***Misintentie:***

- Cecilia van Dijk - van Dijk;
- Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
- Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;
- Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders Van der Linden en Jola;
- Annie Kok - Houdijk;
- Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk.

## **KOMENDE VIERINGEN:**

*week 48*

*week 50*

### **Zondag 22 november om 09.00 uur**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor M.  
Meneses;  
Zang: Sint Martinuskoor.

### **Zaterdag 28 november om 19.00 uur**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor J. Skiba;  
Zang: Gemengd koor van de  
Heilige Kruiskerk.

### **Zondag 6 december om 09.00 uur**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor M. Meneses;  
Zang: Sint Martinuskoor.

### **Dinsdag 8 december om 19.00 uur**

Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor M. Meneses;  
Zang: Sint Martinuskoor;  
**Maria Onbevlekt Ontvangen.**

Week 49

**Zondag 29 november om  
09.00 uur**

Familie - Eucharistieviering;  
Voorganger: Pastor J. Skiba en  
werkgroep;  
Zang: Jeugdkoor St. Maarten  
**1<sup>e</sup> zondag Advent / Start  
Eucharistisch Centrum.**

**Vrijdag 4 december om 09.00  
uur**

Gebedsviering;  
Voorganger: Werkgroep;  
**Seniorenviering.**

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:  
[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op 6 december 2020. Daarom graag  
kopij uiterlijk tot donderdag 3 december 17:00 uur insturen.  
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***