



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr 22 25 oktober tot en met 7 november 2020

Alles even op een rijtje

Het einde van het jaar komt met rasse schreden dichterbij. Dat is zeker. Het einde van de corona pandemie lijkt nog ver weg.



Daarover durft niemand een uitspraak te doen.

We deden toch ons best? Op dit moment zien we helaas nog steeds geen stabiliteit of liever nog afname van de cijfers. Nieuwe maatregelen zijn ingesteld. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze geloofsgemeenschap, en ons sociaal leven.

Het aantal mensen bij een viering is afgeschaald tot 30. Bij een uitvaart wordt een uitzondering gemaakt en mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn. Er geldt nog steeds een beperkende maatregel voor koren, nu maximaal 4, maar liever minder. De 1,5 m afstand en geen samenzang blijven ook van kracht.

Daarbij gekomen is nu het **verplicht dragen van een mondkapje** bij binnenkomst en het dringende advies deze alleen af te doen bij de communie.



Mondkapje verplicht

#samensterktegenecorona



Reserveren is verplicht. Dat kan via reserveringssysteem op www.katholiekamersfoort.nl of via de gastvrouwen **alléén** op **maandag, woensdag, en vrijdagochtend** van 09.30 – 11.30 uur (033 - 4801223). Dinsdag en donderdag zijn er geen gastvrouwen op De Pastorie.

Als u niet hebt gereserveerd, is het niet mogelijk om de viering bij te wonen.

De BHV'ers/coördinatoren zullen checken of u zich heeft aangemeld. Zo niet, dan zullen zij – hoe vervelend ook – u niet kunnen binnenlaten.

Voor parochianen, die een misintentie hebben gevraagd, wordt een plekje gereserveerd. Reserveren voor meerdere zondagen is niet gewenst. Als reserveren via de gastvrouwen niet meer mogelijk is, omdat het maximale aantal van 15 is bereikt, kunt u vragen of een reservering voor de zondag daarop mogelijk is.

Gelukkig is het nog wel mogelijk om de online vieringen mee te maken. Deze zijn via de site van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (www.katholiekamersfoort.nl) op te zoeken.

U kunt ook de viering in de Sint Martinuskerk beluisteren en meevieren door in te loggen bij www.kerkomroep.nl. Dan kunt u in de zoekbalk Hoogland invullen en kunt u vervolgens aanklikken bij de Sint- Martinuskerk (Utrecht).

Dan kunt u het icoontje (afspelen) daarachter aanklikken en de viering beluisteren.

U kunt de viering daar ook later afluisteren en zelfs alle vieringen van de afgelopen tijd.

Als u geen internet heeft, is het ook mogelijk om via de kerkomroep de viering te beluisteren. Hiervoor is nog een vijftal kastjes beschikbaar. Neem hiervoor ook even contact op met de gastvrouwen.

Mariakapel

Deze blijft gewoon open. Alleen zal de Mariakapel iets later dan gewoonlijk geopend worden om ongeveer 09.30 uur. Ook in het weekend blijft de Mariakapel open.

De Pastorie

Vergaderingen (overdag of avond) willen we zoveel mogelijk beperken. Kleine vergaderingen kunnen wat ons betreft wel doorgaan, maar zullen zeker minder worden. Vandaar dat er geen gastvrouw/heer aanwezig zal zijn in de avond.

Mondkapjesplicht in De Pastorie

Wanneer u op de plaats zit, mag u het mondkapje afzetten.

Desinfectiedispenser in De Pastorie

Bij de ingang van de Pastorie zult u nu ook bovenstaande zuil aantreffen om uw handen te desinfecteren.

Gastvrouw in de ochtenduren door de week

Alleen op maandag, woensdag en vrijdag zijn gastvrouwen aanwezig. De Pastorie is geopend van 09.30 - 11.00 uur. De mogelijkheid om expositie te bekijken blijft mogelijk. Op dat moment zal het ook mogelijk zijn De Kapel te bezoeken.

Kerkhof

Het kerkhof blijft open zoals gebruikelijk

Het Martinusbericht

Het Martinusbericht wordt nu tweewekelijks gemaakt en dat blijft ook zo, tenzij er nieuwe informatie beschikbaar komt, die hierbij niet aansluit. Het Martinusbericht is af te halen via Mariakapel. U kunt hier ook een extra exemplaar meenemen voor iemand bij u in de omgeving. Een mooie manier om met elkaar verbonden te blijven.

Als u het Martinusbericht digitaal wilt ontvangen, ga dan naar: www.katholiekamersfoort.nl Kies in de Menubalk voor “ONZE PAROCHIE”;

Kies voor “ONZE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN”; Kies voor “SINT MARTINUS”

Scroll helemaal naar beneden op de pagina. Hier ziet u het volgende plaatje:



Hieronder staat een regel, met in het groen geschreven het woord “hier”. Hierop drukken, dan komen de gegevens die nodig zijn voor aanmelding.

Collecte

Doordat er vieringen gehouden worden met beperkt publiek, is de opbrengst van de collectes voor eigen kerk ook minder. We vinden het in deze tijd van groot belang dat deze inkomsten blijven.

Wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.

De verbondenheid met elkaar lijkt ons in deze coronaperiode ontnomen te worden. Toch blijft de tekst “SAMEN VOOR ELKAAR, nu we niet MET ELKAAR kunnen zijn” nog steeds zo actueel en oh zo verbindend.

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep Han van Schagen

Geen 'Bakkie Troost'

Met Allerzielen, op maandag 2 november a.s. worden onze dierbare overledenen herdacht. Familie en nabestaanden brengen op die dag, maar vaak ook al eerder, een bezoek aan de begraafplaats; om het graf te verzorgen, een kaarsje aan te steken of de bloemen te verversen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we de bezoekers van de begraafplaats vanuit de werkgroepen viering olv parochianen en uitvaartvoorgangers geen 'Bakkie troost' aanbieden op het kerkhof. Het is in deze Coronatijd niet goed mogelijk om op 1,5 meter een goed gesprek met elkaar te voeren.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met de pastoraatsgroep: Saskia Meeuwessen of Ans Kruisselbrink-Borgonjen.

Vrijwilligers van de Werkgroep viering o.l.v. parochianen en de groep uitvaartvoorgangers.

Verdiepen en vieren 14 november vervalt

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in het oktobernummer van Marakel nr. 7, is er op zaterdagavond 14 november geen Verdiepen en Vieren.

We zijn met alle werkgroepen vieringen in overleg om na aanvang van het Eucharistisch Centrum in de St. Martinus 'anderssoortige' vieringen op zaterdag aan te bieden. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd is ons streven is om daarmee zo snel als mogelijk in het nieuw jaar te starten.

Vrijwilligers gezocht voor de Sint Martinuskerk

In het kader van de vorming van het Eucharistisch Centrum in de Martinuskerk zijn wij met spoed op zoek naar extra vrijwilligers van jong tot iets minder jong.....

Wil je vrijwilliger zijn in onze hechte en gezellige gemeenschap van de Sint Martinuskerk? Wellicht zijn onderstaande vrijwilliger vacatures dan iets voor jou

Werkgroepleden Kinderwoorddienst (we zijn op zoek naar meerdere leden!)

Als werkgroeplid Kinderwoorddienst bent je verantwoordelijk voor het verzorgen van de Kinderwoorddienst tijdens de zondagse Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. De kinderwoorddienst is bedoeld voor basisschoolkinderen tot 12 jaar. Tijdens de Eucharistieviering ga je met deze kinderen naar de Pastorie om daar samen te werken aan een wekelijks thema. Na de geloofsbelijdenis keer je met de kinderen terug in de Eucharistieviering. Voor de wekelijkse inhoud van de kinderwoorddienst kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de website www.kinderwoorddienst.nl Hier staat heel helder per week uitgelegd hoe je de kinderwoorddienst kunt inrichten inclusief ondersteunende materialen om te gebruiken.

Misdienaars en Acolieten (we zijn op zoek naar meerdere leden!)

Voor de wekelijkse Eucharistieviering op zondag en voor de vieringen op feestdagen zijn we op zoek naar aanvulling van ons team van misdienaars en acolieten. Graag zouden we bij iedere Eucharistieviering in de Sint Martinus misdienaars en acolieten laten dienen. Daarvoor zijn we op zoek naar extra misdienaars en acolieten. Ben je 7 jaar of ouder, meld je dan aan. Ook volwassenen zijn van harte welkom. Als je misdienaar of acoliet wilt worden, zorgen wij voor passende kledij en een opleiding

Werkgroepleden misdienaars en acolieten (we zijn op zoek naar meerdere leden!)

Voor de begeleiding en roostering van de misdienaars en acolieten zijn wij op zoek naar werkgroepleden die deze taak op zich kunnen nemen. Als werkgroeplid begeleid je achter de schermen de misdienaars en acolieten, je zorgt ervoor dat er iedere Eucharistieviering misdienaars en acolieten beschikbaar zijn om te dienen, dat er kleding is en dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Ook zorg je voor nieuwe instroom in de groep en organiseer je een paar keer per jaar bijeenkomsten met de groep. Ook bij vrijwilligerswerk maken vele handen licht werk. Daarom zijn we ook nadrukkelijk op zoek naar meerdere vrijwilligers per functie. Samen de schouders eronder zetten is niet alleen makkelijker, maar ook leuker en gezelliger.

Wil je je aanmelden voor een van bovenstaande vrijwilligersrollen? Mail dan naar saskia@meeuwessen.com We verwelkomen je van harte in de Sint Martinuskerk.

Levensboom Ton Ros

Afgelopen winter beleefden wij een bijzondere middag. We stonden weer een moment stil bij onze geliefde Ton.

Allereerst kwamen we samen bij zijn graf, waar Ad een persoonlijk woordje tot Ton sprak. Heel rakend, treffend en zo mooi omdat Ton er zo weer even bij was. Daarna liepen we naar de tuin van de pastorie waar Ton zoveel tijd heeft doorgebracht met vrijwilligerswerk. Hier hebben we een Turkse Hazelaar ter nagedachtenis aan hem geplant. Wim heeft voor deze boom gezorgd. Over de boom had Ans een mooi verhaal waarom deze zo passend is bij Ton. Daarna hebben we een gedenkteken geplaatst bij de boom, gemaakt door Nettie. Hierop staat zijn naam en de herinnering aan de kleurrijke vogel die hij was.

We hebben gekleurde houten vogeltjes in zijn boom gehangen. De vogeltjes staan symbool als aanmoediging om je unieke kleur en klank te laten zien horen; je mag zijn wie je bent.

We kijken terug op een heel fijne en mooie herdenking. We stonden stil bij het mooie mens dat Ton was. Het is zo fijn om hem levend te houden, want hij leeft voort.

Wanneer je wandelt in de prachtige pastorietuin kun je zien hoe goed de boom van onze Ton het nu doet

Met zoveel liefde en aandacht is vorm gegeven aan het levend houden van dierbare herinneringen aan Ton. Onze dank is groot.

Familie Ros

Gedicht van een parochiaan

Weinig of veel

Het kost niet zoveel, iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen,
in het hart van de mens die je op dat moment ontmoet

Het kost niet zoveel, om je hart wat te openen
voor de mens om je heen, in haar vreugd en verdriet.
Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander,
of is die ander je naaste soms niet?

Het kost toch zo weinig om een ander te geven,
iets, wat jezelf toch zo heel graag ontvangt
Liefde, alleen maar door dat weg te schenken,
krijg je terug, meer dan je verlangt.

Het kost niet zoveel, een hand uit te steken
om een ander behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is de beloning,
of was de moeite voor jou maar slechts klein.
Het kost maar heel weinig, je figuurlijke arm om een schouder.
't Is voor de ander, of zij even
in een klein stukje paradijs is beland.

O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
de hulp die je bood.
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig,
maar in wezen, voor die ander, is het ontzaglijk groot.

Op pelgrimage met het Mirakelteken

De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaat op weg naar een nieuw Eucharistisch Centrum, van de Heilig Kruis- naar de Sint Martinuskerk. Een emotionele periode voor parochianen uit deze gemeenschappen, maar ook uit de overige locaties. Net als in de tijd van het Mirakel trekken we door de stad. Samen met het pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op pelgrimage voor bijzondere ontmoetingen.

Hubert Fermina



In aflevering 7, die vorige week vrijdag geplaatst is op de site Katholiek Amersfoort ontmoeten we Hubert Fermina. Hij ging met dit pelgrimsteken, naar de Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt. Bij het Glas-in-lood raam van Annemiek Punt vertelt hij wat pelgrimeren bij hem doet. Maar ook vertelt hij ons dat pelgrimeren voor hem niet onbekend is, want op het eiland Curaçao deed hij dit vaak. Zo bezocht hij daar de levensgrote Lourdesgrot in de plaats: Scherpenheuvel. Er is daar een klooster en daar staat een levensgrote Lourdesgrot. Bekijk deze aflevering op de

site: <https://katholiekamersfoort.nl/op-pelgrimage-met-het-mirakelteken-aflevering-7/>

Gerard Raven



In aflevering 8 ontmoeten we Gerard Raven. In Hoogland is hij geen onbekende! Hij was voormalig conservator van [Museum Flehite](#) en nu voorzitter van [Protestantse Gemeente Amersfoort](#). Hij neemt u mee naar het pelgrimsteken bij deze stadsmuur achter het Sint Annastraatje, buitenzijde muur aan de Beek. Het pelgrimsteken is voor hem niet geheel onbekend, omdat hij in de tijd dat hij in het Museum Flehite werkte er verschillende ontvangen heeft. Deze waren veelal gevonden in de bodem van ons land of in het buitenland. Dit pelgrimsteken was aldaar achtergelaten door pelgrims en wat het hem doet, ziet u deze reportage. Op Maandag 12 april 2021 geeft hij een twee uur durende lezing over de Twee wonderen die in 1340 en 1444 waren. Dit was het begin van Amersfoort bedevaartstad. De aanvangstijd is 11.00 uur in Museum Flehite. Ga naar: <https://katholiekamersfoort.nl>

Geen wandeling op vrijdag 30 oktober a.s.

En toen moesten de corona-maatregelen helaas weer worden aangescherpt: Zowel binnen als buiten met niet meer dan vier personen bij elkaar.

Ook voor het maandelijkse wandelgroepje van Martinus en Inham heeft dit consequenties.

Natuurlijk kunnen we de grens opzoeken en onze groep verdelen in groepjes van vier en dan de groepjes op een flinke afstand van elkaar laten wandelen.

Maar dan gaat ook de bedoeling van 'samen' wandelen en 'samen' contact hebben verloren. Ook vinden wij de gezondheid van ons allemaal en de mensen om ons heen het belangrijkste.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om in ieder geval onze volgende wandeling van 30 oktober niet door te laten gaan.

We hopen dat de maatregelen effect hebben en dat we elkaar vrijdag 27 november weer kunnen treffen.

Met een vriendelijke groet,
Magret van Wee en Ria van Voorst

Ik mis je – overal en nergens

Op zaterdag 31 oktober kan het zomaar gebeuren dat je op het Kraailandhof, Hoogland aangesproken wordt met de vraag: 'voor wie steek jij een kaarsje aan?' Begin november, als de dagen korter worden, is een tijd om stil te staan bij verdriet en gemis van wie er niet meer is. Met Allerheiligen en Allerzielen – van oudsher de dagen waarop doden worden herdacht- ben je daarin niet alleen, ook niet met oud verdriet. Mensen van de St. Martinus en De Inham bieden de gelegenheid bij dit gemis stil te staan. Misschien wil je bij de kraam je verhaal kwijt of een lichtje aansteken. Je bent van harte welkom! De kraam staat er tussen 10 en 20 uur.

We zoeken mensen die in een klein team van drie personen twee uur de kraam te bemensen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Arianne van Valkengoed, arianne@kpnplanet.nl en Ad van Dijk advandijk1@gmail.com en we zamelen jampotjes in. Hierin worden de lichtjes die mensen aansteken, geplaatst. De potjes kun je afgeven bij De Inham en st Martinuskerk.

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 25 oktober

Jaargedachtenis:

- Cecilia van Dijk - van Dijk;
- Wilhelmus van den Heuvel en Geertruida van Middelaar;
- Gijs Smink en Geurt Botterblom.

Misintentie:

- Wies Dekkers;
- Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Ouders Van de Grootvheen - De Groot;
- Gerardus Hilhorst en Richarda Hilhorst - Kuijer;
- Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk
- Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon Smink.

Zondag 1 november

Misintentie:

- Ouders Van de Grootvheen - Van Wijnbergen, Piet en Richard;
- Gijs Hartman;
- Ans Hoogland - van Loen;
- Karel Kok en Lies Kok - Abelen;
- Jeroen van Ophoven;
- Jan en Riek Schoonderbeek - van den Berg.

Allerzielen 2 november

Misintenties:

- Jan Emond;
- Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders Van der Linden en Jola;
- Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg;
- Annie Kok - Houdijk;
- Toos van Middelaar - Boots
- Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst
- Piet van Middelaar;
- Henk van Middelaar, Marie van Middelaar - Kuyer en Bea van Middelaar;
- Antonius Cornelis Samuels
- Dhr Van Straalen en mw Van Straalen- Stribos
- Bertus van Wee en Jans van Wee - Schoonderbeek;
- Piet van de Wolfshaar (Zeldertseweg) en overleden familie
- Voor de leden en overleden leden van de Sacraments Vereniging.



Maria

*Consolatrix Afflictorum
Ora pro nobis*

*Troosteres der bedroefden
Bid voor ons*

Kevelaer

KOMENDE VIERINGEN:

week 44

week 45

Zondag 25 oktober om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Pastoraal werkster J. van Pampus;
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Week 46

Zondag 8 november om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang: Sint Martinuskoor.

Zaterdag 14 november om 19.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep **Verdiepen en vieren.**

Zondag 1 november om 09.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Ans Kruisselbrink en Bea van de Hoef;
Zang: Sint Martinuskoor.

Zondag 1 november om 14.00 uur
Eucharistieviering;;
Voorganger: Pastor M. Meneses;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten;
Eerste Heilige Communie.

Zondag 1 november om 19.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Ank Ursem en Ben Jonker
Zang: Parochiekoor Hoogland **Allerzielen.**

Maandag 2 november om 19.00 uur
Gebedsviering;
Voorganger: Ank Ursem en Ben Jonker;
Zang: Parochiekoor Hoogland **Allerzielen**

	Vrijdag 6 november om 09.00 uur Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor M. Meneses; Seniorenviering.
--	--

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](#) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 8 november. Daarom graag
kopij uiterlijk tot donderdag 5 november 17:00 uur insturen.***

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.