



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

**Nr 19 13 tot en met 26 september 2020**

### **MEDEDELINGEN**

#### ***Kardinaal Simonis overleden***

Het persbericht kunt u lezen op de website van het bisdom Utrecht.  
[www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl)

Dit persbericht is een aantal malen gekopieerd en ligt achter in de kerk om mee te nemen.

#### ***Teamweetjes***

Wist u dat...

- Het team zich het hoofd breekt over een goede manier om Allerzielen te vieren?
- hetzelfde geldt voor Kerstmis?
- we druk zijn met het opstarten van het nieuwe seizoen?
- 'achterstallige' eerste communievieringen gevierd worden in september en november?
- het vormsel gepland is voor 24 januari in Amersfoort en voor 7 februari in de M&M parochie?
- pastor Mauricio wel twintig inhaaldooptjes heeft deze weken?

## ***Mariavieringen in oktober***

In de maand oktober zijn er traditioneel weer Mariavieringen. Juist in deze moeilijke Coronatijd hebben we de steun en hulp extra nodig om deze periode door te komen.

In overleg met locatieraad en de senioren hebben we gemeend om in oktober deze Mariavieringen in de middag te gaan plannen, en wel:

**op de zaterdagen 10 en 24 oktober om 15.00 uur .**

Deze zullen plaatsvinden in de kerk en ook hier zullen de Coronamaatregelen gelden. Dat betekent dat u zich moet aanmelden en de regels moet opvolgen.

Wij hopen dat deze verandering van dag en tijd, de mogelijkheid geeft, om naast de aanmelding van senioren en parochianen die de Mariavieringen op de avonden trouw bezochten ook gezinnen met kinderen en degenen die nog werken zich aanmelden.

U allen bent van harte welkom.

## ***Cursus RK voor Beginners***

Elk jaar beslissen mensen dat ze willen toetreden tot de katholieke kerk. Ze willen gedoopt of gevormd worden. Voor wie dit overweegt is deze cursus.

Maar ook voor wie serieus geïnteresseerd is, bijvoorbeeld omdat de partner RK is, of een van de schoonkinderen. En voor wie wel RK gedoopt is, maar er eigenlijk niets mee deed of voor wie zich tijdens de coronacrisis realiseerde dat het geloof toch ver weggezakt was, kan dit een opfriscursus zijn.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarin onderwerpen als heiligen, Allerzielen, Maria, Sacramenten, de Eucharistie, en bidden

aan bod komen. Maar ook het kerkelijk jaar, zoals dat in de RK traditie in de kerk en thuis gevierd en beleefd wordt. Een rondleiding door een van de kerken, en een bezoek aan het Catharijne Convent staan ook op het programma.

Wie de cursus volgt om RK te worden, kan met Pasen in de kerk opgenomen worden door het doopsel en/of vormsel. Maar ook wie gewoon geïnteresseerd is, is van harte welkom.



Begeleiding: Edith Vos en div. leden RK pastoraal team

Kosten: € 15,00

Aanmelden of informatie via Edith: [edithvos@kpnmail.nl](mailto:edithvos@kpnmail.nl)

## ***Op pelgrimage met het Mirakelteken (Afl levering 2)***

Nadat het startschot werd gegeven door Pastoor Louis Runhaar van de parochie St. Joris op 't Zand te Amersfoort, laten we het verhaal van het Mirakel zien in een korte film met PAULA BÄR-GIESE. Zij neemt u mee in dit Mirakel. Ga

naar: [https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=9&v=EH33bGGddt8&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=EH33bGGddt8&feature=emb_logo)

Als u meer wil lezen over dit mirakel, dan moet u eens naar haar site gaan. Ga naar:

[https://www.paulabargiese.nl/Miracle\\_1444/Maria,\\_coninginne\\_des\\_hemels\\_troen,\\_woude\\_groet\\_wonder,\\_mirakelen\\_doen.html](https://www.paulabargiese.nl/Miracle_1444/Maria,_coninginne_des_hemels_troen,_woude_groet_wonder,_mirakelen_doen.html)

De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaat op weg naar een nieuw Eucharistisch Centrum, van de Heilige Kruis- naar de Sint Martinuskerk. Een emotionele periode voor parochianen uit deze gemeenschappen, maar ook uit de overige lokaties. Net als in de tijd van het Mirakel trekken we door de stad. Samen met het pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op pelgrimage voor bijzondere ontmoetingen.



Na de vertelling van dit Mirakel zijn we op bezoek gegaan bij Marcella Walraven. Zij is vrijwilligster in de Heilige Kruiskerk te Amersfoort. Deze kerk ligt in de wijk: Liendert. Wij worden met open armen ontvangen. Zij laat het Mirakelteken zien en wat deze kerk zo uniek maakt. Maar zij neemt u ook mee wat deze kerk voor haar betekent. Het Mirakelteken gaat hierna weer verder pelgrimeren met twee andere parochianen..

Het werd een bijzonder moment en het is de moeite waard om dit te bekijken. Ga naar: <https://youtube/2BzB73IbYmQ>

U kunt deze (zeer interessante) filmpjes ook bekijken op de site van Katholiek Amersfoort. [www.katholiekamersfoort.nl](http://www.katholiekamersfoort.nl) Daar wordt ook nog een extra toelichting gegeven.

Ook kunt u de filmpjes vinden op youtube onder de zoeknaam Sint Martinus Hoogland.

### ***Een leesidee***

Corona is ernstig, is bedreigend, maakt onzeker. Veel mensen ondervinden de nare gevolgen in lichamelijk, sociaal of economisch opzicht.

En toch hoor je dat, nu men niet meer overal naar toe kan, mensen meer tijd hebben om dingen te doen waar men voorheen veel minder aan toe kwam.

Lezen bijvoorbeeld. Lezen kan rust geven, kan troosten, kan zelfs therapeutisch zijn. Lezen kan je horizon verruimen en je denken verrijken. Maar lezen kan ook gewoon mooi of spannend zijn. Het idee is ontstaan om in het Martinusbericht een rubriek op te nemen waarin we elkaar een leestip, een **leesidee** geven. Je laat weten waarom je een boek mooi vond of interessant of waardevol. Misschien is er een regel of een uitspraak die voor jou extra betekenis heeft gekregen.

Mocht je ook een mooi boek hebben gelezen en wil je er wel iets over schrijven, laat dat dan even weten door te mailen naar [ansbruins54@gmail.com](mailto:ansbruins54@gmail.com)

## ***Kijken naar het goede leven, een uitdaging voor iedereen***

Uitgerekend in corona-tijd hebben we “Het goede leven” als nieuw jaarthema. En dat is best bijzonder.

Daar kun je met elkaar over praten, je kunt er over schrijven, maar je kunt er ook iets van laten zien. Want soms zegt een beeld meer dan honderd woorden. En soms kan een beeld laten zien wat niet zo makkelijk te zeggen is.

Ik wil dit jaar graag een online-fototentoonstelling maken van foto's van het goede leven en ik nodig je uit om daar aan mee te doen. Stuur mij een zelfgemaakte foto die laat zien waar of hoe jij/u het goede leven beleeft. Vertel er ook even bij waarom dit voor jou/u een beeld van het goede leven is.



Het idee is om de foto's online te zetten, zodat we het komende jaar niet alleen over het goede leven gaan praten, maar ook echt een beeld krijgen van hoe wij, mensen van de geloofsgemeenschappen in Amersfoort en Soest (e.o.) het goede leven beleven. Uiteraard wordt daarbij gelet op de privacy.

Ik hoop dat ik heel veel foto's binnen krijg, ook van kinderen en jongeren. Want dit kunnen jullie ook hè! Als je “het goede leven” een beetje te vaag vindt, denk dan maar aan iets waar je superblij van wordt, wat je echt niet zou willen missen in je leven.

Als je enthousiast wordt van dit idee, stuur dan je foto met toelichting aan me door: e-mail: [a.walsma@protestantsekerk.nl](mailto:a.walsma@protestantsekerk.nl) of tel. 06-23973284. Wie weet doe je met jouw tip een ander een groot plezier.

Anna Walsma

## ***Vredesweek 19-27 september***

Vrede verbindt Verschil

In dit bijzonder herdenkingsjaar is er een interessant programma. Alle activiteiten met in achtneming van de maatregelen en onder voorbehoud, vanwege het Covid-19 virus.

Achterin de kerk liggen folders.

## ***Nieuwe luidmotoren voor de Sint Martinus Hoogland***



Op 16 juli 2020 heeft Koninklijke Eijsbouts 4 nieuwe luidmotoren aangebracht. Wij, de groep die het onderhoud en de storingen van de klokken in de afgelopen jaren hebben opgelost, zijn er erg blij mee.

Soms haalde ik diep adem op zondagmorgen als alle klokken het deden. Ook de kosters en Margreet kunnen nu met een gerust hart de knoppen indrukken. Het werkt gewoon, de klokken komen snel tot luiden. In de oude situatie stonden de motoren een verdieping lager, er liepen lange kabels over de grote wielen naar beneden naar de schakelkasten en motoren.

Nu staan de motoren direct onder de klokken. Een ketting loopt over het wiel, achterop de motor is een optische schakelkast aangebracht.

Daar is ingesteld hoe hoog de klok gaat en deze regelt de draairichting van de motor, links- dan wel rechtsom.

Aan dit project werkten mee; Blom Electro, voor de adviezen en materialen voor de e-installatie en Trilo/Vanmac voor de staalconstructie. De montage van de e-installatie en het staal hebben we in eigen beheer gedaan.

### **De klok is van slag**

We dachten dat we er nu waren, maar laat het slagwerk ons in de steek. Het was een aantal mensen opgevallen dat de klok op het hele uur een andere reeks sloeg dan de wijzers aangaven. Ook het halve uur vertoonde meer slagen dan ze gewend waren. Om ervoor te zorgen dat heel Hoogland niet van slag raakt, hebben we de hamer van het slagwerk uitgeschakeld. De wijzers blijven de tijd gewoon aangeven. We hopen dat we ook dit probleem binnenkort is opgelost. Inmiddels hebben we nieuwe schakelaars binnen die we in de loop van September gaan monteren.

Het bezoek aan de toren en ook net onder het haantje leverde wel een mooi vergezicht op.



Werkgroep De Klokken van de Sint Martinus

Theo Meyer, Timo Blom, Gerard van Wee en Theo Keizer



## ***Geven om de natuur***

Op **zaterdag 19 september a.s.** is het Worldcleanupday en wordt er over de gehele wereld gewerkt aan het opruimen van zwerfafval. De Werkgroep Groen van het Dorpsteam Hoogland staat van 10.00 uur tot 15.00 uur met een kraam op het veldje bij AH Kraailand.

Daar is informatie te krijgen en men kan er een grijper lenen om samen met anderen in de straat, de buurt of de wijk afval te verzamelen en bij de kraam in te leveren. Voor iedereen, voor jong en oud, is daar iets leuks te beleven.

Je kunt je afvragen: is dit een passend bericht voor een kerkblad? Het antwoord is JA. Laten wij als gelovige mensen zorg dragen voor het behoud van Gods natuur.

Een groene en opgeruimde groet van de Werkgroep Groen Hoogland!

## ***Solo-expositie van Heleni Greeve in de Pastorie van de Sint Martinuskerk***

Van dinsdag 29 september tot 4 januari 2021 exposeert Heleni haar werk in de Pastorie. Het is een solo-expositie met schilderijen, beelden en gedichten.

Heleni Greeve (1953) heeft al veel exposities op haar naam staan. Ze is een geschoold kunstzinnig therapeut en had jaren een praktijk aan huis. Naast schilderen en boetseren schrijft ze gedichten. Er zijn in eigen beheer drie dichtbundels met illustraties verschenen.



De basis van haar werk is de wereld van kleur, die door middel van de regenboog verbinding zoekt en vindt van de wereld op aarde naar de geestelijke wereld. Heleni voelt zich rijk als zij die verbinding kan maken. Het is een niet zichtbare wereld die de basis vormt en de bron is tot alles; de natuur, de mens en de wereld van de geest. Zoekend vormgevend ontstaat vanuit kleur en in verbinding met het hart het schilderij. De schilderijen krijgen hierdoor een extra dimensie. Heleni wil al schilderend iets betekenen voor de aarde en de mens. De beelden die Heleni maakt zijn rond, vrolijk, aaibaar en soms hebben ze meer een spirituele betekenis.

Wilt u deze bijzondere expositie bewonderen dan kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Als u op de koperen bel drukt doet zij open. Adres: Pastorie van de Sint Martinuskerk, Kerklaan 22 te Hoogland. Telefoonnummer: 033-4801223  
Wegens Covid-19 houden wij geen opening.

### ***Bohemian Rhapsodyte zien tijdens de Zwoele Zomerse filmavond***

Op zaterdagavond 12 september as om 20:00 uur organiseren de Vrienden van Martinus in de pastoretuin naast de Sint Martinuskerk in Hoogland voor de derde maal een Zwoele Zomerse filmavond. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van een mooie en goede speelfilm.



De speelfilm start om 20:30 uur en eindigt om ± 23:59 uur

Als de weersverwachtingen niet goed zijn, dan moeten we deze Zwoele Zomerse filmavond helaas annuleren.

De gastheren, organisatoren: Koos van Dijk, Gerard Hilhorst en Ruben van Loenen heten u van harte welkom!

## Zie ook vorig Martinusbericht

### ***Martinus Verbindt***

Via via hebben wij vernomen, dat er verschillende mensen zich afvragen of Martinus Verbindt op zondag 4 oktober a.s. nog doorgaat. Helaas moeten wij u berichten dat dit wegens de corona geannuleerd is.



Wij hopen u zondag 3 oktober 2021 wel te kunnen begroeten om gezamenlijk ons 1<sup>ste</sup> lustrum te vieren.

Namens Martinus Verbindt  
Ad, Albert, André, Ans,  
Henritha, Koos, Linda, Marian,  
Marjon, Sjaak en Claudia

## DOOPVIERING

Op 13 september wordt om 13.00 uur Otis Julian Rafaël gedoopt in de Sint-Martinuskerk door Pastor M. Meneses.

## OVERLEDEN

Op 26 augustus is op 71 -jarige leeftijd overleden mevrouw Aleida Hendrika Tondeur-Kok. Zij woonde op Villa Hooghe Heide in Hoogland.

De uitvaart heeft op 2 september in besloten kring plaatsgevonden.

## Opbrengsten collecten week 35 en 36:

30 augustus	t.b.v. eigen geloofsgemeenschap en MIVA	€ 401,25
6 september	t.b.v. eigen geloofsgemeenschap	€ 166,30

Dit is buiten de collectenopbrengst van koffiegeld en kaarsengeld.

## GEBEDS - EN MISINTENTIES

### Zondag 13 september 2020

#### **Jaargedachtenis:**

- H.G. Nieuwenburg - van den Hoef.

#### **Misintentie:**

- Antonius Gerbrand Eggenkamp;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Gerbrand Voorburg en familie.

### Zondag 20 september 2020

#### **Jaargedachtenis:**

- Jans van Middelaar - Hilhorst.

#### **Misintentie:**

- Wies Dekkers;
- Annie Kok - Houdijk;
- Familie A van de Wetering - Voorburg.

## KOMENDE VIERINGEN:

week 38

week 39

<p><b>Zondag 13 september om 09.00 uur</b> Gebedsviering; Voorganger: Marijke van der Meulen en Ank Ursem; Zang: Parochiekoor Hoogland</p>	<p><b>Zondag 20 september om 09.00 uur</b> Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; Zang: Sint Martinuskoor.</p>
<p><b>Zondag 13 september om 13.00 uur</b> Gebedsviering; Voorganger: Pastoor M. Meneses; <b>Doopviering.</b></p>	<p><i>week 40</i> <b>Zondag 27 september om 09.00 uur</b> Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal; Zang: Parochiekoor Hoogland</p>
<p><b>Vrijdag 18 september om 09.00 uur</b> Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses; <b>Seniorenviering.</b></p>	<p><b>Vrijdag 2 oktober om 09.00 uur</b> Gebedsviering; Voorganger: Werkgroep; <b>Seniorenviering.</b></p>

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](#) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

**Het volgende Martinusbericht komt uit op 27 september. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 24 september 17:00 uur insturen.**

**Misintenties graag tot en met maandag opgeven.**