



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

***Nr 18 30 augustus tot en met 12 september
2020***

Geslaagde kennismaking St. Martinus en Heilig Kruis

Op 29 november aanstaande, de eerste zondag van de Advent, wordt het Eucharistisch Centrum verplaatst van het H. Kruis naar de Martinus. Dat is gelijk het begin van het kerkelijk jaar. Het is belangrijk deze verplaatsing goed te laten verlopen. Deze overgang wordt begeleid door een 'transitieteam', een groep vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen van OLVA, het parochiebestuur en pastoresteam die proberen de overgang in goede banen te leiden. Die hebben het initiatief genomen de vrijwilligers uit het H. Kruis en de Martinus, die betrokken zijn bij het Eucharistie vieren, bij elkaar te roepen.

Op woensdagavond 12 augustus hebben we de kennismakingsbijeenkomst gehouden. De meeste contactpersonen van werkgroepen, die betrokken zijn bij het Eucharistie vieren in de St. Martinus en het H. Kruis, waren er. Ondanks de hitte hadden ze de weg gevonden naar de tuin van het Wandelhuys (pastorie van het H. Kruis). Een aantal van hen was vooraf naar de viering in de H. Kruiskerk geweest.

Irene Vriens (H. Kruis, lid Transitieteam) heette iedereen welkom en daarna heeft pastoor Joachim met en voor ons gebeden. Als laatste praatte Eke Schins (St. Martinus, lid Transitieteam) de vrijwilligers bij over het plan van aanpak van de verplaatsing van het Eucharistisch centrum.

Rouwen

Zowel Irene als Eke stonden stil bij het rouwen zowel bij het H. Kruis (vanwege de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum en onzekerheid over de toekomst van de H. Kruiskerk) als bij de Martinus (zorg over verlies van eigenheid van de St. Martinus geloofsgemeenschap en de eigen vieringen o.l.v. parochianen). De zorg hierover staat hoog op onze agenda.

Bouwen

Beiden gaven aan dat we deze overgang ook gebruiken om samen met alle geloofsgemeenschappen te bouwen aan een Eucharistisch Centrum dat van iedereen is. We gaan het samen doen. De vrijwilligers zitten nu al bij elkaar om ervoor te zorgen dat er vanaf 29 november in de St. Martinuskerk volgens de richtlijnen van de katholieke kerk, 'volgens het boekje', Eucharistie gevierd kan worden. 'Volgens het boekje' moet niet zozeer opgevat worden als 'van boven opgelegd', maar met respect voor H. Schrift (Bijbel) en traditie waaruit vele rituelen, gebeden, gezangen zijn voortgekomen en geworteld. De Eucharistie van zondagmorgen is van en voor alle parochianen van OLVA. Dat betekent niet alleen dat alle parochianen uitgenodigd zijn om te komen vieren, maar ook als vrijwilliger betrokken te zijn.

(Parochiebreed) Liturgisch Beraad OLVA in oprichting

Parallel aan de voorbereiding van de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum is een groepje gestart met de oprichting van een parochiebreed Liturgisch Beraad OLVA. Het doel is het verbinden van vrijwilligers die een rol vervullen bij liturgie vieren binnen OLVA en om ze te inspireren en te voeden. Later volgt meer informatie.

Kennismaking

Na een kort voorstelronde hebben de werkgroepen van beide geloofsgemeenschappen elkaar onderling opgezocht. De eerste kennismaking is gelukt en in de komende maanden zal kennis onderling worden uitgewisseld. Wij volgen en helpen waar nodig.

Eke Schins, Irene Vriens en Marcella Walraven

Seniorenviering op vrijdag 4 en 18 september

Ook in september zijn er op de eerste en derde vrijdag weer Seniorenvieringen.

Op **4 september** om 9.00 uur zal Pastoor Skiba voorgaan in de H. Eucharistieviering.

Op vrijdag 18 september komt Pastor Mauricio weer naar onze St. Martinus Geloofsgemeenschap, om samen met ons de H. Eucharistie te vieren.

De Corona- maatregel dat u zich aanmeldt, geldt nog steeds. Over het algemeen houdt u zich daar geweldig aan, ook aan de overige broodnodige restricties die we moeten volgen. Daar zijn we blij mee. U bent van harte welkom!!!!!!

MIVA – collecte 2020

Zondag 30 augustus is het MIVA-zondag. Dat betekent dat de organisatie Missie Verkeersmiddelen Actie aandacht en financiële ondersteuning vraagt voor de medische zorg voor vluchtelingen in Bangladesh. Het gaat om de Rohingya, mensen die uit Myanmar zijn verdreven en nu onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven in kampen met een groot gebrek aan voedsel, onderdak en medische zorg. Zonder vervoer is geen zorg mogelijk, vandaar dat de MIVA uw steun nodig heeft voor meerdere ambulances.

Natuurlijk is er bij de MIVA ook grote bezorgdheid over al die projecten waarbij op deze organisatie gerekend wordt. Meer dan ooit zijn er vervoers- en communicatiemiddelen nodig in de bestrijding van en de voorlichting over het coronavirus.

Help u de MIVA helpen met uw financiële bijdrage in de collecte of via IBAN NL42INGB 0000 0029 50 o.v.v. MIVA-collecte 2020? In de kerk is er één collecte. U kunt bij het verlaten van de kerk uw hopelijk royale bijdrage in de mandjes doen. De opbrengst is deels voor de eigen parochie en een belangrijk deel zal voor de MIVA zijn.

Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede.

<p style="text-align: center;"><i>Leven met verlies – gespreksgroep voor mensen in de rouw</i></p>

Ieder najaar bied ik een gespreksgroep voor mensen in de rouw aan. Want rouw is rauw, en het kan helpen om met anderen je ervaringen te delen, als je een dierbare verloren hebt.

Ik wil graag kijken of ik de gespreksgroep door kan laten gaan. Dit jaar hangt dat niet alleen af van het aantal deelnemers, maar ook van de corona-maatregelen. Ik weet bijvoorbeeld nog niet of het haalbaar is om een groep als deze op anderhalve meter afstand te laten samenkomen.

Wel zou ik graag weten of er belangstelling voor deze groep is. Als u graag mee zou doen aan deze gespreksgroep voor mensen in de rouw, laat het me dan even weten:

e-mail: a.walsma@protestantsekerk.nl of tel. 06-23973284.

Graag voor 16 oktober.

Voor meer informatie kunt u me mailen of bellen via de bovenstaande contactgegevens.

Anna Walsma

Fantastische start verkoop Hooglandse Streekprodukten voor de Voedselbank



Wat een mooi begin van de verkoop. Afgelopen zondag waren alle lekkernijen al bijna uitverkocht!

Komende zondag hopen we dat parochianen opnieuw meehelpen voor verse voorraad. We nodigen u uit om mee te doen door seizoensprodukten beschikbaar te stellen. Naast potjes met sap en jam breekt de tijd van peren, appels en noten aan. Daarnaast worden nu volop groenten geoogst. Fijn als u naast potjes ook fruit en wat langer houdbare verse groenten beschikbaar stelt. Elke verpakking wordt verkocht voor het vaste bedrag van € 2,50. Zolang er ingeleverd en verkocht wordt, gaan we door tot het einde van het oogstseizoen.

Wie geeft, ontvangt in overvloed

Ad van Dijk, Kloosterlaan 23

06 - 10 71 78 71

Op pelgrimage met het Mirakelteken (Aflevering 1)

Dit jaar krijgt Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een nieuw Eucharistisch Centrum. Het ziet naar uit dat de Sint Martinuskerk in Hoogland het gaat worden.

Dit betekent veel voor deze geloofsgemeenschap en voor alle parochianen van deze parochie. Samen met het pelgrimsteken van Onze Lieve van Amersfoort gaan we op pelgrimage in deze stad.

Daarom zijn we benieuwd naar de verhalen die parochianen vertellen aan dit teken en wat deze verandering voor hen doet en betekent. Het startschot is gegeven door Pastoor Louis Runhaar van de parochie St. Joris op 't Zand te Amersfoort. Hij is priester van het aartsbisdom Utrecht van de Oudkatholieke Kerk van Nederland



Deze eerste van reportage van de zeven zijn te zien op het youtubekanaal van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus. Ga naar: <https://www.youtube.com/watch?v=vVwYjxqLMoo> Vanaf dit moment worden wekelijks reportages op dit kanaal gezet en zijn ook te zien op de site van onze parochie: <https://katholiekamersfoort.nl>

Twee broers zoeken een weekendpleeggezin in Amersfoort e/o

Tim (13) en Daan (10) zoeken een deeltijdpleeggezin voor 2 weekenden per maand in (de omgeving van) Amersfoort. De broers maken graag samen grapjes en zijn erg aan elkaar gehecht.

Het gaat om een gezin uit onze parochie.

Er is in het leven van Tim en Daan veel gebeurd. Mede vanwege de ziekte van hun moeder. De broers hebben behoefte aan een

langdurig deeltijdgezin dat hen bijstaat in moeilijke tijden en waar ze samen terecht kunnen.

Over Tim en Daan

Beide jongens zitten op het speciaal onderwijs en hebben duidelijkheid en structuur nodig. Tim houdt van rust, fantasy, zwemmen en zelf spelletjes verzinnen. Daan houdt van zijn tablet en eveneens van zwemmen en dan vooral van de glijbanen. Hij kan ondeugend zijn, maar wil ook af en toe een dikke knuffel!



Bent u of kent u het deeltijdpleeggezin dat zijn wereld 2 weekenden per maand wil openen voor de broers?

Laat het weten aan Nienke Boonstra. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 – 13 64 27 39 en per e-mail via n.boonstra@rading.nl.

Dank u wel!

Noot: vanwege hun privacy zijn de namen van de broers verzonnen en is de foto niet echt.

<https://www.rading.nl/pleegkinderen/weekend-pleeggezin-gezocht-in-amersfoort-of-omgeving-voor-broers-tim-en-daan/>

De koning van de film te zien tijdens de Zwoele Zomerse filmavond

Op zaterdagavond 12 september as om 20:00 uur, organiseren de Vrienden van Martinus in de pastorietauin naast de Sint Martinuskerk in Hoogland voor de derde maal een Zwoele Zomerse filmavond. Deze avond wordt weer georganiseerd, omdat de afgelopen twee edities een succes waren!!

Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van een mooie en goede speelfilm. Deze filmavond wordt georganiseerd om wat reuring te geven in Hoogland e.o. De corona betekende voor iedereen veel, omdat we elkaar amper konden ontmoeten, spreken, enz. Het is daarom de reden dat de Vrienden van Martinus u bij elkaar wil brengen onder het genot van een drankje met de speelfilm.



Bohemian Rhapsody

Deze film is een ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De film volgt de snelle opkomst van de band aan de hand van hun iconische liedjes en revolutionaire geluid, net als Mercury's uit de hand gelopen levensstijl welke bijna zorgde voor het ineensstorten van de band. Daarnaast zien we hun triomfantelijke reünie aan de vooravond van Live Aid, met een levensbedreigend zieke Mercury, die de band naar een van de meest legendarische optredens in de geschiedenis van de rockmuziek leidt.

Tijdens dit proces legde de band, die meer voelde als familie, de basis voor hun nalatenschap welke tot op de dag van vandaag nog altijd velen inspireert.

De speelfilm start om 20:30 uur en eindigt om ± 23:59 uur

Als de weersverwachtingen niet goed zijn, dan moeten we deze Zwoele Zomerse filmavond helaas annuleren.

Deze film duurt 2uur en 13 minuten. Voor deze avond kunnen we maximaal 100 gasten ontvangen, want we houden in deze Coronatijd voldoende afstand van elkaar. We volgen ook de nieuwe richtlijnen

VOL = VOL! Wij vragen om een vrijwillige bijdrage!

Noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda en kom gezellig zwoelen.

Wijnhuis Alexander verzorgt voor deze avond uw drankje.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door: [Buurtbudget Hoogland](#), [In de buurt033](#), [Sociaal Cultureel Fonds van de](#)

[Amersfoortse Verzekeringen](#), [Groos op Hoogland](#) en door sponsoring van [Wijnhuis Alexander](#), [VIA AV](#), [Verhuurbedrijf Westerhuis b.v.](#)

De gastheren, organisatoren: Koos van Dijk, Gerard Hilhorst en Ruben van Loenen heten u van harte welkom!

Handige handjes verzorgen mooi schilderwerk



De oproep in het Martinusbericht voor een schilderklusje is geslaagd. De plafonds in de keuken en toiletruimtes achter in de kerk zijn door Caspar Duijvestein en Sjaak van Wegen van een nieuw en fris laagje verf te voorzien. Met deze betrokken vrijwilligers zijn we natuurlijk heel blij. Dankjuliewel.

Enthousiaste inzet van gemotiveerde mensen werkt aanstekelijk.

In de herfstvakantie van 17-25 oktober willen we daarom graag opnieuw met een aantal vrijwilligers een paar wanden en deuren in de Pastorie schilderen.

Wie wil daarbij één of meerdere dagdelen ondersteunen?

Naast dat het dankbaar werk is, maken we er een gezellige klus van.

Wie zorgt er voor iets lekkers bij de koffie?

Samen zijn we sterk, samen onderhouden we onze kerk

Ad van Dijk 06 – 10 71 78 71

DOOPVIERING

Op 13 september wordt om 13.00 uur Otis Julian Rafaël gedoopt in de Sint Martinuskerk door Pastor M. Meneses.

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 30 augustus 2020

Jaargedachtenis:

- Truus van de Grootevheen.

Misintentie:

- Cecilia van Dijk - van Dijk;
- Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp;
- Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Jacobus Wilhelmus Schoonderbeek;
- Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
- Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon Smink
- Voor een 90- jarige verjaardag.

Zondag 6 september 2020

Jaargedachtenis:

- Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk
- Jan van Wee.

Misintentie:

- Jan Emond;
- Wim en Eric Hartman, familie Hartman - Van Velthuizen;
- Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders Van der Linden en Jola;
- Jeroen van Ophoven;
- Sjaan van Wee - Eijbergen.

KOMENDE VIERINGEN:

Week 35

week 36

<p>Zondag 23 augustus om 09.00 uur Gebedsviering; Voorgangers: Ad van Dijk en Elles Blewanus; Zang: Parochiekoor Hoogland.</p> <p><i>Week 37</i></p> <p>Zondag 6 september om 09.00 uur Familie Eucharistieviering; Voorganger: Pastor M. Meneses en werkgroep; Zang: Jeugdkoor St. Maarten; Start schooljaar.</p>	<p>Zondag 30 augustus om 09.00 uur Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal; Zang: Sint Martinuskoor.</p> <p>Vrijdag 4 september om 09.00 uur Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Skiba; Seniorenviering.</p>
---	--

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 13 september 2020. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 10 september 16:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.